

QUO VADIS GEBOUWENBELEID

DOSSIER

LOCATIEBIJEENKOMSTEN

Betreft:	Terschelling
Bijeenkomst:	3^{de}
Datum:	1 juli 2024
Aanwezig:	8 parochianen locatie Terschelling, pastor Susan Boukema, Gerard Brouwer, Sake Mulder, Gerke Boekema, Sven Volkers en gehele bestuur (afw.: Robert Witmond)

WELKOM na welkom door **Sven** bij aankomst boot op West kan Sven in de kerk van de H. Petrus de Visser tevens 8 parochianen welkom heten. Hij geeft het woord aan Clemens.

GESPREK **Vice-voorziter Clemens** dankt voor de uitnodiging en gaat in op het doel van dit bezoek: luisterend oor, staat van het Gebouwenbeleid en presentatie door de architecten van herbestemmingsmogelijkheden en stelt de vraag: wat zijn jullie verlangens, wat is jullie toekomstvisie.....? En laat de eiland-parochianen aan het woord:

- Zoals toegezegd willen we een eigen plekje blijven houden; we willen ons niet ontheemd voelen.
- We moeten het verleden achter ons laten, we moeten elkaar ruimte geven voor een nieuwe start.
- Wie zou een 'wijze loods' voor ons kunnen zijn?
- Heb geen dromen meer; voel me niet echt katholiek meer.
- We moeten met veel liefde los kunnen laten.
- We moeten hier op het eiland respect hebben voor elkaars geloof en het zelfde voelen als tijdens de Stranddienst: een echt gevoel als christenen samen vieren.
- We zij aan elkaar over geleverd: we blijven verschillen en parallellen zien.

Na ieders vertolking van droom en werkelijkheid vervolgt Susan Boukema met een beeld over de katholieke eredienst: "het is een feest voor alle zintuigen....!" Clemens resumeert met: ik heb het gevoel dat de verbinding weer terug is. Toch is halverwege de bijeenkomst ook een ander geluid te horen. Een binnengekomen parochiaan wil toch in herinnering roepen dat zijns inziens procedures niet goed zijn gevolgd, decreten ten onrechte getekend zouden zijn en de teruggang van de locatie aan recente besturen te wijten zouden zijn. Vice-voorzitter weerlegt een aantal meningen en verwoordt dat veel besluiten ook vanuit de toenmalige parochianen zijn geaccordeerd. Het is hierbij overigens alleen maar goed dat over de gehele breedte opinies en gevoelens geventileerd mogen worden.

PRESENTATIE **Gerke Boekema:** er zijn gesprekken geweest met de Gemeente Terschelling. Uit dit verkennend overleg blijkt dat de Gemeente m.b.t. het toerisme een afremmend beleid wil hanteren. Hiernaast geeft de Gemeente prioriteit aan het zoeken naar woningbouw voor starters. Hierin kan de locatie zich goed vinden.

Gerard Brouwer: presenteert 3 opties voor mogelijke herbestemming en schetst hierbij Situatie en Waardestelling.

Optie 1. De kerk blijft als gebouw ook om te vieren. In de uitvoering wordt gedacht aan een soort inpandige kubus binnen het kerkgebouw. Dit is te gebruiken als een soort kapelletje om te vieren en ook te denken valt aan een sacristie en woning voor pastores. Hierbij is afwisselend in zomer en winter mogelijk energiezuinig te variëren.

Optie 2. De kerk wordt afgestoten; er komen 2 appartementen in de kerk en erbuiten 3 bijgebouwen eveneens als appartementen. En vieren vindt plaats elders op het eiland.

Optie 3. Alles gaat plat en er komt nieuwbouw op de bouwkevel. Eveneens wordt er dan elders op het eiland gevierd. Verdere exploitatie dan nader in te vullen.

HOE VALLEN DEZE PLANNEN?

Parochianen zijn content met de zorgvuldigheid waarmee deze plannen rond herbestemming zijn omgeven. Vooral de mogelijke optie om toch onder voorwaarden evt. op deze locatie te blijven kerken geeft even een minder verlaten gevoel. Hiermee overheerst toch een positief gevoel dat, hoe klein de locatie ook is, de geloofsgemeenschap eerst kan blijven voortbestaan. En er blijft ook uitzicht op gebruik van gebouwen in oecumenisch verband om katholiek te blijven vieren.

AFRONDING

Clemens van der Zwet memoreert nog dat het hele Gebouwenbeleid nog wacht op en afhankelijk is van het akkoord van de Bisschop. Hij geeft aan dat in het kader van verbeterde communicatie er een wekelijkse digitale Nieuwsbrief te verwachten valt, steeds op elke vrijdag om 11.00 uur.

Hij bedankt voor de bijzonder gastvrije ontvangst en ziet met vertrouwen uit naar de volgende stappen op weg naar een positieve locatie Terschelling.

Na afloop verraste Sven ons door ons lijkkelijk kennis te laten maken met het Oecumenisch kerkenblad Op 'e Riid in de vorm van een werkelijke rit met bedoelde huifkar. Een stijlvolle afronding in zijn etablissement 'het Swaantje' maakte de gastvrijheid nog duidelijker. Bedankt Sven.