



Drieënzestigste Pastorale Brief januari 2023

voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland

De volgende Pastorale brief kunt u rond eind februari, begin maart verwachten.

Een groot licht

*Johannes de Doper was gevangen genomen.
Voor Jezus, zijn volgeling,
zat er niets anders op
dan de wijk te nemen.*

*Hij trok naar het donkere noorden,
naar het Galilea van de heidenen.
In dat grensgebied, ver van Jeruzalem,
daar begon Hij zijn prediking.
Daar ook zocht Hij zijn medestanders
om daadwerkelijk gestalte te geven
aan zijn Boodschap van licht en bevrijding.
In de duisternis van het leven
kwam Hij genezend en weldoend aan het licht.
Zo werd de profetie van Jesaia waar:
Hij was als de zon,
die de schaduw van de dood verdreef.*

*Zijn leven is ook voor ons een licht.
Hij roept ons op
om solidair te zijn in zorgen en nood,
om samen de duisternis te verdrijven.
Hem volgen is: in woord en daad
lichtdragers zijn.
Zijn licht kan blijven stralen,
als wij mensen worden als Hij:
levend in het licht van God
en delend van zijn levensnabije warmte.
Alleen zo komt zijn Koninkrijk nabij.*

(Wim Holterman osfs)

*** Inleiding...**

door pastor Dorenda Gies

De feestdagen zijn voorbij en we zijn een roerig nieuw jaar in gegaan. Het is spannend wat dit jaar gaat brengen. Of er vrede komt in Oekraïne en in de andere brandhaarden van de wereld, of de prijzen van energie en van onze dagelijkse behoeften weer wat gaan normaliseren, of er een weg wordt gevonden in de stikstofcrisis voor boeren, voor huizenzoekers en bedrijven. Misschien hebt u, heb jij wel jouw eigen hoop en verwachtingen van het nieuwe jaar.

Hierboven en in de overweging leest u dat wij telkens weer worden uitgenodigd om lichtdragers te zijn in Jezus naam. Ook dit jaar staan we voor uitdagingen die misschien wel groter zijn, dan we denken aan te kunnen, in ons privéleven, in ons werk, in de samenleving, in de kerk. Hopelijk ervaren we dan dat wij elkaar kunnen versterken, dat God ons verlicht en kracht geeft, dat God met ons mee gaat.

Ook in onze parochie is het weer spannend wat het nieuwe jaar brengt. Inmiddels is pastoor Marco op 15 januari opnieuw geopereerd aan zijn arm en is hij op 23 januari weer met spoed opgenomen in het MCL om te worden geopereerd in verband met een bacterie in zijn wond. Het zit hem niet mee. De komende weken moet hij aan het infuus met antibiotica. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het herstel en de revalidatie, waardoor hij in beperkte mate weer wat activiteiten zou kunnen doen, eruit zullen gaan zien. Het is wel duidelijk dat het een aantal maanden in beslag zal nemen. Wij wensen hem veel sterkte en van harte beterschap! Gelukkig zijn er in onze parochie vele vrijwilligers die in deze periode even een extra tandje bijzetten, zodat het meeste werk toch wordt gedaan. Heel veel dank daarvoor!

In deze Pastorale Brief vindt u het rooster voor de vieringen van de komende tijd. Vanaf Aswoensdag is dit rooster onder voorbehoud, omdat we door de veranderde situatie niet weten of pastoor Marco dan weer echt voor kan gaan in de liturgie. In de overweging worden we uitgenodigd om gehoor te geven aan de roepstem van de Heer. Ook de kinderen krijgen het verhaal op hun eigen manier te horen. Wim van Bussel deelt met ons zijn mijmeringen rond het ouder worden en u vindt nog een stukje over een verassend onderzoek van de Actie Kerkbalans.

Ik wens u veel leesplezier!

pastor Dorenda Gies

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

* Vanuit het pastoresteam...

Uitvaartwacht

Bij afwezigheid van pastor Gies wordt u doorverwezen naar het pastoresteam van Bolsward. Geeft u in dit geval duidelijk aan dat u vanuit de Jacobusparochie belt.

Aangepast Liturgisch Rooster t/m 5 maart

Weekend 28/29 januari (4^e zondag jaar A)

| | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Zaterdag 28 januari | Dronryp 19.15 uur | pastor Terwisscha | Communieviering | kerkkoor |
| Zondag 29 januari | | | | |
| Sint Anna | 09.15 uur | pastor Terwisscha | Communieviering | Samenzang |
| Franeker | 09.30 uur | pastor Gies | Communieviering | Franciscuskoor |
| Harlingen | 11.00 uur | pastor Gies | Communieviering | kerkkoor |
| Dronryp | 15.00 uur | poolstalige priester | H. Mis in de Poolse taal | |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------|---------|
| Woensdag 1 februari | Dronryp | 09.00 uur | Vervalt |
| Donderdag 2 februari | Franeker | 09.00 uur | Vervalt |

Vrijdag 3 februari (eerste vrijdag – H. Blasius / Blasisuzegen)
Dronryp 19.00 uur pastoor T. Tjepkema Eucharistieviering, waarna aanbidding

Weekend 4/5 februari (5^e zondag jaar A/ Blasisuzegen)

Zaterdag 4 februari Dronryp Geen viering
Zondag 5 februari **Harlingen 11.00 uur Bisschop v.d.Hout en pastor Gies**
Eucharistieviering in de aangewarmde Michaelkerk
voor de gehele parochie m.m.v. Rypster kerkkoor en Jubilate

Woensdag 8 februari Harlingen 09.30 uur Vervalt

Donderdag 9 februari Franeker 09.00 uur Vervalt

Weekend 11/12 februari (6^e zondag jaar A)

Zaterdag 11 februari Dronryp 19.15 uur pastor Boukema Communieviering Kerkkoor

Zondag 12 februari

Sint Anna 09.15 uur bisschop v.d. Hout Eucharistieviering Samenzang

Franeker 09.30 uur pastor Boukema Communieviering Samenzang

Harlingen 11.00 uur bisschop v.d. Hout Eucharistieviering Orpheon

Woensdag 15 februari Dronryp 09.00 uur Vervalt

Donderdag 16 februari Franeker 09.00 uur Vervalt

Weekend 18/19 februari (7^e zondag jaar A)

Zaterdag 18 februari Dronryp 19.15 uur bisschop v.d. Hout Eucharistieviering Kerkkoor

Zondag 17 februari

Sint Anna 09.15 uur pastor Gies Communieviering Samenzang

Franeker 09.30 uur bisschop v.d.Hout Eucharistieviering Samenzang

Harlingen 11.00 uur bisschop v.d.Hout Eucharistieviering Kerkkoor

Vanaf hier is het rooster weer onder voorbehoud

Aswoensdag 22 februari

Dronryp 9.00 uur pastor Gies

Harlingen 9.30 uur pastoor Conijn

Franeker 19.30 uur oecumenische viering RK kerk met de Ichtus cantorij
diaken Kees van Kordelaar en dominee Sytze Ypma

Terschelling 19.30 uur Boukema/Gies

Donderdag 23 februari Franeker 09.00 uur Vervalt

Weekend 25/26 februari (1^e zondag veertigdagentijd)

Zaterdag 25 februari Dronryp 19.15 uur Conijn/Gies Eucharistieviering Kerkkoor

Zondag 26 februari

Sint Anna 09.15 uur pastoor Conijn Eucharistieviering Samenzang

Franeker 09.30 uur pastor Gies Communieviering Franciscuskoor

Harlingen 11.00 uur pastoor Conijn Eucharistieviering Kerkkoor

Woensdag 1 maart Dronryp 09.00 uur pastoor Conijn Eucharistieviering

Donderdag 2 maart Franeker 09.00 uur pastor Gies Communieviering

Vrijdag 3 maart (eerste vrijdag v.d. maand)

Dronryp 19.00 uur pastoor Conijn Eucharistieviering, waarna aanbidding

Weekend 4/5 maart (2e zondag veertigdagentijd)

Zaterdag 4 maart Dronryp 19.15 uur pastor Gies Communieviering Kerkkoor

Zondag 5 maart

Sint Anna 09.15 uur pastor Gies Communieviering Jubilate

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|
| Franeker | 09.30 uur | pastoor Conijn | Eucharistieviering | Samenzang |
| Harlingen | 11.00 uur | pastoor Conijn | Eucharistieviering | Orpheon |
| Woensdag 8 maart | Harlingen | 09.30 uur | pastoor Conijn | Eucharistieviering |
| Donderdag 9 maart | Franeker | 09.00 uur | pastor Gies | Communieviering |



Streamen vanuit de geloofsgemeenschappen.

In de komende periode worden onderstaande vieringen gestreamd:

Zaterdag 28 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp
 Zondag 5 februari om 11.00 uur vanuit Harlingen
 Zaterdag 11 februari om 19.15 uur vanuit Dronryp

Zaterdag 25 februari om 19.15 uur vanuit Dronryp

Zaterdag 4 maart om 19.15 uur vanuit Dronryp

De vieringen zijn ook later terug te zien op de website.

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
 Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

*** Gelovige Inspiratie...**

Door pastor Dorenda Gies (Derde zondag door het jaar A)

Eerste lezing Jes. 8, 23b-9, 3



In vroeger tijd is er oneer gebracht over het land Zebulon en over het land Naftali, maar in de toekomst wordt er eer gebracht over de zeeweg en de overkant van de Jordaan, en over het gewest van de heidenen. Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van mensen, die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders en de stok van hun drijvers: Gij hebt ze stukgebroken als op de dagen van Midjan.

Evangelie volgen Matteus (4, 12-23)

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week Hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazaret, vestigde Hij zich in Kafarnaüm aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja: "Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee, Overjordanië: Galilea van de heidenen! Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan." Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: "Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij." Eens, toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en diens broeder Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer; het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: "Komt, volg Mij; Ik zal u vissers van mensen maken."

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, de Zoon van Zebedeüs, en diens broeder Johannes;
met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken.
Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden Hem.
Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als leraar optrad in de synagogen,
de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.

Overweging



Als ik het evangelie van vandaag hoor, dan bekruipt mij toch de verbazing over het gemak, waarmee de vissers alles laten vallen en zwichten voor de roep van Jezus om vissers van mensen te worden. Dat doe je toch niet. Zo maar alles in de steek laten om achter iemand aan te lopen? Daar moet je in deze tijd toch niet aan denken. Toch kunnen wij ook snel overstag gaan. Als het aanbod maar verleidelijk genoeg is, dan doen we wel mee. Als er veel is te verdienen, als je ermee op televisie komt, als je een belangrijke post kunt krijgen, als je er populair mee wordt, als je er zonder inspanning beter van wordt, dan zwichten wij maar al te graag.

We zetten dan met niet al te veel moeite alles opzij, soms zelfs de mensen die ons het meest dierbaar zijn. Er zijn al heel wat relaties, vriendschappen en gezinnen stukgegaan door een dure baan waarbij er geen ruimte is voor iets anders dan die baan. Er zijn al heel wat bevolkingsgroepen in onze maatschappij geofferd om maar veel zetels in de kamer te bemachtigen. We zetten graag onze principes opzij, want we willen allemaal wel een belangrijke plek innemen en gehoord worden door de mensen om ons heen. Alleen dan kun je grote dingen tot stand brengen en hoor je er echt bij, geloven we.

‘Kom, volg mij. Ik zal je visser van mensen maken.’ En dan krijgen we Jezus in beeld. Wat heeft hij te bieden, dat de vissers hun netten zo maar in de steek laten? Wat heeft hij ons te bieden? Matteüs, de schrijver van dit verhaal laat met de beschrijving van het gebeuren tussen Jezus en de vissers zien, hoe radicaal de inbreuk op je leven kan zijn, wanneer Jezus, wanneer God je aanraakt. Het kan heel je denken, doen en laten veranderen. Heel andere dingen krijgen opeens hun waarde. Je ontdekt misschien dat je werk niet het belangrijkste is, dat geld verdienen je niet in de ban mag hebben, dat de wereld en de mens niet zwart-wit zijn, dat je inzet verder kan gaan dan alleen je eigen bekende kring. ‘Bekeer je’, horen we Jezus vandaag ook zeggen, ‘want het rijk van God is nabij’.

In een onbelangrijk plaatsje achteraf haalt Jezus Simon en Andreas weg uit hun werk, met de belofte hen vissers van mensen te maken. Hij biedt hen geen rijkdom of roem. Hij biedt hen een leven aan dat lijkt op wat ze al deden, maar dan beter en belangrijker. De boodschap is tweeledig. Je moet doen waar je goed in bent. Je roeping ligt daar waar je aanleg voor hebt. Er wordt niets van je gevraagd dat niet in je lijn ligt, waar je niet geschikt voor bent, dat niet met je karakter overeenstemt, dat tegen je natuur indruist. Ook God roeit met de riemen die zij heeft.

Maar ‘vissers van mensen’ duidt ook op de soort inzet die van ons, op ons terrein, gevraagd wordt. Wanneer vis je een mens op? Wanneer hij dreigt te verdrinken. De beeldtaal is duidelijk. Steek je hand uit naar wie je om hulp vraagt. Wees bezorgd om wie het moeilijk heeft. Wees aanwezig voor wie eenzaam is. Wees er voor elkaar.

‘Kom en volg mij’, zegt Jezus tegen ons allemaal. Wij mogen hem achterna gaan. Hij, die Gods inzet voor mensen opnieuw zichtbaar maakte. Hij, die zijn licht liet stralen over de mensen. Hij, die de egoïst Zacheüs met anderen in contact bracht, hij die een vrouw - op heterdaad betrapt - vergaf en weer nieuwe kansen bood, die zorg had voor mensen en melaatsen uit hun isolement haalde. Hij liet Zijn licht stralen over hen. Juist daar aan de

rand van de samenleving, in het gebied van de heidenen - we zouden het nu de achterbuurten, de sloppenwijken noemen, maar misschien ook wel gewoon de multiculturele samenleving, - juist daar reikte Hij mensen nieuwe kansen aan. 'Bekeer je, keer je om, want ook jullie kunnen wat van je leven maken. Ook jullie zijn het waard te leven onder Gods licht!' Hij trok rond, bevrijdde, genas, Hij doorbrak taboes, Hij zag wie door niemand werd gezien. En Zijn overtuigingskracht was groot.

Jezus, die zich niet liet leiden door de uiterlijk, vrome schijn van de leiders die beweerden dat je op de sabbat aan mensen geen dienst mocht verrichten, Jezus, die eindeloos opriep tot delen, Jezus, die trouw bleef aan zijn keuze tot de dood toe. Die mens mogen wij achterna gaan op weg naar het Rijk van God in ons midden.

'Kom en volg Mij', zegt Jezus vandaag. Wie je ook bent, welke plaats je ook inneemt in de maatschappij, God wil dat je leeft in Haar licht. Jij kunt Gods Rijk zichtbaar maken, net als ik, met je hoofd, je hart en je handen. God roept jou en geeft jou de kracht die je nodig hebt.

Van het volgen van Jezus worden wij niet populair, rijk, of beroemd. Het zal niet het eerste zijn, waar we alles voor opzij willen zetten. Maar misschien durven we het toch aan, U en ik, om net als die vissers Jezus achterna te gaan. Dagelijks worden wij immers vanaf de rand van onze samenleving geroepen door wie ons nodig heeft. Dagelijks roepen wij mensen naar elkaar. Laten we juist op die momenten alles opzij zetten om Gods Rijk onder mensen dichtbij te brengen. Mogen wij zo Gods licht laten stralen over elkaar!

Amen.

Voorbede

*Goede God, U draagt en verrijkt ons leven
omdat U ons een licht bent, en een weg
in de gestalte van Jezus Christus uw Zoon.
Daarom keren wij ons tot U en leggen u onze gebeden voor...*



Wij bidden om uw licht voor Uw kerk, Uw volk onderweg,
dat zij ondanks alle verdeeldheid
een lichtbaken mag worden
voor alle mensen die nog zitten in de duisternis
van ongelof, verdeeldheid en onwetendheid...

Wij bidden om uw licht voor alle mensen
die niet meer weten wie zij moeten geloven
in onze dagelijkse wereld.
Dat zij uit al die verschillende opvattingen en meningen
een eigen visie mogen opbouwen
waarin plaats is voor u, God en uw liefde....

Wij bidden om uw licht,
waar mensen geen oog hebben voor elkaar,
waar het kwaad verwoesting en dood zaait,
waar oorlog, haat en geweld, ziekte en honger het leven verstikken...

Wij bidden om uw licht,
waar wij moeilijke keuzes moeten maken,
waar het ons ontbreekt aan inzicht en moed,
en waar we bang zijn alles te verliezen...

Wij bidden om uw licht voor ons allen
en voor allen christenen hier dichtbij en verder weg,
dat wij elkaar erkennen en herkennen als leerlingen van Jezus,
elkaar dragen in geloof en vertrouwen
en zo de weg van het evangelie gaan...

Bidden we voor onze dierbare overledenen,
al die mensen die wij vaak nog dagelijks met pijn in ons hart moeten missen.
Dat zij allen mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht...

*God, U bent aan het licht gekomen in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Wil onze gebeden verhoren en leidt ons op onze levensweg,
vandaag en alle dagen. Amen*

* Voor de kinderen...

Nadat Jezus gedoopt is door Johannes heeft Hij grootse plannen: alle mensen vertellen van het Koninkrijk van God. Maar dat kan Hij niet alleen. Hij vraagt heel gewone mensen, zoals vissers, om mee te doen. En die twijfelen geen minuut! Voor deze man laten ze alles achter. Jezus maakt hen 'vissers van mensen': ze gaan helpen om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen.

Met de kinderen denken we deze zondag na over hoe bijzonder het is om zomaar alles op te geven om leerling van Jezus te worden. Zouden zij dat ook kunnen? En kan iedereen leerling worden, of zijn daar speciale eigenschappen voor nodig? Wie weet ontdekken de kinderen wel dat zij zelf heel geschikt zijn als leerling van Jezus!



Navertelling Matteüs 4,1-23

Jezus roept zijn leerlingen

Op een dag loopt Jezus langs het meer van Galilea. Hij heeft veel geleerd van zijn moeder Maria, van zijn vader Jozef en van Johannes de Doper. Johannes heeft Jezus gedoopt. Nu gaat Jezus zijn eigen weg. Hij gaat naar Galilea, het land van de heidenen, waar de mensen het moeilijk hebben. Hij wil de mensen vertellen van het Koninkrijk van de Hemel dat komen gaat. Wanneer Jezus langs het meer loopt, ziet Hij twee vissers. Het zijn Simon en Andreas. Ze gooien hun netten uit in het meer. "Kom met Me mee.", zegt

Jezus. "Dan zal Ik jullie leren hoe je mensen kunt vissen." Meteen laten Simon en Andreas hun netten in de steek. Ze volgen Jezus. Verderop ziet Jezus nog twee broers. Het zijn Jacobus en Johannes. Samen met hun vader Zebedeüs zijn ze in hun boot bezig met de netten. Jezus roept hen ook. Meteen laten ze de boot én hun vader achter. Ze gaan met Jezus mee. Zo begon Jezus met zijn eerste leerlingen. Hij trok rond in heel Galilea, en vertelde iedereen het goede nieuws van het Koninkrijk van God.

Gedichtje

Geef de woorden van Jezus door.
Woorden van liefde
woorden van trouw
woorden van 'Ik ben er voor jou'.

Geef de woorden van Jezus door.
Op mooie zonnige dagen
maar ook in donkere tijden
woorden die je blijven verblijden.

Om te kleuren



* Gedachten van parochianen...

Bij het ouder worden...

Hoe ouder je mag worden, hoe meer je eenzaamheid toeneemt. Een voor een vallen alle innige contacten om je heen weg, zowel geestelijk als lichamelijk, zowel ook door afscheid als ver-wegverhuizing van dierbaren of afscheid voor eeuwig. Je laatste levensfase is aangebroken.

Zoals de topsporter vele maanden lang zijn laatste series zware oefeningen doet om op de Olympische Spelen niet meer dan een plakje goud, zilver of brons te verwerven, heb je nu de royale gelegenheid om alle tijd en aandacht aan een wel wat hoger doel aan te wenden. Dat doel, dat we door dagelijkse beslommeringen zo vaak vergeten is juist het enige doel waarvoor we hier op aarde zijn. Maar als oudere, waarvan je zelf bij het ouder worden haarfijn voelt wanneer dat voor jou precies is, krijg de dus alle tijd om in gebed en meditatie naar het grootse moment te groeien om Petrus aan de hemelpoort met een 'Nou, daar ben ik dan!' de welkomsthand te schudden om meteen daarna de onbeschrijfbare grootsheid van God zelf te mogen ondergaan. Denk niet dat je hem gaat zien, want waar zijn je aardse ogen? Maar op een heel andere, voor ons ongeweten manier zal het waarnemen niet anders dan een overweldigende beleving zijn om op hetzelfde moment alle eerder heengegane, vaak zo smartelijk gemiste dierbaren, familieleden, vrienden, maar ook alle andere de hemel bevolkende eerder gestorvenen te ontmoeten. Want allen zijn we dan volledig één zoals een individuele waterdruppel die in het water valt. En zo wordt ieder



individu, ieder schepsel bij het heengaan als een druppel 'in de de oceaan der wijsheid', zoals een filosoof dat eens verwoorde, in volstreekte eenheid vervuld van pure liefde jegens God en alle andere schepselen, niet één uitgezonderd. En niet als welwillend aangenomen simpel schepseltje, als onderdeurtje, maar als volwaardig deel van God zelf, nu in de geestelijke vorm van eeuwige waarde die vóór onze geboorte al in onze bij de schepping al in onze ziel was vastgelegd. Eeuwig dus niet voor zolang de voorstelling duurt!
En daarom: beleef niet alleen in je nog werkzame leven, maar juist en vooral in de laatste levensfase veel devotie en genade.

Moge de dan nogal eens optredende rijke afwisseling van pijnen en ongemakken die er nu eenmaal bij horen te dragen zijn. Vraag God daarom en het zal gebeuren, heb daar vast vertrouwen in. Moeilijk ja, maar dat is precies het punt waarom juist het puur logisch-technocratische denken, het haken aan zekerheid de bron van het moderne leven is geworden waarom zovelen van het geloof wel voor gezien houden: gemis aan vertrouwen, de basis van geloven. God, de Schepper van alles wat bestaat, zien we niet direct, maar wel in al zijn uitvoeringsvormen, de wonderen van je eigen lichaam. Twijfel niet, dat is verloren tijd en energie, geef je gewoon over, via je wil. En maak van een stil bedankje voor de kleinste weldaad die je overkomt een vaste gewoonte. Moet je opletten hoe dat helpt! Blijf niet hangen in droeve nostalgie naar vroeger toen in onze geest alles nog harmonieus en liefdevol jegens elkaar was, een heerlijk eenvoudige tijd zonder de overvloed van regeltjes, digitale en andere steeds weer nieuwe fratsen van nu die de wereld eerder verder achteruit dan vooruit helpen en waar jongere generaties juist smartelijk naar verlangen.

Bij terugval in moed of kracht, vind vertrouwen en sterkte in directe uitingen tot God ofwel het gebed en, heel ondersteunend, de dappere strijd van Job! Blijf zoveel mogelijk opgewekt en houd vol. Ik wens u veel moed en vertrouwen!

Wim van Bussel, Franeker

*** Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...**

Gelezen op de website van ons bisdom



Uitkomsten onderzoek Actie Kerkbalans 2023: kerkleden blijven kerk steunen in tijden van crisis

Kerkleden in Nederland vinden het terecht dat de plaatselijke kerk een actieve rol speelt bij maatschappelijke crises. Vooral als het gaat over eenzaamheid als crises zien kerkgangers een belangrijke taak voor de kerk weggelegd. Daarnaast is de kerk na familie en vrienden de eerste plek waar kerkleden zelf naartoe gaan voor steun. Ondanks de actuele crises zijn kerkleden bovendien bereid hun kerk te blijven steunen, een deel zou indien gevraagd zelfs meer geven.

De kerk moet een actieve rol spelen in de eenzaamheids crisis, vinden kerkleden vanuit heel Nederland. Maar liefst 88% van de kerkgangers ziet het als een belangrijke taak voor plaatselijke kerken om in actie te komen als het gaat om eenzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Veel kerken pakken die taak al op: negen op de tien kerkleden zegt te weten dat hun kerk een actieve rol vervult bij verschillende crises (91%). En driekwart (76%) van de kerkleden verwachten die houding ook.

De aard van de crisis is hierin wel een bepalende factor. Actie van de kerk wordt vooral verwacht bij crises met een directe impact op het dagelijks leven. Naast de eenzaamheidscrisis verwachten kerkleden dan ook actie van de kerk als het gaat om de vluchtelingen crisis (75%) en de energie/armoedecrisis (68%). Bij de stikstof- en de coronacrisis verwachten kerkleden daarentegen in zeer beperkte mate een actieve rol van hun kerk. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat omzien naar elkaar als één van de belangrijkste waarden van de kerk wordt ervaren”, aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “Juist in sociale crises, waarbij mensen persoonlijk geraakt worden, kan de kerk veel betekenen en verwachten leden dit dus ook.”



Steun van de kerk

Kerkleden zoeken ook zelf steun bij de kerk. De kerk is direct na familie en vrienden de eerste plek waar mensen aankloppen voor steun. De kerk is vooral een bron van steun voor kerkleden die regelmatig naar de kerk gaan; 62% van deze trouwe bezoekers klopt aan bij de kerk in tijden van crisis, naast familie (81%) en vrienden (65%). “Bijzonder om te zien dat de plaatselijke kerk zo’n belangrijke plek heeft in het leven van veel trouwe kerkgangers. En dat de kerk een plek is waar zij hun toevlucht zoeken wanneer ze het moeilijk hebben”, zegt Kruse.

Verder kloppen zowel protestanten als katholieken die regelmatig naar de kerk gaan, meer dan 50% vaker bij de kerk aan voor steun dan kerkleden die soms of nooit naar de kerk gaan: 14% van deze minder trouwe bezoekers geeft aan steun

te zoeken bij de kerk. Wel komt de kerk hiermee ook voor deze groep nog steeds op de eerste plaats als bron van steun na familie (waar 84% steun zoekt) en vrienden (64%).

Kerk krijgt financiële steun ondanks crisis

Iedereen wordt geraakt door de verschillende crises, ook kerkgangers. Toch blijft veruit het grootste deel van de kerkleden de kerk in tijden van crises financieel steunen (94%). Bijna een kwart van de mensen is zelfs bereid meer te geven (21%). Ook de meeste kerkleden die niet naar de kerk gaan, blijven de kerk steunen (56%). Een kwart van deze groep geeft aan de kerk in deze tijden niet (meer) financieel te steunen. Opvallend is ook dat een kwart van de respondenten die helemaal geen lid zijn van een christelijke kerk, toch bereid zijn aan een kerkgenootschap in de buurt te geven.

Actie Kerkbalans

De resultaten komen voort uit onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens in opdracht van Actie Kerkbalans uitvoerde onder 4.499 leden van de vier betrokken kerkgenootschappen. Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Met de actie vragen zij hun leden jaarlijks een financiële bijdrage voor de eigen parochie of gemeente. In het onderzoek werden kerkleden ook gevraagd naar hun betrokkenheid bij Actie Kerkbalans. Verreweg de meeste kerkleden (89%) zijn bekend met Actie Kerkbalans en twee derde vindt de actie belangrijk voor de toekomst van hun kerk of parochie. Kerkgangers geven vooral graag voor hun plaatselijke kerk en dan met name voor concrete doelen zoals het gebouw en de pastorale beroepskrachten. De kerk is voor kerkleden vooral van betekenis als plek om er voor elkaar te zijn, en als plek om het geloof te delen met anderen. Ook in de toekomst zien kerkleden graag een kerk waar volgende generatie er voor elkaar kan zijn.