



Eenenvijftigste Pastorale Brief 19 november 2021

voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland

**Helaas.....
vanwege oplopende Coronacijfers weer een pastorale brief.**

In deze brief het laatste nieuws

**Mocht er aanleiding voor zijn,
dan ontvangt u weer een brief.**

* Inleiding...

door pastor Dorenda Gies

Het is een beetje onwerkelijk dat ik hier nu weer een inleiding op de Pastorale Brief zit te schrijven. We hebben net een paar mooie feesten in onze kerk achter de rug. We hadden even het gevoel dat we langzaam weer onze normale manier van leven terug zouden krijgen. En iedereen genoot ervan! Het priesterjubileum van collega Marco was zo'n moment dat we elkaar weer in een feestelijke stemming mochten ontmoeten in een volle kerk: mensen van de verschillende locaties die elkaar na lange tijd weer zagen, koorleden van de verschillende koren die samen zongen en misdienaars en acolieten die overal vandaan kwamen. Het was een verademing om zo samen te vieren! In de afgelopen periode kwamen vrijwilligersgroepen in de parochie ook weer bij elkaar en maakten allerlei plannen. En nu hebben we weer veel dingen moeten afzeggen. De afgelopen periode was een kortstondige vooruitblik op wat ons hopelijk in de toekomst weer te wachten staat. We mogen er nog steeds vanuit gaan dat de situatie in de toekomst meer stabiliseert en we straks weer normaler kunnen leven. Alleen weten we nu nog niet wanneer het zo ver is.



Ondertussen is het een uitdaging om met z'n allen de moed erin te houden. Dat is deze donkere dagen met beperkingen in het vooruitzicht niet gemakkelijk. We merken ook dat de spanning tussen mensen steeds verder oploopt en dat mensen die gevaccineerd en niet-gevaccineerd zijn tegen elkaar opstaan. Wie mag waar wel of niet komen en hoe beschermen we elkaar het beste? Wat helpt ons om uit deze crisis te komen? Het zijn hele ingewikkelde vragen waar niemand zo maar het antwoord op heeft. Ik ben blij dat ik er zelf niet over hoeft te beslissen. Hopelijk lukt het ons om de eenheid te bewaren en vooral ook zorg te hebben voor elkaar. Want dat is, wat weer nodig is in deze tijd; mensen die omzien naar elkaar, die elkaar opvrolijken en moed inspreken, die met elkaar begaan blijven.

We hebben de afgelopen maanden even kunnen bijtanken en moeten nu de schouders er weer onder zetten met elkaar. Gelukkig gaan de ontwikkelingen in onze parochie gewoon door. Het bestuur en de locatieraden zijn hard aan de slag gegaan. Er wordt gewerkt aan

onze begroting, aan onze gebouwen en onze communicatie. In het nieuwe parochieblad leest u daar meer over.

Op dit moment zijn wij nog niet van plan om de Pastorale brief weer wekelijks of tweewekelijks uit te geven. We mogen nog vieren in de kerken en we gaan ook weer om de week streamen, dus gelukkig kunnen wij op die manier met elkaar verbonden blijven. Als de situatie er om vraagt, dan kunt u weer een pastorale brief van ons verwachten.

In deze brief kunt u lezen over de nieuwe maatregelen in de kerk en over het streamen van de vieringen. Omdat we het toch niet helemaal konden laten, hebben we ter bezinning de overweging van pastoor Marco van afgelopen weekend in de brief gezet. We hebben nieuws over de Lourdesreis van volgend jaar en er is een artikel met kerkelijke achtergrond over vaccinatie. Als kers op de taart heeft Wim van Bussel een mooi kort stukje geschreven over zijn mijmeringen bij deze tijd.

Ik wens u en jullie allen, mede namens mijn collega's Susanna en Marco, veel leesplezier toe.

Geef elkaar de ruimte, let goed op elkaar en blijf vooral gezond!

Pastor Dorenda Gies

*Pastor Susanna Terwisscha van Scheltinga (s.burri@uvt.nl)
Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)*

* Vanuit het pastoresteam...



Coronamaatregelen in de kerk:

Medio november konden we constateren dat het aantal Coronabesmettingen ruimschoots de 100.00 per week overschreed. Landelijk zijn vanaf 13 november door de regering strengere coronamaatregelen afgekondigd om de besmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De regering hoopt dat de komende weken door de maatregelen het aantal besmettingen weer gaat dalen. Verder wordt er landelijk aan nieuwe wetgeving gewerkt en invoering van o.a. het 2G systeem. Als kerken gebruiken we geen 2G en 3G systeem. Ieder mens heeft het recht over zijn of haar eigen lichaam te beschikken en zijn of haar eigen geweten te volgen. Toch roepen de Nederlandse bisschoppen en paus Franciscus ons op, om ons wel te laten vaccineren. Dit wordt gezien als een daad van naastenliefde. Tegelijk doen ze een dringende oproep om respectvol met elkaar om te gaan en naar elkaar om te zien, als mensen een afgewogen afweging maken om zich niet te laten vaccineren.

Als kerk maken we onderdeel uit van de maatschappij. Daarom zijn er in de kerk weer nieuwe voorzorgsmaatregelen afgekondigd. We hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning het beoogde effect zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Enkele maatregelen die we in onze kerken hebben genomen

Opgeven tevoren is niet noodzakelijk

Op dit moment hoeft u zich niet op te geven. Maar mogelijk dat daartoe weer wordt besloten. Wij brengen u dan op de hoogte via de pastorale brief en de website www.heiligejacobusparochie.nl

Maatregelen in de kerk

- De 1 ½ meter is weer ingesteld.
- Bij binnenkomst en verplaatsingen door de kerk is mondkapje verplicht. *(als zitplek is ingenomen mag het mondkapje af)*
- Handen desinfecteren is verplicht voor het betreden van de kerk en voor het ontvangen van de H. Communie
- We vragen aan de koren om de grootte van de koren weer terug te brengen naar 4-6 cantores. De cantores moeten tenminste 1½ meter afstand houden.
- Samenzang kan nog wel, maar we vragen aan de aanwezigen om zachtjes te zingen.
- De H. Communie zal worden uitgereikt vanachter het hoestscherm.
- Het koffiedrinken na de vieringen in het weekend komt voorlopig te vervallen.
- Na de door-de-weekse vieringen wordt nog wel koffie geschonken als het veilig kan.

Bijeenkomsten

- Kleine bijeenkomsten en vergaderingen kunnen vooralsnog doorgang vinden als afstandsregels en basisregels kunnen worden gegarandeerd.
- Grote bijeenkomsten buiten de vieringen om gaan in overleg met het bestuur.
- Voor bijeenkomsten die niet vanuit de kerk, maar wel in onze kerk worden georganiseerd (zoals concerten) gelden landelijk opgestelde regels. Deze stelt dat er alleen toegang wordt verkregen na het tonen van een QR code.

We dachten een beetje van de Corona af te zijn en we zijn er helemaal klaar mee. Helaas is Corona nog niet klaar met ons en houdt het ons nog steeds in zijn greep. We hopen dat iedereen in de kerk zorgvuldig met elkaar omgaat en thuis blijft bij klachten.

Mocht u vragen hebben, mail ze ons, dan proberen we u antwoord te geven.

Hartelijke groet,
Pastor Dorenda Gies en pastoor Marco Conijn



Streamen van vieringen weer opgepakt

Het streamen van vieringen is weer (tweewekelijks) opgepakt.

In de komende periode worden onderstaande vieringen gestreamd:

Zaterdag 04 december om 19.15 uur (Eucharistieviering met pastoor Conijn)
Zaterdag 18 december om 19.15 uur (Eucharistieviering met pastoor Conijn)
Vrijdag 24 december om 21.30 uur (Communieviering met pastor Gies)
Zaterdag 08 januari om 19.15 uur (Communieviering met pastor Gies en Terwisscha)
Zaterdag 22 januari om 19.15 uur (Eucharistievieringen met pastoor Conijn)

De vieringen zijn ook later terug te zien op de website. (www.heiligejacobusparochie.nl)

* Gelovige Inspiratie...

door pastoor Marco Conijn



Het heilig Evangelie (van zondag 14 november)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren
en de maan zal geen licht meer geven;
de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid.

Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken,
van het einde der aarde tot het einde des hemels.

Trekt uit de vergelijking met de vijgeboom deze les:

Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten,
weet ge dat de zomer in aantocht is.

Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet,

weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat.

Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is.

Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.

Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel,
zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen."

Overdenking (van zondag 14 november)

Niemand van ons kan de toekomst voorspellen. Maar wellicht hebben we wel allemaal een verwachting. Misschien ziet u de toekomst redelijk zorgeloos. Maar zo mogelijk zijn er toch wel wat zaken waar zorgen over zijn. Heb ik nog voldoende financiële armslag volgend jaar of wat brengt ons die ellendige Corona. Komen we er ooit nog van af. Of misschien is iemand in uw omgeving levensbedreigend ziek. Zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet, of zijn er misschien toch zaken waar we ons terecht veel zorgen over maken...



De afgelopen weken was er een klimaatop in het Schotse Glasgow. Is er wat bereikt? Is het voldoende? De eerste grote deal die werd gemaakt, is het einde van ontbossing in 2030. Althans, dat is wat honderd landen hebben afgesproken. Honderd landen van de in totaal 198 landen. Slechts de helft dus. Elke minuut gaat nu een gebied van zo'n 27 voetbalvelden verloren door ontbossing. En houtkap is een van de oorzaken van klimaatverandering omdat bomen grote hoeveelheden CO2 kunnen opnemen.

Een deal sluiten is stap één, maar dan moet het ook nog uitgevoerd worden. En daar zijn critici nu al zeer sceptisch over. Ook hebben tientallen landen beloofd te stoppen met het gebruik van kolencentrales. De rijke landen zullen vóór 2030 stoppen met het verbranden van kolen en armere landen vóór 2040. Groot probleem is wel dat groot steenkoolgebruikers Australië, China, India en de Verenigde Staten de verklaring niet hebben ondertekend.

Verder spraken ruim twintig landen af om binnen een jaar te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen in het buitenland. Veel beloftes zijn gedaan. Maar nog: als alle landen zich gaan houden aan de afspraken is het maar de vraag of het voldoende is. En anders wachten ons onheilspellende tijden. of beter gezegd, onze kinderen en kleinkinderen wachten onheilspellende tijden omdat de aarde steeds minder leefbaar wordt.....

Dit weekend kwamen er onheilspellende lezingen over ons. Het is een en al rampspoed. De beelden die gebruikt worden zijn bijzonder. De natuurlijke lichten gaan uit. De maan en de sterren en de zon worden verduisterd en verdwijnen. Het is een beeld dat tot uitdrukking brengt dat voor veel mensen het licht uitgaat, de toekomst zal worden weggeslagen en mooie dromen in rook zullen opgaan. Kortom, het einde der dagen is in zicht.

Toen Marcus dit Evangelie aan het papier toevertrouwde was er reden voor veel pessimisme. De tempel van Jeruzalem, symbool van nationale trots was verwoest. Hoe had het zover kunnen komen. Binnen het jonge christendom breken de eerste conflicten uit en de volgelingen van Jezus worden ook nog eens een keer bloedig vervolgd. Het is een en al ellende. Bedreigingen van alle kanten. Als er dreiging en ellende is dan kun je op twee manieren reageren.

Je kunt je ogen sluiten voor de realiteit. Je kunt de kop in het zand steken. Je kunt het probleem ontkennen. En al die mensen die waarschuwen zet je lekker weg als een stelletje doemdenkers. Ogen sluiten voor de realiteit is van alle tijden. Maar je kunt ook proberen er lering uit te trekken voor de toekomst. Dat laatste wil Marcus zien te bereiken. Kijk om je heen, zegt Marcus. Te midden van veel negatieve zaken die je bang maken om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan is er ook positiefs nieuws te ontdekken. Kortom: we bevinden ons nu in een moeilijke situatie, maar weet wel, er is altijd hoop.

Ik geef toe, het is nogal een tegenstelling. De aarde zal vergaan, het einde der tijden zal ooit over ons komen. Maar voor het zover is zijn er ook zaken waar je je over kunt verheugen. Dus weet: er is hoop en hoop doet leven. Als ik het heb over het einde der dagen, het einde van de wereld, dan zijn er in het verleden al heel wat mensen mee aan de haal gegaan. En altijd weer probeerden mensen om angst te zaaien. Het is van alle tijden dat mensen waarschuwen voor het naderende einde. Maar goed, het valt niet te ontkennen, Jezus heeft het ook over dat einde.

Je zou natuurlijk je af kunnen vragen waarom Jezus de mensen de stuipen op het lijf wil jagen en of we dit stukje nog wel 'evangelie' kunnen noemen? Of we dit stukje wel een blijde boodschap kunnen noemen. Het antwoord is kort gezegd: "jazeker".



Want anders dan de verhalen die we horen over het einde van de wereld is er wel degelijk hoop te halen uit het verhaal. Welke verschrikkelijke dingen we in dit leven ook mee moeten maken we mogen weten dat na de winter de zomer komt. Na donkere dagen wordt het weer licht. Jezus maakt de vergelijking in het Evangelie met het uitbotten van een vijgenboom. Wat doodts lijkt draagt nieuw leven in zich. En vervolgens zegt Jezus. Je moet weten, hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woord dat spreekt van eeuwig leven blijft bestaan. Wat moeten we wat doe je met zo'n verhaal vandaag de dag? Stellen de woorden van Jezus ons gerust? Valt het allemaal wel mee met wat die klimaatwetenschappers zeggen. Immers, we hebben de woorden van Jezus. Na donkere tijden wordt het weer licht. Nee lieve mensen: het valt niet mee!

De grootste denkfout die we vanuit dit evangelie zouden kunnen maken is dat we er ons allemaal niets moeten van aantrekken, uiteindelijk komt alles goed. Immers uiteindelijk wacht ons ons de zalige eeuwigheid. Wat een mooi vooruitzicht. Dus waar ons in Godsnaam druk over maken.

Ja, dat is ooit de eeuwigheid wacht is waar! Maar het christendom is geen godsdienst die slechts en alleen zijn hoop in het hiernamaals gesteld heeft. We hebben immers van God de aarde in bewaring gekregen -om in het hier en nu- goed met de aarde om te gaan. We zijn rentmeester van de aarde. God gaf de mensheid het vertrouwen dat wij zijn aarde goed kunnen beheren. Zijn we dat vertrouwen van God waard?

Je hoeft geen klimaatdeskundige te zijn om te zien dat van goed beheer niets terecht komt.

We leven nu in onzekere tijden. Dat valt niet te ontkennen. Toch is er hoop. Mogelijk valt er nog wel wat te redden. We weten: Pandemieën zijn van alle tijden. De impact op de samenleving is niet alleen nu, maar ook in het verleden enorm geweest. Veel mensen zijn door pandemieën een afschuwelijke dood gestorven. Toch zijn pandemieën overwonnen.

Anders is dat bij de klimaatcrisis. God gaf ons de aarde in bewaring om er goede dingen mee te doen. En dat doen we niet! Na jaren van waarschuwingen afgegeven door de wetenschap, zien we dat nu wereldwijd steeds meer mensen bereid zijn maatregelen te nemen. Laat is het wel. Want heel wat gevolgen zijn al onomkeerbaar. Maar hopelijk zien we niet te laat om te redden wat er te redden valt. Nogmaals: God gaf ons de aarde om deze goed te beheren. Laten we werk maken van goed beheer. Want niemand van ons zit te wachten op het einde der tijden. Daar willen we nog niet naar toe werken. Maar dan zal de mensheid wel moeten bewegen. Ook u, jij en ik.....

VOORBEDE

*Laten wij bidden tot God, wiens grootheid wij niet kunnen bevatten.
Dat Hij met ons meegaat naar de toekomst
en ons helpt als wij komen met onze vragen en gebeden:*



Voor allen in deze wereld die leven in staat van oorlog;
voor allen die thuis leven in een conflict en een onhoudbare situatie;
voor wie het gevoel heeft dat iedereen tegen is en niemand hen begrijpt,
dat iemand houvast biedt en rust brengt in het leven van elke dag.
Dat het vertrouwen in God mensen gerust mag stellen...

We bidden voor onze parochie en voor onze locaties
dat mensen met grote talenten zich willen inzetten
om de parochie op een goede wijze te besturen
dat vele mensen zich thuis voelen in onze gemeenschappen
en hun steentje willen bijdragen...

Voor onszelf bidden wij, zoekend naar een uitweg
uit de crisis en onzekerheden van deze tijd.
Dat mensen, die het goede met de aarde en de mensheid voor hebben,
ons bij de hand nemen.
Geef ons houvast...

We bidden voor allen die geloven in God
maar toch ontzettend in de war worden gebracht door deze tijd;
voor wie bang zijn geworden
voor de gevolgen van de opwarming van de aarde
voor wie bang zijn om besmet te geraken door Corona
dat zij hun onrust kunnen delen
en ergens toch kracht en steun vinden...

Verhoor dan onze gebeden door Christus onze Heer.

* Gedachten van parochianen...



Als het kwartje valt...
De beste noodopvang

Op een avond toen ik naar het nieuws keek werd ik zoals altijd met montere stem gevoed, het leek wel met wellust, met het ene na het andere ondergangsbericht. Polen, de stijgende zeespiegel, China, overvolle ziekenhuizen, terroristen, roversbenden, hackers, illegalen en nog veel meer, met elke dag weer een nieuwe ramp erbij. Wat kon ik hier tegen doen, ja, een beetje zuinig zijn, mijn balletje gehakt laten staan, led lampen uit, rillend in twee dikke truien en een overjas in een onbewoonbaar-koude kamer rillend mijn laatste dagen verder uitlijden... Ongekende angst en moedeloosheid sloegen toe, in niets had ik nog enige aardigheid. En geen Truus meer om deze poel van ellende en ondergang liefdevol te relativieren. Leeg staarde ik de kamer in. Wat stond ons allemaal wel niet aan droefenis te wachten? Wie in hemelsnaam kon je helpen als het zo ver was?



Maar zie, daar kwam ineens in de boekenkast de Bijbel scherp in focus. Ik veerde op, pakte het boek, sloeg het willekeurig open en kreeg te lezen: 'Wees niet bezorgd over de dag van morgen – die zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.' En: 'Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst.'

Het kwartje Gods was gevallen. Ach natuurlijk, geen beter medicijn dan de rechtstreekse rijkdom van Gods woord! Ik kan er weer tegen, zie weer nut en doel van het leven, ben weer gelukkig. En de Bijbel blijft vlak bij me liggen!

Wim van Bussel, Franeker

* Nieuws vanuit de parochie



Informatieavond Lourdes op vrijdag 26 november gaat door....

In de herfstvakantie van 2022 (15-23 oktober) zal er vanuit onze parochie een bedevaart worden gehouden naar Lourdes. Centraal staat ontmoeting: ontmoeting met elkaar en ontmoeting met Maria. We gaan samen vieren, samen op pad en samen genieten van een prachtige reis.

Er is een informatieavond voorzien op vrijdag 26 november om 19.130 uur in Franeker. De avond is verplaatst van de parochiezaal naar de kerk (vanwege de Coronamaatregelen) We kunnen dan voldoende afstand houden.

U bent van harte uitgenodigd om te horen hoe de reis verder in elkaar zit en er is gelegenheid om vragen te stellen.

* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...

Willem kardinaal Eijk is aartsbisschop van Utrecht en medisch ethicus. Dit verder ingekorte artikel is een ingekorte versie van een lezing die hij onlangs in Rome hield.



Is het een morele plicht om je te laten vaccineren tegen Covid-19, zoals wel wordt gezegd? En zo ja, kan een overheid of werkgever mensen dan ook *juridisch* tot vaccinatie verplichten?

Het fundamentele principe van de katholieke sociale leer is het algemeen welzijn. Dat houdt onder meer in dat de levens en de gezondheid van mensen moeten worden beschermd. Een regering draagt hier de eerste verantwoordelijkheid voor en kan dus maatregelen opleggen om levens te beschermen, zoals lockdowns, afstandsregels of een 'coronapas'. Dit wordt vaak gezien als een inbreuk op de vrijheid van het individu, maar autonomie is niet absoluut. Regeringen hebben het recht en zelfs de plicht om die in te perken als dat nodig is om een pandemie tegen te gaan.

De vaccinatievraag heeft twee kanten. De maatschappelijke vraag is of vaccinatie vanuit het oogpunt van het algemeen welzijn een morele plicht is. De persoonlijke vraag is of vaccinatie voor het individu een proportioneel middel is om zijn leven te beschermen. Het antwoord hangt af van drie voorwaarden: vaccins moeten bewezen effectief zijn; er moet een goede balans zijn tussen de gezondheidsrisico's die je met vaccins voorkomt, en hun bijwerkingen; en de vaccins moeten op moreel goede of minstens te rechtvaardigen wijze zijn gemaakt.

De in het Westen gebruikte vaccins beschermen behoorlijk tot zeer goed tegen infectie met het coronavirus. Ja, gevaccineerden kunnen besmet raken door varianten, maar worden dan vaak minder ziek en zijn minder besmettelijk. Bezien vanuit het algemeen welzijn en de plicht je leven te beschermen, is vaccinatie een moreel goede daad en misschien ook een plicht. Zoals alle middelen hebben vaccins bijwerkingen. De meest voorkomende zijn soms pittig, maar onschuldig. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam.

Mogen overheden vervolgens vaccinatie *juridisch* verplichten met een beroep op het algemeen welzijn? Nee. Vaccinatie is een ingreep in de lichamelijke integriteit van een persoon, die daar vrij en verantwoordelijk mee moet instemmen. Niemand mag iets doen dat volgens zijn geweten een kwaad is, ook niet als dat geweten misschien dwaalt. En niemand mag daartoe worden gedwongen. Wie geen vaccin wil, moet wel de gangbare coronamaatregelen in acht nemen. Een uitzondering is de zorg. Ethisch gezien mag een zorginstelling personeel dat met kwetsbare mensen werkt, vragen zich te laten vaccineren, en weigeren hun daar te laten werken als ze dat niet doen.

Paus Franciscus noemde vaccinatie tegen Covid-19 een "daad van liefde", een "simpele maar diepe manier om voor elkaar te zorgen". Wie zich laat vaccineren, toont ook respect voor het recht op leven van zijn medemens. Misschien vereist ook de rechtvaardigheid dus vaccinatie. Het is ook een proportionele manier om je eigen leven te beschermen. Vaccinatie tegen Covid-19 is vanuit dat oogpunt een morele plicht.