



## **Negenenveertigste Pastorale Brief 22 mei 2021** **Pinksteren**

*voor parochianen en belangstellenden van de  
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

*De volgende pastorale brief verschijnt 19 juni.*



*Kom, heilige Geest,  
blaas ons aan om mens te worden  
zoals door God bedoeld,  
een mens van recht en liefde,  
van vrede en geluk.*

*Kom, heilige Geest,  
inspireer ons om de bres op te gaan  
voor mensen die lijden aan het leven,  
die het bijltje erbij neer dreigen te gooien,  
omdat ze bedolven worden onder het leven.*

*Kom, heilige Geest,  
begin met ons een nieuwe schepping.  
Help ons om de aarde niet uit te buiten,  
maar te laten bloeien  
en goede vruchten te laten dragen.*

*Kom, heilige Geest,  
zet ons in vuur en vlam  
voor de armen van onze wereld.  
Dat wij ons niet schuldig maken  
aan uitbuiting en moderne slavernij;  
dat wij hen zien als uw mensen.*

*Kom, heilige Geest,  
herschep de chaos van onze wereld  
tot een nieuw paradijs,  
waar het leven goed is voor iedereen,  
waar liefde voor God en de mensen  
ons enige richtsnoer is.*

*Wim Holterman osfs*

**Vanaf heden verschijnt de Pastorale brief minder frequent.**

**Op 22 mei (Pinksteren); 29 mei (H. Drie eenheid)  
en 5 juni (Hoogfeest H. Sacrament)  
worden de vieringen op zaterdagavond gestreamd.  
Daarna incidenteel bij bijzondere gelegenheden.**

## \* Inleiding...

*Door pastor Dorenda Gies*

Dit weekend vieren we Pinksteren. Het is het feest van de Heilige Geest, die alles in beweging zet. Het feest van vurige vlammen en een frisse wind. Op weg naar dit feest hebben we er de afgelopen week al heel wat mee te maken gehad, met dat vuur, met beweging en de wind.

Veertig woonhuizen en een moskee gingen in vlammen op, net als een groot houtbedrijf in Burgum. Verdriet en verlies van je thuis, je hebben en houden, je werk en de plek waar je samenkomt om te bidden. Dit soort vuur zien we liever helemaal niet. Gelukkig is het hartverwarmend om te zien hoeveel vuur er dan in de mensen ontstaat, om de getroffen te helpen. Geld wordt ingezameld, kleren, speelgoed en ruimtes worden beschikbaar gesteld. Hier wordt het werk van de Heilige Geest, de trooster zichtbaar. Mensen die in beweging komen voor elkaar.

Ook Israël en de Palestijnse gebieden stonden de afgelopen anderhalve week in brand door bommen en raketten, met vele doden en enorme verwoesting tot gevolg. Het leek er op dat de aanvallen wederzijds nog tijden zouden blijven doorgaan. De wereld bemoeide zich er mee en met behulp van bemiddeling en internationale druk kwamen Israël en Hamas donderdag een staakt het vuren overeen. Maar het blijft een kwetsbare situatie, die zo weer kan ontvlammen. Laten we hopen dat met de hulp van de Geest van wijsheid en inzicht uiteindelijk een weg naar vrede wordt gevonden.

Er kwam deze week wat meer beweging in onze samenleving. De cijfers in de ziekenhuizen gaan omlaag en er is een voorzichtige verruiming van de coronaregels. We zagen blije mensen in sportscholen, we zagen vroege vogels op terrassen zitten en dierentuinen, waar de dieren weer aan mensen moesten wennen. Ook hier waait de Geest en zien we de vreugde van mensen.

Ondertussen worden er steeds meer vaccins weggeprikt en kom ik steeds vaker blije mensen tegen die hun (eerste) prik hebben ontvangen. De prik die onszelf, maar ook de mensen om ons heen beschermt. De prik die helpt om onze samenleving verder te openen. En in de samenleving voel je het steeds meer borrelen, voel je een soort onrust. Het is bijna zo ver...! We kunnen weer...! We staan in de startblokken om ons 'normale' leven weer op te pakken. Maar we moeten nog even geduld hebben. De Geest van verstand houdt ons in evenwicht.



Dit Pinksterweekend wordt vooral een winderig weekend, zelfs een fris winderig weekend. We vragen ons af en toe wel eens af waar het mooie warme lenteweekend blijft. En we gunnen onszelf in deze tijd wel wat beters. Maar dan moeten we maar bedenken dat de Geest ook waait als een frisse wind en dat die wind soms nodig is om ons beweging te zetten om de goede dingen te doen, om op weg te gaan naar elkaar.

Deze brief staat in het teken van Pinksteren en u kunt lezen over de verschillende oecumenische vieringen, over de Geest als navigatiesysteem in onszelf, over verschillende talen en elkaar verstaan en over liefde die de mooiste vorm van leven schept. Genoeg inspiratie voor winderige Pinksterdagen!

Ik hoop en wens dat wij de komende tijd sporen van Gods Geest mogen ontwaren in onze leefomgeving en in ons eigen leven en in onszelf.

Een zalig Pinksteren gewenst!  
mede namens collega Marco Conijn,

pastor Dorenda Gies

*Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)  
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)*

## \* Vanuit het pastoresteam...

### *Weer iets meer mensen toegelaten bij vieringen*

Vanaf Pinksteren staan we weer iets meer mensen in onze kerkgebouwen toe, met inachtneming van de anderhalve meter.

Sint Annaparochie: 25 kerkgangers (excl. medewerkers)

Dronryp: 30 kerkgangers (excl. medewerkers)

Terschelling: 30 kerkgangers (excl. medewerkers)

Franeker: 70 kerkgangers (excl. medewerkers)

Harlingen: 70 kerkgangers (excl. medewerkers)

Samenzang is nog niet toegestaan. Het aantal cantors (koorzangers) is voorlopig nog teruggebracht naar twee cantors in Sint Anna, drie cantors in Dronryp en vier cantors in Franeker en Harlingen.

Een mondkapje is in de kerk verplicht. Tijdens het lopen naar de communie dient u ook een mondkapje te dragen. Op uw zitplek mag het mondkapje af. Op het kerkplein ook. Het is niet de bedoeling dat mensen in het kerkgebouw elkaar opzoeken en met elkaar gezellig gaan (bij)praten.

### *Fout in de parochieblad*

#### *Woensdagmorgen 2 juni wordt gevierd in Dronryp, niet in Harlingen*

In het parochieblad staat helaas een fout m.b.t. de woensdagviering op 2 juni. Er staat dat er om 09.30 uur een viering is in Harlingen. Dit is onjuist. Er is wel een viering om 09.00 uur in Dronryp. (Ter info: op de eerste en derde woensdag van de maand wordt om 09.00 uur gevierd in Dronryp. Op de tweede en vierde woensdag van de maand wordt gevierd in Harlingen om 09.30 uur)



### *Streamen van vieringen zaterdagavond vanuit Dronryp*

Door de vieringen op zaterdagavond te streamen kunnen we mensen die niet naar de kerk kunnen of nog niet durven, toch de verbondenheid met de parochie ervaren. Er wordt gestreamd op de facebookpagina van de parochie. Ook is er kort tevoren een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 22 mei (Pinksteren) om 19.15 uur vanuit Dronryp (pastoor Conijn)

Zaterdag 29 mei (Drie eenheid) om 19.15 uur vanuit Dronryp (pastoor Conijn)

Zaterdag 5 juni (H. Sacrament) om 19.15 uur vanuit Dronryp (pastor Gies)

Daarna wordt er nog gestreamd bij bijzondere gelegenheden.

Website: [www.heiligejacobusparochie.nl](http://www.heiligejacobusparochie.nl)  
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

### *Streamen van vieringen zondagmorgen vanuit Franeker*

In Franeker hangt een bewakingscamera in de kerk. Deze camera is minder geschikt om mee te streamen, maar het kan wel. Mocht u een viering vanuit uw eigen parochie willen meevieren dan kan dat live, iedere zondagmorgen om 09.30 uur. De viering kunt u aanklikken op de website. De viering is later niet terug te zien.

### *Oecumenische Pinkstergroet vanuit Harlingen*

Zondagmorgen zal er op de website van de PKN gemeente van Harlingen een oecumenische pinkstergroet verschijnen.

### *Oecumenische Pinksterviering vanuit Franeker*

Zondagmorgen 23 mei wordt de oecumenische Pinksterviering vanuit de Martinikerk live gestreamd om 10.00 uur. U logt in op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). Dan zoekt u op Franeker en logt u in op de Martinikerk. Dan bent u live met de viering verbonden. In deze viering gaan dominee Margarithe Veen en pastor Dorenda Gies voor.

### *Oecumenische viering vanuit Menaam – 13 juni*

Zondagmorgen 13 juni wordt de oecumenische viering vanuit Menaam live gestreamd om 09.30 uur. U logt in op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). Dan zoekt u op Menaam en logt u in op de Malbertustsjerke. Dan bent u live met de viering verbonden. Deze viering is alleen te beluisteren. In deze viering gaan dominee Jan Wielenga, dominee Jeroen van Olffen en pastor Dorenda Gies voor.

### *Aanmelden voor vieringen*

*De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad. Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.*

#### **Belangrijk:**

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen en als het kan u af te melden, zodat een ander in uw plaats kan komen.



#### **Let op:**

Mondkapje is verplicht als u zich beweegt door de kerk, ook als u ter communie gaat!

#### **Vooraf aanmelden voor de weekendvieringen wordt aangeraden.**

Het aantal zitplaatsen per kerk is nog beperkt. Aanmelden voor de weekendvieringen wordt daarom aangeraden, maar u kunt ook op de bonnefooi komen. Echter, wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten. Mensen die zich tevoren opgeven hebben uiteraard voorrang. Aanmelden voor de door-de-weekse vieringen is niet noodzakelijk. Aanmelden kan per mail:

Voor Harlingen: [aanmeldenrkharlingen@hotmail.com](mailto:aanmeldenrkharlingen@hotmail.com)  
Voor Franeker: [aanmeldenrkfraneker@hotmail.com](mailto:aanmeldenrkfraneker@hotmail.com)  
Voor Dronryp: [aanmeldenrkdronryp@hotmail.com](mailto:aanmeldenrkdronryp@hotmail.com)  
Voor Sint Anna: [aanmeldenrksint-anna@hotmail.com](mailto:aanmeldenrksint-anna@hotmail.com)  
Voor Terschelling: [volkerssven@hotmail.nl](mailto:volkerssven@hotmail.nl)

#### **Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:**

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

## \* Gelovige Inspiratie...

door pastoor Marco Conijn



### *Schriftlezing*

Uit de Handelingen der Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.

Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: "Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?"

Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judaa en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden."

### *Het heilig Evangelie*

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  
"Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen.  
Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.

Al wat de Vader heeft, is het mijne.  
Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.

## Overweging



Reizen is moeilijk in deze coronatijd,  
maar áls we reizen vertrouwen we op de TomTom!  
Je toetst de bestemming in en de GPS doet de rest.  
Het GPS systeem is in 1967 ontwikkeld voor militaire doeleinden.

Goed beschouwd was GPS er altijd al.  
In ieder mens zit immers een soort navigatiesysteem  
en met Pinksteren vieren we als het ware de ingebruikneming van die innerlijke GPS!  
Ons navigatiesysteem.....

Het is Gods Geest die ons gegeven werd om ons de juiste richting aan te geven,  
om ons te helpen bij het oriënteren en om ons veilig naar ons doel te leiden.

Je kan Zijn stem horen vooral ook als de stem van je geweten  
en zijn aanwijzingen zijn vele malen betrouwbaarder  
dan die van al die systemen die afhankelijk zijn van een hele reeks satellieten.

Hij is zo betrouwbaar dat zijn stem in alles voorrang heeft.  
Zijn stem geldt meer dan alle kerkelijke dogma's,  
heeft meer gezag dan kerkelijke leiders  
en mag de belangrijkste instantie in je leven zijn.

Wij allemaal, ieder van ons,  
heeft een dergelijk systeem.  
Het is volledig eigen aan ons.

Wanneer we zijn aanwijzingen volgen,  
wanneer we de stem van ons geweten volgen,  
wanneer we Gods Geest de richting laten aangeven,  
*(en soms zegt deze net als de Tomtom "keer om")*  
dan zullen wij, op het einde van de aardse rit  
de stem van God horen die ons zegt.... "bestemming bereikt"

Welke wegen gaan we in dit leven?  
En zijn meerdere wegen mogelijk die leiden naar een eindbestemming.

Je kunt kiezen voor de snelste route, de kortste route,  
een toeristische route of een dynamische route.  
De vraag is: gaan wij de weg die God vraagt?  
Gaat u de weg die God van u en van jou vraagt?

Gaat u die weg altijd, of gaat u de weg soms, alleen als het u uitkomt.  
Dat Gods geest u leiden mag op de goede wegen  
opdat ooit zal klinken uit de mond van God...  
"Je hebt je bestemming bereikt!"

## Voorbede



Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook,  
zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.  
Kom, adem ons open....

Voor alle bewoners van onze aardbol:  
om voldoende veerkracht om in vrede en veiligheid te kunnen leven.  
Dat Gods Geest mensen aanzet tot goede woorden en daden.  
Kom, adem ons open.

Voor alle gelovigen van Gods Kerk op aarde:  
om voldoende vuur, dat hun vertrouwen aanwakkert en brandend houdt.  
Dat Gods Geest mensen aanzet tot woorden en daden van barmhartigheid.  
Kom, adem ons open.....

Voor alle missionaire werkers in deze week van de Nederlandse Missionaris:  
voor wie thuisgekomen en hier zijn,  
voor wie op hun missie zijn gebleven:  
Om voldoende rust om het evangelie te verkondigen.  
Dat Gods Geest hen helpt vol te houden en hun opdracht te voltooien  
Kom, adem ons open.....

Voor onszelf bidden wij, voor onze parochie, voor onze families:  
Om voldoende 'goede Geest' om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen;  
Dat Gods goede Geest ons troost en uitdaagt met vuur en liefde.  
Kom, adem ons open.....

Voor wie ziek is of lijdt aan pijn en ongemak: dat Gods Geest sterkte biedt;  
Voor wie verloor en het zwaar heeft: om lieve mensen om zich heen.  
Kom, adem ons open.....

We bidden voor hen die zijn overleden en worden gemist.  
Dat zij bij de levende Heer deel krijgen aan het beloofde eeuwige en hemelse geluk.

Kom, Heilige Geest, Levensadem  
vervul de harten van uw gelovigen,  
ontsteek in hen het vuur van uw liefde!

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden  
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.....  
God, Gij hebt de harten van uw gelovigen  
door de verlichting van de H. Geest onderwezen;  
geef, dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten  
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer.  
Amen.



## \* Voor de kinderen...

### *Elkaar verstaan!*

Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen. Jezus is voorgoed naar de hemel. Hij heeft zijn leerlingen een Helper beloofd. Want ze hebben de opdracht om mensen over Jezus te vertellen. En daarbij kunnen ze wel wat steun gebruiken. Dan merken ze dat het haast vanzelf gaat! Iedereen verstaat hen! God helpt, ook al zien ze Hem niet. Met de kinderen denken we deze dag na over hoe bijzonder dat is, dat iedereen elkaar verstaat. Normaal moet je daar heel veel moeite voor doen, en dan lukt het soms nog niet.



### *Navertelling Handelingen 2, 1-11*

(De evangelielezing van vandaag is Johannes 15,26-27 + 16,12-15. We richten ons voor de kinderwoorddienst meestal op het Evangelie. Maar het kan geen Pinksteren zijn zonder de lezing uit het boek Handelingen van de Apostelen. Want daar staat het verhaal van Pinksteren.)

### **De adem van God**



Vijftig dagen na Pasen, op het Pinksterfeest, waren de leerlingen van Jezus samen in een huis. Plotseling werd het huis gevuld met een geluid alsof er een hevige wind opstak. Bij ieder verschenen vurige vlammen boven hun hoofd. Ze werden vol van de heilige Geest en

begonnen te praten in verschillende talen.

Op die dag waren er in Jeruzalem mensen uit allerlei landen om het Pinksterfeest te vieren: uit Azië, Egypte, Rome, Libië, en ze waren allemaal stomverbaasd omdat ze de leerlingen uit Galilea hoorden praten in hun eigen taal. Wat ze hoorden was groot nieuws: - Echt waar, Jezus, die gekruisigd werd, is opgewekt uit de dood, Hij leeft! Hij is de levende Heer, en Hij is voor altijd bij ons!

En dat is nog altijd groot nieuws.

(De navertelling is overgenomen uit *Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen*, Adveniat, Baarn, 2014, blz 158-159)

### **Gebed om elkaar te verstaan, zonder woorden**

Goede God,  
Ik heb niet altijd woorden,  
om te zeggen wat ik voel.  
Ik kan ook gewoon een beetje stil zijn  
en dan bedoel ik toch een boel.  
Soms brand ik een kaarsje en praat ik zonder woorden.  
Soms zing ik juist een melodietje van een vrolijk liedje.  
U doet ook het zelfde God,  
U komt bij ons als wind en vuur,  
als licht in donkere dagen.  
Ik hoor U dan niet praten  
maar voel U dan dichtbij.  
Wij bidden U:  
Help ons elkaar te verstaan op verschillende manieren.  
Een gebaar zegt soms meer dan 1000 woorden.  
Amen



## Gesprek met de kinderen

In het Pinksterverhaal praten mensen in verschillende talen. Normaal kun je elkaar dan niet verstaan, tenzij je de taal kent. Maar met Pinksteren gebeurt het dat de mensen elkaar toch kunnen verstaan. Ze weten wat er gezegd wordt door de discipelen.

Gods woorden komen op verschillende manieren bij ons. Maar niemand heeft rechtstreeks met God een gesprek gevoerd, zoals je dat doet met mensen om je heen.

Filosofeer met de kinderen over de manieren waarop zij praten met God of God praat met hen.

Leg de kinderen een aantal vragen voor

- Heeft God taal nodig om zich verstaanbaar te maken?
- Heb JIJ taal nodig om met God te praten?
- Op welke manier(en) kan je met God praten?
- Op welke manier(en) kan God met jou praten?
- Kan God alle talen verstaan?

Er zijn meer manieren om iemand te verstaan dan alleen met woorden.

Tussen God en mensen is dat misschien wel logischer dan tussen mensen onderling.

Hoe denken de kinderen hierover?

Hoe kunnen mensen elkaar dingen duidelijk maken? Hoe kan je dingen duidelijk maken zonder een taal die jij spreekt en die de ander verstaat? (Denk aan gebaren, tekenen, wijzen, gezichtsuitdrukkingen, emoties laten zien.)

## Knutselen: Spreektoeters maken



Benodigdheden:

A4 papier in diverse kleuren, Lijm of plakband, Versiermaterialen zoals stickers of crêpepapier of stiften

Hoe mooi zou het zijn als je een toeter had waarmee iedereen altijd verstond wat je zegt. Laat de kinderen zo'n toeter maken.

Van het A4 papier rol je een toeter die aan de ene kant smal is en aan de andere kant breed.

Maak hem vast met plakband of lijm. Laat de kinderen de toeter versieren.

## \* Gedachten van parochianen...

*Een liefdevolle houding, hoe?*

De automobilist die als eerste een rotonde op stormt heeft voorrang. De anderen moeten wachten. Dat is het symbool van deze tijd: de egoïst heeft voorrang, de schreeuwende ik heeft gelijk. En als een egoïstische voetganger zich dwingend op een zebepad stort en de naderende, geschrokken automobilist net niet snel genoeg met gillende banden tot stilstand weet te komen is hij de pineut. Want de arme voetganger staat altijd sterker dan de man die de auto bestuurt. Ook de fietser doet er goed aan met die onverbiddelijke regel rekening te houden.



En wie geld heeft mag gezond en lekker eten, wie van geld gespeend is mag met rode wangetjes van schaamte naar de voedselbank. En wat kan de al of niet bejaarde digibeet, autist of een andere moeilijk geaccepteerde met digicode, wachtwoord dat vervolgens niet erkend wordt en andere vreemde bedenksels uit de onbekende, vijandige digiwereld? Waar is de liefdevolle bejegening van de medemens? Niet alleen op straat, ook in je vertrouwde My home is my castle-woning moet je scherp zijn. Digi vindt je altijd en overal.

Maar hoe is dit te rijmen met de liefde die in de kerk, Pauselijke vermaningen, de H. Schrift en andere spirituele geschriften wordt gepredikt? Waar de maatschappij harder en dwingender wordt is het pad der royale liefde naar de medemens toe moeilijker te bewandelen. Erger nog: dan ben je niet weerbaar, maar een sukkel, gebruikelijker, een lulletje. Zou dat een reden zijn waarom er regelmatig weer minder mensen in de kerk komen? Niet alleen ook gegrepen door de moderne levensstijl van gemak, feest, vakanties, uitjes, en 'als het maar leuk is' kan geen God meer op, vooral omdat hij nog onzichtbaar is ook nog. Dat je Hem kunt zien in de natuur en ontmoeten in de medemens wekt kennelijk steeds minder vertrouwen op. Welk modern mens die dagelijks via de vele gedrukte en gestreamde kanalen zijn leven voorbij ziet flitsen brengt de zekere moed nog op om te vertrouwen, echt te vertrouwen op wel even meer dan alleen een zo vrolijk mogelijke dans hier op aarde, bij voorkeur tijdig voorzien van een tijdig zwaar met geld beladen sterfbed? Waarom anders die onbegrijpelijke hang naar de hoofdprijs van miljoenen? Maar komt dat een winnaar wel toe? Nee natuurlijk. Zo'n bedrag moet naar een armelijke gemeenschap die zich er mee uit de modder kan werken.

Zie, die kant moeten we op, dat is de kant van de liefde: met geld dat we kunnen missen voor goede doelen. Niet zomaar een paar euro's, maar royaal, zonder noodgedwongen, zoals wij niet beter weten, een zo groot mogelijke reserve voor jezelf op te bouwen, omdat bij een onverwachte financiële calamiteit niets of niemand je een handreiking kan doen waardoor je zonder meer buiten je eigen voordeur wordt gezet.

Ik denk dat onverbeterlijk egoïsme de oorzaak is van zeg maar gerust alle ellende op de wereld, van mens en klimaat. Maar ook van de vreselijke Corona-virus die hier en daar al weer aardig vergeten wordt. Die zal toch ingeruild moeten worden voor een wezenlijke liefde voor onszelf (daar begint het mee), ook alle mensen om ons heen, hoe weinig je voor sommigen ook kan voelen (maar er wel wat voor over kan hebben, dat kan best) en de natuur van plant en dier in plaats van de momenteel alles afbrekende jacht op energie. Alsof we niet juist op alle andere terreinen zo zuinig als een krent moeten te zijn!

En, ook zo belangrijk, laten we bidden om een positief vertrouwen in een leven dat ook sober en gelukkig kan zijn, én ook dat een basisuitkering voor iedereen nu eindelijk eens wordt geregeld, nadat die al zeker 70 jaar met zorg weggedrukt en verzwegen wordt, maar die wel de weg naar een vrij leven is. Juist als op geen andere weg is dit een levensweg die een eigen, enthousiaste invulling vraagt, een vruchtbare weg van samenwerking met anderen ook, en een weg die een vanzelfsprekende liefde voor anderen stimuleert. Ware liefde schept de mooiste vorm van leven.



Wim van Bussel - Franeker