



Zevenenveertigste Pastorale Brief 24 april 2021 *Vierde zondag van Pasen – Roepingenzondag*

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

De volgende pastorale brief verschijnt 8 mei.

*Jezus als de goede herder
is een beeld dat velen heeft bekoord en geïnspireerd,
een beeld ook dat uitnodigt
allerlei romantische verhalen te vertellen over makke schapen,
die gehoorzaam bij de kudde blijven.*

*En als een schaap toch zijn eigen weg gaat?
Dan wordt deze door de goede herder gevonden
en bij de kudde teruggebracht.*

*Maar is dat beeld niet al te soft?
Vraagt het "bij de kudde horen"
niet een andere houding dan schaapachtig volgen.
En wat voor herders en herderinnen
zijn er eigenlijk nodig om die kudde te hoeden?*

Vanaf heden verschijnt de brief tweewekelijks.

Voorlopig worden de vieringen
op zaterdagavond gestreamd

*** Inleiding...**

Door pastoor Marco Conijn

Wie door de natuur wandelt wordt blij van de eerste blaadjes die aan de bomen verschijnen en van de eerste mooie voorjaarsbloemen. Toch is er wat bijzonders aan de hand. De natuur ligt enkele weken achter "op schema". De wind is al bijna een maand, vrijwel onafgebroken, noordelijk. We halen slechts met moeite de tien graden, terwijl in deze tijd het gemiddelde 15 graden is. De wind zal wel weer een keer draaien naar het zuiden. Even geduld nog.

Voor veel mensen is het wellicht nog iets te koud om in de komende week een terrasje te pakken, hoewel het uit de wind in de zon natuurlijk heerlijk toeven is. Als aan strenge Coronaregels wordt voldaan gaan de terrassen de komende week weer open. Toch kampt de sector met een probleem. Veel personeelsleden zijn uitgestroomd en hebben een andere baan gevonden. De horeca krijgt de personeelsbezetting niet of maar met moeite rond. De zoveelste tegenvaller voor de sector.

Veel mensen zijn in ons land reeds gevaccineerd (rond de 5 miljoen), maar nog veel meer mensen wachten nog op een vaccinatie. Op basis van interpretatie meent het OMT dat "het plafond" van ziekenhuisopnames is bereikt. Maar deze conclusie wordt door Diederik Gommers, de voorman van de intensivecare-vereniging zeer betwijfeld. Hij maakt zich juist grote zorgen over het toenemend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en spreken zelfs over "code zwart" in de loop van volgende week. Geen prettig vooruitzicht. Spannende tijden.

Komende week is het koningsdag. Daags ervoor worden ongeveer 3000 mensen in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Het is een mooie traditie om mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt te waarderen en huldigen. Toch bedacht ik me, zou het nu niet geweldig zijn als dit jaar al die mensen die met gevaar voor eigen leven keihard gewerkt hebben aan ziekenhuisbedden, op IC's en in de zorg gehuldigd worden. Ze doen hun werk in relatieve stilte, maar vechten wel al ruim een jaar, dag in dag uit, om levens van Corona patiënten te redden. Wat mogen we niet ongelooflijk trots zijn op deze zorgmedewerkers.!

U ontvangt hierbij de 47^{ste} pastorale brief. Veel leesplezier toegewenst.

Hartelijke groet, mede namens collega Dorenda Gies
pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

* Vanuit het pastoresteam...

Er wordt weer publiekelijk gevierd....

Vanaf mei durven we het aan weer wat meer mensen toe te laten. In Sint Anna 20 kerkgangers (excl. medewerkers) in Dronryp 25 kerkgangers (excl. medewerkers), en in Harlingen, Franeker en op Terschelling 30 kerkgangers (exclusief medewerkers). Vol is vol! Dus geef u tevoren op, mocht u verzekerd willen zijn van een plekje.

Samenzang is nog niet mogelijk. Het aantal cantores (koorzangers) is voorlopig nog teruggebracht naar één cantor in Sint Anna en twee cantores in de andere locaties.

Een mondkapje is op het kerkplein en in de kerk verplicht. Het is niet de bedoeling dat mensen in het kerkgebouw elkaar opzoeken en met elkaar gezellig gaan (bij)praten.



Streamen van vieringen zaterdagavond vanuit Dronryp

Excuus dat door een technische storing de gestreamde viering afgelopen weekend maar deels is uitgezonden.

Ondanks dat er weer publiekelijk wordt gevierd worden de vieringen op zaterdagavond nog gestreamd, mede omdat het aantal mensen wat we kunnen ontvangen nog niet groot is. Door de vieringen op zaterdagavond te streamen kunnen we mensen toch de verbondenheid met de parochie laten ervaren, als er geen ruimte meer is in het kerkgebouw. Er wordt gestreamd op de facebookpagina van de parochie. Ook is er kort tevoren een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 24 april om 19.15 uur vanuit Dronryp (pastoor Conijn) m.m.v. de gregoriaanse schola

Zaterdag 01 mei om 19.15 uur vanuit Dronryp (pastor Boukema) m.m.v. organist Siegfried Derks

Zaterdag 08 mei om 19.15 uur vanuit Dronryp (pastoor Conijn) m.m.v. organist Cees van der Meer

Ook wordt op zondag wekelijks een viering gestreamd vanuit Terschelling, uitgezonden via www.terschelling.tv. Hier geeft collega Susan Boukema regelmatig medewerking aan.

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

Aanmelden voor vieringen

De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad.
Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.

Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen en als het kan u af te melden, zodat een ander in uw plaats kan komen.

Let op:

Mondkapje op het kerkplein en in de kerk verplicht!

Vooraf aanmelden voor de weekendvieringen wordt dringend aangeraden.

De publieke vieringen zijn weer opgestart. Het aantal zitplaatsen per kerk is nog beperkt. Aanmelden tevoren voor de weekendvieringen wordt zeer dringend aangeraden. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten. Aanmelden voor de door-de-weekse vieringen is niet noodzakelijk. Aanmelden kan per mail:

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp: aanmeldenrkdroryp@hotmail.com
Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

Omdat het aantal kerkplekken beperkt is, kunt u zich voor slechts één viering aanmelden. Nadat u ter kerke bent geweest kunt u zich weer voor een volgende viering aanmelden. Wij proberen op deze manier zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de komende tijd weer naar de kerk te gaan.

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie



Overleden...

* Romualdus Joannes ten Berge

In de late avond van dinsdag 20 april is in Sint Anna overleden dhr. Romualdus Joannes (Remmeld) ten Berge op de leeftijd van 89 jaar. Hij was 52 jaar gehuwd met Gre Veenstra en hebben samen het grootste deel van hun leven gewoond in Vrouwenparochie. Al die jaren hebben ze ook samen deel uit gemaakt van de

geloofsgemeenschap van Sint Anna. Er is voor Remmeld een besloten afscheidsplechtigheid in de kerk van Sint Anna op maandag 26 april. Om parochianen die hem goed hebben gekend wel de gelegenheid te geven afscheid van hem te nemen en het register te tekenen, zal aansluitend aan de viering a.s. zondag in Sint Anna de aula geopend zijn. Bidden voor Remmeld, dat hij bij God mag zijn. En bidden we voor zijn vrouw Gré die hem erg zal gaan missen.

* Jan Maria Antonius Veldman

In de late avond van woensdag 21 april is na een verkeersongeluk in Eefde overleden Jan Maria Antonius (Jan) Veldman op de leeftijd van 68 jaar. Jan is geboren in Dronryp en was de oudste zoon van Herre en Martha Veldman-Roodhof. Toen jan 4 jaar oud was verhuisde het gezin naar

Leeuwarden. Later ging hij wonen in onder meer Groningen en Deventer. De uitvaartplechtigheid zal zijn op donderdag 29 april zijn in besloten kring. Bidden we dat Jan mag rusten in vrede.



Getrouwd...

Op woensdag 21 april zijn in de Salviuskerk van Dronryp gehuwd Martine Keuning en Lammert Stellema. Ze wonen aan de Siardamasingel 23 in Dronryp. Het kersverse bruidspaar willen we van harte geluk wensen.

*** Gelovige Inspiratie...**

door pastor Dorenda Gies



Evangelie

Uit het heilig Evangelie Van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Ik ben de goede herder.

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg;

de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.

Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen.

Ik ben de goede herder.

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.

Ik geef mijn leven voor de schapen.

Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn.

Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: een kudde, een herder.

Hierom heeft de Vader Mij lief,

omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen.

Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf.

Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen:

dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen."

Overweging

Het gebeurde ergens in een winkel. Achter de toonbank stond een dochter van de eigenaar. Ze was negentien jaar oud. Ze stond met een vriendin te praten. Tegelijk was zij waakzaam, want ineens sprong zij vanachter de toonbank en stond in een oogwenk bij de grote glazen voordeur, die ze snel op slot draaide. Twee opgeschoten jongens wilden er zonder te betalen met enkele dvd's vandoor gaan. Zonder dralen pakte ze haar telefoon en belde de politie.



Het werd doodstil in de winkel. Hoe zouden de jongens reageren? Als ze een strafblad hadden leek de kans groot dat ze zich met grof geweld een uitweg zouden banen. Maar ze bleven rustig, volledig geïntimideerd door het vastberaden optreden. Ik bewonder de moed van de jonge vrouw. Ze was de dochter van de eigenaar. Een invalkracht zou zich waarschijnlijk niet zo hebben gedragen. Die zou waarschijnlijk geen risico hebben genomen. En ik zou dat wel snappen. Die zou misschien een

machteloos protest vanachter de kassa hebben geroepen. De jonge vrouw stond in voor haar eigen zaak. Ze aanvaardde haar verantwoordelijkheid. Daarom wist ze wat haar te doen stond.

Instaan voor de goede zaak, instaan voor een ander. Daar gaat het evangelie van vandaag over. De evangelist Johannes vertelt ons hierover in dat beroemde beeld van Jezus als de Goede Herder. Laat ik eerst eens iets vertellen over de wereld van herders en schapen in de tijd van Jezus en de tijd daarvoor.

De oorsprong van het joodse volk ligt in de wereld van de schapen. Abraham, Izaak en Jacob voorzagen zich voor hun eerste levensbehoeften van schapen, waar ze letterlijk alles van konden gebruiken. Zij waren nomaden. Ook Mozes en David waren een tijd herder van beroep. Het zijn allemaal grote namen uit het Oude Testament. Toen de landbouw steeds belangrijker werd, bleef het herdersberoep een duidelijke plaats houden.

Maar in Jezus tijd was de situatie duidelijk anders. Herders waren inmiddels omstreden, het was geen beroep voor fatsoenlijke mensen. Uitschot was het. Het feit dat Jezus zichzelf herder noemt plaatst hem dus aan de ene kant bij al die grote namen uit de geschiedenis van het joodse volk, maar tegelijkertijd ook bij het uitschot van zijn eigen volk. Jezus kiest hier, zoals overal tijdens zijn openbare leven voor de minsten onder de mensen. En dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Hij kiest voor mensen aan de rand van de samenleving. Hij gebruikt daarbij hun beroep om zichzelf aan het volk te verkondigen.

Het herdersberoep waar de zorg zo centraal staat. Zorg voor wat aan hem toevertrouwd is. Naast de zorg om zelf te overleven, leeft de herder in voortdurende zorg en waakzaamheid voor zijn kudde. Wilde dieren kunnen de kudde bedreigen. Het groene gras kan verdorren. Schapen kunnen zoek raken. De herder is begaan met het lot van zijn schapen, maar dat vergt wel een keiharde strijd om bestaan. Zorg en aandacht gaan samen met strijd om te overleven. Herderschap vereist ook verantwoordelijkheidsgevoel en is het niet iets waar je net als die huurlingen uit het evangelie van weg kunt lopen.

Als we naar het herderschap van Jezus kijken, dan zien we dat hij zelfs verder gaat dan dat. Zijn zorg gaat volgens de evangelist Johannes ook uit naar schapen die niet van zijn kudde zijn. Zijn zorg en daarmee Gods zorg gaat ook uit naar mensen die niet bij zijn eigen volk horen. Jezus is begaan met het lot van al degenen die aan hem worden toevertrouwd. Daar zet Jezus zich volledig voor in. Daar waagt hij zelfs zijn leven voor...., net als een herder.



Dit weekend viert onze kerk roepingenzondag. Traditioneel wordt onze aandacht gevraagd voor roepingen voor het priesterschap of het religieus leven, tot het diakenambt of tot andere posities van leiderschap in de geloofsgemeenschap. Maar wanneer je de lezing van vandaag goed verstaat dan wordt duidelijk dat roeping om veel meer gaat dan dat alleen. Wij christenen worden allemaal geroepen om in te staan voor elkaar, om net als Jezus onze verantwoordelijkheid te nemen, met heel ons hebben en houden. Voor de zwakken, voor de minsten onder de mensen, ook voor hen die niet bij ons horen, die wij niet zo goed kennen.

En dat is een roeping die door ons hele leven heenloopt. Die heeft te maken met mensen als u, jij en ik, die proberen om in alles wat we doen en laten, iets van die boodschap van Jezus van zorg en liefde door te laten klinken. En dat kan op allerlei manieren. In activiteiten in de parochie als koorlid, bestuurslid, als schoonmaker van de kerk, als koster, als wijkcontactpersoon en noem maar op. Of gewoon in je gezin en in je werk, in je buurt, in je vrijwilligerswerk, waar je probeert met inzet aandachtig en zorgzaam met elkaar om te gaan.

Als je er maar echt voor durft te staan, net zoals die herder voor zijn kudde, net zoals die jonge vrouw in de winkel. En dat is knokken.... Dan moet je sterk in je schoenen staan en kritiek aandurven. Dan moet je verantwoording durven afleggen voor het feit dat je christen bent. Dat

betekent ook zorgvuldig luisteren naar wat er diep in je binnenste leeft, aan wensen en verlangens, twijfels en onrust. Daar klinkt wellicht de stem van God door, waaraan je kracht en moed kunt ontnemen. Waaraan je kunt ijken of je echt die weg van Jezus probeert te gaan, trouw aan jezelf en anderen. Of je niet per ongeluk een huurling dreigt te worden, die het allemaal niet meer zo kan schelen.

Bidden wij God dat wij zo van harte op elkaar betrokken mogen zijn, voor elkaar instaan, vol daadkracht en inzet, over alle grenzen heen. Daartoe worden wij in Gods Naam geroepen, ons hele leven lang.

Voorbede

God, U die van ons houdt, U die ons kent als geen ander, die ons behoedt en beschermt, U bidden wij:



Bidden we voor onze christelijke gemeenschappen, met heel hun verscheidenheid aan stromingen; dat er altijd weer mensen zijn die zich geroepen weten om anderen in het geloof te stimuleren en voor te gaan. Dat wij zo samen uw blijde boodschap gestalte kunnen blijven geven....

Bidden we voor al die mensen die van de kerk vervreemd zijn geraakt, maar ontroerend bezorgd bleven voor de minsten. Voor hen die de naam Jezus niet over de lippen krijgen, maar wel leven in zijn geest en werken doen, die Hij gedaan heeft. Dat wij ook hen blijven zien en bemoedigen....

Bidden we voor hen die een verzorgend beroep uitoefenen, die het beste van zichzelf ten dienste stellen van zieken, van kwetsbare ouderen of andere zorgbehoevenden. Dat zij in deze zware tijd niet worden overvraagd, dat hun werk nooit sleur en routine wordt en dat zij geïnteresseerd blijven in de persoon die aan hun zorgen is toevertrouwd.....

Bidden wij voor alle mensen die herder mogen zijn voor anderen. Dat zij steeds het goede proberen te doen en altijd mogen letten op wat de ander echt kan gelukkig maken. Dat wij voor elkaar zulke herders mogen zijn...

Bidden we voor onze plaatselijke geloofsgemeenschap om belangstelling en respect voor elkaar, wie de andere ook is. Dat wij elkaar niet ontmoedigen, maar bemoedigen...

Bidden we voor onze zieken thuis en in ziekenhuizen en verzorgingshuizen, en allen die om hen heen staan om kracht, liefde en nabijheid...

En bidden we voor al onze dierbare overledenen die we met pijn in het hart moeten missen, dat zij geborgen mogen zijn in Gods liefde en licht...

Goede God,
als een herder kent U ons en hebt U ons lief tot het uiterste.
Draag zorg voor al uw mensen.
Geef ons wat wij nodig hebben om te bestaan.
Door Christus onze Heer. Amen.

Roepingenzondag

Geduldige God,
U roept mij
in de stilte van uw Woord
in het gebeuren van alledag
in het gezicht naast mij.

U fluistert, wacht op mij
op mijn antwoord
op mijn inzet
op mijn uitgaan naar U.

Als ik aarzel,
spreekt U mij opnieuw toe
in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha,
in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken,
tot het uiterste gegaan
om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag
aan U.

*Zr. Martha Verstraeten OSB
Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout
(uit het gebedenboekje van roepingenzondag 2020)*

*** Voor de kinderen...**

Jezus is de Goede Herder

Elk jaar is de Vierde zondag van Pasen Roepingenzondag. We lezen dan één van de lezingen die gaan over Jezus als Goede Herder. Dit jaar vergelijkt Jezus zijn herderschap met dat van andere herders, die niet zoveel hart voor hun schapen hebben. Dat blijkt uit het feit dat ze er vandoor gaan als het moeilijk wordt. Jezus is anders, Hij blijft bij zijn schapen, zelfs ten koste van zijn eigen leven. Jezus laat zien wat er nodig is om een goede herder te zijn.

Met de kinderen denken daar ook over na. Want als we op Jezus willen lijken, dan moeten we op zoek naar de juiste eigenschappen die daarvoor nodig zijn.



Navertelling Johannes 10,11-18

In een gesprek met zijn leerlingen vergeleek Jezus zichzelf met een herder. Hij zei:
"Ik ben de Goede Herder. Een goede herder beschermt zijn schapen met zijn eigen leven. Maar iemand die betaald wordt om schapen te hoeden en niet van de dieren houdt, denkt alleen aan zichzelf. Als hij een wolf ziet komen, rent hij hard weg. Dan kan de wolf zijn gang gaan. De wolf

doodt dan een paar schapen en jaagt de andere alle kanten uit. Zo'n betaalde knecht past alleen maar op de schapen om geld te verdienen. Hij houdt niet van de schapen.



Ik ben de Goede Herder. Ik weet wie bij Mij hoort. En andersom is het ook zo: de mensen die bij Mij horen kennen Mij ook. Het is net zoals tussen Mij en mijn hemelse Vader. God kent Mij goed en Ik ken God goed. Ik bescherm de schapen met mijn eigen leven. Niet alleen jullie zijn mijn schapen. Ik heb nog andere schapen die jullie niet kennen. Daar moet Ik ook voor zorgen en zij zullen ook naar Mij luisteren. Uiteindelijk wordt het één grote kudde. En Ik zal de herder zijn van die kudde. God houdt van Mij omdat Ik de kudde bescherm met mijn eigen

leven. Dat doe Ik helemaal vrijwillig, uit Mijzelf. Niemand verplicht Mij daartoe. Het is Gods opdracht aan Mij, maar Ik zeg zelf 'ja' tegen deze opdracht. "

Gebed om te luisteren naar de stem van de herder

Goede God,
U bent zorgzaam en trouw.
Altijd bent U bij ons leven betrokken.
De Bijbel vertelt ons
dat U een soort van herder bent,
altijd in de weer om voor ons te zorgen
en ons te beschermen tegen wat slecht is.
Wij bidden U
dat wij luisteren naar uw stem
en niet eigenwijs zijn
dat vragen wij U uit naam van Jezus
de Goede Herder.
Amen



Gesprek met de kinderen

Maak met de kinderen een woordspin op een flap. Zet in het midden het woord herder en vraag de kinderen eerst wie er in hun leven een herderlijke taak vervult. Verwijs hierbij nog even naar de taken die u bij de opening genoemd hebt.

Is de juf een soort herder, zijn je ouders een soort herder, is de burgemeester, de coach etc. een soort herder? Als eenmaal duidelijk is, dat er vele mensen herderlijke taken hebben ten opzichte van anderen kan je de woordspin verder invullen.

Welke kwaliteiten heeft een goede herderlijke figuur nodig? Leg de jongere kinderen uit dat je goed voor de schapen kunt zorgen door ze eten te geven, maar dat je ook door andere dingen te doen goed voor ze kunt zorgen. Denk aan woorden als aandacht, liefde, hulp, zorgen dat ze tevreden zijn enzovoort.

Misschien noemen de kinderen spontaan ook kwaliteiten die een goede herder niet zou moeten hebben. Gebruik hiervoor dan een andere kleur.

Jezus is een heel bijzondere herder. Hij is de beste herder die er is. Wat maakt Hem zo goed? Het kan ons geruststellen dat Jezus zo'n Goede Herder is. We zijn veilig bij Hem, ons leven is in betrouwbare handen. Het doet echter ook een appèl op ons; Hij vraagt ook iets van ons. Wij proberen Jezus na te volgen. Dat vraagt van ons dat wij ook herderlijke kwaliteiten ontwikkelen. Ga met de kinderen na of er al zulke kwaliteiten te bespeuren zijn in hun doen en laten. Zorgen ze voor elkaar, helpen ze elkaar, wijzen ze elkaar de weg (al is het maar dat ze aanwijzen in een boek waar we aan het lezen zijn)?

Het herderschap van Jezus heeft een heel belangrijke component: Jezus wijst ons de weg naar God. Op roepingenzondag halen we dit naar voren, door te spreken over en te bidden om roepingen voor mensen die willen werken in de kerk.

Kleurplaat: De herder en zijn schapen.

De herder heeft het gevaar al lang gezien, zien de kinderen het ook?



Quelle: www.familien234.de - Ausmalbild zum 4. Sonntag der Osterzeit im Jahreskreis 8 / Joh 10, 11-18

* Gedachten van parochianen...

Hoe belangrijk zijn we?

Als je een echtpaar een auto ziet instappen is het meestal de echtgenoot die zich achter het stuur zet. Alsof het een natuurverschijnsel is. Vanaf dat moment heeft hij het leven van beiden (en wie weet wie nog meer) in handen, en iedereen zal dat zien. Dat hoort er vaak ook bij, want hij is tenslotte de belangrijkste.

Wat is dat toch met die wel of niet aanwezige belangrijkheid van ons? In je werk en dan zeker als zelfstandige (een zzp'er is een door het management bedacht onpersoonlijk ding zoals zoveel bedenkensels uit die hoek), als koopman, als auteur, als free lance journalist, als timmerman, enzovoort moet je het niet wagen je aanzien te kleineren, want de inkomstenlijn buigt onmiddellijk een negatieve richting op. Dat heb ik onthouden van mijn schrandere Truus toen die me nog enigszins bijsturen kon. Haar les was kort en krachtig en is me altijd bijgebleven. Een hele tijd terug was er eens een onbekend echtpaar bij ons thuis voor weet ik niet meer welk doel en toen Truus een gezellig kopje Friese thee inschonk (hoe minder Fries, hoe meer je het uitstraalt) hemelde de vrouw me op vanwege mijn verklarende boeken die ik toen schreef over al die elektronische nieuwigheden die achter elkaar verschenen.

Ik schrok. 'Ijdelheid, alles is ijdelheid,' zegt de Bijbel, en daar ben ik het helemaal mee eens. Wat zijn wij nou? Een stofje. En wat ken en wat kun je nou maar? Breedvoerig (fout natuurlijk) legde ik uit dat net zoals een bakker een goed brood moet bakken ieder ander zijn beroep ook zo goed mogelijk moet uitoefenen. Daar hoefde je je hand niet voor op je belangrijke borst te slaan. Om daar nog eens overbescheiden achteraan te voegen dat mijn kennis maar weinig voorstelde.

'De ingenieurs die ik raadpleeg weten veel en veel meer.'

'Veel dommer had je niet kunnen doen,' wees Truus me terecht toen het tweetal weg was. 'Hoe kun je jezelf nou zó kleineren! Alle vertrouwen van die twee in je werk is meteen weg. Nou dat zullen we merken!'



Dat viel gelukkig wel mee. Onze toch al niet overlopende verdiensten (termen als Volt, Ampère en Ohm die in mijn boeken staan jagen bij velen de doodschrik al op het lijf), ons povere inkomen stimuleerde juist ons weinig kostende geknutsel aan huis en tuin met ook nog eens een bescheiden voetstap op moeder aarde. Wij tevreden, mijn lezers tevreden, de aarde tevreden.

Maar hoe moet het nu met ijdelheid en bescheidenheid? Voor mijn inkomen is dit dankzij mijn gezegende leeftijd niet meer essentieel, maar hoe kun je nu eigenlijk bescheiden door het leven gaan als dat via de weg der belangrijkheid wordt vereist?



Als je voor je bedrijf reclame maakt, als je solliciteert, je zult je altijd moeten opblazen, jezelf zo belangrijk mogelijk voor moeten doen. Dat is nu eenmaal het aardse leven. Eén blik op STER- of andere reclames en je bent helemaal bij de les. Ah, zo moet het dus! Het ene merk hemelt zich nog meer op dan het andere. Maar hoe kom je daarmee door de hemelpoort? (O ja, die komt ooit...). Of is het een kwestie van toneelspel?

Op de zaak Belangrijke Henkie uitstralen en thuis in alle stilte je ziel voor het Maria- of kruisbeeld oppoetsen? Belangenverstrengeling dus, noodzakelijk op de weg naar het Hemelse Paradijs, waar meteen bij de ingangspoort, dat kan dan niet anders, je met zorg opgeblazen belangrijkheid onmiddellijk wordt gelijk gestreken met je glanzende bescheidenheid zodat er als het goed is een fraaie balans ontstaat.

Is dit niet een wat erg vrije gedachte? Tja, het steeds veeleisender aardse leven, toch bedoeld als louteringsweg naar een onvoorspelbaar Beter leven noopt daartoe. En zó primair noodzakelijk lijkt het steeds onrustiger wordende aardse leven gevolgd te moeten worden dat alle Hogere In- en Uitzichten meer en meer vertroebeld lijkt te raken. Bestaat er nog zoiets als openlijk beleden Godsbesef? In het openbare leven lijkt het wel 'ausradiert'. Hoe bevruchtend zou het zijn de kerk, onze spirituele garage, weer wat vaker, maar ook door veel meer kerkgangers binnen te gaan om zo door alle afleidende aardse gerommel een eigen weg naar de Werkelijke Waarden te ontdekken. Voor allen wordt de kerkgang dan ook veel stimulerender.

Een aantrekkelijke aansporing is wellicht het rake grafschrift dat ik eens in Frankrijk op een graf las: Jij bent waar ik ben – Ik was waar jij bent – Wees paraat.'

Wim van Bussel - Franeker

* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



Aantal Rooms-Katholieken wereldwijd gestegen tot 1,345 miljard mensen...

Het aantal Rooms-Katholieken wereldwijd is gestegen tot 1,345 miljard mensen. Dat blijkt uit de officiële kerkelijke statistieken over 2019 die onlangs in Rome zijn gepresenteerd. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een toename van 16 miljoen gelovigen. Dat betekent dat 17,7 procent van de wereldbevolking Rooms-Katholiek is.

In Europa liep het aantal katholieken licht terug, maar het aantal nam in Afrika met 3,4 procent toe. Ook in Azië (1,3 procent), Oceanië (1,1 procent) en Amerika (0,84 procent) was een toename van het aantal gelovigen te zien. Wereldwijd waren er in 2019 precies 414.336 katholieke priesters. Ook dat is een toename ten opzichte van het jaar ervoor. In Afrika nam het aantal priesters toe met 3,45 procent en in Azië met 2,91 procent, terwijl het aantal priesters in Europa afnam met 1,5 procent en in Amerika met 0,5 procent. Ondanks de afname is nog steeds meer dan 40 procent van alle priesters in Europa actief.

Kijk hier voor het aantal Rooms-Katholieken in Nederland.

Bron: L'Osservatore Romano, bericht via bisdom Roermond. Foto: Sint-Pieter, Rome.