



Vijfenveertigste Pastorale Brief 3 april 2021 *Hoogfeest Verrijzenis van de Heer*

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

De volgende pastorale brief verschijnt 10 april.

*Pasen is geloven
dat Jezus, die de dood overwon,
thans leeft in de liefde van zijn Vader
en in ons die op Hem vertrouwen.*

*Pasen is ons steeds wagen
aan een nieuw begin,
al voelen we ons teleurgesteld
in ons herhaaldelijk falen.*

*Pasen is opkomen voor gerechtigheid
en vastberaden werken aan een wereld
zoals God die droomt,
al lijken onze inspanningen vaak vergeefs.*

*Pasen is ervan overtuigd zijn
dat voorbij het sterven
ons een onbegrensd geluk,
een blijvende vrede wordt gegeven.*

Valeer Deschacht

*Voorzichtig vooruitkijkend naar betere tijden
gaan we weer vieren met kleine groepen
vanaf paaszondag 4 april
(opgave verplicht! – zie ook in het parochieblad)*

*T/m 10 april ontvangt u elke week een Pastorale Brief
Vanaf 10 april verschijnt de brief tweewekelijks.*

Voorlopig worden de vieringen vanuit Dronryp op zaterdagavond gestreamd.

*** Inleiding...**

Schokkend waren afgelopen zondag de beelden van enkele kleine orthodoxe kerken die de achterban hadden opgeroepen om weer naar de erediensten te gaan, zonder inachtneming van de coronaregels. Honderden kerkgangers werden bij ten minste twee kerken in den lande verwacht en het was natuurlijk te verwachten dat journalisten daar verslag van zouden doen. Maar daar waren enkele streng gelovige mensen niet van gediend. Ze scholden de journalisten uit voor een stel idioten en zelfs een stel extremisten en gebruikten helaas ook geweld. Volgens één van de dominees ook terecht, want de kerkgangers waren gepest en getreiterd. Wat een bespottelijke

reactie. Wat een onverantwoorde houding en gedrag. Journalisten hadden groot gelijk dat ze verslag kwamen doen. Ze laten zien wat er speelt in het land en openen deuren die voor anderen gesloten blijven. Uit een gehouden enquête blijkt inmiddels dat 84% van de Nederlanders vindt dat de overheid in mag grijpen bij kerken die de regels overtreden. Dat krijg je ervan! Enkele orthodoxe christelijk kerken hebben Nederland absoluut geen goede dienst bewezen. Ze hadden af moeten zien van hun recht op vrijheid van godsdienst. In mijn beleving verdienen ze die vrijheid niet eens, want ze kunnen er niet mee omgaan. Daarnaast was afzien van het houden van grootschalige diensten voor hun imago en van alle kerken in ons land veel beter geweest.



Afgelopen woensdag zijn onze gekozen volksvertegenwoordigers geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Vijf Kamerleden legden de eed of belofte af in het Fries. Een historisch record, naar het schijnt. Vanuit onze mooie provincie hebben we over verschillende partijen verdeeld nog een aantal Friese volksvertegenwoordigers afgevaardigd. Veel bekaaid er komen de Zeeuwen en Drenten er af, met slechts een afgevaardigde. Dit bevestigt het treurige verhaal dat ons landelijk beleid bepaald wordt door de Randstadbewoners. Grote winnaar van de verkiezingen is de versplintering geworden. Steeds meer partijtjes behartigen slechts de belangen van deelgroepen als de boeren, de dieren en ouderen. Afgelopen dinsdag las ik dat een politieke partij het kamerwerk pas goed kan doen als er ten minste elf kamerleden zijn.

Dan kan het werk verdeeld worden en is er genoeg tijd om dossiers in voldoende mate door te nemen. Slechts vier partijen halen dat aantal.

Het eerste waar de nieuwe kamer zich mee mocht bezighouden was het debat over de notities van minister Ollongren. We hebben het geweten. Terwijl ons land voor enorme uitdagingen staat, ligt de formatie helemaal stil. Een foto van een A-viertje was er de oorzaak van. Van weinig gevoel vertrouwen heerst er nu ineens onvoorstelbaar veel wantrouwen. Tevoren was er veel over de notities gezegd. Maar er werd door hoofdrolspelers gezwegen en zoals meestal ook verzwegen. Alleen komt zoiets meestal niet boven tafel, of pas na jaren speurwerk door bijvoorbeeld kamerlid Omzigt. Dit maal wilde de Tweede kamer meer weten. Het was debat onthutsend. Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat mensen (die leiding mogen geven) "geen herinneringen" hebben aan zaken die zeer wezenlijk zijn. Dat bestaat niet. Wat we al jaren zien gebeuren is dat ambtenaren en regering de controlefunctie van het parlement frustreren. Hoe nu verder te gaan? Het land moet bestuurd worden, maar aan wie kunnen we dit toevertrouwen? En wie is te vertrouwen? Vertrouwen is gebaseerd op de overtuiging dat de waarheid gesproken wordt

Ondanks alles vieren we ook dit jaar Pasen. Aan Pasen gaat list, verraad, bedrog, lijden en dood vooraf. Een Goddelijk mens, die de meest mooie dingen deed en de mensheid voorhield, werd tot veroordeelde. Dat kon gebeuren omdat de waarheid grof geweld werd aangedaan. Wat een oneerlijke dood. Binnen een paar uur was zijn lichaam gesloopt en stierf een gebroken Mens. Hij kon niet meer. Binnen een paar uur werd zijn Lichaam van het kruis gehaald. Op Paasmorgen stond Hij op. Zijn Lichaam was (zou je kunnen zeggen) onbreekbaar geworden. Dat is Pasen! Jezus kreeg opnieuw leven van zijn hemelse Vader aangereikt, waar de aardse dood geen vat meer op zou krijgen. En dat is ook ons allen toegezegd. En dat is een fantastisch vooruitzicht. In Jezus laat onze goede God ons zien dat niets onomkeerbaar is. Zelfs de dood niet.

Hoe u de paasdagen ook doorbrengt,
mede namens collega Dorenda Gies wens ik u van harte een Zalig Pasen toe.

pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

* Vanuit het pastoresteam...

In de parochie worden de publieke vieringen weer opgestart vanaf paaszondag 4 april.

Tijdens de vieringen staan ramen en deuren van de kerkgebouwen open. Dat moet garant staan voor een goede ventilatie. Zorg dus dat u eventueel een sjaal meeneemt tegen tocht. Het aantal mensen is de komende weken nog zeer beperkt. In St. Annaparochie en Dronryp slechts 20 kerkgangers, op Terschelling 25 kerkgangers en Harlingen en Franeker 30 kerkgangers. Dat is inclusief medewerkers. Als het weer mogelijk is zullen wij het aantal kerkgangers omhoog bijstellen. Vol is vol! Dus geef u tevoren op.

Samenzang is nog niet mogelijk. Het aantal cantors (koorzangers) is teruggebracht naar twee. Voorlopig wordt in St. Annaparochie nog niet gezongen.

Een mondkapje is op het kerkplein en in de kerk verplicht. Het is niet de bedoeling dat mensen in het kerkgebouw elkaar opzoeken en met elkaar gezellig gaan (bij)praten.

Met deze voorzichtige start van de vieringen kijken wij uit naar betere tijden!



Streamen van vieringen zaterdagavond vanuit Dronryp

Ook als er weer publiekelijk wordt gevierd zullen de gestreamde vieringen doorgang vinden, mede omdat het aantal mensen wat we kunnen ontvangen erg klein is. Door de vieringen op zaterdagavond te streamen kunnen we mensen toch de verbondenheid met de parochie laten ervaren, als er geen ruimte meer is in het kerkgebouw. Er wordt gestreamd op de facebookpagina van de parochie. Ook is er kort tevoren een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

De paaswake 3 april om **19.30 uur** vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Zaterdag 10 april om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Zaterdag 17 april om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Ook wordt op zondag wekelijks een viering gestreamd vanuit Terschelling, uitgezonden via www.terschelling.tv. Hier geeft collega Susan Boukema regelmatig medewerking aan. Aan de gestreamde paasviering geeft pater Ben van Bronkhorst zijn medewerking.



Voor de gestreamde viering van de Paaswake verzoeken we u een kaars en lucifers of een aansteker klaar te zetten. U wordt tijdens de viering uitgenodigd om dat licht aan te steken.

Aanmelden voor vieringen

De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad. Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.

Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen en als het kan u af te melden, zodat een ander in uw plaats kan komen.

Let op:

Mondkapje op het kerkplein en in de kerk verplicht!

Vooraf aanmelden is verplicht

De komende tijd worden de publieke vieringen weer opgestart. Het aantal zitplaatsen per kerk zal beperkt zijn tot 20 (St. Annaparochie en Dronryp) en 30 (Franeker en Harlingen). Aanmelden tevoren is verplicht. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten. Aanmelden kan per mail:

Voor Harlingen:	aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker:	aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp:	aanmeldenrkdronryp@hotmail.com
Voor St. Annaparochie	aanmeldenrksint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling:	volkerssven@hotmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In St. Annaparochie	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

Omdat het aantal kerkplekken beperkt is, kunt u zich voor slechts één viering aanmelden. Nadat u ter kerke bent geweest kunt u zich weer voor een volgende viering aanmelden. Wij proberen op deze manier zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de komende tijd weer naar de kerk te gaan.

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

*** Gelovige Inspiratie...**

door pastor Dorenda Gies

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.



Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen,
maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde,
kwam ook bij het graf en trad wel binnen.
Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de zwachtels lag,
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen pas ging ook de andere leerling
die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen;
hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen
hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Overweging

Vroeg in de morgen, donker was het nog... We horen in het evangelie over verdriet, ontredding, niet weten, verwarring. Maria die schrikt. De steen is weg. Jezus is weggehaald uit zijn graf. Petrus die het zeker weten wil en het lege graf ziet met de doeken. Jezus is echt niet meer daar. Dan die laatste leerling die naar binnen gaat. Hij zag en kwam tot geloof. Zou het dan toch waar zijn, wat Jezus gezegd had? Er begint iets te gloren van een nieuwe dag.



Geen juichend verhaal, vandaag, deze Paasmorgen. Wel een belofte: De dag komt eraan. Een aarzelend begin. De vreugde om het licht van de ochtend, de blijdschap om de verrijzenis blijft nog even uit. Is dat niet zoals wij gewone mensen het leven vaak ervaren?

Een jonge vrouw bijvoorbeeld, die een gevaarlijke operatie achter de rug heeft. Een tumor in haar hoofd is wonderlijk goed verwijderd. Wanneer de chirurg haar het goede nieuws komt vertellen is haar reactie dubbel. Zij wordt vervuld van een diep geluksgevoel. Haar vreugde kan ze wel uitschreeuwen. Maar tegelijkertijd is er iets in haar dat haar stil maakt: het gevoel dat haar iets overkomt waar ze geen greep op kan krijgen. Het is alsof diep in haar een huiver ontstaat voor een mysterie dat haar ver te boven gaat. Er komt ook een moment dat door haar vreugde heen aarzeling groeit. Zou het wel echt zo zijn? En is het wel aan mij besteed, ben ik het wel waard? De ochtend probeert door de duisternis heen te breken.

In deze lange periode van de pandemie hebben we het allemaal wel eens het gevoel dat het maar niet goed gaat komen. Houdt het nog een keer op? Wordt het nog een keer normaal? Aan de ene kant horen we voortdurend hoe de cijfers oplopen en de ziekenhuizen voller worden. Er overlijden nog steeds mensen en mensen dragen nog tijden lang op allerlei manieren de gevolgen van de pandemie. Je bent voortdurend op je hoede en weinig kan spontaan gebeuren. Tegelijkertijd zien we dat steeds meer mensen om ons heen worden ingeënt en horen we van landen waar bijna iedereen is ingeënt en het leven weer normaler wordt. Hoopvolle geluiden in een tijd dat alles hier nog onzeker voelt. Zou het dan toch echt weer beter worden? Een glimp van licht wordt zichtbaar in de duisternis.



In de natuur zien we hetzelfde verschijnsel. Met de koude dagen die we hebben, heb je soms het gevoel dat de lente maar niet doorbreekt. Komt er nog wat van? Bij tijden zullen we vaker dat gevoel hebben, net als ons leven met hoogte en dieptepunten. Wordt het nog wat? Maar eerst moesten we de tuin in, het oude hout wegsnoeien, onkruid weghalen. En wanneer je de afgelopen weken om je heen keek, zag je de knoppen in een rap tempo zwellen, de eerste groene scheuten komen omhoog en de bolletjes bloeien. De dagen lengen, het wordt lichter en inmiddels breekt de lente volop door.

Een vrouw verzorgt haar man bij een ernstige ziekte. Hij zal niet meer genezen. Een zware taak, maar nog nooit in je lange huwelijk kwam je elkaar zo nabij. In intense verbondenheid ervaren zij vreugde en verdriet, trots en dankbaarheid. Later, wanneer iemand er niet meer is, zijn juist die momenten van groot belang, om kracht uit te putten, om troost te vinden, om verder te kunnen. Het eerste licht van de nieuwe morgen.

In ons leven liggen vreugde en verdriet vaak dicht bij elkaar. Als je veel verdriet hebt meegemaakt wordt je vaak wat voorzichtiger, meer aarzelend, laat je geluk niet zo snel meer toe. Eerst zien en dan geloven. Eerst ervaren en dan pas zeker weten. Mondjesmaat laten we onze dromen, verlangens en visioenen weer toe. Heel voorzichtig gloort een nieuwe dag.

Vroeg in de morgen, donker was het nog. Een vrouw en twee mannen bij het lege graf van Jezus. We gaan nog even terug naar die laatste leerling, waarschijnlijk was het Johannes. Hij komt tot geloof, staat er. Hij gelooft het, dat het kan; wat Jezus leefde, in zijn geest, met zijn idealen, Gods Rijk midden onder de mensen. Jezus gaf mensen telkens nieuwe moed. Hij gaf hen hoop voor de toekomst. Hij liet hen opstaan uit een leven van isolement, pijn, verdriet, ziekte en schuld. Hij liet hen leven in het Licht van God. En dat leven kan niet dood, het licht telkens weer op tussen mensen. De leerlingen geloven het. Eerst heel aarzelend, maar later, zoals we weten, in volle overtuiging. Zij ontmoetten Hem op hun levensweg en zij getuigen er van. Jezus is opgestaan, midden onder ons! De nieuwe dag komt eraan!



Ook ons dagelijkse leven mag daarvan getuigen. Want door alle pijn, verdriet en verwarring heen blijven wij mensen toch vertrouwen op het leven dat ons gegeven is. Door alles heen mogen we weten dat God ons bestaan draagt. Door alles heen mogen we weten dat Jezus Christus ons nieuwe leven aanreikt als wij zijn weg proberen te volgen. Door alles heen weten we hoe kostbaar het is wat wij mensen delen met elkaar. Dát is het ochtendlicht dat door kan breken. Dát is het nieuwe leven waartoe wij mensen mogen opstaan. Dat is daadwerkelijk Pasen.

En in die geest wens ik u en jullie allen mede namens collega Marco Conijn van harte een Zalig Pasen.

Voorbede



Eeuwige God, uw Zoon is verrezen.
Hij neemt ons bij de hand
om ons uw toekomst binnen te leiden.
Vol hoop bidden wij U:

Voor onze kerk en iedereen die Pasen viert,
mensen die spreken en zingen van uw grootste wonder;
dat hun vertrouwen in U niet zal wankelen,
en hun geloof in uw toekomst blijvend zal zijn...

Voor mensen die zich bekommeren om hun naaste,
voor hen die durven opstaan tegen onrecht;
dat zij vreugde en vrede brengen
en elke dag weer getuigen van uw liefde....

Voor iedereen wereldwijd,
die lijdt onder de gevolgen van de pandemie;
voor mensen in angst, eenzaamheid en verdriet.
Dat wij durven blijven geloven
in nieuw leven en een nieuwe toekomst
en dat voor elkaar proberen waar te maken...

Voor mensen die uw schepping eerbiedigen,
die gewetensvol omgaan met de natuur;
dat alles wat zij aanraken tot bloei komt,
dat hun levenshouding anderen inspireert....

Bidden we voor ons allen;
dat wij allemaal mogen wandelen in uw licht
en steeds onze hoop vestigen op U....

Bidden we voor onze zieken,
om kracht en nabijheid van naasten...

En bidden we voor al onze dierbare overledenen;
dat zij mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht...

Eeuwige God,
heel uw schepping getuigt van uw liefde.
Verhoor onze gebeden
en vervul ons met de levenskracht
van Jezus Christus, de opgestane Heer.
Amen.

* Voor de kinderen...

De wijnstok loopt opnieuw uit.

Navertelling Johannes 20, 1-9



Paasmorgen bij het graf

Het is zondagochtend, heel vroeg, het is nog donker. Maria Magdalena staat op en loopt naar het graf waarin ze Jezus vrijdagmiddag haastig neergelegd hebben. Vrijdag was het al bijna donker, de sabbat zou beginnen zodra de avond viel. En op sabbat mag je niemand begraven, zegt de wet van Mozes. Nu is de sabbat voorbij, dus Maria gaat zo snel mogelijk naar het graf om Jezus te verzorgen met lekker ruikende zalf. Ze loopt met gebogen hoofd, de zalfpot in haar hand.



Als ze bij het graf aankomt en opkijkt ziet Maria dat er iets veranderd is aan het graf. De zware steen die ervoor lag is weggerold. Ze gaat niet verder, maar keert zich om en loopt snel naar de leerlingen Simon Petrus en Johannes. Ze zegt: "Iemand heeft Jezus uit het graf weggehaald. Ik heb geen idee waar Hij nu is neergelegd."

Petrus en Johannes gaan zo snel ze kunnen naar het graf. Ze rennen allebei, maar Johannes, de jongste is ook het snelste. Hij is het eerst bij het graf. Hij bukt zich en kijkt naar binnen. Daar ziet hij de doeken liggen, waarin ze Jezus begraven hebben. Maar hij loopt niet verder. Simon Petrus,

die na hem bij het graf aan komt, gaat wel naar binnen. Hij ziet dat alle doeken bij elkaar liggen. Alleen de doek die om het hoofd van Jezus had gezeten, ligt opgerold op een andere plaats. Nu komt ook Johannes naar binnen. Hij ziet alles en gelooft dat Jezus is opgestaan. In de heilige boeken staat geschreven dat Jezus uit de dood moest opstaan. Maar tot vandaag begrepen ze niet wat dat precies betekende. Maar nu ze de doeken zien, begrijpen ze wat er bedoeld wordt.

Gebed op Paasmorgen

Goede God,
Vandaag zijn we blij en vrolijk.
We vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen.
Het donker is verdwenen,
het licht straalt ons tegemoet.
De natuur viert met ons mee,
ook zij komt weer tot leven.
Bloemetjes steken hun kopjes boven de grond
en blaadjes komen weer aan de bomen.
Alles lijkt voor eeuwig te leven
ook wij mogen eeuwig leven bij U.
Wij bidden U,
laat er voor alle mensen steeds weer een nieuw begin mogelijk zijn.
Amen

Gesprek met de kinderen

Dat Jezus opgestaan is uit de dood is heel moeilijk te begrijpen. Dat geldt voor ons nu, maar dat was ook zo voor de vrienden van Jezus. Het verhaal over het lege graf vertelt dat heel subtiel.

Stap 1. Eerst komt Maria bij het graf. Ze ziet 'alleen maar' dat Jezus weg is uit het graf. Ze denkt dat iemand Jezus verplaatst heeft.

Stap 2. Gewaarschuwd arriveert Johannes bij het graf. Hij blijft buiten. Hij vindt het maar griezelig allemaal.



Stap 3. Ook Petrus komt bij het graf. Hij ziet dat er doeken liggen. Jezus is dus niet verplaatst. Maar wat dan wel?

Stap 4. Johannes stapt naar binnen. Hij herinnert zich dingen die Jezus gezegd heeft over opstaan uit de dood. Bij hem valt het kwartje: Jezus is opgestaan uit de dood.



Loop deze stappen met de kinderen door, met naaststaande emoticons.



Bedenk samen welke emoticon past bij stap 1, bij Maria die ontdekt dat Jezus weg is. Meerdere antwoorden zijn goed: schrik, boosheid bijvoorbeeld.



Doe hetzelfde bij stap 2 en volgende. Het gaat niet zozeer om de goede antwoorden, het gaat om het proces van bewustwording van wat er gebeurt is. Niet voor iedereen verloopt dat proces in hetzelfde tempo.

Kleurplaat paasmorgen

De vrouwen komen bij het graf aan, en zien dat de steen is weggerold...
Kleur de plaat en geef de steen kleuren waar je blij van wordt.

(Illustratie Willeke Brouwer, overgenomen uit 'Het Licht op ons pad', 4-6 jarigen, deel 3, blz. 111, Adveniat, Baarn, 2014)



* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



Paasbrief van bisschop van den Hout

Onze bisschop heeft een paasbrief geschreven onder het motto “als het nieuwe van de verrijzenis maar wordt gevierd” Deze brief is als bijlage bijgevoegd bij deze pastorale brief.

Oud papier inleveren bij ‘De Haven’ (in Harlingen)

Ds. Meerveld heeft ons laten weten dat er elke maand gelegenheid is om oud papier in te leveren bij het kerkgebouw ‘De Haven’ in Harlingen (Noorderkade 2). Het gaat om elk eerste weekend van de maand. Op *vrijdag van 15:00 – 20:00 uur* en *zaterdag van 9:00 – 10:00 uur*.

Het Vaticaan start vaccinatieprogramma voor arme en dakloze mensen

Het Vaticaan is in de Goede Week een coronavaccinatieprogramma voor arme en dakloze mensen in Rome gestart. Met de inenting van zo'n 1200 mensen hoopt het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheidswerken gehoor te geven aan de oproep van de paus tot een eerlijke distributie van de coronavaccins. De inentingen vinden in het atrium van de audiëntiezaal van het Vaticaan plaats, waar ook medewerkers van het Vaticaan de vaccinaties kregen toegediend.

De paus moedigt mensen regelmatig aan om zich te laten inenten omwille van henzelf en hun naasten. Ook riep hij meermaals regeringen op om zich in te spannen voor een eerlijke verdeling van vaccins. Hij wil dat voorkomen wordt dat rijke landen alle vaccins opkopen.

Tijdens zijn traditionele kerstzegen Urbi et Orbi zei hij: “Ik vraag iedereen – regeringsleiders, bedrijven, internationale organisaties – om samenwerking te bevorderen en elkaar niet te beconcurreren, maar een oplossing voor iedereen te zoeken: vaccins voor iedereen, vooral voor de meest kwetsbare en behoeftigen van alle delen van de planeet. Voor iedereen: de meest kwetsbaren en behoeftigen.”

(Bronnen: CNA en CNS)



Bloemen in Rome

In plaats van op het Sint-Pietersplein zullen er dit jaar met Pasen Nederlandse bloemen pronken in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De bloemen zijn voor het op transport gaan in Pijnacker gezegend door bisschop Hans van den Hende. Het is al 37 jaar traditie dat er Nederlandse bloemen, struiken en bomen naar het Vaticaan gaan om daar het Sint-Pietersplein mee te versieren. Vanwege de lockdown gaat de viering op het Sint-Pietersplein, evenals vorig jaar, niet door.

Het gaat volgens ingewijden goed met de bloemensector in ons land. “Bloemen zijn de florale vertolker van emotie. Iedereen ziet wat je met bloemen kan doen. Bloemen geven troost, of betekenen ‘ik denk aan je’. Het is een licht in deze tijden van smart en pijn.”

Normaliter gaat er een team van zo'n 25 medewerkers naar Rome om de arrangementen ter plaatse te maken. Dit jaar zal een Italiaans team dat doen. Zij zullen ook een deel van de bloemen uitdelen aan ouderen in zorgcentra in Rome. Vorig jaar werden de rozen, die eigenlijk voor de paus bestemd waren, in Nederlandse ziekenhuizen uitgedeeld.

(bron katholiek nieuwsblad)