



Vierenveertigste Pastorale brief, 27 maart 2021 Palm- of Passiezondag

voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland

De volgende Pastorale brief verschijnt Paaszaterdag 3 april.

**Voorzichtig vooruitkijkend naar betere tijden
gaan we weer vieren
met kleine groepen
vanaf Paaszondag 4 april
(opgave verplicht! – zie ook in het parochieblad)**

T/m 10 april ontvangt u elke week een Pastorale brief
Vanaf 10 april verschijnt de brief tweewekelijks.

Voorlopig worden de vieringen vanuit Dronryp op zaterdagavond gestreamd.

*Jezus' naam en faam
hadden zich zozeer verspreid
dat velen Hem aan de poorten van Jeruzalem
stonden op te wachten
om Hem koninklijk te ontvangen.
Van alle kanten klonk het:
'Hosanna. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.'*

*Maar omdat we weten wat er erna gebeurde,
klinkt dat gejuich ons wat wrang in de oren.
Het hele gebeuren
leidde Jezus immers uiteindelijk naar zijn kruis.
Het kruis dat voor christenen over heel de wereld
een symbool is geworden
van zijn leven geven uit totale liefde voor de mensen*

*** Inleiding...**

door pastor Dorenda Gies

Vertrouwen in de toekomst.....

Soms wordt ons vertrouwen behoorlijk op de proef gesteld. Ons vertrouwen in de wereld om ons heen, ons vertrouwen in de samenleving, in de mensen om ons heen, ons vertrouwen op een goede toekomst voor onszelf, voor onze samenleving, voor anderen...

Deze week wordt ons vertrouwen in de politiek weer aardig op de proef gesteld, met het per ongeluk prijsgeven van brisante geheime informatie door verkenners Ollongren. De vraag ontstaat waar de verkenners zich eigenlijk mee bezig houden. Vervolgens hebben we een premier die roept dat er geen verantwoording voor hoeft te worden afgelegd. We kunnen straks weer stevige debatten in de kamer tegemoet zien! En we moeten er toch maar weer op vertrouwen dat ons land straks weer fatsoenlijk bestuurd wordt en uit de politieke crisis wordt geleid.

Zo gaat het ook met de pandemie. We zien nu weer oplopende cijfers en buurlanden waar de maatregelen worden aangescherpt. We zien nieuwe mutaties van het virus ontstaan en ook blijkt nu dat kinderen besmettelijk zijn. Tegelijkertijd wordt er gevaccineerd, helaas langzamer dan we zouden willen, en is er geruzie over het verdelen van de vaccins. Maar misschien bent u al gevaccineerd en voelt de toekomst weer wat zekerder. Uiteindelijk mogen we er allemaal op vertrouwen dat met het vaccineren het leven straks weer een stuk beter wordt. Vrijdag zagen we in het nieuws dat in Gibraltar inmiddels het normale leven weer wordt opgepakt, omdat iedereen is ingeënt en er praktisch geen besmettingen meer zijn. Dat geeft een mens goede hoop.

Ook ons kerkelijk instituut stelt ons vertrouwen soms behoorlijk op de proef. Een kerk die uitspraken doet, waardoor mensen zich -zoals collega Marco het vorige week verwoordde- afgeschreven voelen. Wil je daar nog wel bij horen? Ons vertrouwen wordt dan wel heel stevig op de proef gesteld. Gelukkig weet je, dat de kerk meer is dan een instituut, en dat het de mensen samen zijn die het lichaam van Christus gestalte geven. Dat het aan ons is om Gods liefde zichtbaar en voelbaar te maken voor elkaar.



Dit weekend gaan we de Goede Week in. U leest er meer over in deze brief. We volgen deze week de intocht van Jezus in Jeruzalem, zijn afscheid, het verraad, verdriet en het lijden en sterven van Jezus. Waar kun je nu nog op vertrouwen? In de gebeurtenissen van Jezus en de mensen die om hem heen staan wordt veel zichtbaar van ons eigen dagelijkse bestaan. Een heel mensenleven is terug te vinden in die ene week. Verdriet, ellende en pijn, alles wat ons vertrouwen kan schaden, krijgt een plek. Het wordt niet ontkend, maar doorleefd.

Tegelijkertijd weten we dat we op weg zijn naar Pasen, naar het feest van de opstanding en nieuw leven. Daar mogen we op vertrouwen. Door de tranen heen mogen we voorzichtig uitkijken naar de toekomst. Het is God die ons leven draagt en ons kracht geeft, zoals we bij Jezus hebben mogen zien. Het is Jezus die ons de weg wijst naar dat nieuwe leven.

In de Goede Week gaan wij samen met Jezus op weg naar de opstanding, door lijden en sterven heen. Op weg naar nieuw leven.... Daarom heet deze week ook "Goede" Week, omdat het leven sterker is dan alle dood. In deze lastige tijd nodig ik u en jou uit om in vertrouwen met ons mee te gaan....

Hartelijke groet,
mede namens collega Marco Conijn

pastor Dorenda Gies

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

* Vanuit het pastoresteam...

*In de parochie zijn geen publieke vieringen t/m Paaszaterdag 3 april!
Vanaf Paaszondag 4 april worden de publieke vieringen weer opgestart.*

Sinds medio december zijn er geen publieke vieringen geweest. Vanaf paaszondag willen we de publieke vieringen weer langzaam opstarten. Wij merken dat de pastorale nood onder een aantal mensen hoog is en er is grote behoefte hebben om in de kerk te vieren en de communie te ontvangen. (Waarom?) Steeds meer ouderen zijn gevaccineerd en daardoor beter beschermd. Daardoor nemen de risico's voor ouderen en kwetsbaren langzaam af. Maar vanwege het hoge aantal besmettingen zijn er nog steeds behoorlijke risico's. Door extra maatregelen te nemen willen we die zo klein mogelijk laten zijn.

Tijdens de vieringen staan ramen en deuren van de kerkgebouwen open. Dat moet garant staan voor een goede ventilatie. Zorg dus dat u eventueel een sjaal meeneemt tegen tocht.

Het aantal mensen is de komende weken nog zeer beperkt. In Sint Anna en Dronryp slechts 20 kerkgangers en Harlingen en Franeker 30 kerkgangers. Dat is inclusief medewerkers. Als het weer mogelijk is zullen wij het aantal kerkgangers omhoog bijstellen. Vol is vol! Dus geef u tevoren op.

Samenzang is nog niet mogelijk. Het aantal cantors (koorzangers) is teruggebracht naar twee. Voorlopig wordt in Sint Anna nog niet gezongen.

Een mondkapje is op het kerkplein en in de kerk verplicht. Het is niet de bedoeling dat mensen in het kerkgebouw elkaar opzoeken en met elkaar gezellig gaan (bij)praten.

Met deze voorzichtige start van de vieringen kijken wij uit naar betere tijden!

Kerken open op Palmzondag

Alle kerken zijn geopend van 11.00 uur tot 12.00 uur (Let op de zomertijd!). Mensen kunnen een of meerdere palmtakjes ophalen. Men kan even in de kerk zijn om te bidden of mediteren. Ook kan een kaarsje worden aangestoken.



Kerken open op Goede Vrijdag

Alle kerken zijn open van 14.30 uur tot 16.00 uur voor een moment van stilte en gebed. In de kerk zijn teksten aanwezig ter bezinning. Ook kan men van huis bloemen meenemen om het kruis mee te eren. De bloemen zullen worden gebruikt voor de paasversiering.



Streamen van vieringen zaterdagavond vanuit Dronryp

Ook als er weer publiekelijk wordt gevierd zullen de gestreamde vieringen doorgang vinden, mede omdat het aantal mensen wat we kunnen ontvangen erg klein is. Door de vieringen op zaterdagavond te streamen kunnen we mensen toch de verbondenheid met de parochie laten ervaren, als er geen ruimte meer is in het kerkgebouw. Er wordt gestreamd op de facebookpagina van de parochie. Ook is er kort tevoren een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 27 maart (Palmzondag) om 19.15 uur vanuit Dronryp

Witte Donderdag 1 april om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Goede Vrijdag 2 april om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Ceciliakoor

De Paaswake 3 april om **19.30 uur** vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Ook wordt op zondag wekelijks een viering gestreamd vanuit Terschelling, uitgezonden via www.terschelling.tv. Hier geeft collega Susan Boukema regelmatig medewerking aan.

Aanmelden voor vieringen

De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad. Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.

Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen en als het kan u af te melden, zodat een ander in uw plaats kan komen.

Let op:

Mondkapje op het kerkplein en in de kerk verplicht!

Vooraf aanmelden is verplicht

De komende tijd worden de publieke vieringen weer opgestart. Het aantal zitplaatsen per kerk zal beperkt zijn tot 20 (Sint Anna en Dronryp) en 30 (Franeker en Harlingen). Aanmelden tevoren is verplicht. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten. Aanmelden kan per mail:

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp: aanmeldenrkdroryp@hotmail.com
Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

Omdat het aantal kerkplekken beperkt is, kunt u zich voor slechts één viering aanmelden. Nadat u ter kerke bent geweest kunt u zich weer voor een volgende viering aanmelden. Wij proberen op deze manier zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de komende tijd weer naar de kerk te gaan.

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: [@HJacobusdeMeerdereparochie](https://www.facebook.com/HJacobusdeMeerdereparochie)

* Gelovige Inspiratie...

door pastoor Marco Conijn

Evangelie van de intocht

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in de richting van Betfage en Betanie op de olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: Gaat naar het dorp daar voor u en bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en brengt het hier. En als iemand u de aanmerking maakt: Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer heeft het nodig maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug." Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur buiten op straat. Ze maakten het los maar sommige mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe: "Wat doet ge daar, om zo maar dat veulen los te maken?" Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gehakt hadden.



De mensen die Hem omstuwden, jubelden:
"Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des Heren;
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Hosanna in den hoge!"

Op weg naar Pasen...

(Vieringen worden in de Goede Week gestreamd)

Er wordt in onze samenleving veel tijd en aandacht besteed aan Kerstmis. Pasen krijgt minder aandacht. Voor christenen is Pasen (en wat er aan vooraf gaat) het hoogtepunt van heel ons christelijk geloof. Dat zou je overigens niet zeggen, als je (normaal gesproken) afgaat op het kerkbezoek, want kerstvieringen worden veel drukker bezocht. Hoewel, sinds we leven met Corona is dat allemaal anders. Vorig jaar konden we helemaal niet samen komen met Pasen. Het was voor velen heel erg naar dat kerken gesloten waren en we ons moesten behelpen met enkele gestreamde vieringen. Wie had kunnen denken dat het dit jaar nog niet veel anders zou zijn. Nog steeds heeft Corona ons in zijn greep. In de gemeente Waadhoeke en Harlingen zijn veel besmettingen. We zullen nog even moeten volhouden voor er weer wat meer mogelijk is.

De vieringen in de Goede Week, van Palmzondag naar Pasen, zijn erg rijk aan gedachten en inspirerend. In de Goede Week wordt ons duidelijk dat de keuzes die Jezus maakt de ultieme consequentie van zijn leven is. Op Pasen vieren we het nieuwe leven van de verrezen Heer. Maar daar gaat wel een proces van lijden, vernedering en sterven aan vooraf.

Met Palmzondag wordt de viering van de Goede Week en Pasen ingeleid. Op deze dag klinkt het verhaal van de glorieuze intocht in Jeruzalem. Men zingt Jezus toe. Er heerst een uitgelaten stemming. Maar kort daarna slaat de stemming helemaal om. Palmzondag is een dag van uitersten, maar Jezus zal alles volbrengen. De liturgie van palmzondag is beladen. De viering van palmzondag wordt live gestreamd (via de site) op zaterdagavond 27 maart om 19.15 uur en is ook later nog terug te zien op de site. De kerken in onze parochie zijn open op zondag 28 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur. Mensen kunnen er terecht om even te bidden, te mediteren en om een palmtakje op te halen.

Witte Donderdag herdenkt het laatste Avondmaal. Maar het is meer. We horen ook dat Jezus op de knieën gaat voor zijn leerlingen. Op de knieën gaan doen wij niet zo gemakkelijk. Zo'n gebaar bevestigt de onderlinge verhouding, dat jij op een lager niveau staat dan de ander. Tenzij je van



iemand houdt. En dat doet Jezus! Jezus waste de voeten van zijn leerlingen, zoals een bediende of slaaf –in die tijd- gewoon was te doen. Daarmee laat Hij zien dat de Mensenzoon gekomen is om te dienen. Dat is zijn voorbeeld voor ons. Die voetwassing is een wezenlijk onderdeel van de viering, maar zal dit jaar worden "overgeslagen" vanwege Corona. Ook zal de altaarontbloting anders zijn dan normaal. Toch vieren we juist deze avond eucharistie. De viering wordt live gestreamd om 19.15 uur.

Lijden en sterven is inherent aan een mensenleven. Uiteindelijk ontkomt geen mens aan verdriet, mislukking en de pijn van verlies en dood. Ook Jezus niet. Met Goede Vrijdag gedenken we Zijn lijden en sterven. Hij heeft geleden om uitzicht voor ons te bewerken.

Vanwege het karakter van inkeer en herdenking is Goede Vrijdag een vasten- en onthoudingsdag. In soberheid brengen we deze dag door. In de middag zijn de kerken open van 14.30 uur tot 16.00 uur. Er zijn meditatieteksten aan de hand van de kruisweg. Als mensen willen kunnen ze bloemen neerleggen bij het kruis van Jezus. In de avond zal de viering van de kruisverering worden gestreamd om 19.15 uur.

Met Pasen vieren we op grootste en feestelijke wijze de trouw van God over de dood heen. Het kan niet zo zijn dat het leven van Gods Zoon zou eindigen op Golgotha. Het kan niet zo zijn dat een leven na de aardse dood aan de vergetelheid wordt prijsgegeven. Niet Jezus leven en niet het leven van ons mensen. Zoals Jezus opstaat uit zijn graf en nieuw leven krijgt aangereikt, zo krijgen wij mensen dat nieuwe leven aangereikt in het hiernamaals. Pasen is het feest van leven na de dood. Wat een vreugde -ieder jaar weer- om daar bij stil te staan en dat te vieren.

Op de vooravond van Pasen is er een gestreamde paaswakeviering om 19.30 uur (i.p.v. 20.30 uur). Eigenlijk zou de paaswake pas moeten aanvangen als de duisternis is ingevallen, maar vanwege de avondklok lukt dit om praktische redenen niet. Tijdens de paaswake worden de paaskaarsen van alle locaties gewijd. De paaswake zal feestelijk zijn, maar ook ingetogen en aangepast aan de Coronamaatregelen. We vragen iedereen voor de Paaswake een kaars klaar te zetten met lucifers of een aansteker. Tijdens de viering wordt u voor het Gloria uitgenodigd die kaars aan te steken en te delen in het licht van Christus.

Vanaf Pasen zijn er weer publiekelijke vieringen in de parochie (zie elders pastorale brief). Met extra maatregelen menen we dat we de veiligheid van een ieder kunnen garanderen. Sinds heel lange tijd komen we dan als geloofsgemeenschappen weer samen. Vanwege Corona zal het aantal kerkbezoekers nog erg laag zijn en opgave tevoren is verplicht. Je zou kunnen zeggen dat we dit jaar met Pasen niet alleen de verrijzenis vieren, maar ook (alvast een beetje) de overwinning van het de Coronatijdperk, wat ons niet slechts veertig dagen, maar helaas al ruim een jaar in zijn greep houdt.

Voorbede

**In een wereld waarin lijden en geweld nooit echt weg zijn,
willen we ook met onze gebeden zijn
bij het lijden van mensen.....**



Om uithoudingsvermogen voor allen
die – wereldwijd- slecht behandeld worden,
beschadigd en bedreigd, vernederd en genegeerd.
Dat zij overleven.

Om de kruisdood van uw Zoon, verhoor ons Heer.

Voor mensen die leiding geven aan mensen,
Dat ze steeds het voorbeeld van Jezus voor ogen houden.

Om de kruisdood van uw Zoon, verhoor ons Heer.

Voor de geloofsgemeenschappen, hier ter plaatse en waar dan ook,
Dat ze de liefde die Jezus bezielde uitstralen.

Om de kruisdood van uw Zoon, verhoor ons Heer.

Om liefde en geduld voor allen
die mensen bijstaan en verzorgen in hun ziekzijn en lijden.
Voor wie werken in een hospice, in de psychiatrie, in zorginstellingen:
dat zij tijd nemen en krijgen.

Om de kruisdood van uw Zoon, verhoor ons Heer.

We bidden voor hen die zijn overleden en door ons worden gemist.
Dat de belofte van eeuwig leven
voor hen werkelijkheid is geworden.

**God, wees ons, Uw volk nabij in lijden en leven, in pijn en in vreugde.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.**

* Collecte Vastenactie

Onder normale omstandigheden zouden wij op Palmzondag de collecte hebben gehouden voor de Vastenactie.

VASTENACTIE

De Vastenactie zamelt geld in voor mobiele trainingsscholen in Bangladesh, om de mensen daar een betere toekomst te geven.

Mogen wij u en jou vragen aan de Vastenactie bij te dragen door een bedrag over te maken op:
NL21 RABO 0320 417 255
t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere
o.v.v. Collecte Vastenactie 2021

Hartelijk dank voor uw gift!

* Voor de kinderen...

Te snel gejuicht

Navertelling: Marcus 11,1-10

De intocht van Jezus in Jeruzalem



Het is bijna Paasfeest. Dan moet je in de grote stad Jeruzalem zijn. Daar kan je het beste Paasfeest vieren. Daarom gaat ook Jezus naar Jeruzalem. Zijn leerlingen gaan mee. Als ze bijna in de stad zijn, stuurt Hij twee leerlingen de andere kant op, naar een klein dorpje. Hij wijst: "Ga naar dat dorpje daar. Als je het dorp binnenkomt is het eerste wat je ziet een jong ezeltje. Dat ezelsveulen staat vastgebonden. Nog nooit heeft er iemand op zijn rug gezeten. Dat veulentje moet je losmaken en meenemen. Misschien zal er iemand tegen jullie zeggen: "Hé, wat doen jullie daar?" Dan moet je zeggen: "De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug."

De twee leerlingen lopen naar het dorp. Ja, daar staat een ezelsveulen. Precies zoals Jezus zei. Het is vastgebonden aan een buitendeur. Snel maken ze het jonge ezeltje los. Sommige mensen uit de buurt roepen: "Hé, wat doen jullie daar? Je kan niet zomaar dat ezeltje los maken." De leerlingen kijken elkaar even aan. Dan antwoorden ze, zoals Jezus zei: "De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug."



Het werkt. De mensen laten hen nu met rust. Snel brengen ze het jonge ezeltje bij Jezus. Over de rug van het ezeltje leggen ze hun jassen. Jezus gaat op de rug van het ezeltje zitten. Zo trekken ze verder, de stad binnen. Veel mensen leggen hun jassen op de weg. Anderen leggen groene takken op de grond. Die halen ze snel uit het veld. Iedereen in de buurt van Jezus juicht en roept: "Hosanna! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. Lang leven het Koninkrijk van onze vader David dat nu snel komt. Hosanna in den hoge!"

Gebed tot Jezus

Lieve Jezus,
U bent heel dichtbij vandaag!
Na een lange reis vol verhalen en avonturen
bent U eindelijk, bijna thuis.
U hoort al gezang en gelach in de verte,
maar als U dichterbij komt,
ziet U ook bedroefde, boze en bange gezichten.
Soms zijn wij boos,
wilt U ons dan weer rustig maken?
Soms zijn wij bang,
wilt U ons dan weer moedig maken?
Soms zijn wij verdrietig,
wilt U ons dan troosten?
Want als wij blij zijn,
dan kunnen wij weer zingen, lachen en juichen,
en dan roepen we met een grote glimlach: 'Hosanna!'
Amen

Alternatief voor het maken van een Palmpaasstok

Normaal maken we op Palmzondag mooie palmpaaskruisen samen. Daarna brengen de kinderen deze rond naar parochianen die kwetsbaar, alleen of ziek zijn, of die dit jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Dit jaar kan dit niet vanwege het Coronavirus, maar we hebben een eenvoudig alternatief bedacht. We gaan palmpaaskruisen tekenen en kleuren en in de brievenbus doen van de mensen die we normaal zouden bezoeken.



Hieronder staat een afbeelding van een kruis. Dit lege kruis mogen de kinderen kleuren en versieren met de symbolen van het palmpaaskruis en wat ze zelf hierbij bedenken. Schrijf ten slotte een lieve groet voor degene die het palmpaaskruis krijgt.

* We gebruiken de kleuren van Gods schepping.

- Blauw is de kleur van...? Groen is de kleur van...? Geel is de kleur van...? Rood is de kleur van...? Welke kleuren vind je nog meer mooi?

- Eitjes aan het kruis. Zoals een kuikentje uit het eitje tikt, zo breekt Jezus uit de grot. Nieuw leven wordt geboren!

- 30 Rozijntjes: 30 zilverstukken die Judas kreeg om Jezus te verraden.

- 12 pinda's of snoepjes: dit zijn de 12 apostelen, 12 vrienden van Jezus.

- Mandarijntjes: deze kunnen heel zuur zijn, net als de azijn die Jezus moet drinken als Hij dorst heeft aan het kruis.

- Haantje van brood: de haan zingt dat de nieuwe dag begint, de zon komt op! Maar het haantje waarschuwt ons ook als er een roofdier op de loer ligt.

- Palmtakje: hiermee begroeten we Jezus als Hij komt.

- Het palmpaaskruis doet ons aan alle belangrijke Paasdagen denken: van Palmzondag (Palmtakje) gaan we naar Witte donderdag (broodhaantje), vervolgens Goede vrijdag (kruis), en ten slotte Pasen (feest en versiering).

- Schrijf iets liefs op voor degene die het palmpaaskruis krijgt. Bijvoorbeeld:
*Ik heb dit palmpaaskruis voor u gekleurd,
hopelijk vindt u het mooi!
Groetjes van...*

De kinderen mogen zelf iemand uitkiezen naar wie zij deze tekening brengen.



* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



Een jaar kerkelijke lockdown: corona hakt er diep in bij parochies

De coronacrisis heeft op allerlei vlakken een grote impact op de Nederlandse katholieke parochies, blijkt uit een rondgang van *Katholiek Nieuwsblad* langs 21 pastoors in de zeven bisdommen. “Het gewone parochieleven valt voor een stuk weg”, constateren ze, en de crisis versnelt ontkerkelijking. Naast de gestage afname van het aantal reguliere kerkgangers, zien verschillende priesters dat vooral randkerkelijken wegblijven. Ook lijkt een jaar na de invoering van de eerste ingrijpende kerkelijke coronamaatregelen het aantal doopsels, huwelijken, communies en uitvaarten in parochies te dalen.

Klap voor randkerkelijken

Een meerderheid van de ondervraagde priesters ziet dat het dunne lijntje dat randkerkelijken hebben met de Kerk, nu gemakkelijker wegvalt. “Die hele trouwe kerkgangers komen wel”, zegt een pastoor uit het aartsbisdom Utrecht. “Maar al die mensen die minder binding hebben, missen we. En dat geldt ook voor de gezinnen en de kinderen.” Een priester uit het bisdom Rotterdam ziet een groep parochianen die blijft komen en een zeker commitment toont. “Maar die mensen die voor corona aan de rand van de parochie stonden, ben je nu helemaal kwijt.”

Minder doopsels, communies en huwelijken

Daarnaast blijkt steeds weer uit de verhalen van de ondervraagde pastoors dat corona een zware wissel trekt op de sacramenten. Dat wil zeggen: minder eerste communies, minder vormsels, minder huwelijksluitingen en zelfs minder ziekenzalvingen en uitvaarten. Zo constateert een priester uit het bisdom Groningen-Leeuwarden dat catecheseactiviteiten zoals de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel bijna volledig weggefallen zijn. “Deze activiteiten kunnen nu niet plaatsvinden. Ze leverden juist een positieve bijdrage aan de parochie. Daar lopen we het meest tegenaan.”

“We zijn de Kerk geworden van 2030”

Volgens een pastoor uit Limburg valt door corona het gewone parochieleven voor een stuk weg. Doopsels en huwelijken vinden momenteel geen doorgang in zijn parochie. “Een kindje dopen is geen probleem”, legt hij uit. “Maar het gaat altijd samen met een familiefeest, wat nu niet mogelijk is. Dat zie je ook terug bij huwelijken, die zijn allemaal verschoven naar de tijd vanaf mei dit jaar, in de hoop dat het dan wel kan.” Ook elders in het land worden huwelijken en doopsels vooruit geschoven omdat er geen familie bij kan zijn. “Je hoopt dat ze na een tijdje weer aanhaken”, zegt een priester uit het bisdom Breda, “maar daar is geen garantie op.”

Direct naar het crematorium

Sommige priesters hebben het idee dat momenteel de kerkelijke uitvaartcultuur verandert. Mensen gaan gemakkelijker zonder kerkelijke viering naar crematoria, waardoor er minder uitvaarten zijn dan gewoonlijk. Volgens een pastoor komt dit mogelijk doordat mensen omwille van de coronamaatregelen na een begrafenis geen kopje koffie kunnen drinken in de kerk of een parochieruimte. Bij uitvaartondernemers mag dit wel. “Mensen die vroeger naar de kerk zouden zijn gekomen, doen dit nu niet.”

Snellere ontkerkelijking

Dat corona de ontkerkelijking lijkt te versnellen, werd al snel duidelijk. In september vorig jaar, zes maanden na de lockdown van maart, bleek het aantal kerkgangers in Nederlandse parochies als gevolg van de coronacrisis met een kwart te zijn afgenomen. Bijna zes maanden later zet deze negatieve trend door, merkt een priester uit het bisdom Haarlem-Amsterdam. In zijn parochie is behalve de vieringen vrijwel alles stilgevallen.

*“Parochies zullen het met minder kerkgangers moeten doen,
en waarschijnlijk ook met minder vrijwilligers en koren”*

“Van sommige parochianen hoor je helemaal niets meer. Die zijn we allemaal kwijt. Op een gegeven moment went het om niet naar de kerk te gaan. De Kerk heeft enorme schade opgelopen door het misbruikschandaal, nu komt dit er nog bovenop.”

Een pastoor uit het bisdom Roermond ziet nu zo'n vijftien tot twintig procent minder mensen in zijn kerken. “We zijn wat dat betreft de Kerk geworden van 2030.”

Afscheid nemen van koren

Ook koren hebben te lijden onder corona. Sinds de invoering van de kerkelijke maatregelen mag tijdens vieringen alleen gezongen worden door een cantor of enkele zangers. “Voor koren is het een enorme uitdaging, ze houden elkaar via online contacten op de been. Maar je hoort toch mensen zeggen: ‘Van mij hoeft het straks niet meer’, ook omdat ze op leeftijd zijn”, zegt een priester uit het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Hoop voor de toekomst

Bijna alle ondervraagde pastoors denken dat de Kerk in Nederland er na corona anders uit zal zien. Parochies zullen het met minder kerkgangers moeten doen, en waarschijnlijk ook met minder vrijwilligers en koren. Daarnaast verwachten sommige priesters dat de livestreams van de vieringen in de toekomst een belangrijke rol zullen blijven spelen. Toch beschouwen sommige priesters de ontwikkelingen niet uitsluitend als negatief. “Een gevolg kan zijn dat je vooral de meest gemotiveerde kerkgangers terugkrijgt”, aldus een pastoor uit het bisdom Haarlem-Amsterdam. “Mensen die dus minder uit gewoonte komen, om het positief te formuleren.”

Kansen voor de Kerk

De coronacrisis biedt ook kansen voor de Kerk, denkt een priester uit het aartsbisdom Utrecht. Hij vindt dat de Kerk nieuwe wegen moet zoeken om mensen te bereiken. “Veel wegen zijn afgesloten, maar die zijn versleten en vaak begaan. Deze lockdown heeft de Kerk en onze parochies wakker geschud om op een andere manier contact te zoeken met mensen.”

(bron: Katholiek Nieuwsblad)