



Drieënveertigste Pastorale Brief 20 maart 2021 *Vijfde zondag van de veertigdagentijd*

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

De volgende pastorale brief verschijnt op 27 maart.

***In verband met de verlenging van de lockdown
blijven ook wij nog t/m 3 april (paaszaterdag) streamen.***

*Mochten de besmettingscijfers het toelaten
dan willen we op Paasmorgen in alle locaties weer gaan vieren.*

*Zolang de lockdown voortduurt
ontvangt u elke week een Pastorale Brief*

*Sterven om te leven,
zoals de graankorrel.
De weg van alle zaad.*

*Kijk eens naar de natuur...
daar proef je iets
van het geheim van het leven.*

*Zo sprak Jezus
over zijn eigen lot,
onbevangen.*

*Wil je het echte leven
ontdekken,
klamp je dan niet vast
aan het leven,
maar leer het loslaten.*

*Zo is Hij ons voorgegaan.
Een mens om van te houden.*

*** Inleiding...**

door pastoor Marco Conijn

Wat natuurlijk heel veel mensen bezig heeft gehouden in de afgelopen week waren de verkiezingen. De uitslag lag wel zo'n beetje in de lijn van de verwachtingen, hoewel links nog meer verloor dan waar op was gerekend en liberaal Nederland meer won dan waar rekening mee was gehouden. De verkiezingen hielden ook mij bezig, maar er is iets wat me deze week erg heeft beziggehouden en heeft geraakt. Dat was een schriftelijk verzoek om de kerk te verlaten "per formele act"

Het gebeurt vaker dat mensen verzoeken om een aantekening te laten maken in het doopregister, als ze volkomen los willen geraken van de RK kerk. Dat is altijd pijnlijk. Er zit vaak een verhaal achter van teleurstelling. In voorkomende gevallen zoek ik contact met de mensen om te luisteren naar hun verhaal en motivatie wat hun heeft doen besluiten om de stap te zetten. Waarom was ik dit keer nog meer geraakt dan anders? Omdat ik de persoon ken, alsmede zijn ouders en een groot deel van de betrokken en hartelijke familie. En ik was geraakt omdat ik de persoon die verzocht om uitschrijving ook goed kan begrijpen.

Afgelopen maandag vond de congregatie voor de geloofsleer in Rome het nodig om een groep mensen als “zondaar” neer te zetten in de publicatie “responsum ad dubium”. Het betreft hier mensen van gelijk geslacht, die elkaar gevonden hebben, elkaar lief hebben en gelukkig maken.



Wat is er in Godsnaam mooier dan liefde tussen twee mensen. Dat maakt gelukkig en geeft zin aan het leven, ook als het gaat om een man-man of vrouw-vrouw relatie. Maar volgens de congregatie kan op een relatie van mensen van gelijk geslacht geen zegen rusten. Zegeningen van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht zijn dan ook uit den boze.

Marco van der Meer*, geboren en getogen in Dronryp heeft na de publicatie van het schrijven van de congregatie besloten om de kerk te verlaten. Marco van der Meer is homo. Niets mis mee, zou je toch zeggen! Maar volgens de congregatie is hij een zondaar. Hij mag niet leven op de wijze zoals hij wenst te leven en liefde en geluk wordt hem ontzegd. De wijze waarop Rome hem en zovelen wegzet is mijn inziens ronduit pijnlijk, beschamend en schandalig.

De Belgische bisschop Bonny (bisschop van Antwerpen), heeft namens de Belgische bisschoppen excuus aangeboden aan alle homoparen na de hernieuwde standpunten van de RK kerk. Voor deze herderlijke Belgische bisschop is het standpunt pijnlijk, stuitend en onbegrijpelijk. De bisschop meent ook dat de argumenten die Rome gebruikt “nergens op slaan”. Bisschop Bonny heeft in 2015 deel genomen aan de synode over het gezin. Tijdens de synode leek er (eindelijk) een pastoraal en herderlijk antwoord te komen, zo meende de bisschop. Nee dus!

Het verzoek van Marco van der Meer heeft mij zeer geraakt. Niet eens zozeer vanwege het gegeven dat hij de kerk verlaat, wat op zich ook pijnlijk is, maar vooral omdat hij (en velen met hem) worden weggezet als zondaar. En dat laatste is een grievend en triest waardeoordeel over een mens. Zonde doe je als mens als je doelbewust, willens en wetens een medemens kwaad berokkent of een kwade daad verricht. Niet meer en niet minder.

Marco van der Meer schrijft: “tot op heden zat het lid zijn van de kerk me niet in de weg”. Hij was, toen hij nog in Dronryp woonde betrokken bij de kerk, onder meer als organist van het jeugdkoor. Hij gaf in een gesprek aan, aan de kerk van Dronryp heel veel goede herinneringen te hebben. Hij verwoorde dat ook op facebook en deed zijn verhaal bij omrop Fryslân. Hij deed zijn verhaal zorgvuldig, evenwichtig en zeer respectvol.

Met veel pijn in het hart heb ik in het doopboek een aantekening gezet. En ik heb hem een goede en in alle opzichten gelukkige toekomst toegewenst. En wanneer hij ooit op de kerk (of mij persoonlijk) nog eens een beroep doet, is hij meer dan welkom. Want mensen schrijf je niet af. Immers, dat is pas echt (een) zonde.

Hartelijke groet,
mede namens collega Dorenda Gies

Pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

* Dit stuk is met medeweten en instemming van Marco van der Meer geschreven.

* Vanuit het pastoresteam...

In de parochie zijn geen publieke vieringen t/m Paaszaterdag 3 april!

Vanwege de verlengde lockdown hebben we helaas moeten besluiten om publiekelijke vieringen nog even uit te stellen.

Als de omstandigheden het toelaten wordt er weer publiekelijk gevierd vanaf Paaszondag. Zolang we geen publieke vieringen hebben zullen de intenties van alle locaties tijdens de gestreamde viering worden meegenomen in de voorbede.



Streamen van vieringen zaterdagavond vanuit Dronryp

Al enkele weken wordt de viering op zaterdagavond gestreamd vanuit Dronryp. Kort tevoren is er een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. Ook wordt er gestreamd op de facebookpagina van de parochie. U bent dan live met de viering verbonden.

Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 20 maart om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Jubilate

Zaterdag 27 maart (palmzondag) om 19.15 uur vanuit Dronryp

Witte Donderdag 1 april om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Goede Vrijdag 2 april om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Ceaciliakoor

De paaswake 3 april om 20.30 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Ook wordt op zondag wekelijks een viering gestreamd vanuit Terschelling, uitgezonden via www.tereschelling.tv. Hier geeft collega Susan Boukema regelmatig medewerking aan.

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: [@HJacobusdeMeerdereparochie](https://www.facebook.com/HJacobusdeMeerdereparochie)

* Gelovige Inspiratie...

door pastor Dorenda Gies

Het heilig evangelie



Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbedding waren ook enige Grieken.

Deze nu klampten Filippus van Betsaida in Galilea aan en vroegen hem:

“Heer, wij zouden Jezus graag spreken.”

Filippus ging het aan Andreas vertellen

en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over.

Jezus echter antwoordde hun:

“Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort.

Wie zijn leven bemint verliest het;

maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren.

Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.

Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen?

“Vader, red Mij uit dit uur?”

Maar daarom juist ben ik tot dit uur gekomen. “Vader, verheerlijk uw Naam.”

Toen kwam er een stem vanuit de hemel:

“Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.”

Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had.

Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.”

Maar Jezus sprak: “Niet om Mij was die stem maar om u.

Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats,

nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen;

en wanneer ik van de aarde zal zijn omhooggeheven zal ik allen tot Mij trekken.”

Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.

Overweging

De Fransen kennen het gezegde: ‘partir c’est mourir un peu’: vertrekken, afscheid nemen is een beetje sterven. Het is vaak net alsof je een stukje van jezelf kwijtraakt. Als dat afscheid het sterven van een dierbare is, kan er echt iets in jezelf doodgaan. Het is maar één voorbeeld van het sterven dat wij in ons leven tegenkomen. Er zijn nog talloze andere situaties die deze ervaring in ons kunnen oproepen.



Je raakt werkloos. Je valt in een grote leegte. Je sociale leven versmalt zich. Het contact met collega's valt weg, maar bovenal: Je stelt weinig voor in de ogen van velen. In onze maatschappij word je immers veelal gewaardeerd naar wat je presteert, niet naar wie of wat je bent. Thuis kunnen spanningen ontstaan Op een bepaald moment ben je nergens meer en heb je het gevoel: dit is geen leven meer.

Of je wordt ziek. Je belandt in het ziekenhuis. Alleen al daardoor kun je je afgesneden voelen van het gewone leven. Als de ziekte dan ook nog een blijvende afname van je krachten en mogelijkheden met zich meebrengt, kun je het gevoel krijgen alsof het leven langzaam uit je wegtrekt. Er sterft een stukje van jouw vitaliteit, jouw levenskracht.

Of je moet weg uit het huis, waar je jarenlang met jouw inmiddels overleden partner hebt gewoond, omdat het te zwaar wordt om alles zelf te doen. Je raakt je mooie tuin, het vrije uitzicht en de plek met alle dierbare herinneringen, waar jouw kinderen geboren zijn kwijt. Het is alsof je een deel van jezelf achterlaat...

Of je wordt veel gepest op school of op het werk, omdat je anders bent, en krijgt steeds meer het gevoel dat je voor de mensen om je heen niets betekent. Je voelt je waardeloos en vraagt je af of er nog zin in je leven is.

Zo is ons hele leven doortrokken van sterven. Je kunt hier verschillend op reageren. Soms zitten mensen bij de pakken neer en bekijken alles door een donkere bril. Je geniet van niets meer in het leven; ‘Het is toch allemaal niks waard’. Dit sterven in ons leven kan leiden tot een ernstige depressie en aan en in een ernstige depressie kan een mens daadwerkelijk dood gaan.

Maar er is ook een andere mogelijkheid. En hier vestigt de evangelist Johannes ons op in die moeilijke lezing van vandaag. Je kunt proberen te leven vanuit het geheim van die graankorrel, zoals Jezus liet zien. ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij rijke vrucht voort’. Het zaad in de aarde heeft een geheimzinnige groeikracht. De mens is als zaad in de aarde. Zij wordt aan zon en regen prijsgegeven; hij kent storm en ontij, lichte en donkere tijden. Maar door alles heen blijft die groeikracht, die vitaliteit, die levenskracht.

Het kan je gebeuren dat je door een crisis in je relatie heen komt, en dat je merkt dat je meer mens geworden bent aan elkaar. De onmacht, de angst en onzekerheid, die je tijdens een ziekte hebt doorworsteld, kunnen een diepe waardering voor het leven in je gewekt hebben. Je kunt er nu -

misschien voor het eerst- echt van genieten. Vele dingen die je altijd als vanzelfsprekend had gezien, zoals de vogels in de bomen en de bloemen in de tuin, vervullen je nu met vreugde en blijdschap.

Door de leegte van de werkloosheid heen kun je uiteindelijk aan den lijve ervaren, dat je meer bent dan werk, werk en nog eens werk. Je hebt je ziel teruggevonden. Je weet dat je als je nu weer werk gaat zoeken, je alles veel meer in balans gaat oppakken.

Door de gedwongen verhuizing naar een aanleunwoning heb je ineens veel meer aanspraak om je heen. Je voelt je veel minder eenzaam en krijg je het gevoel dat je er weer meer bij hoort. Je krijgt weer zin in dingen.

Als je je, misschien met hulp van anderen, hebt los geworsteld uit de cultuur van pesten en jezelf weer hebt hervonden, ontdek je wellicht dat je zelfstandiger bent geworden. Doordat je meer gevoel voor eigenwaarde hebt, durf je je gemakkelijker uit te spreken en ben je minder afhankelijk geworden van de beoordeling van anderen. Je bent een krachtiger persoon geworden.

Hoe vreemd het ook moge klinken, maar we mogen geloven dat we het leven vaak nieuw en intenser kunnen zien door ogen die hebben leren huilen.

Maar we mogen nog verder gaan. Niet alleen ons leven, ook onze dood is als graan in de aarde. De dood lijkt het onherroepelijke einde, maar ook daarvan zegt Jezus: 'Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt hij rijke vrucht voort'. Jezus durft deze uitspraak te doen met Zijn eigen dood voor ogen. Dat is geen bagatellisering van de dood. Denk maar aan Zijn doodsangst in de Hof van de Olijven. Maar Hij weet dat wát Hij geleefd heeft niet verloren zal gaan, maar mag en zal groeien bij God en bij de mensen.

Johannes wijst ons in het evangelie erop dat de kracht van Gods liefde, die Jezus bewoog, zich in ons leven voort kan zetten. Niet door je krampachtig vast te houden aan je eigen leven ten koste van alles, maar door met jouw levenskracht en liefde het leven van anderen te verlichten en ondersteunen. En als het nodig is mag je die levenskracht en liefde ook zelf ontvangen. Dan zal je leven rijke vrucht dragen. Dan groeit jouw liefde en leven door bij God en bij de mensen, ook wanneer je er zelf niet meer bent.

Moge het beeld van de graankorrel ons bemoedigen, door alle duisternis heen, op weg naar nieuw en vruchtbaar leven, op weg naar de belofte van Pasen.
Amen.

Voorbede

Deze eerste dag van de lente bidden wij tot U, God, Die ons vraagt te leven vanuit de groeikracht van de graankorrel in de nieuwe aarde, in verbondenheid met U en met elkaar:



Voor mensen die goede contacten missen,
die leven in isolement, bang om zich over te geven;
dat zij de moed hebben zich naar anderen toe te keren,
dat zij met hartelijkheid worden omringd ...
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

Voor mensen die leven met de dood voor ogen,
voor mensen die afhankelijk zijn van goede zorg
en lijden onder de zakelijkheid in de dienstverlening;
dat zij de kracht vinden om hun nood kenbaar te maken,
dat zij gehoord worden en serieus genomen ...
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

Voor allen die werken met kwetsbare mensen,
die het afgelopen jaar misschien wel
extra hard hebben moeten werken
professionals, vrijwilligers en mantelzorgers;
dat zij de tijd, de ruimte en de middelen krijgen
om hun werk met liefde en aandacht te doen ...
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

Voor allen die worstelen met hun geloof,
Voor wie de band met de kerk kwijtraakte,
misschien wel juist in coronatijd;
Dat zij bemoedigd en begrepen worden door medemensen...
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

In deze vastentijd bidden we in het bijzonder
voor de mensen in Bangladesh,
die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.
Mogen zij vaardigheden en deskundigheid verwerven
zodat zij wegen vinden om in hun levensonderhoud te voorzien.
Dat zij met onze hulp een goede toekomst mogen opbouwen...
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

Voor onszelf bidden wij:
dat wij leren luisteren naar de stem in ons hart
die ons roept de weg van de graankorrel te gaan.
Dat we steeds opnieuw de weg vinden
naar wat nieuw leven en liefde geeft...
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

Voor onze zieken bidden wij.
Om goede zorg en herstel als dat mogelijk is.
Om kracht en moed voor hen die meer kunnen genezen.
We bidden voor hen die zijn overleden en door ons worden gemist.
Dat zij mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht...

*God, U bent onze hoop en onze groeikracht.
Hoor dan onze gebeden en wees met ons
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen*

* Vastenactie

Werken aan een toekomst



Tijdens de veertigdagentijd proberen wij in voorbereiding op Pasen aandacht te vragen voor mensen op andere plekken in de wereld, die onze steun nodig hebben.
We doen dat in samenwerking met de Vastenactie.



Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Zoals in het zuiden van Bangladesh waar ze kampen met de gevolgen van de klimaatverandering waardoor de landbouw minder opbrengt. Er is geld nodig om mobiele trainingsscholen op te zetten waardoor ook de meest kwetsbare mensen bereikt worden. Zij leren daar technische beroepsvaardigheden om hun kansen op een waardig bestaan te vergroten. Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt aan de Vastenactie bijdragen door een bedrag over te maken op:

NL21 RABO 0320 417 255

t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere

o.v.v. Collecte Vastenactie 2021

Doneer en geef kwetsbare groepen de kans op een opleiding en betaald werk!

Hartelijke dank voor uw bijdrage!

Pastor Dorenda Gies

*** Voor de kinderen...***Soms moet je doorzetten!*

Navertelling: Johannes 12,20-33

**Jezus is bang**

Het was bijna Pasen. Jeruzalem, die grote stad, was vol met mensen die het Paasfeest wilden vieren. Ze kwamen overal vandaan. Ook uit het buitenland. Er waren ook een paar mensen uit Griekenland. Die gingen naar Filippus toe en zeiden: "Mijnheer, we willen graag met Jezus praten". Filippus ging overleggen met Andreas en samen liepen ze naar Jezus om het aan Hem te vragen. Maar Jezus gaf helemaal geen antwoord.



Hij zei iets heel vreemds. Hij zei: "Het is tijd. Nu zal de Mensenzoon bij God in de hemel wonen. Luister, het is met Mij net zoals met een graankorrel. Je moet de graankorrel in de grond stoppen. Alleen als je een zaadje in de grond stopt kan er een nieuw plantje groeien, en komen er veel nieuwe graankorrels. Met een mens is het net zo. Als je je leven niet op wil geven, kan je niet groeien. Je moet dus niet teveel van je eigen leven houden. Want om eeuwig te leven moet je je eigen leven opgeven. Net zoals dat zaadje. En als je Mij wilt helpen, dan moet je Mij volgen. Je moet daar zijn, waar Ik ook

ben. Maar Ik geef toe, Ik vind dit ook heel moeilijk. Maar Ik kan toch niet zeggen: "Vader, God, wilt U Mij nu redden? Dat kan toch niet. Ik ben juist gekomen om de mensen te redden. Daarom zeg Ik: Vader, God, laat aan iedereen zien wie U bent."

En zomaar opeens klonk er een stem uit de hemel. "In deze mens ben Ik aanwezig en zal Ik ook steeds aanwezig zijn." De mensen die erbij stonden keken elkaar verbaasd aan. Sommigen zeiden dat er onweer was en dat ze het geluid van de donder gehoord hadden. Andere mensen dachten en dat er een engel tegen Jezus gesproken had. Maar Jezus zei: "Deze stem uit de hemel sprak niet tegen mij. Hij klonk voor jullie. De koning van alle kwaad zal worden verwijderd van de aarde. En als Ik straks sterf aan het kruis, zal Ik iedereen die bij mij wil horen redden." Zo liet Jezus iedereen weten hoe Hij dood zou gaan.

Gesprek met de kinderen

Schets de kinderen de volgende situatie: 'Je hebt je eerste zwembad. Maar je bent ontzettend bang voor water.' Vraag aan de kinderen voor wie dit herkenbaar is.

Als er een kind bij is dat dit herkent, stel dan de vraag hoe het verder gegaan is.

Heeft het kind uiteindelijk zijn angst voor water overwonnen?

Als er niemand bang was voor water, vraagt u of er kinderen zijn die iets anders heel moeilijk vonden of niet durfden en die het toch zijn gaan doen (bijvoorbeeld fietsen, logeren, naar school gaan). De ervaring zal hun geleerd hebben dat je soms moet doorzetten.

Voor Jezus was ook niet altijd alles makkelijk. Hij wist dat Hij dood zou gaan. Het was de enige manier om voort te leven in ons mensen. Dit is een thema dat alles behalve makkelijk is te begrijpen. Soms moet iets eerst dood gaan, om weer nieuw leven voort te brengen. Vraag de kinderen wat zij zien in de natuur. Lijken in de winter de bomen dood of levend?

Vraag wat er gebeurt in het voorjaar? Er ontstaat weer nieuw leven. De boom moet eerst alle bladeren verliezen en de kou, regen en wind doorstaan om weer tot leven te komen. Hij kan niet een heel jaar mooie blaadjes en bloemen houden. Jezus vergelijkt zichzelf met een graankorrel. Want die gaat ook eerst dood en dan groeit er leven uit.



Knutselen

Nodig: Zaadjes van tuinkers, bakje (bijv. van de chinees) gevuld met potgrond.

Zaai samen met de kinderen de tuinkers in de vorm van een hart in het bakje en zorg dat het goed vochtig wordt gehouden. Na een tijdje zal er een mooi groen hart groeien. Je kunt de tuinkers ook zaaien in lege eierdopjes gevuld met watten. Uit de donkere aarde en de kleine bruine zaadjes komt nieuw en groen leven. En misschien kun je het met Pasen wel opeten op een broodje met ei, of er je paastafel mee versieren.

Gebed om mensen die onze vragen serieus nemen

Goede God,
wat ik probeer te doen gaat niet altijd allemaal goed.
Dat vind ik soms moeilijk om te accepteren.
Ik word dan boos, verdrietig of jaloers,
bang dat het niet goed zal komen,
en mijn geduld is ver te zoeken.
Van Jezus leer ik dat door moet zetten,
dat Hij ook wel eens bang was,
maar dat Hij bleef vertrouwen op God.
En als ik iets niet durf
en ik dan toch doorzet,
en als het dan toch lukt,
dan word ik trots, gelukkig en blij.
Van lastige dingen
lijk ik juist wel veel te leren.
Wij bidden U dat we, net als Jezus,
doorzetten en vertrouwen op U, God. Amen

*** Gedachten van parochianen...**

Parels in Gods Hand....

In mijn middelbare schooltijd hoorde ik bij de Doopsgezinde kerk te Holwerd. Ik ging naar catechisatie, las de Bijbel voor de jeugd met grote regelmaat. En ik deed mee aan de paas- en kerstwijdingen die mijn school organiseerde. Tijdens zo'n paaswijding stonden ik eens met een groot bord op het toneel waarop stond: Leef zoals Jezus geleefd heeft!



Toen ik student was, zei de kerk me niet zoveel meer. Ik kwam er nooit. Ook God bestond even niet in mijn leven. Toch was ik omringd met christelijke vrienden. Een van hen zei eens tegen mij: "Je bent een parel in Gods hand. Je bent niet een christen maar je gedraagt je wel zo."
Dit is mij altijd bij gebleven. Ik vroeg me af hoe ze daar bij kwam.

Nu ik bij onze kerk hoor probeer ik uit te vinden wat de uitspraak 'Leef zoals Jezus geleefd heeft' betekent. Hoe doe ik dat? Wat wil God van mij? Wat was Jezus' boodschap en hoe kan ik die vertalen naar de werkelijkheid van nu? Hoe kan ik een naaste zijn? Hoe geef ik dit gestalte in de vastentijd? Wat betekent het, mezelf verloochenen en Jezus volgen (Lucas 9:23)?

Jezus volgen, navolging. Ik besef inmiddels dat ik dat altijd al een beetje deed. Ik leefde een leven zonder God of kerk en toch herkende mijn christelijke vriendin het navolgen of de pogingen daartoe. Nu probeer ik veel bewuster na te volgen. Dat gaat altijd met vallen en opstaan. Veel vaker lijk ik op het zaad dat tussen de distels valt, dan op het zaad dat in goede aarde valt (Mattheüs 13: 7-8).

Volgens de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer (1906- 1945) heeft de mens geleerd alle grote problemen in het leven zelf op te lossen zonder terug te vallen op God. Het blijkt dat alles ook zonder God gaat en wel even goed als vroeger. Ook in die religieuze wereld blijven er altijd mensen die het goede proberen te doen, Christenen en heidenen. Kortom, als een mens het goede probeert te doen, is hij een parel in Gods hand of hij God nu kent of niet. Ik bid dat er vele vele parels zijn en zullen zijn hier op aarde en dat de liefde van God zichtbaar is in hun handelen.

Gebed
Gracious God,
Your Son Jesus drew all kinds of people to himself and so to you.
Help me to reflect your love
so that others may see something of You
in me.
Amen

(Bron gebed: Church of England, #LiveLent 2021 church resources: God's Story, Our Story)

Elsa de Vries, Dronryp

*** Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...**



Uitnodiging Paaschallenge 2021



De PKN gemeente van Dronryp nodigt ons uit om mee te doen aan de Paaschallenge. Het is een activiteit bedoeld **voor jongeren van 12 tot 18 en jonge gezinnen**. Het komt erop neer dat je een tocht maakt door Dronryp en daarbij op een bepaalde manier deelnemer wordt van het paasverhaal. Het is coronaproof. Het is geen evenement, je kunt op je eigen tijd het parcours afleggen. Hieronder volgt meer informatie:

Leuk dat je meedoet met de PaasChallenge 2021 - De Weg door Jeruzalem.

Periode van de PaasChallenge: 25 maart t/m 15 april 2021

Dit spel neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je kiest in het begin van het spel één van de vier karakters:

- Claudia: een powervrouw die haar tijd ver vooruit is.
- Juda: een man die leeft voor liefde.
- Jozef: een spirituele leider.
- Jozua: een echte vrijheidsstrijder.

Je mag als vrouw ook voor een mannelijk karakter kiezen en als man voor Claudia. Alle vier de karakters waren tijdgenoten van Jezus. Laat je daarna leiden door het verhaal. Je kunt als duo/gezin hetzelfde karakter kiezen maar je kunt ook ieder verschillende karakters kiezen. Dat maakt voor het spelen van het spel niet uit.

Groepje van twee & reserveren

In coronatijd is het niet mogelijk een groot spel met z'n allen te spelen. We houden ons aan de regels van de overheid. Je loopt de PaasChallenge daarom met mensen uit je eigen huishouden, of met een tweetal uit verschillende huishoudens. Deze voorwaarden gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Meld je aan via Calendly : <https://calendly.com/jeugdwerkcoördinatoren>. Houd je aan je gekozen starttijd.

Duur De PaasChallenge duurt ongeveer 1,5 uur.

Coronaproof

Zorg dat je op veilige afstand van elkaar en andere mensen blijft. Probeer ruiten en objecten in het spel niet aan te raken. De organisatie zal deze ook regelmatig schoonmaken of desinfectiemiddel bij objecten plaatsen

Zelf meenemen:

- smartphone met een volle batterij (+ eventueel een powerbank) en een internet abonnement.
- op smartphone: QR Scanner app (bij een I-phone werkt dit via de camera)
- hamer
- 10 spijkers
- vork
- een pen of potlood

Startpunt & starttijd: Startpunt Eise Eijsgastrjitte 52. Dit is locatie 'L' op het routeblad.

QR codes en route

Tijdens het spel volg je QR codes en een routeblad. Dit routeblad hangt op de eerste locatie van het spel. Maak hier een foto van met je smartphone. (De organisatie legt ook enkele printjes van dit blad neer voor mensen met slechte ogen of een matige camera). Op het routeblad staan 26 locaties waarvan er maar negen echte spellocaties zijn. Via je smartphone krijg je te horen naar welke letter je moet gaan.



Deze QR codes zijn slechts bedoeld als voorbeeld (deze voorbeelden werken niet).

Tijdens het spel moet je dus steeds de QR code met het symbool van jouw keuze scannen.

Verhaal

Tijdens het spel volg je de verhaallijn van het door jou gekozen karakter. Scan altijd de kleur/het symbool van het karakter dat je bij de start hebt gekozen. Als je met een tweetal loopt, kun je ook twee verschillende karakters kiezen.

Keuzes en scoreblad

In het spel maak je keuzes voor het door jou gekozen karakter. Deze keuzes resulteren in een score. Deze score vul je in op het scoreblad. Dit scoreblad ligt voor je klaar op locatie 1, het startpunt. Elk karakter heeft een eigen symbool om de score bij te houden.

Puzzels

Op enkele locaties speel je een puzzel. Los deze puzzels op en geef je antwoord op je smartphone in het aangegeven vakje.

Doe-opdrachten

Op enkele locaties zijn er doe-opdrachten. Voer deze uit om zo het paasverhaal echt mee te maken.

Negen locaties & einde spel

De PaasChallenge kent negen locaties. Bij de laatste locatie krijg je een klein cadeautje met een bijbehorende opdracht.

#paaschallengedronrijp

Deel natuurlijk je foto's van de PaasChallenge op je eigen social media! Gebruik hiervoor de hashtag #paaschallengedronrijp

Wij wensen je veel plezier met het spelen van de PaasChallenge 2021