



Veertigste Pastorale Brief 6 maart 2021 *Derde zondag van de veertigdagentijd*

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

De volgende pastorale brief verschijnt op 13 maart.

***In verband met de verlenging van de lockdown
blijven ook wij nog t/m 3 april (paaszaterdag) streamen.***

*Mochten de besmettingscijfers het toelaten
dan willen we op Paasmorgen in alle locaties
weer gaan vieren.*

(zie ook inleidend woord van deze pastorale brief)

*Zolang de lockdown voortduurt
ontvangt u elke week een Pastorale Brief*

*Veertig dagen om te werken aan onszelf,
aan onze relaties,
aan ons eigen leven.*

*De vasten is de uitgelezen tijd om halt te houden
en het dwingende ritme van geleefd worden
te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij het vanzelfsprekende in het leven.*

*Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste, dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen:
een goede schepping,
een vredevolle wereld,
een liefdevolle mens.*

*Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die we te gaan hebben
en stap voor stap met velen samen
die weg ook te gaan.*

*Uitgelezen tijd
om echt te leven,
– misschien ook wel te her-leven –
naar Pasen toe.
En ook daarna.*

(Bron: Website Dominicanen Schilde)

* Inleiding...

door pastoor Marco Conijn



Als iets tegenzit en mensen kunnen wel een opbeurend woord gebruiken, kun je tegen iemand zeggen “als je haar maar goed zit”. Het gezegde lijkt ons te zeggen: “dan volgt de rest vanzelf”. Dat gezegde ging echter de laatste maanden niet meer op. Enkele maanden konden we niet meer naar de kapper. Heel wat mensen voelden zich daar erg ongelukkig bij. Gelukkig konden de kappers afgelopen woensdag weer aan de

slag. Een opluchting voor kappers en voor hun klanten. Er zijn er die in de afgelopen week al verlost zijn van een weelderige Corona coupe. Maar zoals velen van ons moeten wachten op een vaccin, zo moeten velen nog wekenlang wachten op een knipbeurt bij de kapper, ondanks dat zij overuren draaien. Ik heb eind volgende week een plekje kunnen reserveren. Blij toe!

Nu enkele contactberoepen weer mogen worden uitgeoefend, klinkt vanuit de maatschappij steeds vaker de roep om versoepelingen. Met name de horeca wil de terrassen weer openen. Ik snap dat goed, helemaal als je beelden ziet van overvolle parken. Het draagvlak onder de bevolking voor de genomen maatregelen is ook tanende. De versoepelingen die op dit moment zijn toegestaan zijn volgens de premier echter “risicovol”. Toch zijn ze genomen onder toenemende druk en vanwege sociale, economische en maatschappelijke aspecten. De premier hoopt dat de versoepelingen een positieve invloed op de maatschappij en het welzijn van mensen zullen hebben. Maar, zo sprak hij ook, “uw gedrag doet ertoe.” De voorman van de acute zorgsector, Ernst Kuipers, is uitermate bezorgd en ziet geen ruimte voor verdere versoepelingen volgende week. Nog een kleine twee maanden en volhouden is zijn devies. De combinatie van lenteweer en het oplopen van gevaccineerde mensen zal waarschijnlijk begin mei veel meer mogelijk maken. Terwijl er in den lande dagelijks nog duizenden besmettingen zijn en er ook dagelijks tientallen mensen overlijden ten gevolge van Corona lijken we het virus helemaal beu te zijn.

Uit overtuiging zijn de kerken kort voor kerstmis gesloten. We naderen nu het moment dat we weer langzaam willen nadenken over het openen van de kerkgebouwen voor vieringen. Maar wanneer is het een goed moment? Openen brengt een risico met zich mee. We willen niet langer wachten dan nodig is, we willen ook niet te vroeg openen met alle risico's van dien. Als we open gaan moeten we ieders veiligheid zoveel als mogelijk waarborgen. De pastores hebben het parochiebestuur afgelopen donderdag om advies gevraagd hoe in deze te handelen. Zij hebben ons als pastores het dringende advies gegeven om op zijn vroegst paasmorgen weer publiekelijk te gaan vieren. Indien de situatie het toelaat gaan we vanaf paasmorgen weer opstarten. De vieringen de komende zaterdagen en in de Goede Week zullen worden gestreamd.

Hartelijke groet, mede namens collega Dorenda Gies,

Pastoor Marco Conijn

*Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)*

* Vanuit het pastoresteam...

In de parochie zijn geen publieke vieringen t/m zaterdag 3 april!

Vanwege de verlengde lockdown hebben we helaas moeten besluiten om publiekelijke vieringen nog even uit te stellen.

Als de omstandigheden het toelaten wordt er weer publiekelijk gevierd vanaf Paaszondag. Zolang we geen publieke vieringen hebben zullen de intenties van alle locaties tijdens de gestreamde viering worden meegenomen in de voorbede.



Streamen van vieringen zaterdagavond vanuit Dronryp

Al enkele weken wordt de viering op zaterdagavond gestreamd vanuit Dronryp. Kort tevoren is er een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. Ook wordt er gestreamd op de facebookpagina van de parochie. U bent dan live met de viering verbonden.

Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 6 maart om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Ceciliakoor Franeker

Zaterdag 13 maart om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Zaterdag 20 maart om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. organist Siegfried Derks

Zaterdag 27 maart (palmzondag) om 19.15 uur vanuit Dronryp

Witte Donderdag 1 april om 19.15 uur vanuit Dronryp

Goede Vrijdag 2 april om 19.15 uur vanuit Dronryp

De paaswake 3 april om 19.15 uur vanuit Dronryp

Ook wordt op zondag wekelijks een viering gestreamd vanuit Terschelling, uitgezonden via www.tereschelling.tv. Hier geeft collega Susan Boukema regelmatig medewerking aan.

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Gelovige Inspiratie...

door pastor Dorenda Gies

Schriftlezing

Lezing uit het Boek Exodus

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen.

“Ik ben de Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.

Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij.

“Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken;

want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.

Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.

“Eer uw vader en uw moeder.

Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.

Gij zult niet doden.

Gij zult geen echtbreuk plegen.

Gij zult niet stelen.



Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort."

Het heilig evangelie

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij: "Weg met dit alles!
Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!"

Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
De ijver voor Uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:
"Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?"
Waarop Jezus hun antwoordde:
"Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen."
Maar de Joden merkten op: "Zesenvestig jaar is aan deze tempel gebouwd;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?"
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.

Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,
begonnen er velen in zijn Naam te geloven
bij het zien van de tekenen die Hij deed.
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen kende.
Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig
dat iemand Hem over de mens inlichtte.

Overweging

Parabel van boer en bakker..

Een bakker kreeg boter van een boer en de boer brood van de bakker. Na een tijdje kwam het de bakker voor dat de stukken boter van de boer - die drie pond zouden moeten wegen – steeds lichter werden. Zijn weegschaal gaf hem gelijk en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij de rechter: "Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben", zei de rechter tegen de boer. "Dit stuk zou drie pond moeten wegen, nietwaar? Het weegt echter veel minder." "Dat is uitgesloten, meneer de rechter", zei de boer, " ik heb het elke keer nagewogen." "Misschien kloppen uw gewichten niet", meenden de rechter. "Hoezo gewichten?" zei de boer stomverwonderd. "Ik heb helemaal geen gewichten, die gebruik ik nooit." "Maar waar weegt u dan mee als u geen gewichten heeft?" "Heel eenvoudig, meneer de rechter, en heel rechtvaardig. Ziet u, ik krijg mijn brood van de bakker en hij krijgt boter van mij. Zo'n brood weegt drie pond, nietwaar? Nou dan – ik leg mijn boter links op de weegschaal en een brood rechts en zo



weeg ik dat af.” Zo sprak hij en haalde een driepondsbrood van de bakker te voorschijn. De rechter woog het na en – de boter was precies even zwaar als het brood. De rechter lachte, de boer glimlachte en de bakker was woedend. De boer werd vrijgesproken en de bakker veroordeeld.

(Uit: Open Deur, maart 1995)

Gij zult niet stelen...

Het is een van de tien geboden, die wij vandaag in de eerste lezing hoorden. Tien Woorden zoals ze ook vaak genoemd worden. Deze Tien Woorden zijn niet los verkrijgbaar. Ze maken deel uit van het grote bevrijdingsverhaal van het volk Israël. Ze beginnen aldus: Ik ben de Heer uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. God is een verbond met de mensen aangegaan. Het initiatief ligt dus bij God. Hij is met zijn volk al lang de weg van de bevrijding gegaan. Leven volgens de Tien Woorden, volgens de Thora, is het antwoord van het volk op dit bevrijdingsinitiatief. Het Hebreeuwse woord Thora betekent niet zozeer ‘wet’, maar vooral wegwijzer, onderrichting, levensleer.

De Tien Woorden zijn wegwijzers ten leven, van Godswege. Het gaat hier om scheppende woorden en bevrijdende daden van God aan de mensen. De meeste van die tien woorden zijn negatief geformuleerd. Gij zult niet, doden, stelen, etc. Het zijn minimum eisen, een onderste grens, een bescherming van de meest fundamentele mensenrechten. Maar tegelijkertijd openen zij een ruimte voor een onbegrensde positieve beleving. Niet doden, dat wil ook zeggen: ‘Laat ieder mensenleven tot zijn recht komen.’ Bevorder volwaardig menselijk leven zoveel als je kunt. Het gebod is zo geen beknotting van de vrijheid, maar het opent juist nieuwe mogelijkheden.

Zo geldt dat ook voor de andere geboden. De eerste vier geboden, woorden die wij hoorden, hebben betrekking op de eerbiediging van de Levende, van de bevrijdende God van Israël. Deze God eerbiedigen, betekent eigenlijk werken aan je eigen bevrijding en niet opnieuw in de slavernij verzeilt raken. De volgende zes geboden, woorden gaan over het eerbiedig omgaan met medemensen. Over de basisprincipes, waar iedereen recht op heeft. Gods bedoeling is, dat geboden/verboden ten dienste staan van het leven van mensen.



Als we nog even terugkijken naar dat verhaal van die boer en die bakker dan zien we dat principe ook terug. Gij zult niet stelen, daar staat tegenover: Je mag erop vertrouwen dat de ander jouw eigendom respecteert. Je mag dus vertrouwen hebben in je medemens. Die boer had vertrouwen in dat wat de bakker afleverde. Hij ging er vanuit dat de bakker leverde wat hij beloofd had, drie pond brood. De bakker had geen vertrouwen in wat de boer

afleverde, hoewel hij zelf de boel fleste. Hij bakte zijn broden te licht en kreeg dit uiteindelijk op zijn eigen bord terug. Hij viel zelf door de mand...Hij leefde op dat moment niet naar de tien woorden.

De tien geboden, de tien woorden zijn voor ons mensen een levensgrote opgave, maar ook een belofte. ‘Gij zult’ betekent immers ook: ‘Zo zal het met u gaan gebeuren’. De Tien Woorden zijn het visioen van een rechtvaardige, broederlijke en zusterlijke samenleving, die aan ons, mensengemeenschap, is toevertrouwd. Het is het visioen dat Jezus in zijn leven telkens weer aan ons voorleeft. Het visioen van het nieuwe leven, dat ons met Pasen wordt aangezegd.

En het onderhouden van de geboden, het bevrijdend en liefdevol leven voor en met elkaar, hangt niet af van een stenen tempel of een stenen kerk. Die kan instorten, of, zoals Jezus aangeeft in het evangelie van vandaag, ook worden afgebroken. Die gebouwen kunnen het hart van de geboden, de liefde, zelfs in de weg staan en dan mogen ze weg. Maar in en buiten de kerk zullen de geboden het beste tot hun recht komen als ze gedaan worden, geleefd worden door mensen in de geest van Jezus. Mensen als u en jij en ik, mensen van vlees en bloed, met het hart op de juiste plaats, net als Jezus, soms met de zweep in de hand om onrecht weg te slaan, maar bijna altijd met de liefde als wapen en de eenzaamheid opheffend. Mensen als een levende tempel, die leven naar de tien woorden van ruimte en vrijheid. Mogen wij voor elkaar die mensen zijn!
Amen

Voorbede

In het geloof dat God ons ruimte geeft
en ook ruimte van ons vraagt in ons leven,
leggen we onze gebeden bij Hem neer...



Bidden we om wijsheid en geduld
voor allen die zich bekommeren om Moeder Aarde,
om het klimaat en de leefruimte van mensen.
Dat zij in positieve woorden hun zorg delen
en blijven benoemen dat de aarde een groot schenk is;
Dat de leefregels en de kaders om behoedzaam óm te gaan met de natuur,
steeds duidelijker worden.
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

Bidden we om wijsheid en geduld voor allen
die in de wereldkerk en in lokale kerkgemeenschappen
proberen beleid te maken en lijnen uitzetten naar de toekomst.
Dat niet opruimwoede of radicale beslissingen de doorslag geven
maar zorgvuldige afwegingen en pastoraal gesprek.
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

Bidden we om wijsheid en geduld voor allen
die lesgeven in deze onzekere tijd;
dat zowel de tien woorden van de Sinai
als oprecht respect voor elke mens
de onderliggende drijfveren zijn van leraren en ouders.
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

Bidden we om wijsheid en geduld voor onszelf in deze zo spannende tijd:
dat het ons lukt om het virus buiten de deur te houden;
dat de maatregels van het RIVM én de Tien Woorden
ons rust geven in plaats van belemmering;
Dat het verhaal van de tempelreiniging
ons helpt om schoon schip te maken.
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

In deze vastentijd bidden we in het bijzonder
voor mensen in ontwikkelingslanden zoals Bangladesh,
die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.
Mogen zij vaardigheden en deskundigheid verwerven
zodat zij wegen vinden om in hun levensonderhoud te voorzien.
Dat zij met onze hulp een goede toekomst mogen opbouwen...
Heer, schep een nieuwe Geest in ons.

We bidden voor de zieken,
voor hen die het moeilijk hebben of in nood verkeren,
om lichtpuntjes in deze moeilijke tijd.
Met name bidden we voor een zieke vader
en voor een zieke echtgenoot en heit

We bidden voor hen die zijn overleden
en door ons worden gemist.
Dat de belofte van eeuwig leven voor hen werkelijkheid is geworden.

God van mensen,
respect, eerlijkheid en liefde zijn de basis van wat U ons leert
in ons omgaan met elkaar, met U en met de wereld.
Wees ons nabij als wij worstelen met de grenzen van kunnen en mogen.
Dat bidden wij U door Hem die ons voorging,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

* Vastenactie

Werken aan een toekomst

VASTENACTIE

Tijdens de veertigdagentijd proberen wij in voorbereiding op Pasen aandacht te vragen voor mensen op andere plekken in de wereld, die onze steun nodig hebben.
We doen dat in samenwerking met de Vastenactie.

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Zoals in het zuiden van Bangladesh waar ze kampen met de gevolgen van de klimaatverandering waardoor de landbouw minder opbrengt. Er is geld nodig om mobiele trainingsscholen op te zetten waardoor ook de meest kwetsbare mensen bereikt worden. Zij leren daar technische beroepsvaardigheden om hun kansen op een waardig bestaan te vergroten.
Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.



Hoe kunt u bijdragen?

Normaal wordt er in enkele vieringen voor de vastenactie gecollecteerd. Daarnaast zijn er normaal gesproken acties. Dat lukt dit jaar niet. Toch willen we u om een bijdrage vragen.

U kunt aan dit project bijdragen door een bedrag over te maken op:
NL21 RABO 0320 417 255
t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere
o.v.v. Collecte Vastenactie 2021

Doneer en geef deze kwetsbare groepen de kans op een opleiding en betaald werk!
Hartelijke dank voor uw bijdrage!

Pastor Dorenda Gies

* Voor de kinderen...

Bedreigd geloof

Navertelling Johannes 2, 13-25



Jezus is boos

Het is bijna Pasen. Dat betekent groot feest, ook voor Jezus en zijn vrienden. Net als veel andere mensen gaan zij naar Jeruzalem. Daar gebeurt het. Daar voel je het beste dat het Pasen is. Dat komt doordat de tempel in Jeruzalem staat. En natuurlijk door alle andere mensen die ook willen vieren dat God zijn volk bevrijd had uit Egypte.

In Jeruzalem aangekomen loopt Jezus rechtstreeks naar de tempel. Zo, daar is het druk. Overal op het binnenplein van de tempel staan verkopers te schreeuwen. "Hier de mooiste duiven!" "De gaafste lammetjes vindt u bij ons!" "Bij ons zijn uw Romeinse munten het meeste waard..." In de tempel mag je niet betalen met geld waar het hoofd van de keizer op staat dus iedereen moet wel langs zo'n geldwisselaar. Zij doen hier goede zaken.



Jezus ziet de enorme drukte, Hij hoort het geblaat van de schapen en het geschreeuw van de handelaars. Hoe dichterbij de tempel Hij komt, hoe bozender Hij wordt. Ergens graait Hij een paar touwen vandaan. Hij maakt er een zweep van. Met die zweep jaagt Hij iedereen naar buiten. Zelfs de dieren. De tafeltjes met munten gooit Hij omver. Ze stuiten

overal heen. Tegen de duivenverkopers roept Hij: "Weg met al jullie spullen. Jullie maken een markthal van het huis van God!" Zijn leerlingen kijken verbijsterd toe. Dan fluistert er eentje tegen de anderen: "Weet je, ik moet nu denken aan wat er ergens in de Bijbel staat: "Ik heb alles over voor het huis van God." Nou, we zien nu over wie dat gaat."

Als Jezus is uitgeraasd lopen er woedende mensen naar Hem toe. "Waar haal Jij het lef vandaan om dit te doen?", snauwen ze Hem toe. Jezus kijkt hen aan en zegt: "Breek deze tempel maar af. Drie dagen later zal Ik hem weer opgebouwd hebben." Ze lachen Hem uit en zeggen: "Wat een onzin. Er is zesenzeventig jaar gebouwd aan deze tempel. Dan kan Jij hem niet in drie dagen opbouwen." Ze begrijpen elkaar niet. Jezus heeft het over een ander soort tempel. Hij bedoelt de tempel van zijn lichaam. Ook de leerlingen snappen niet waar Jezus over spreekt.

Het zal nog lang duren voordat de leerlingen het wel begrijpen. Pas als Jezus is opgestaan uit de dood herinneren zij zich deze raadselachtige woorden. Dat maakt hun geloof in de Bijbel en in Jezus een stuk sterker. Ondertussen groeit in de stad het aantal mensen dat in Jezus gelooft. Ze zien immers welke bijzondere tekenen Hij doet. Maar Jezus vertrouwt de mensen helemaal niet. Hij kent ze veel te goed en weet wat ze anderen kunnen aandoen.

Gebed als het onrustig is

Goede God,
hoe kan ik bidden als er om mij heen veel lawaai is?
Hoe kan ik bidden als ik onrustig ben in mijn lijf,
wil wiebelen met mijn benen
en schommelen op mijn stoel?
Hoe kan ik bidden als ik niet goed uit mijn woorden kom
en niet verder kom dan mijn handen te vouwen?

Als ik, ondanks dat alles toch probeer met U te praten;
te vertellen hoe mijn dag was,
wat ik fijn vond en wat me gelukkig maakte,
wat ik anders had willen doen en waar ik spijt van heb...

Als ik dat, tussen alles door,
maar met de beste bedoelingen tegen U vertel,
al is het maar een minuutje,
dan bid ik dat U mij hoort en dat maakt me dan weer rustig
aan mijn buitenkant en mijn binnenkant.
Daar durf ik op te vertrouwen. Amen

Knutselen: bidden met emoticons



Emoticons zoals bij WhatsApp spreken soms ook een eigen taal.
Zo zijn er ook emoticons voor bidden.

Benodigheden:

- Print het benodigde aantal emoticons bidden
- Lijm, scharen
- Pennen of potloden
- Papier



Werkwijze

Laat de kinderen een emoticon kiezen en uitknippen.
Geef ze een vel papier waarop ze de emoticon kunnen plakken.
Vraag ze daarbij een eigen gebedje te schrijven.

*** Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...**



Meeste kerkgangers blijven hun kerk trouw, ook in de coronacrisis

De coronacrisis heeft minder mensen de kerk uitgedreven dan werd gevreesd. Veruit de meeste kerkgangers, 84 procent, blijven tijdens de crisis geregeld een viering volgen, vaak die van de gemeente/parochie die ze voor de eerste lockdown al bezochten. Een minderheid van 16 procent is door corona gestopt met het volgen van kerkdiensten.

Dat staat in een representatief onderzoek dat is uitgevoerd door Direct Research, in opdracht van het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Daaraan deden 1.092 mensen mee die hebben laten weten vóór de crisis minimaal een keer per maand een kerk te bezoeken.

De uitkomsten laten zien dat de twee besmettingsgolven effect hebben gehad op de betrokkenheid van christenen bij de kerk. Een klein deel van de gelovigen, 7 procent, stopte direct met het volgen van diensten toen de kerken bij de eerste lockdown hun deuren moesten sluiten. Bij die groep zitten relatief veel leden van de rooms-katholieke kerk. Ten opzichte van de eerste golf zijn na de tweede lockdown iets meer mensen gestopt met het volgen van diensten of kijken ze minder vaak een dienst.

Toch blijven veruit de meeste gelovigen betrokken bij de kerk, ook tijdens de tweede golf sinds oktober. Bijna zeven op de tien kerkgangers kijken minimaal twee keer per maand naar een dienst en nog eens 16 procent kijkt maandelijks.

(Bron: Volkskrant, 26 februari)

Paus Franciscus: 'Ik zal in Rome sterven'

Paus Franciscus zegt in een nieuw boek over de gezondheid van de laatste 11 pausen, dat onlangs onder de titel: “de gezondheid van pausen” is verschenen, dat hij ook na zijn pontificaat niet naar Argentinië zal terugkeren en dat hij verwacht in Rome te zullen sterven. Op de vraag naar zijn laatste dagen antwoordde de paus, die sinds de jaarwisseling al een aantal afspraken moest afgelasten wegens een hardnekkige ischias: Ik zal paus zijn, actief of emeritus, en in Rome. Ik ga niet terug naar Argentinië.

In het boek spreekt de paus met de Argentijnse journalist en arts Nelson Castro voor het eerst openhartig over zijn gezondheid. Hij vertelt onder meer dat hij zijn geboorteland Argentinië, waar hij als Jorge Mario Bergoglio en zoon van Italiaanse immigranten werd geboren, niet mist. Hij getuigt dat hij later de hulp van een psychiater moest inroepen omwille van de angst die hij had opgelopen toen hij onder de rechtse dictatuur mensen het land probeerde uit te smokkelen om hun leven te redden. Stel je voor hoe het was om een persoon die verstopt zit in een auto - alleen bedekt met een deken - langs drie militaire controleposten te rijden ... De spanning was enorm. Maar die professionele hulp heeft de latere paus wil geholpen om met zijn angsten om te gaan.

De gezondheid van paus Franciscus was overigens al erg broos van toen hij jong was. Al in 1957, op 21-jarige leeftijd, leed hij aan acute pleuritis en werd een deeltje van zijn rechterlong verwijderd. Maar als paus kan hij vandaag rekenen op de beste medische zorgen. Vorige week nog raakte bekend dat de bekende Italiaanse chirurg en geriater van het bekende Gemelliziekenhuis in Rome Roberto Bernabei, die ook vaak te zien is op de Italiaanse televisie en hoogleraar is aan de Heilige Hart Universiteit in Rome, zijn persoonlijke lijfarts wordt.

(bron: Vaticannews.va)