



VIERDE PASTORALE BRIEF – 8 april 2020

voor parochianen en belangstellenden
van de H. Jacobusparochie N.W. Friesland

Goede week 2020

Het is een stille week.
Dit jaar nog stiller dan normaal
Omdat zoveel noodgedwongen is stilgevallen.

Het is ondanks alles een goede week.
Want wat is er veel trouw te ontdekken.
zoveel overgave en moed
vooral bij hen die zorgend doorgaan
met wat gedaan moet worden.

Het is een heilige week.
Die op afstand ons met elkaar verbind
die hoop geeft
ook al zijn de zorgen zo levensgroot.

Het is de krachtigste week van het jaar
waarin stenen worden weggerold
en duisternis mag worden verlicht.

* Inleiding...

De laatste weken vieren wij in lege kerken onze liturgie. Het is ontroerend en schrijnend tegelijk. Maar misschien maakt juist die leegte des te meer zichtbaar en voelbaar wat er op dit moment om ons heen gebeurt...

De Goede Week is begonnen en vandaag ontvangt u van ons een extra brief. In deze brief vindt u wat extra inspiratie voor de Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Ook vindt u wat praktisch materiaal om zelf thuis te kunnen viëren. Voor de kinderen is er weer een eigen pagina, dit keer verzorgd door de kinderwoorddienst van Franeker. Met Pasen zullen wij u en jullie een Paasbrief sturen.

Wij wensen u en jou een geïnspireerde Goede Week toe!

Hartelijke groet van het pastoresteam,
Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Vanuit het pastoresteam...

Filmopname van korte liturgie...

De komende tijd zullen wij een via onze parochiewebsite een aantal filmpjes beschikbaar stellen van de bijzondere plechtigheden van de Goede Week en Pasen. De pastores zullen samen een korte liturgie van Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen viëren en opnemen. Deze worden daarna geplaatst op de website. Het eerste filmpje was op Palmpasen beschikbaar.

Op Goede vrijdag wordt ook een filmpje geplaatst en op Pasen zelf. Deze filmpjes blijven, nadat ze geplaatst zijn, langere tijd te zien via de website..

Op Witte Donderdag zullen wij om 17.00 uur vieren in de kerk van Franeker. Hopelijk is dit voor een aantal mensen te volgen via de website, zolang de website dit aankan.

Aansteken van licht in de Paasnacht...

Deze Pasen kunnen wij niet samen vieren. Deze Pasen kunnen wij niet samen het Licht van Christus ontsteken in onze kerken. Maar deze Pasen kunnen wij wel samen het licht ontsteken in onze huizen en dat aan elkaar laten zien. Wij willen u en jou uitnodigen om op het tijdstip van de Paaswake, zaterdag 22.00 uur in uw huis een kaars of lichtje aan te steken. Als het veilig kan, is het ook mooi om een lichtje in het raam te plaatsen. Dat het Licht van Christus, licht van hoop en nieuwe toekomst, zo over ons en onze wereld mag schijnen...



*** Gelovige Inspiratie...**

Door pastoor Marco Conijn



Evangelie Mt. 26-14-25
voorafgaand aan de drie heilige dagen

Daarop ging een van de twaalf,
die met de naam Judas Iskariot,
naar de hogepriesters en zei:
'Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?'
Ze betaalden hem dertig zilverstukken.
Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren.

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood
kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen:
'Waar wilt U dat wij voorbereidingen treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?'
Hij zei: 'Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is:
'De Meester zegt: 'Mijn tijd is nabij,
bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.'
De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.
Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd.
Onder het eten zei Hij tegen hen: 'Ik verzeker jullie: een van jullie zal Mij uitleveren.'
Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze Hem: 'Ik toch niet, Heer?'
Hij antwoordde: 'Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal Mij uitleveren.
De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat,
maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:
het zou beter voor Hem zijn als hij nooit geboren was.'
Toen zei Judas, die Hem zou uitleveren: 'Ik ben het toch niet, rabbi?'
Jezus antwoordde: 'Jij zegt het.'

Overweging

We zijn aangeland in de goede Week.
Een heftige week met heftige gebeurtenissen.

Werd Jezus op Palmzondag nog bejubeld
toen hij de stad Jeruzalem binnenkwam,
enkele dagen later is er van al die vreugde niets meer over.

Drie jaar hebben de Farizeeërs en Schriftgeleerden geprobeerd om Jezus in de val te lokken.
Maar iedere keer weer lukte het hen niet.
Jezus bleef de sympathie van de mensen houden,
omdat Hij hun een nieuwe leer verkondigde.
omdat Hij er voor hen was en de mens liet voelen dat God de mens lief heeft.



Zijn tegenstanders zagen het met lede ogen aan.
Hij schopte tegen heilige huisjes van de elite.
Het was vragen om problemen....

Je hoeft niet Gods zoon te zijn,
om je daar helaas alles bij voor te kunnen stellen.

Een vraag beheerste hen totaal:
Hoe konden ze toch in Godsnaam deze oproerkraai het zwijgen opleggen.
Het lukte ze niet.

Maar nu lijkt toch echt het einde van Jezus in zicht.
Eindelijk....

Nog een dag heeft Jezus te gaan.
En Jezus weet het.
Maar ondanks dat Hij beseft dat zijn aardse dood nabij is
laat hij in alles zien en voelen waar Hij voor staat en stond.

Elk mens is sterfelijk, ook wij.....
Zolang we gezond zijn, staan we daar niet zo bij stil.

Dat verandert als iemand in onze omgeving ernstig ziek is.
Of het veranderd radicaal in deze periode,
waar een dodelijk virus op de loer ligt om ons te besmetten.

We richten ons leven anders in, maar niet zoals we zouden willen.
Het liefst zouden we ervoor willen kiezen om juist nu samen te zijn.
Maar wat gebeurt er: we ontlopen elkaar noodgedwongen.

Jezus kiest ervoor,
om juist nu het moeilijk wordt en zijn aardse einde nabij is,
nog eenmaal samen met de twaalf leerlingen te zijn.
Tijdens de maaltijd maakt Jezus hen deelgenoot van de nabije toekomst.
Dus Hij laat naar Joodse gewoonte een paasmaal klaarmaken.

Ondertussen weten we van Jezus
dat Hij bang is voor de dood die Hij te wachten staat.
Hij weet dat zijn overlevering door Judas nabij is.
Er is zelfs voor Gods Zoon geen ontkomen aan.
Zoals geen mens die moeten sterven er ooit aan zal ontkomen.....

Vlak voor Hij met zijn leerlingen maaltijd gaat houden,
geeft Jezus aan dat een van de leerlingen zich van Hem gaf zal keren.
Een heel dramatisch moment.
Toen Jezus dat zei, vroeg een elf man: "Ik ben het toch niet, Heer?"

Judas zei dat niet.
Die noemt hier Jezus geen Heer.
Hij stelde de vraag zo: "Ik ben het toch niet, rabbi?"

De elf apostelen waren Jezus gaan zien
als veel meer dan een rabbi, een Joodse wetgeleerde.
Er was iets met hen gebeurd.
Jezus was hun leider, hun Heer.
Judas kon als enige zover niet komen.

Er zijn veel manieren om naar Jezus te kijken.
Zien we Hem als een buitengewone leraar,
een bijzondere profeet en genezer,
een buitengewoon heilig mens of ook en vooral als Gods Zoon.

Hij is dit allemaal, maar nog zo veel meer.
Hij is ook de Heer, onze Heer.
Of zoals mijn lieve oma vroeger altijd zei: Ons Lieve Heer
En zo spreek ik mijn God en Heer ook nog altijd graag aan.
En dat mag, want Hij is een en al liefde en leefde de liefde voor.....
Jezus de Heer is mensgeworden Liefde.
Ook voor U, voor jou, voor mij.

Ondertussen vierde Jezus de Heer met zijn elf leerlingen de maaltijd,
Nadat Hij nog een laatste poging had gedaan om Judas voor zich te winnen.
Want Jezus wil de dood van mensen niet.
Integendeel.
Zelfs naar hem die Hem ten val zou brengen stak hij tot het laatst nog zijn hand uit.

Maar Judas was vastbesloten.
Zilverstukken waren hem in het vooruitzicht gesteld.
Vol droefenis laat Jezus dan Judas gaan.
Jezus vierde het paasmaal zoals door de Joodse wet voorgeschreven.

Wat hadden we graag morgen, Witte Donderdag,
met elkaar willen vieren
om Jezus te gedenken en heel dicht bij ons te voelen.
Waar Jezus aangeeft "Doe dit om Mij te gedenken" is er dit jaar die keuze niet.
Dat verdriet ons zeer.

Als pastores vieren we wel, in een van de kerken.
We vieren de levende aanwezigheid van de Heer in ons leven.
En als we vieren voelen we ons niet alleen zeer verbonden met Ons Lieve Heer,
maar nog meer als normaal met u allen.

Tenslotte:

*Mijn Jezus ik geloof
dat U in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent
Ik bemin U boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen
vraag ik van u de genade van de geestelijke communie te ontvangen
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Heer
Draag mij in Uw geest en laat mij niet van U gescheiden worden.*

* Witte Donderdag en Goede Vrijdag thuis vieren...

door pastor Gies

Witte Donderdag: Dag van dienstbaarheid

Op de avond van Witte donderdag horen wij traditioneel de lezing uit het boek Exodus (12,1-14) van het geslachte lam en de ongedesemde broden als voorbereiding op de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. We horen de lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Korinthe (11, 23-26) met de woorden die Jezus sprak tijdens het laatste avondmaal, de zogenaamde instellingwoorden die we elke eucharistieviering horen tijdens het tafelgebed: "Dit is mijn lichaam voor u". En als hoogtepunt klinkt het Evangelie van Johannes (13, 1-15) waar Jezus zijn én ons leven samenvatte als een voetwassing, dienstbaarheid aan de mensen, als brood dat gebroken en wijn die gedeeld wordt.

Zelf de tafel dekken...

Om hier thuis bij stil te staan, kunnen we op Witte Donderdag de tafel misschien met nog wat meer aandacht dan normaal dekken. En bij elk voorwerp kunnen we ons hoofd en hart verbinden met de mensen om ons heen. We kunnen zo onze tafel maken tot een tafel van dienstbaarheid. Het is de tafel van onze inzet voor elkaar. Zo mogen wij samen delen in de dienstbaarheid van Jezus aan de mensen en zijn bijzondere verbondenheid met God.

We leggen een tafelkleed neer op tafel...

We denken aan allen die mensen verplegen,
thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis,
die zorgen voor de lakens op hun bed,
voor de kleding die ze dragen
en de warmte die hen omringt.

We leggen brood op tafel neer...

We denken aan allen die werken aan gerechtigheid,
die het brood herverdelen in deze wereld,
in landen ver weg,
maar ook bij ons om de hoek,
mensen die breken en delen
en sociaal bewust proberen te leven.

We plaatsen een kaars op tafel en steken die aan...

We denken aan allen die een licht zijn voor anderen:
in woord en daad,
vaders, moeders, kinderen, kleinkinderen,
die zorg dragen voor hún kinderen, ouders, grootouders, familie,
die zorg dragen voor hun naasten...
We denken aan iedereen die inzet betoont aan armen en zwakken.

We plaatsen bloemen op tafel...

We denken aan alle mensen
die door hun attente wijze van omgaan met de ander
het leven mooi maken, kleur en geur geven,
en zorgen voor een sfeer van verdraagzaamheid,
van gastvrijheid en vertrouwen.

De tafel is gedekt.

Laten wij vieren.

Laten wij voor God staan
en danken voor wat Hij ons doet.

Laten we Hem danken voor Jezus, zijn Zoon,
die ons vandaag met God en met elkaar
voelbaar samenbindt.



Als start van de maaltijd kunt u onderstaand lied zingen (Melodie: Zo maar een dak..)

♪ Tafel van één, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan
doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Goede Vrijdag: Thuis de Kruisweg bidden...

Kruisweg van Hanneke Franken met teksten van Harry Brouwers

Statie 1 *Jezus wordt ter dood veroordeeld*

Ze hebben hem eindelijk klein gekregen,
in de verdomhoek getrapt,
verbannen uit het land van de zon,
achtergelaten in het donker van de angst.

Als de massa schreeuwt om wraak, God,
laat ons dan stil zijn en voorzichtig.



Statie 2 *Jezus neemt het kruis op zijn schouder*

Je krijgt een kruis te dragen.
Je had er niet om gevraagd.
Je had het niet verdiend.
Het wordt je aangedaan.
En je bent sterker dan je dacht.

Wanneer een mens een kruis krijgt opgelegd,
laat er dan kracht zijn, God, ergens vandaan.



Statie 3 *Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis*

Hij bezwijkt. Omstanders zien het.
Ze houden de lijdende op afstand.
Ze zetten de televisie uit.
Het is ook geen gezicht:
een stervend kind terwijl je zit te eten.



Sta niet toe, God, dat wij de ogen sluiten
voor de diepe ellende waarin velen bestaan.

Statie 4 *Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder*

Nog even innig samen;
al het andere is klein en ver.
Moeder en kind.
Geen woorden maken nu nog zin.
Tranen troosten en omarmen.



Wees licht in het donker, God, van vaders en moeders
die lijden met hun kind.

Statie 5 *Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen*

Je was er niet op uit een heldenrol te spelen,
maar ineens kwam de onschuldige op je weg.
Jij was toevallig daar.
Nu draag je de boom van het lijden mee.
Wonderlijk, je wordt er zelf groter van.



God, motiveer ons en maak ons sterk
opdat wij de schouders zetten onder het kruis
dat anderen dragen.

Statie 6 *Veronica reikt Jezus een zweetdoek*

Soms kun je niets anders meer doen
dan iemands lippen bevochtigen,
een kussen opschudden
of zweet van het voorhoofd wissen.
Veronica deed het en zij draagt sindsdien,
onuitwisbaar in haar hart,
de blik van de onschuldige.



God, moge het beeld van alle lieve doden in ons hart
een bron van leven zijn.

Statie 7 *Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis*

Het kruis wordt te zwaar.
Hij valt opnieuw
en ervaart hoe verlaten en alleen hij op de wereld is.
Ook de hemel dreigt. Het wordt donker overal.



Laat ons niet blind zijn, God,
voor wie onder een kruis bezwijkt.

Statie 8 *Jezus ontmoet de wenende vrouwen*

Wat kun je nog zeggen tegen iemand die sterft?
Alleen wie het kruis draagt kan troosten.
De stervende ademt laatste woorden uit,
woorden die toekomst scheppen.



Laat mensen zonder hoop, God,
troost en meeleven ontmoeten.

Statie 9 *Jezus valt voor de derde maal onder het kruis*

Donkere wolken aan de horizon.
De hemel is niet meer te zien.
De aarde is hard; de mensen zijn koud en ver.
Jezus is aan het eind van zijn krachten.



God, geef een vermoeden van uw nabijheid
aan wie dodelijk eenzaam zijn.

Statie 10 *Jezus wordt van Zijn kleren beroofd*

De soldaten dobbelen om zijn kleren.
Het laatste dat hem beschermt wordt weggenomen.
Haat en dood laten zich voelen.



De naakte die wij kleden, God,
en de hongerige die we voeden, dat bent U.

Statie 11 *Jezus wordt aan het kruis geslagen*

Een laatste wreedheid; een langzame dood.
God, waarom bent U niet hier?
Een schreeuw om recht
voegt zich bij de vele uit de geschiedenis.



Hoor, Heer, de noodkreet van uw mensen
en spreek een woord van meeleven en recht.

Statie 12 *Jezus sterft aan het kruis*

In het uitzichtloze duister daagt toch een beetje licht.
Een mens kan wel uit de tijd vallen,
maar niet uit God.
Dag moederlief, dag goede vriend!

God, wij bidden voor alle stervenden:
wees voor hen hoop achter de einder.



Statie 13 *Jezus wordt van het kruis afgenomen*

Moeder en zoon weer samen.
Voor hem is het lijden voorbij. Voor haar niet.
Er is niets meer dat ze kan doen.
Alleen een graf delven
en zich overgeven aan de Eeuwige, de Levende.

God, ontferm u over allen die gestorven zijn;
over allen die geleden hebben,
die gemarteld zijn en vermoord.



Statie 14 *Jezus wordt in een nieuw graf begraven*

Moeder en zoon weer samen.
Voor hem is het lijden voorbij. Voor haar niet.
Er is niets meer dat ze kan doen.
Alleen een graf delven
en zich overgeven aan de Eeuwige, de Levende.

God, ontferm u over allen die gestorven zijn;
over allen die geleden hebben,
die gemarteld zijn en vermoord.



*** Nieuws vanuit de parochie...**



Kunnen wij u helpen?

Wie door de crisis wordt beperkt kan op mensen van de Caritas een beroep doen.
Bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen, de hond uitlaten en eventuele andere zaken.
Daarvoor zijn er vier telefoonnummers beschikbaar: Mocht u geen beroep willen doen op
hulp, maar juist hulp willen aanbieden, dan kan dat ook. Graag zelfs.

Locatie St. Annaparochie:	Trees Stornebrink	06 23108907
Locatie Dronryp:	Jos Nijssen	06 21622113
Locatie Franeker:	Theo van der Geest	06 15428549
Locatie Harlingen:	Joke van der Heide	06 30506061

* Voor de kinderen...

Helaas is er in deze periode ook geen kinderwoorddienst in de kerk van Franeker. Daarom geeft de Kinderwoorddienst jullie hieronder een paar kleine opdrachten om thuis aan te werken:



In de komende Goede Week zijn er heel belangrijke dagen die we samen in de kerk vieren. Ontcijfer bij iedere dag wat we dan vieren door elke derde letter met pen te omcirkelen.

Witte donderdag:

hJJoaejdz bqukasj ovpqimtejcrautxc huyevgt
kwlcoakhatitgvs kwtvbe kjAbhvlkodtnxwdgomybagoagklkn.



Goede Vrijdag:

ohJuvejvzgsuvus ivstqeuvrxfaltg qajvaucnmk
hnwebttf nKigrxufwihcsb



Paasfeest:

obJdkevuzbwukcsmv scktawavqairty jolhp lhuhbifvtf ghdxekgtmk
gawrkhawtf moejnkn hljietcerwfnrtvj.



Schrijf onder ieder plaatje wat er met Jezus gebeurt in de Goede Week



.....

.....

.....

.....