



## **Negenendertigste Pastorale Brief 20 februari 2021** *Eerste zondag van de veertigdagentijd*

*voor parochianen en belangstellenden van de  
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

*De volgende pastorale brief verschijnt op 27 februari.*

**In verband met de verlenging van de lockdown  
blijven wij nog t/m 1 maart onze vieringen streamen  
en ontvangt u in die tijd elke week een Pastorale Brief**

*Angst en vrees  
is de taal van mensen  
die weinig te bieden  
en veel te verliezen hebben.*

*Er is een ommekeer nodig,  
ook in onszelf.  
Een nieuwe cultuur is nodig  
van zelfbewustzijn  
en van weten  
dat wij als mensen  
iets te bieden hebben aan medemensen:  
gastvrijheid  
en begrip,  
en hoop.*

*Een tegenstroom van vertrouwen  
is er nodig,  
en een Bron  
van echte Menswording.  
(Broederlijk Delen 2000)*

### **\* Inleiding...**

*door pastoor Marco Conijn*

Opmerkelijk nieuws deze week op dinsdag. Terwijl het kabinet in vergadering bijeen was, deed een rechter in Den Haag uitspraak in een zaak die was aangespannen door actiegroep viruswaarheid. Per direct werd de avondklok opgeschort. De actiegroep verkeerde in een juichstemming. Bij het kabinet echter brak paniek uit, alsook bij enkele virologen en medici, die het besluit van de rechter meteen onder kritiek stelde. Het kabinet stelde onmiddellijk hoger beroep in en via een spoedprocedure werd de werking van het vonnis aanvankelijk uitgesteld tot gisteren toen het hoger beroep diende. Inmiddels weten we dat volgende week uitspraak wordt gedaan. De afgelopen dagen hard gewerkt aan een spoedwet. De Eerste en Tweede Kamer gingen met de spoedwet akkoord. Dus reeds voor er uitspraak komt in het hoger beroep was duidelijk dat de avondklok gehandhaafd zou blijven. Linksom of rechtsom. Dat is ook wat het demissionaire kabinet wenst. De derde Coronagolf komt er aan, zij het iets later dan gedacht. Alle maatregelen tezamen hebben een dempend effect. Hoe het verder gaat na 2 maart zullen we de komende week wel horen.

Over de actiegroep viruswaarheid hebben veel mensen een mening. Al bijna een jaar zijn ze bezig met procedures tegen de staat, maar zelden kwamen ze zo ver als deze week. Niet eerder hadden ze zo'n serieuze stok in handen om tussen de spaken van het coronabeleid te steken. Met dank aan de rechter, over wie velen ook een mening hebben. De laatste week waren meningen vaak op gevoelens gebaseerd. En reacties ook. Feit is dat niet alleen de Nederlanders, maar ook de staat zich aan de wet dienen te houden, ook in lastige tijden.

Ander opvallend nieuws. De economie is met 3,8% gekrompen vorig jaar. Dat is zorgelijk, maar het steekt nog gunstig af bij het Europees gemiddelde van 6,4%. In Spanje was er zelfs een krimp van 10%. Achter deze cijfers gaat heel veel persoonlijk leed schuil. Bijna niemand ontkomt er aan. Bedrijven, verenigingen, de cultuursector maar ook wij als kerk zijn geraakt door corona. Soms hoor je hartverscheurende verhalen van mensen die hun hele levenswerk in duigen zagen vallen. Ik heb zeer met ze te doen.

Ik heb ook te doen met de vele jongeren. Ik heb ook zorgen over ze. Steeds meer jongeren zijn moedeloos en depressief aan het geraken. Nog meer dan ouderen missen zij sociale omgang, uitdagingen en toekomst perspectief. Veel kan on-line, maar heel veel ook niet. Sociale ontmoetingen zijn gewoon nodig voor je eigen welzijn en welbevinden. We blijven hoop houden dat sociale contacten en menselijke nabijheid weer gauw tot de mogelijkheden gaan behoren. Maar voorlopig moeten we het nog even volhouden.



Ook de kerken moeten het in de huidige omstandigheden nog even volhouden. Afgelopen week hadden de pastores van het bisdom een studiedag. Alles was digitaal georganiseerd. Aan de orde kwamen onder meer de gevolgen en zorgen die deze tijd met zich meebrengt. Kerken krijgen net als vele instanties, bedrijven en gezinnen een enorme financiële dreun. Daar zijn terechte zorgen over. Ook zijn er zorgen of de kerkgang ooit weer "op niveau" komt. De kerk verandert altijd. Maar nu al is duidelijk dat de situatie na Corona ons versneld zal confronteren met een veranderende kerk in een haast nieuw tijdperk. Er zal van pastores creativiteit worden verwacht in een tijd van wederopbouw.

Vorig jaar halverwege de veertigdagentijd kondigde premier Rutte de eerste lockdown af. Nu zijn we een jaar verder en gaan we met de nodige beperkingen richting Pasen. De Nederlandse bisschoppen roepen gelovigen op om thuis Pasen te vieren, mocht dat in de kerk niet lukken. Ze doen dat op [www.vierpasen.nl](http://www.vierpasen.nl). Die site is op aswoensdag gelanceerd. De site biedt links en downloads om thuis de veertigdagentijd te beleven en vieren.

Het is niet voor te stellen. Vorig weekend genoten we van prachtig winterweer. Het contrast met dit weekend en de komende week is groot. Als de verwachting uit komt worden we getraakteerd op prachtig, zacht en zonnig lenteweer. Een zalig cadeautje van moeder natuur in deze tijd van beproeving. Geniet ervan!

Hartelijke groet, mede namens collega Dorenda Gies

Pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)  
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

### \* Vanuit het pastoresteam...

*In de parochie zijn geen publieke vieringen t/m 1 maart.*

Vanwege de verlengde lockdown hebben we helaas moeten besluiten om publiekelijke vieringen nog even uit te stellen. Als de omstandigheden het toelaten wordt er weer publiekelijk gevierd vanaf maart. Zolang we geen publieke vieringen hebben zullen de intenties van alle locaties tijdens de gestreamde viering worden meegenomen in de voorbede.



## *Streamen van vieringen zaterdagavond vanuit Dronryp*

Al enkele weken wordt de viering op zaterdagavond gestreamd vanuit Dronryp. Kort tevoren is er een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. Ook wordt er gestreamd op de facebookpagina van de parochie. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 20 februari om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Zaterdag 27 februari om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Harlinger kerkkoor

Website: [www.heiligejacobusparochie.nl](http://www.heiligejacobusparochie.nl)  
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie



### *Overleden*

\* In de vroege morgen van maandag 15 februari is na voorzien te zijn van het H. Sacrament van de zieken, na een kort ziekbed overleden Sjoerd Visser op de leeftijd van 94 jaar. Sinds 27 januari 2012 was hij weduwnaar van Jopie Poelsma. Sjoerd heeft een groot deel van zijn leven gewoond in Dronryp. De laatste jaren woonde hij in Leeuwarden. Het was zijn wens om vanuit de kerk in Dronryp uitgeleide te worden gedaan. Dat heeft plaatsgevonden op zaterdag 20 februari in kleine kring. Dat Sjoerd nu mag genieten van het eeuwig leven en weer verenigd mag zijn met zijn lieve Jopie.

\* Afgelopen maandag is Haije Ploeg uit Franeker volkomen onverwacht overleden Hij is 84 jaar geworden. Hij was getrouwd met Janny Huitenga. die al enkele jaren in de Westervoort woont. We nemen aanstaande dinsdag om 13.00 uur in besloten kring afscheid van hem vanuit de Franciscuskerk in Franeker, waar hij zelf jarenlang actief is geweest. Daarna zal Haije in familiekring worden gecremeerd. Dat Haije geborgen mag zijn bij onze goede God, waar rust en vrede is. Bidden wij om kracht voor zijn dierbaren die achterblijven.

### **\* Gelovige Inspiratie...**

*door pastor Dorenda Gies*



### *Schriftlezing*

Uit het Boek Genesis

Dit zei God tot Noach en zijn zonen:

“Nu ga ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht  
en met alle levende wezens die bij u zijn,  
met de vogels en de viervoetige dieren,  
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,  
met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde.  
Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen  
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid  
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.”  
En God zei: “Dit is het teken van het Verbond dat ik instel tussen mij en u  
en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten.

Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle levende wezens; alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.”

## *Het heilig Evangelie*

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap.”

## Overweging

Onder een grote boog in de wolken gaan wij de veertigdagentijd binnen. Zoals Noach met zijn levende have een nieuwe tijd, een nieuw leven met God binnenging onder de schitterende regenboog die aan de hemel stond, zo gaan wij de veertigdagentijd in, een tijd van vasten, van inkeer, een tijd waarin we onszelf willen vernieuwen.



Die schitterende regenboog staat in de bijbelse tijd symbool voor Gods uiteindelijke trouw aan de aarde en haar bewoners. De boog zegt dat God het leven bemint. De regenboog verbindt als het ware hemel en aarde. Tussen regen en zonneschijn geeft de regenboog hoop. Meestal krijgen wij een goed gevoel als wij een regenboog zien. En wanneer zien we die? Als het onweer voorbij is. Als de regenwolken optrekken. Als we de nattigheid nog voelen, maar kijk: daar komt de zon! Je wordt er blij van.

De kleuren van de regenboog hebben ook een symbolische waarde. Op school leer je dat de kleur wit eigenlijk bestaat uit alle kleuren, en dat we, als het licht op een bepaalde manier ‘gebroken’ wordt, die verschillende kleuren kunnen zien. De regenboogkleuren zijn een symbool van eenheid, in verscheidenheid. De trui van de wereldkampioen wielrennen is niet voor niets een regenboogtrui: die kleuren betekenen dat hij of zij de kampioen is van alle renners, uit welk land of continent ze ook komen. Zo verbeeldt de regenboog de veelkleurigheid van de mensen.

In de eerste lezing horen we dat de regenboog symbool staat voor de belofte dat God zich met ons verbindt en geen zondvloed meer zal zenden. Maar na verschillende enorme vloedrampen overal ter wereld weten wij wel beter. Hoezo zal God nooit meer een verwoestende zondvloed laten gebeuren? Daar krijgen we geen antwoord op. Misschien wil de verteller van Genesis ons vooral laten delen in zijn geloof, dat God zich telkens opnieuw wil verbinden met onze werkelijkheid en ons de kracht wil geven om van deze wereld iets goeds te maken.

Het verhaal uit het boek Genesis over God, die een verbond sluit met mensen onder de regenboog, is een prachtig begin van de veertigdagentijd. Die veertig dagen in de woestijn, waarover we in het evangelie horen, is geen tijd van droogte en dorheid. We worden opgeroepen om te gaan zoeken naar wat belangrijk is in ons leven. Jezus trok ook de woestijn in. Hij zei daar nee op alles wat ons kan afleiden van het koninkrijk van God: onze drang naar macht, ons verlangen om meer te hebben, onze hoogmoed die ons doet denken dat we beter zijn dan een ander.

Jezus heeft daar in die woestijn ja gezegd op dat verbond tussen God en mensen, op de Blijde Boodschap. Hij legde zijn hele leven, zijn kunnen en zijn onmacht in Gods hand. Hij verbond zich met de kwetsbare mensen om zich heen en was zo een voorbeeld voor velen. De Blijde Boodschap bevestigt dat God ons leven wil, niet ons ongeluk of onze dood. Een kleurrijk, schitterend, stralend leven. Alle kwetsbare leven mag groeien en bloeien onder Gods hoede. Jezus leert ons dat wij allemaal iets in huis hebben om daaraan bij te dragen, om bij te dragen aan het koninkrijk van God, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. We kunnen elkaar helpen en gelukkig maken door onze liefde, zorg en aandacht voor elkaar, door te delen van wat we hebben en wie we zijn.

We zijn deze week met elkaar de vastentijd in gegaan op weg naar Pasen. Door de coronatijd hebben we misschien het gevoel dat we al bijna een jaar onvrijwillig aan het vasten zijn. Er kan zoveel niet, we missen zoveel, we hunkeren naar elkaar. Misschien dat we ons er dan dit jaar in de vastentijd des te meer van bewust mogen zijn dat wij mensen van hoop zijn, mensen van een Blijde Boodschap zijn. Die Blijde Boodschap dat God zich met ons mensen verbindt, dat God door alle ellende heen met ons meegaat en ons met elkaar verbindt, ons kracht geeft en ons meeneemt op weg naar nieuw leven. Christenen zijn mensen van hoop. Het is dus onze opdracht om elkaar juist nu, in deze tijd, te bemoedigen, te helpen en samen vooruit te kijken naar wat we straks weer met elkaar op kunnen bouwen, hoe we straks samen weer blij kunnen zijn met alles wat we gemist hebben. Het wordt weer beter, het wordt straks Pasen!



Laat het vandaag duidelijk zijn: de vastentijd is een blijde tijd. Een tijd van ommekeer. We gooien ballast overboord, en zo zien we opnieuw hoe onze God een God van nieuw leven is, hoe Hij ons een toekomst wil schenken, stralend als een regenboog en hoe wij elkaar onder die regenboog een toekomst kunnen schenken. Hier in onze eigen omgeving, maar ook verder weg. Daarom verbinden we ons juist in deze tijd via de Vastenactie met mensen die het minder hebben dan wij, zoals in Bangladesh. Ons eigen vasten kan ons de gelegenheid bieden om ruimte en tijd te maken voor elkaar, voor onze gezamenlijke toekomst. Mogen wij elkaar zo over alle grenzen heen de hand reiken en ons verbinden met elkaar onder de regenboog van onze goede God bij wie wij allemaal geborgen mogen zijn. Amen

## Voorbede

Bidden we tot God, onze Schepper, die zich telkens opnieuw met ons en ons kwetsbare leven verbindt.



Voor onze kerken die zich opmaken voor 40 dagen bezinning, gebed, vasten en inzet.  
Voor alle christenen ter wereld, voor wie deze tijd een bijzondere tijd is van inkeer en verbondenheid.  
Dat het woord van God en het delen van het brood ons tot echte broeders en zusters maakt.

**Heer, schep een nieuwe Geest in ons.**

Om levensmoed en vertrouwen voor allen die, wereldwijd, met ziekte en slechte leefomstandigheden hebben te maken.  
Voor wie getroffen werden door het Covid-virus.

Bidden we in het bijzonder voor landen waar vaccins nodig zijn maar nog niet betaald en geleverd worden: om hulp.

**Heer, schep een nieuwe Geest in ons.**

Om geloof bidden wij voor allen werkend in Gods Kerk, waar ook ter wereld.  
Ook voor hen bidden wij die snakken naar wat input voor hun geloof: dat zij het verbond dat God met Noach en de mensheid sloot, ervaren als een teken dat God de mens nooit laat verdrinken.

**Heer, schep een nieuwe Geest in ons.**

In deze vastentijd bidden we in het bijzonder voor mensen in ontwikkelingslanden zoals Bangladesh, die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Mogen zij vaardigheden en deskundigheid verwerven zodat zij wegen vinden om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat zij met onze hulp een goede toekomst mogen opbouwen...  
**Heer, schep een nieuwe Geest in ons.**

Bidden we voor hen die het moeilijk hebben op dit moment: om lichtpuntjes. Voor hen die verblijven in ziekenhuizen, verpleeginstellingen, in een hospice of in de psychiatrie- overal ter wereld: Voor de zieken bidden we. Om goede zorg en herstel als dat mogelijk is. Om berusting voor hen die meer kunnen genezen.

We bidden voor hen die zijn overleden en door ons worden gemist. Dat ze mogen rusten in vrede..... God van het verbond, Luister toch naar alles wat er leeft in ons hart. Help ons wat verbroken is, te helen en help ons getuige van U en uw Blijde Boodschap te zijn in deze roerige wereld. Dat bidden wij U door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

### \* **Gelovige Inspiratie extra: Aswoensdag**

*De overweging gehouden bij de oecumenische Aswoensdagviering door ds. Sytze Ypma is hieronder afgedrukt...*



Lieve mensen, parochianen en gemeenteleden, gasten,

Afgelopen zaterdag, toen het nog vroom dat het kraakte, reed ik om op mooi ijs te schaatsen naar de Oudegaaster Brekken. Zonder TomTom, op de borden deze keer. Ik wist niet precies hoe ik moest rijden. Ik nam de afslag bij Nijland. Ik reed richting Tjerkwerd en nam iets daarvoor de afslag richting Oudega. Toen kwam ik bij een plaats die ik vaag aan de kerktoren herkende, maar de naam op het plaatsnaambordje kon ik zo gauw niet lezen. Ineens drong het tot me door, maar natuurlijk, het is carnavals weekend. Op het bord waar anders Blauwhûs prijkt, stond nu Fyfkesryk. Drie dagen lang heette Blauwhuis zo, naar de naam van de plaatselijke carnavalsvereniging.

En nu zijn we hier en hebben een jaar achter ons waarin met carnaval mee een virus ons land bezette en tot een ongekende vorm van vasten dwong. Vandaag vieten we de Aswoensdag zonder carnaval, maar met een week vol winterweer, met alle gedoe dat daarbij hoort, maar bovenal met de vreugde die dat schonk. Al houd ik mijn hart vast als het gaat om de coronastatistieken over twee weken.

Aswoensdag zonder carnaval, daar hangt iets onwerkelijks omheen. We gaan nu een vastentijd in, terwijl we al een jaar van vasten achter de rug hebben. Dat we dat vasten zo indringend van overheidswege opgelegd zouden krijgen, dat hadden we een jaar geleden niet kunnen verzinnen. Dat een economie die zo op groei gericht is al een jaar vast, dat was een jaar geleden ondenkbaar. De naam van dat vasten is *lockdown*, oftewel vergrendeling, afsluiting. Er blijken groepen mensen te zijn die dit niet langer verdragen. Die meer en meer vastlopen in dit verplichte vasten. En er voltrekken zich intussen ook drama's in gezinnen, op afdelingen van verpleeghuizen en op de werkvloer in bedrijven. De mensen die vastlopen zijn een soort

vergrootglas op wat er met ons gebeurt. Ze laten zien: we hebben een ander soort vasten nodig om het hoofd te kunnen bieden aan dit vasten vanwege corona.

Mede daarom is het heel waardevol dat we juist ook nu Aswoensdag vieren. Gedenken dat we stof zijn en daartoe weerkeren. Dat we vergankelijk zijn, weerbaar én kwetsbaar.

*Keert terug tot Mij van ganzer harte*, roept de profeet. Dat je niets liever wilt dan... terugkeren (*tesjoema*). Vasten is de manier om de weg terug naar God in te slaan. Je onthouden van alles wat je daarvan afhoudt. Je ziet af van alles wat je vasthoudt, wat je geen houvast geeft. Vasten.

Wat is vasten? We laten het voedsel van het materiële staan en zo komt er ruimte voor het voedsel uit de hemel. Dat is wat we doen in de veertigdagentijd. Veertig dagen, een periode die ons leven uitbeeldt. We minderen het aardse voedsel en meerderen Gods voedsel.

Het gevolg van dit vasten is, dat we lichter worden. Ja letterlijk, dat we zoals dat heet, wat coronakilo's kwijtraken. Dat geeft aan dat het vasten van de vastentijd nog weer een andere waarde heeft dan het vasten wat de *lockdown* met zich meebrengt.

De hele Bijbel door komt het thema van het vasten terug, meest duurt dat vasten een dag of enkele dagen. Ook Jezus spreekt erover in de Bergrede. Het mooie van de wijze waarop Jezus over vasten spreekt is, dat dit niet een loden last en zware klus is die we met een strak gezicht moeten volbrengen. *Zalf je hoofd en was je gezicht*. Men hoeft het niet te zien en te weten dat je vast. Doe dat in het verborgene. Etaleren dat je vast hoeft niet. Dan wil je een wit voetje bij mensen halen, en dat gaat ten koste van de eigenlijk zin ervan. Wat is de zin? Dat schuilt in het berouw, in het bekeren, in wat in wezen een terugkeren is naar de verborgen bron van God in ons, dat die schoon wordt, volstroomt met heilige Geestkracht, leven schenkend aan onszelf, aan elkaar en uit God, de hemelse Vader. Nee, hemelse staat er niet. Er staat: verborgen Vader. God de Vader kijkt ons aan in de verborgenheid. Die leest ons vanbinnen, die Vader van ons. Die doorziet onze beweegredenen, en glimlacht en weent om ons. Voor wie of wat ben je aan het werk? Wat beweegt je? Was je hoofd en zalf je gezicht, ga naar binnen en bidt en vast. Ja gemeente, in dit partje Evangelie uit de Bergrede gaat het niet alleen over vasten, maar hier rust het vasten in het bidden. Vasten vraagt ons om biddend in te keren tot onszelf, om ruimte te maken voor God die ons antwoordt vanuit zijn verborgen wezen.

En de Vader kijkt ons aan. En die zal ons er iets voor teruggeven... dat teruggeven, wat is dat? Het wordt vaak vertaald met loon. Maar dat is te veel in de sfeer van 'voor wat hoort wat.' Het is hier geen kwestie van 'als jij vast, betaal ik je uit.' Teruggeven staat voor opnieuw verbonden raken met de dichtgeslibde, vervuilde of verwaarloosde bronnen in ons leven, waaruit we leven en leven doorgeven.

Als we vasten, scheppen we in ons leven ruimte voor God. Het werkwoord waarvan het woord vastentijd afstamt is 'antwoorden'. Als wij iets laten, dan ontvangen we voedsel van God, als antwoord. Brood dat ons sterkt en weerbaar maakt in deze tijd.

We zitten als mensheid al een jaar in een collectief vasten. De stress en de storingen die daarvan het gevolg zijn, vragen op een ongekende wijze veerkracht van ons. En de vastentijd wijst ons een weg. Vasten geeft houvast. Als we hier matigen, ons ont-stoffen of ont-gulzigen, ons gezicht wassen en ons hoofd zalven, dan schenkt God ons hemelse veerkracht en houvast in ons leven die niet van deze tijdsgeest zijn, maar van Gods heilige Geest. En dan gaan we vast en zeker richting Pasen. Er zijn twee levensfilosofieën, zei ooit wijlen bisschop Fulton Sheen: 'De ene begint met vasten en eindigt met feest, de ander begint met feesten en eindigt met hoofdpijn.'

Tot besluit een *one-liner* uit de derde eeuw voor Christus, gevonden op een Egyptische papyrusrol: 'De meeste mensen eten te veel. Van één vierde deel van wat ze consumeren, leven ze. Van het resterende deel leven de artsen.' Amen

\* **Vastenactie**

**VASTENACTIE**

## Werken aan een toekomst

De campagne van de landelijke vastenactie staat dit jaar in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij steunen dit jaar scholing voor kwetsbare groepen Bangladesh.



### School voor kwetsbare groepen Bangladesh.

In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen veelal van landbouw. Door klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren. Hierdoor groeit de armoede, die kwetsbare groepen extra treft. Een beroepsopleiding biedt uitkomst. De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te

verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. Dit draagt bij aan het veranderen van de negatieve beeldvorming over deze groepen. In dit project volgen 125 jongeren een beroepsopleiding naar keuze, die hen in staat stelt hun inkomen aan te vullen met minder klimaatgevoelig werk. Dit verbetert de kans op inkomenszekerheid en dus een beter leven voor de deelnemers én hun alleenstaande moeders. Een groot deel van de studenten komt uit huishoudens waar men zorg heeft voor een gezinslid met een handicap. Dit project heeft een directe impact op bijna 600 mensen.

Caritas Bangladesh biedt een (technische) beroepsopleiding aan (zoals die voor elektriciens, automonteur of bakker) in losse modules, die zijn aangepast aan de doelgroep. De deelnemers hebben vaak beperkte mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding naar hen toe, met lessen die op locatie gegeven worden en met stages dichtbij huis. Het project richt zich op het creëren van werkgelegenheid voor deze groep.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

- € 24 : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen
- € 40 : een 'terug-naar-school' pakket met schooluniform, boeken en schooltas
- € 200 : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
- € 360 : een startpakket 'opstarten groentewinkel'

### Hoe kunt u bijdragen?

Normaal wordt er in enkele vieringen voor de vastenactie gecollecteerd. Daarnaast zijn er normaal gesproken acties. Dat lukt dit jaar niet. Toch willen we u om een bijdrage vragen.

U kunt aan dit project bijdragen door een bedrag over te maken op:

NL21 RABO 0320 417 255

t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere

o.v.v. Collecte Vastenactie 2021

Doneer en geef deze kwetsbare groepen de kans op een opleiding en betaald werk!

Hartelijke dank voor uw bijdrage!

Pastor Dorenda Gies



## \* Voor de kinderen...

### *Jezus is goed geworteld*

Navertelling Marcus 1, 12-15



#### **Jezus neemt een besluit.**

De rivier de Jordaan ligt op de grens van het land. Aan de ene kant van de rivier wonen mensen. Aan de andere kant is er een droge woestijn. Niemand gaat graag naar die woestijn, want ze is gevaarlijk. Er wonen wilde dieren. Het is er overdag heel heet en in de nacht heel koud. Nee, in de woestijn kan je beter niet zijn. Ons verhaal gebeurt precies daar, bij die grensrivier de Jordaan. Op een zonnige dag loopt Jezus naar de rivier de Jordaan. Hij heeft gehoord over Johannes. Johannes wordt De Doper genoemd. Hij staat in de rivier te roepen en vindt dat mensen hun leven moeten beteren. Jezus wil dat wel eens horen. Al na even luisteren besluit Jezus dat Johannes gelijk heeft. Hij stapt het water van de rivier in en vraagt Johannes om ook Hem te dopen. Hij buigt zijn hoofd en laat het water over zijn hoofd lopen. Als Hij overeind komt gebeurt er iets wonderlijks. De hemel gaat open en Jezus wordt aangeraakt door Gods heilige Geest. Hij hoort een stem klinken die zegt: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, Ik hou van Jou!' Maar daarmee is het nog niet afgelopen. Als Jezus uit het water wil stappen, kan Hij niet anders dan de gevaarlijke woestijn in lopen. Hij moet die kant op. De Geest lijkt hem wel te duwen.



Enemaal in de woestijn blijft Jezus daar veertig dagen, meer dan anderhalve maand. Hij lijkt alleen te zijn, maar toch heeft Hij veel contact. Aan de ene kant zijn daar de boodschappers van God, de engelen. Zij helpen Hem om dichterbij God te komen. Maar aan de andere kant zijn daar de verleidingen van de duivel. Die fluistert Hem in zijn oor: "God dienen kan je je leven kosten, wil je dat wel? God dienen betekent dat je deelt wat je hebt en niets voor jezelf alleen houdt. Wil je dat wel? Je kan ook voor jezelf beginnen en een machtig man worden? Dat zou toch te gek zijn?" Jezus denkt er goed over na. Maar na veertig dagen besluit Hij dat Hij bij God wil horen. Hij zal zijn leven lang doen wat God vraagt. Ook als het moeilijk zal zijn. Een paar maanden later hoort Jezus dat Johannes de Doper gevangen is genomen. 'Nu is het mijn beurt', denkt Hij. Hij begint in Galilea, dicht bij zijn eigen huis. Hij vraagt iedereen om zijn leven te beteren en te gaan werken aan een mooie, nieuwe wereld.

#### **Gebed om mee op weg te gaan**

Goede God,  
De veertigdagentijd is begonnen.  
We gaan met Jezus op weg naar Pasen.  
Onderweg hopen we Jezus steeds beter te leren kennen.  
Ook Jezus gaat een weg,  
Hij gaat zelfs de woestijn in.  
Hij zegt: 'Ik ben de wijnstok'  
maar wij begrijpen dat nog niet meteen.  
We bidden dat we steeds meer van Jezus  
en zijn boodschap mogen begrijpen.  
Want door Hem te leren kennen,  
komen we ook steeds dichterbij U, God.  
Help U ons daarbij?  
Wij danken U daarvoor.  
Amen.

## Oefening om te aarden

Laat de kinderen gaan zitten. Vraag hen om de ogen te sluiten. Begin heel rustig met praten.



Zit je goed? Staan je voeten plat op de grond.  
Zet ze naast elkaar recht onder je op de grond. Voel dat je bodem hebt.  
Ga in gedachten langs je benen naar boven.  
Voel je hoe je billen de stoel raken?  
Ga nog verder naar boven, naar je handen.  
Liggen ze rustig op je benen? Leg ze maar neer.  
Voel je schouders, heb je ze opgetrokken? Laat ze dan maar zakken.  
Nu is het tijd voor je ademhaling.

Haal diep adem en laat je adem maar zakken, naar beneden, naar je buik.  
Haal rustig en diep adem en probeer steeds lager te zakken met je adem.  
Probeer je adem door je voeten naar de aarde te laten zakken.  
Elke ademhaling dieper. Zoek de kern van de aarde maar op.  
Voel je hoe sterk je bent als je helemaal verbonden bent met de aarde?

## \* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



### Bonifatiusacademie

Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie in 2021 gaat met vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen van start. In principe zijn de bijeenkomsten online. We hopen rond de afsluiting van het semester (eind mei) elkaar wel in het echt te kunnen ontmoeten. Dit vraagt van ons allemaal enige flexibiliteit. Zo zijn van enkele cursussen nog niet alle les-data bekend. Het Lentese semester van 2021 loopt van de eerste lesdag op 6 maart tot en met de afsluitende lesdag op 29 mei. Roosterwijzigingen kunnen voorkomen.



*Klaar voor de start!*

Op **zaterdag 6 maart om 10.30** uur starten we met een webinar voor alle cursisten en belangstellenden door media-priester Roderick Vonhögen. Hij zoekt overal naar plekken van bezieling. Wat bezielt mensen in Noord Nederland? Hij opent het semester met een interactieve lezing: 'De kerk van morgen begint vandaag'. U kunt meedoen en uw vragen stellen.

## \* Architectuur – Kunst – Ruimte voor liturgie

Docent Prof. dr. Sible L. de Blaauw

Kunst- en architectuurhistoricus Sible de Blaauw ontsluit voor ons de geheimen, de betekenis, van Godshuizen vanaf het begin van het Christendom tot aan de dag van vandaag. Hij neemt ons mee langs de eerste kerkgebouwen via Iconische Godshuizen naar onze eigen kerken in Noord Nederland van nu en straks. De aftrap is online op dinsdag 6 april 19.30 uur. Eind mei (datum wordt nog bekend gemaakt) is er een dagexcursie naar twee kerkgebouwen in de stad Groningen.

**Lesrooster:** Di 6 april 19.30 uur, Eind mei dagexcursie.



*\* Basiscursus Sacramenten.*

Docent: Bisschop van den Hout.

De zeven sacramenten zijn momenten om Christus te ontmoeten en onze relatie met Hem te

versterken. Waarom zijn het er zeven? Waarom zijn het deze momenten? Hoe zijn ze verbonden met ons geloof, de Bijbel, Jezus Christus en de kerk? Welke inhoud en betekenis geven ze daaraan? Dat zijn de vragen van deze vijfde basiscursus. Is het voor u de eerste basiscursus waar u aan meedoet, dan is dat geen bezwaar. U kunt 'instappen' wanneer u wilt. We gebruiken voor alle basiscursussen het boek 'Geloof onder woorden' dat u bij opgave kunt bestellen bij het bisdom.

**Lesrooster:** za.6 maart 13.30 uur, wo.17 maart 19.30 uur, do.8 april 19.30 uur, ma 10 mei 19.30 uur.

*\* De kerk in de wereld, de sociale leer van de kerk*

Docent: Drs. Agda Wachter MSc.

Binnen de kerk is altijd nagedacht over hoe mensen met elkaar zouden moeten leven. Dat was voor Jezus van belang en ook voor ons is dat zo. In de loop van eeuwen hebben de mensen van de kerk op allerlei plaatsen mee vormgegeven aan de manier van leven. Het nadenken daarover zijn we in de vorige eeuw 'de sociale leer van de kerk' gaan noemen. Hele toepasbare principes die ons helpen om als gelovige mensen ons steentje bij te dragen aan de samenleving waarvan we deel uitmaken. En hoe werkt dat in Nederland anno straks? Vanuit haar beroepservaring in de zorg, het onderwijs, de gemeentepolitiek en de bestuurs- en veranderkunde geeft Agda Wachter een unieke inkijk in hoe we een 'kerk naar buiten' kunnen worden.

**Lesrooster:** ma. 8 maart 19.30 uur, di. 16 maart 19.30 uur, wo. 7 april 19.30 uur, 22 april 19.30 uur

*\* Franciscus*

Docent: Drs. Peter Vermaat

Als verteller en theoloog heeft Peter Vermaat alles met Francesco, Franciscus van Assisi. Een mens die koos voor de armen en de armoede. 'Hij was een dromer die hield van mens en schepping, maar bovenal van God. Hij wilde Christus navolgen. Daarom koos hij voor de armoede, was jaloers als iemand armer was dan hij.' Over de betekenis van Franciscus voor toen en voor onze tijd. Over God dienen en mensen dienen. Het is niet toevallig dat onze Paus koos voor deze naam.

**Lesrooster:** do.18 maart 19.30 uur, ma.12 april 19.30 uur, di.11 mei 19.30 uur, wo.19 mei 19.30 uur

*\* Kerk- en geloofscommunicatie*

Moderator: Drs. Lammert de Hoop, m.m.v. Leo Fijen en andere gastdocenten uit de mediapraktijk zoals Katholiek Leven en journalisten van andere (christelijke) media.

Of het door de crisis komt of dat we er aan toe waren: een missionaire kerk vraagt meer manieren van communiceren. Media als video en live-streaming maken geloofsbeleving en de parochie op nieuwe manieren zichtbaar. De pers, eigen websites en parochiebladen vragen oog voor nieuws en aansprekende verhalen. Deze cursus is verdeeld over beide semesters van 2021 en is bedoeld voor wie als vrijwilliger of beroepskracht voor geloofscommunicatie actief is. Gezamenlijke afsluiting is een multimedia kerstproductie, bruikbaar in elke parochie aan het eind van het jaar.

**Lesrooster:** za. 6 maart 10.30 uur: Gastlezing 'De kerk van morgen begint vandaag' door Roderick Vonhögen. Het rooster wordt gaandeweg bekend en met de deelnemers gecommuniceerd.

*Aanmelden:*

U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar: [l.winter@bisdomgl.nl](mailto:l.winter@bisdomgl.nl)

Gebriikt u hiervoor a.u.b. het aanmeldingsformulier dat u vindt op: [www.bonifatiusacademie.nl](http://www.bonifatiusacademie.nl)

Daar vindt u ook meer informatie.



## Vastenboodschap van paus Franciscus

**De Vastentijd is een tijd om te groeien in geloof, hoop en liefde en om daar vanuit te delen. Dat zegt de paus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd.**

Terwijl christenen in de Vastentijd bidden, vasten en aalmoezen geven, zouden ze ook eens moeten kijken of ze een glimlach of een vriendelijk woord kunnen bieden aan mensen die zich alleen of angstig voelen

vanwege de coronapandemie, schrijft Franciscus.

“De liefde verheugt zich erin anderen te zien groeien. Dus lijdt ze ook wanneer anderen bang, eenzaam, ziek, dakloos, verwaarloosd of in nood zijn.”

De Vastentijd is bij uitstek “een tijd is om geloof, hoop en liefde te vernieuwen” door de tradities van bidden, vasten en aalmoezen geven. En door te biecht te gaan. Door zijn hele boodschap heen beklemtoont Franciscus dat de gebruiken van de Vastentijd niet enkel bedoeld zijn voor persoonlijke bekering, maar ook een effect op anderen moeten hebben.

“Door vergeving te ontvangen in het sacrament dat de kern is van ons bekeringsproces, kunnen wij op onze beurt vergeving doorgeven aan anderen”, zei hij. “Doordat we zelf vergeving hebben ontvangen, kunnen we die ook geven door bereid te zijn op fijngevoelige wijze met anderen in gesprek te gaan en troost te bieden aan mensen die lijden onder zorgen en pijn.” De boodschap van de paus bevat verschillende verwijzingen naar zijn ‘broederschapsencycliek’ *Fratelli Tutti*. Hij bidt bijvoorbeeld dat katholieken tijdens de Vastentijd “groter belang zouden hechten aan ‘woorden van troost, kracht, vertroosting en bemoediging, dan aan woorden die omlaag halen, verdriet brengen of boosheid of minachting laten zien””, waarmee hij de encycliek citeerde. “Om anderen hoop te geven is het soms voldoende om simpelweg vriendelijk te zijn, ‘bereid te zijn alles opzij te zetten om iemand aandacht te kunnen geven, een glimlach te kunnen schenken, bemoedigende woorden te spreken, te luisteren te midden van een algehele onverschilligheid””, zei hij, waarmee hij opnieuw de encycliek aanhaalde.

Paus Franciscus benadrukt het belang van vasten als “een vorm van zelfverloochening” waardoor je opnieuw ontdekt dat je volkomen afhankelijk bent van God en je hart open kunt stellen voor de armen. “Vasten betekent ook een bevrijding van alles wat ons terneerdrukt – zoals consumentisme of een teveel aan informatie, of die nu juist of onjuist is – zodat we de deur van ons hart kunnen openen voor degene die naar ons toe komt, in alle opzichten arm, maar tegelijk vol van genade en waarheid: de zoon van God, onze redder.”