



Zesendertigste Pastorale Brief 30 januari 2021 *Maria Lichtmis / Opdracht van de Heer in de tempel*

voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdere-parochie N.W. Friesland

De volgende pastorale brief verschijnt op 6 februari.

In verband met de verlenging van de lockdown
blijven ook wij nog t/m 7 februari onze vieringen streamen
en ontvangt u in die tijd elke week een Pastorale Brief



*Ooit al eens gedacht?
Vandaag haast ik met niet,
voor niets of voor niemand.
Vandaag wil ik de mens zien
en wil ik glimlachen, ja... ook naar de kleine, dwaze dingen.
Vandaag wil ik ook in jou het licht zien.
Maar mijn wil is niet genoeg... ik moet er iets aan doen
Jezus' licht breekt door en daar wil ik getuige van zijn.
Mijn dagelijkse bezigheden,
het haastig gaan van hier naar daar
steeds meer en meer
en verder...
Neen,
Mijn adem roept me halt toe
zo kan het niet verder.
Het licht breekt door en daar wil getuige van zijn!
Hij geeft ons het licht.
En door even terug stil te staan,
af en toe eens neen durven te zeggen
aan een dagelijkse routine
kan ik terug Zijn licht aan anderen doorgeven.
Soms is het maar een kleine lantaarn op je weg.
Maar als je even blijft stil staan en zo het licht in je binnenlaat,
merk je dat ook dit Gods warmte en liefde geeft.
En zo komen alle lichtstralen
van ieder van ons
van elke gelovige christen samen tot één lichtbundel.*

(bron: website 4-ingen, KU Leuven)

* Inleiding...

Door pastor Dorenda Gies

Terwijl; het weer buiten somber, donker en nat is, kijk ik uit naar de eerste sporen van de lente. In mijn eigen tuin zie ik de bolletjes ruimschoots boven de grond komen en in de pastorietaan van mijn collega bloeien de sneeuwkllokjes al volop. Ondertussen proberen we te wennen aan de avondklok, bekomen we langzaam van de ergste rellen in 40 jaar tijd en wordt er uitgebreid geharreward over onze vaccinatiestrategie en de beschikbaarheid van vaccins.

Tussen al deze heftige ontwikkelingen door las ik ook nog wat bijzondere nieuwtjes, die een lach op mijn gezicht brachten. Iets dat we in deze tijds hard nodig hebben. Ik wil ze graag met u delen.



* In New Orleans kan de Mardi Grass carnavalsparade niet doorgaan, maar daar hebben de bewoners zich niet door laten weerhouden. Bij duizenden huizen hebben mensen met veel creativiteit hun balkon of veranda versierd alsof het een carnavalswagen is. Bezoekers kunnen zo langslopen en op afstand zwaaien naar elkaar. Op deze manier is er toch nog samen feest mogelijk.

* Zorgmedewerkers in de Amerikaanse staat Oregon kwamen langdurig vast te zitten in een sneeuwstorm met een lading coronavaccins. Omdat ze bang waren dat de vaccins niet meer houdbaar zouden zijn besloten ze medeweggebruikers in hun auto's te vragen of ze wilden worden ingeënt. "Een van hen was zo blij, dat hij direct zijn shirt uittrok." Er waren professionals aanwezig om de prikken toe te dienen en op deze wijze is er gelukkig geen enkel vaccin verloren gegaan.

* Op Omrop Fryslân las ik dat studenten van NHL Stenden Hotel Management School in Leeuwarden zo'n 2.000 kaarten schrijven om eenzame ouderen een hart onder de riem te steken. Voor de studenten zelf was het schrijven van de kaartjes ook een oppepper. De kaartjes van de studenten zullen rond Valentijnsdag op 14 februari door de 'Veel Liefs Stichting' aan ouderen in verschillende zorginstellingen in Fryslân bezorgd worden.

* Door corona zijn veel mensen opnieuw massaal aan het 'vogelen' geslagen. En dat merken ze ook bij de Vogelbescherming Nederland. Voor de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling, dit weekeinde voor de 18e keer, hebben zich nu al 107.000 mensen ingeschreven. Vorig jaar waren dat er 90.000, ook toen al een record. Marc Scheurkogel van Vogelbescherming Nederland benadrukt dat de huidige coronapandemie in de eerste plaats voor alles en iedereen vreselijk is, maar: "Voor ons is het een klein lichtpuntje dat Nederland nu massaal geniet van de vogels."

Deze brief gaat over licht en staat in het teken van Maria Lichtmis. Collega Marco nodigt ons uit om lichtdragers te worden in deze tijd. Hopelijk dragen de lichtpuntjes hierboven daar ook aan bij. Onze brief heeft ook een woordzoeker voor iedereen die even wat afleiding zoekt. Wij nodigen u en jou uit je te laten inspireren door de kleine lichtpuntjes om je heen.

Hartelijke groet, mede namens collega Marco Conijn ,

Pastor Dorenda Gies

*Pastoor Marco Conijn
Pastor Dorenda Gies*

*(c.m.conijn@hotmail.com)
(pastorgies@kpnmail.nl)*

* Vanuit het pastoresteam...

In de parochie zijn geen publieke vieringen t/m 7 februari.

Als de omstandigheden het toelaten wordt er weer publiekelijk gevierd:
op dinsdag 9 februari om 19.30 uur op Terschelling
op donderdag 11 februari in om 09.00 uur in Franeker.
in het weekend van 13 en 14 februari volgens schema parochieblad.

Zolang we geen publieke vieringen hebben zullen de intenties van alle locaties tijdens de gestreamde viering worden meegenomen in de voorbede.

Hartelijke groet,

Pastor Dorenda Gies en pastoor Marco Conijn



Streamen van vieringen zaterdagavond vanuit Dronryp

Al enkele weken wordt de viering op zaterdagavond gestreamd vanuit Dronryp. Kort tevoren is er een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. Ook wordt er gestreamd op de facebookpagina van de parochie. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 30 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Franeker koren
Zaterdag 06 februari om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantors Rypster kerkkoor

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Gelovige Inspiratie...

door pastoor Marco Conijn

Het heilig Evangelie (*Lucas 2, 22-32*)



Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Jezus naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat:
Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven.
Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het was een rechtvaardige en vrome man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest.
Door de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien.
Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.
Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden:

'Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël.' Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd.

Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn – ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.'

Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen; ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd.

Overweging

Hoeveel tijd zijn wij dagelijks, wekelijks en jaarlijks kwijt met wachten. Wachten vinden we nooit prettig en duurt vaak lang. Je staat aan de kassa van je supermarkt. De rij die je koos, gaat uiteraard trager dan de rij vlak naast je. Je hebt haast en wil nog snel even geld afhalen uit de geldautomaat. Zeven andere mensen hadden blijkbaar hetzelfde idee. Je vertrekt een beetje laat naar je werk gaat ook nog eens de brug voor je snufferd open.



Gelukkig zijn genoemde situaties gemakkelijk te relativieren. Twee minuten langer in een supermarkt blijven of iets te laat komen op je werk zijn geen dramatische gebeurtenissen. Lastiger wordt het als je moet wachten op de uitslag van een Coronatest. Je moet thuis blijven, mag niet naar buiten. Verplichte quarantaine. Dan duurt 24 tot 48 uur wachten op de uitslag lang. En dan moet je ook nog eens hopen dat jouw gegevens ondertussen niet worden of zijn doorverkocht en je slachtoffer wordt van ID fraude, vanwege slecht beveiligde systemen.

Soms is wachten echt dramatisch. Zo hoorde ik van ouders die wachten op opname van hun kind in een instelling. Hun kind verkeert in zware psychische nood. De ouders zijn ten einde raad en maken zich enorme zorgen. Hulpinstellingen kunnen weinig doen, zelfs niet bij een crisis. Er was al een wachtlijst. En nu, vanwege Corona, is die gegroeid. Wachtlijst minimaal enkele maanden. Dat is de realiteit....

Wachten.....
Hoeveel tijd zijn we dagelijks, wekelijks en jaarlijks kwijt met wachten.....

Vandaag horen we ook van mensen die wachten.

Simeon en Hanna wachten al een groot deel van hun leven.
Hun wachten is heel anders dan wachten bij een kassa, open brug
of wachten op een testuitslag.....

Van al dat wachten zijn Simeon en Hannah niet ongedurig geworden, integendeel.
Eigenlijk is hun wachten veel meer een **verwachten**.
Hun hele leven al verwachten ze de komst van de Heer.
Hun hele leven al zien ze uit naar het moment dat ze kunnen zeggen:
Onze ogen hebben Jezus mogen zien
die voor alle mensen is geboren tot Redder van de wereld.
Wachten en verwachten.
Simeon en Hanna gaven niet op.
Ze hadden een onvoorstelbaar groot vertrouwen in hun en onze God en Redder.
Natuurlijk zal ook hun geduld wel eens beproefd zijn. Hun wachten wordt beloond.

Aan wachten hebben de meeste mensen een hekel.
Als we wachten gaat daarmee gevoelsmatig tijd verloren.
Ja, wij mensen leven vaak gehaast.
Hoewel dat in de Coronatijd wel anders is geworden.
De uitbraak heeft de mens gedwongen: ons tempo te verlagen.
niet meer (of veel minder) het vliegtuig in te stappen,
meer dan voorheen van huis uit te werken,
en alleen familie en goede vrienden te zien (max. één per dag!)
Zeker nu er ook nog eens een avondklok is
blijven we nog meer dan voorheen thuis en we zijn uitermate bedachtzaam.
Veel mensen verlangen terug naar hoe het ooit was.....
Maar er zijn er ook, die hopen dat we van deze tijd leren....

Ik las laatst: door toe te geven aan een gehaast leven,
geven we het geluk van verlangen op.
Het verlangen naar iets, geeft meer geluk dan het bezit van iets.
Is dat zo, vroeg ik me af?

Ik las het en dacht er over na. Ik denk dat het zo is!
Iemand die single is kan verlangen naar de prins op het witte paard.
Maar eenmaal de prins ontdekt, kan de prins in de praktijk wel aardig tegenvallen.

Anders geformuleerd: als je iets eenmaal krijgt of bezit,
dan krijg je ook te maken met de beperkingen en nadelen ervan.
Als je naar iets verlangt, kun je er nog van dromen
en de dromen worden dan niet stukgeslagen door de werkelijkheid.
De werkelijkheid die we ons misschien wel anders hadden voorgesteld.

Hoe zouden Hannah en Simeon het zich hebben voorgesteld.
Na lang wachten en verwachten komen daar twee ouders met hun kind naar de tempel
om in de tempel hun religieuze plichten te vervullen.

Door de Geest van God geleid herkennen Simeon en Hannah de langverwachte Messias.
Ze herkennen het Goddelijke Kind. Ze erkennen het Goddelijke God.



Ze herkennen het Kind en zeggen van het Goddelijke Kind
dat Hij licht zal zijn en licht zal brengen in het leven van mensen.....

Licht...

De eerste christenen erkenden Jezus reeds als het Licht.
Daarom zeiden ze: 'Hij is het Licht der wereld.'

Waar Jezus verscheen werd het lichter,
daar begonnen mensen opnieuw te leven,
mensen stonden op uit hun verlamming, verblinden kwamen tot zien,
doden tot leven, verharding werd openheid, hebzucht werd solidariteit en samen delen.

Allemaal verhalen van Jezus
Verhalen die we kennen,
verhalen om te laten zien dat het licht werd waar Hij verscheen.



Het is aan ons om die Goddelijke verhalen door te vertellen.
Sterker: Het is aan ons om het licht wat Jezus wil zijn voor alle mensen
zichtbaar en voelbaar te laten zijn in de omgeving.
Wij mogen zijn licht verder dragen...
Zijn licht uitdragen.

Natuurlijk: Wij kunnen zeggen dat Jezus het licht is van de wereld.
En dat is zo!
Maar, Hij heeft ons nodig om in het leven van mensen het licht te laten schijnen.

Wachten kan lang duren.....
Maar wachten houden we beter vol als we iets goeds hebben te verwachten.

Mensen in nood, mensen die eenzaam zijn,
Mensen die behoefte hebben aan een stukje nabijheid en hartelijkheid.
Mensen die wachten op toenadering, liefde en een hartelijk woord.
Mensen die wachten op een beetje licht in hun leven.

Als we die mensen kennen, wat doen we dan?
Ligt er dan niet voor ons een taak?
Een taak om lichtbrenger te zijn.

Licht brengen in deze Coronatijd kan lastig zijn.
Maar het kan wel, door iemand even te bellen, een kaartje te sturen
of, zoals ik van de week hoorde, door iets lekkers te bakken
en iemand een stukje taart of wat koekjes te brengen.
of kinderen die een mooie tekening maken voor iemand die eenzaam is.

Veel kan in deze tijd even niet maar er is nog genoeg wat wel kan.

Kennen we mensen die iets van ons mogen verwachten?
Kennen we mensen die iets van ons hebben te verwachten?

Wat een zegen als mensen
naast al de ongemakken die deze tijd met zich meebrengt
u, jou en mij juist nu in deze tijd, als lichtbrenger mogen ervaren.

Voorbede

Goede God,
als donkere wolken ons leven bedreigen,
branden wij vaak een kaarsje
in het vertrouwen dat door de duisternis heen uw licht blijft schijnen.



Goede God,
we ontsteken een lichtje en bidden
voor kwetsbare en zwakke mensen,
voor hen die het leven zwaar vinden

dat ze mede door ons weer licht in hun leven mogen gaan zien.

Goede God,
we ontsteken een lichtje voor kinderen
die geboren worden op een plek waar het aan van alles ontbreekt.
Voor al die ouders die hun kinderen niet kunnen bieden
wat tot de eerste levensbehoefte behoort.

Goede God,
we ontsteken een lichtje voor hen die de mensen leiden:
voor wereldleiders en kerkleiders
dat zij leiding geven met wijsheid en gezag;
en mensen mogen bemoedigen.

Goede God,
we ontsteken een kaarsje voor onszelf
Dat wij ervaren dat Gods Geest in ons spreekt
en ons helpt aan goede woorden en positieve gedachten.
Dat we liefdeloze gedachten los te laten.

Goede God,
we ontsteken een kaarsje
voor hen die ziek zijn en in onzekerheid verkeren

Goede God,
Wij ontsteken een kaarsje
Voor hen die zijn overleden en die door ons bijzonder worden gemist.
Dat ze mogen rusten in vrede.....

Goede God,
onze zorgen, pijn, hoop en vrees
wij leggen het U voor in het vertrouwen
dat U ons hoort en verhoort
door Christus onze Heer. Amen.

* Voor de kinderen...

Maria Lichtmis

Navertelling Lucas 2,22-40

Weten jullie nog wat er met Kerstmis gebeurde?

Dat Jezus geboren werd en dat Hij Jezus genoemd werd en Messias, Redder van de wereld?
Daarover gaat ook dit verhaal. Het gebeurde precies veertig dagen na Kerstmis!



In de tempel van de Heer

In de tijd dat Jezus geboren werd was er een wet die zei dat als een moeder een kindje kreeg, dat zij dan naar de tempel moest om God te bedanken voor het mooie kindje dat ze gekregen had. Dat was niet meteen na de geboorte, maar veertig dagen daarna. En om God te bedanken nam zij dan twee jonge duiven mee.

Toen Jezus veertig dagen oud was, ging Maria dus met haar man Jozef en met hun kindje Jezus naar de tempel in Jeruzalem, om tot God te bidden en Hem te bedanken. In de tempel was ook een man die Simeon heette. Hij was al een oude man. Heel zijn leven was hij vaak in de tempel gekomen om te bidden. Mensen luisterden graag naar hem omdat hij wijs was en heel mooi over

God kon vertellen. Mensen zeiden vaak, als ze naar hem luisterden, dat het wel leek alsof de Geest van God door hem heen ging. God leek dan zo dichtbij!

Simeon was erg oud, maar hij had in een droom gehoord dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias ontmoet had, de redder van Israël.

Bij de geboorte van Jezus waren er al veel wonderen gebeurd: met de engelen die zongen en de herders en wijzen die op bezoek kwamen en de ster die aan de hemel stond. Op die dag dat Maria en Jozef met hun kindje Jezus in de tempel kwamen, gebeurde er weer een wonder. Simeon zag Jezus en kreeg tranen in zijn ogen. Hij vroeg aan Maria of hij het kindje mocht vasthouden. Dat mocht hij van Maria.



En toen zong Simeon:

“Nu, God, kan ik rustig sterven. Want wat uw Geest mij in een droom zei, dat is nu gebeurd. Dit kindje Jezus is de Messias, de Redder van de mensen. Nu hebben mijn ogen gezien hoe uw liefde er is voor alle mensen. Dit kind is uw Licht van hoop voor heel de wereld.” Toen gaf hij Jezus weer terug aan Maria. Zijn ogen stonden nog steeds vol met tranen.

Juist op dat moment zag nog iemand het kindje Jezus. Het was Hanna, zij was een profetes,

iemand die veel van God begreep en ook veel in de tempel was. Zij was al vierentachtig jaar. Ook zij begon te zingen en God te danken toen zij de baby zag. En aan iedereen die zij in de tempel zag begon zij te vertellen wie dit kindje was. Maria en Jozef waren erg onder de indruk van deze twee oude mensen, die zo goed leken te weten wie hun baby was.

Daarna gingen Maria en Jozef weer terug naar Galilea, naar de stad Nazareth, waar zij woonden. Daar groeide Jezus op. Hij werd steeds sterker en ook van Hem zeiden de mensen, dat Hij veel wijsheid in zich had.

Gesprek met de kinderen

Maria en Jozef moesten naar de tempel toen hun kindje Jezus veertig dagen oud was. Weten de kinderen wat een tempel is? Vertel dat een tempel een soort kerk is. In Jezus tijd ging elke moeder met een kind van veertig dagen naar de kerk. Misschien doet het de kinderen ergens aan denken? (aan de doop bijvoorbeeld)

Praat even over hun gevoelens bij het kerkgebouw waar ze nu in zijn. Hoe vinden ze het gebouw? Van buiten, van binnen? Voelen zij zich ‘thuis’ in de kerk?

In het verhaal hoorden wij van twee mensen die vaak in de tempel kwamen om te bidden, Simeon en Hanna. Zij voelen zich er heel erg thuis. Ze zijn al oud, een soort opa en oma. Met Kerstmis hoorden wij al van de blijdschap van de herders, de engelen en de drie koningen. Diezelfde vreugde voelen deze Simeon en Hanna. Zij voelen, ja, zij weten, dat Jezus heel bijzonder is. Hoe zouden zij dat kunnen weten? (God fluisterde het hen in; zij waren profeten, die horen soms dingen van God) Misschien weten de kinderen ook zomaar opeens wat ze moeten doen; dat kan het zijn dat God een beetje geholpen heeft. Zo was het met Simeon en Hanna ook. Zij wisten dat Jezus bijzonder was.

Toen Jezus net geboren was werd gezegd dat Jezus een Licht voor de wereld was. Simeon en Hanna zagen ook dat Jezus Licht en Liefde naar de wereld komt brengen. Als je naar buiten kijkt kun je dat ook al een beetje zien: de dagen worden al weer langer, er komt steeds meer licht. Naar dat licht dat Jezus kwam brengen is het feest van Maria Lichtmis genoemd. Het is dus niet alleen een feest voor Maria, maar juist ook voor Jezus: Hij is het Licht. Maria Lichtmis is een dag waarop veel kaarsjes aangestoken worden, zoals er ook hier nu extra kaarsjes branden rond Maria.

We gaan nog even terug naar Simeon. Wat deed hij? (Hij zegende het kindje Jezus) Weten de kinderen wat zegenen is? Dat is als je iets aardigs zegt, bijvoorbeeld: het ga je goed. Of als je een wens voor iemand uitspreekt, bijvoorbeeld: ik hoop dat je heel gelukkig mag worden. Of wanneer je iemand een compliment geeft, bijvoorbeeld: ik vind het bijzonder dat jij zo goed tekenen kunt. Wat gebeurt er als iemand een zegenwens voor je uitspreekt? (Daar word je blijer, gelukkiger, sterker van.)

Maak het dan stil. De kinderen zijn allemaal even Simeon. Hij is in ons midden en we vragen hem ons te zegenen, zoals hij het kindje Jezus gezegend heeft. Een voor een zijn we Simeon en spreken we een zegen uit over iemand in het gezin door iets aardigs tegen of over hem of haar te zeggen. Een wens: Wees gelukkig, gezond etc. Of beter nog: Jan is heel aardig, behulpzaam, vriendelijk, vrolijk, sportief, eerlijk, rechtvaardig. Benadruk dat we elkaar zo zegenen!

Gebed om lieve, blije mensen die begrijpen

In het verhaal gaat het over Simeon en Hanna, twee oude mensen. Simeon en Hanna zijn als mijn opa en oma. Ze zijn blij verwonderd bij elk bezoek, zij verstaan mijn verhaal van weinig woorden. Het zijn lieve, blije mensen die begrijpen, die af en toe de tijd nemen om even stil te staan bij de natuur, mensen die zorgzaam omspringen met alle leven dat hen is toevertrouwd.

Dankuwel, God van Licht en Leven,
voor alles wat het leven mooi maakt,
voor lieve, blije mensen die begrijpen.
Help ons ze altijd respect te geven.
Dat wij zo mogen voelen dat U ons zegent,
iedere dag opnieuw!
Amen

*** En.... enkele weerspreuken:**

Omdat Maria Lichtmis de overgang van de winter naar de lente aankondigt, zijn er door de eeuwen heen heel wat weerspreuken ontstaan over deze dag.
Hieronder vinden jullie er een paar.



Brengt Vrouwe Lichtmis sneeuw en wind, weldra de lente begint,
maar brengt zij klaarte mee, komt de lente niet gedwee.

Schijnt Maria Lichtmis de zon door de toren,
komt er nog net zoveel kou (of sneeuw) na als van tevoren.

Lichtmis helder en rein, het zal een lange winter zijn.

Lichtmis donker, maakt de boer tot jonker.
Lichtmis helder en klaar, maakt de boer tot bedelaar.

Als met Lichtmis de zon schijnt op het altaar,
wordt het een goed bijenjaar!

Brengt Lichtmis wolken en regen mee,
is de winter voorbij en komt niet meer.

Woordzoeker Maria Lichtmis

Zoek de volgende woorden, horizontaal, diagonaal of vertikaal:

na veertig dagen
twee februari
messias
jesus in de tempel
simeon
zuivering
kaarsenprocessie
pannenkoeken
licht van christus
sneeuwkllokjes

moed
de lente komt
belofte
wachten
innerlijk weten
daglicht
midwintertijd
ontwaken
hemel
aarde



s	m	t	w	d	s	k	l	n	i	t	k
u	o	h	a	t	e	a	e	e	p	j	i
t	e	c	c	m	j	a	m	g	a	e	i
s	d	i	h	o	k	r	e	a	n	z	n
i	j	l	t	k	o	s	h	d	n	u	n
r	i	g	e	e	l	e	t	g	e	s	e
h	t	a	n	t	k	n	w	i	n	i	r
c	r	d	e	n	w	p	e	t	k	n	l
n	e	n	k	e	u	r	e	r	o	d	i
a	t	o	a	l	e	o	f	e	e	e	j
v	n	e	w	e	e	c	e	e	k	t	k
t	i	m	t	d	n	e	b	v	e	e	w
h	w	i	n	n	s	s	r	a	n	m	e
c	d	s	o	d	i	s	u	n	s	p	t
i	i	m	e	s	s	i	a	s	d	e	e
l	m	a	a	r	d	e	r	e	v	l	n
e	z	u	i	v	e	r	i	n	g	r	l
o	e	t	f	o	l	e	b	s	s	e	r

Zet de overgebleven letters achter elkaar, en je leest wat Simeon zeker wist toen hij Jezus zag in de tempel
