



Drieëndertigste Pastorale Brief 9 januari 2021 *Feest Doop van de Heer*

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

De volgende pastorale brief 16 januari

*Jezus ging de Jordaan in.
Hij werd ondergedompeld
in het leven van zijn volk.
Hij zette de weg voort van Mozes.
Voortaan werd het zijn opdracht
om 'Beloofd Land' aan te zeggen.
Hij werd gedoopt om waar te maken,
dat Hij Gods veelgeliefde was.
Eenmaal gedoopt richtte Hij zich
uitsluitend op zijn droom
van recht en vrede voor iedereen.
Zijn doop wees in de richting
van liefde en solidariteit,
van een nieuwe hemel en aarde.
Gedoopt worden is in wezen
kiezen voor de weg van Jezus.
Daardoor draag je voortaan
zijn watermerk met je mee.
Je gaat voor zijn Boodschap,
voor zijn manier van leven.
Je sluit je aan bij mensen,
die in dezelfde richting kijken.
Je wilt je in woord en daad
inzetten voor een paradijs,
waarin elkeen vredig mag leven.
Gedoopt worden is opstaan
uit een waterig bestaan
en volstromen met nieuwe levensadem,
met de Geest van God.*

Wim Holterman osfs

*** Inleiding...**

Door pastoor Marco Conijn

Inwoners van de staat Georgia (in Amerika) gingen afgelopen dinsdag naar de stembus voor de verkiezing van twee Senaatszetels. De uitslag is zeer verwelkomd door de aankomende president. De winst is voor hem en zijn Democratische partij, waardoor hij zijn beleid de komende jaren kan uitvoeren. Schokkend was woensdagavond de bestorming van het Capitool. We zagen op de televisie onthutsende beelden. De publieke opinie is het er wel over eens dat hier president Trump aan ten grondslag lag. Zijn verhitte aanhang werd door hem opgehitst en uitgedaagd. Het is ongekend. Na maanden van stelselmatig in twijfel trekken of de verkiezingen eerlijk waren verlopen en van verdeeldheid scheppen kon het zover komen. Op minachting en leugens kan een democratie niet worden gebouwd. Gelukkig heeft de democratie aanvallen van binnen uit weten te doorstaan. Ondertussen staat de nieuwe president een megaklus te wachten om het land weer te verenigen.

Ondertussen las ik deze dagen dat ook in Nederland we niet in alle opzichten op de goede weg zijn. Ook in ons land is er veel onderhuidse onvrede en spelen explosieve thema's. En we zien dat het politieke klimaat verhard. We hebben meer dan ooit mensen nodig die verbinden. Hoopvol was wel dat voor de jaarwisseling bleek dat de Nederlandse burgers, gemiddeld genomen, toenemend vertrouwen hebben in de overheid en politici. Ik vond het opmerkelijk. Met name hoe ze de Coronapandemie hebben aangepakt kan rekenen op algemene instemming en waardering, zo bleek. Maar de overheid kan ook onredelijk en hard zijn. Neem de toeslagenaffaire. Een snoeihard rapport verscheen, getiteld "ongekend onrecht". De politiek heeft er nog geen gevolgen aan verbonden. Zal dat nog gaan gebeuren?



In de afgelopen week kreeg Sanna Elkandri als eerste medewerker in de zorg (ze werkt met dementerende bejaarden) een vaccin. Het was live op televisie. Het biedt hoop en perspectief. Ook in het MCL te Leeuwarden werden de eerste vaccinaties gezet. Wanneer u, jij en ik aan de beurt zijn hangt af van uw beroep, leeftijd en kwetsbaarheid. Maar menigeen zal nog een tijd moeten wachten. De

verwachting is nu dat pas in de loop van het derde kwartaal dit jaar iedereen gevaccineerd is. Kan het niet sneller? Als je een deel van de Tweede Kamer mag geloven wel. De minister kreeg afgelopen dinsdag nogal wat voor zijn kiezen. Hij had sneller en eerder moeten beginnen. De minister waagde het om eerder vaccineren symboolpolitiek te noemen. Niet handig. Symboolpolitiek kan soms heel handig zijn (al is het maar voor de bühne). Feit is dat in Frankrijk (waar men wel eind vorig jaar met vaccineren begon) er halverwege deze week nog maar 2000 mensen waren gevaccineerd. Waarom? De organisatie was niet op orde. En dat is in meerdere landen het geval, zoals België, waar het ongeduld van de bevolking groot is en weinig vaart zit achter de vaccinaties. Het is terecht dat volksvertegenwoordigers een vinger aan de pols houden. Maar men moet ook redelijk blijven. Vragen stellen met de kennis van nu is veel gemakkelijker dan antwoorden geven met de kennis van morgen. Feit is ook dat de discussie zeer politiek gekleurd is en de balans vaak zoek. Dat heeft natuurlijk alles met de naderende verkiezingen te maken. Het virus is een maatschappelijk zeer ontwrichtend fenomeen. Laten we hopen dat de komende tijd er voldoende vaccins beschikbaar komen (voor de hele wereld en niet alleen voor de rijke landen) en laten we ook dankbaar zijn dat er zo snel door de wetenschap vaccins ontwikkeld zijn. En tegen politici zou ik willen zeggen, trek samen ten strijde tegen het virus en vecht wat minder met elkaar om politiek gewin en ziertjes.

Ondertussen lijkt de lockdown nog onvoldoende effect te hebben. Dat is toch wel heel zorgelijk nieuws. In landen om ons heen zien we dat lockdowns zijn verlengd. Ook onze premier heeft er al op gezinspeeld. Volgende week is er weer een persmoment. Wellicht is verlenging niet eens voldoende maar moeten maatregelen worden aangescherpt. We wachten in spanning af.

Het is geen nieuws dat de temperatuur al jaren stijgt. Zestig jaar gelden was de gemiddelde temperatuur in onze mooie provincie rond de 8,8 graden. De laatste 30 jaar was de temperatuur gemiddeld 9,9 graden en de laatste tien jaar zelfs 10,4 graden. De opwarming gaat steeds sneller. Er groeien er bij ons nog geen palmbomen, maar kou wordt steeds zeldzamer en warmte steeds normaler. Wereldwijd zijn de gevolgen voor mens en dier steeds funester. Toch lijken we met elkaar niet in staat te zijn om het tij (nog) enigszins te keren. Nu krijgt de bestrijding van de Coronapandemie alle aandacht. Gelukkig zijn er nu vaccins. Laten we hopen en bidden dat de wereld ook gered wordt van al die krachten die levensbedreigend zijn voor de wereld van morgen. Daar helpen vaccins niet tegen. Wel een andere mentaliteit en ander beheer van de door God aan ons gegeven aarde.

Hartelijke groet,
Mede namens collega Dorenda Gies

Pastoor Marco Conijn

*Pastoor Marco Conijn
Pastor Dorenda Gies*

*(c.m.conijn@hotmail.com)
(pastorgies@kpnmail.nl)*

* Vanuit het pastoresteam...

*In ieder geval geen publieke vieringen t/m 19 januari in de parochie!
Mogelijke verlenging.....*

Komende dinsdag zal onze premier de natie weer toespreken.
Daar zal van af hangen of we na 19 januari weer publiekelijk kunnen gaan vieren.
We willen als pastores heel erg graag. We missen elkaar!

Als de omstandigheden het toelaten wordt er weer gevierd:
op woensdag 20 januari om 09.00 uur in Dronryp,
op donderdag 21 januari om 09.00 uur in Franeker,
in weekend 23 en 24 januari volgens schema parochieblad.
In Franeker zal er dit weekend ook een viering zijn in eigen kerk.
De oecumenische viering in de Martinikerk komt te vervallen!

Zolang we geen publieke vieringen hebben
Zullen de intenties van alle locaties
tijdens de gestreamde viering worden meegenomen in de voorbede.

Hartelijke groet,

Pastor Dorenda Gies en pastoor Marco Conijn



Streamen van vieringen Vanaf heden meestal op zaterdag

Al enkele weken wordt de viering op zaterdagavond gestreamd vanuit Dronryp. Kort tevoren is er een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 9 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantores Rypster kerkkoor
Zaterdag 16 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantores Harlinger kerkkoor
Zaterdag 23 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp m.m.v. cantores Rypster kerkkoor

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

Luisterend oor van de pastores

Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verleggen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. We zijn op dit moment wat terughoudend met huisbezoek, maar we kijken altijd wat er mogelijk is. Dus neemt u rustig contact op als dat nodig is.



Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503
Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

* Vieringen in de parochie

T/m 19 januari zijn er geen publieke vieringen in de parochie



* Gelovige Inspiratie...

Door pastor Dorenda Gies



Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd predikte Johannes:

“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.”

Overweging

Door pastor Dorenda Gies



‘Komt naar het water, u allen die dorst lijdt’ horen we de profeet Jesaja vandaag zeggen. Ook in de brief van Johannes horen we over water en in het evangelie wordt Jezus door Johannes de Doper gedoopt met water. Over water weten wij in Nederland heel wat. We willen graag droge voeten houden en ook voldoende water beschikbaar hebben in droge zomers, zoals afgelopen jaar. In een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt is het een spannende balans die we met elkaar op orde moeten houden, een worsteling om te kunnen blijven leven in ons kikkerlandje. We brengen onze expertise op het gebied van water ook naar andere landen en onze koning hield zich zelfs een tijd lang met het watermanagement bezig.

Water is een belangrijk element in ons leven Toen ik zelf nog doopverlof had, vroeg ik bij het doopvont altijd aan de kinderen wat je allemaal met water kan doen. Ik kreeg dan de meest uiteenlopende antwoorden. Je kunt je ermee wassen, je tanden poetsen, je kunt erop schaatsen, je kunt er eten in koken, je kunt het drinken, je kunt er mee spelen en erin zwemmen, je kunt het in een vaas doen en er bloemen in zetten, vertelden ze mij dan.

Water is een nuttig gebruiksgoed. Maar het kan ook schade doen en gevaarlijk zijn. Bij overstromingen en bij storm. We zien de voorbeelden regelmatig op het nieuws. Water is eigenlijk even grillig als ons mensenleven. Je kunt erin zwemmen, je kunt erin verdrinken, je kunt er naar dorsten, je kunt er als mensen door groeien en bloeien. Ons lijf bestaat immers grotendeels uit water, zo'n 55 tot 60 procent heb ik begrepen. Planten en bloemen, mensen en dieren hebben

water nodig om te leven, te groeien en te bloeien. Juist daarom wordt het leven met God, die bron van alle leven is, en het volgen van Jezus verbonden met water. En dat horen we in de lezingen van vandaag.

Vandaag wordt Jezus gedoopt in het water van de Jordaan door Johannes de Doper. In die tijd ging de dopeling helemaal onder water. Aan de ene kant de rivier in. Aan de andere kant eruit. Degene die doopte begeleidde je daarbij. De doop bij Johannes was een teken van bekering. Door het water gaan betekent kind van God worden. Je mag weten en ervaren dat je er nooit alleen voor staat en dat God met je meegaat. Je wordt kind van de nieuwe wereld van liefde, gerechtigheid en vrede en krijgt tegelijk de opdracht daaraan mee te werken.



'Komt naar het water, u allen die dorst lijdt'. De profeet Jesaja heeft het hier al over water dat een nieuwe wereld schept. Hij spreekt over water, dat je zo mag drinken, waardoor je nooit meer dorst krijgt. Hij heeft het over dat water, dat als regen en sneeuw uit de hemel neerdaalt en pas daar naar terugkeert als het de aarde heeft gedrenkt, het heeft bevrucht en met planten bedekt, wanneer het zaad gegeven heeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo gaat het met water. Het geeft nieuw leven.

Als Jezus door het water heen gaat bij zijn doop, dan ziet hij de Geest in de vorm van een duif op hem neerdalen en hoort hij een stem. 'Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in jou heb Ik welbehagen.' Er staat nergens dat anderen die stem ook hoorden, hoewel Johannes zich wel bewust was van de aanwezigheid van Jezus. Jezus ontvangt hier zijn levensopdracht. Hij wordt ondergedompeld in de geschiedenis van mensen op zoek naar perspectief in hun bestaan, op zoek naar God. Jezus verbindt zich hier met het lief en leed van zijn volk, van de mensen om zich heen.

Zijn onderdompeling in het water is een manier om zich te laten raken door de worsteling, het zoeken en de geloofsgeschiedenis van zijn volk. Jezus wordt geroepen en gezonden als kind van God. En wij weten inmiddels dat zijn omgaan met mensen nieuw leven bracht, door de aandacht die hij voor hen had, door de manier waarop hij mensen het gevoel gaf dat ze waardevol zijn en liet zien dat iedereen altijd een nieuw leven mag beginnen.

Die opdracht van Jezus is door onze doop ook de onze geworden. Met onze geboorte zijn wij allemaal ondergedompeld in het mensenbestaan. In lief en leed van ons allemaal, in angst en strijd, waardoor mensen soms worden omringd. De doop met water is een teken van ons leven als Christen in deze wereld. We stappen er aan de ene kant in het leven - het leven dat lijkt op een tocht door het water - daarin kunnen we verdrinken. Maar de mensen die zich deel weten van de christengemeenschap, die zich kind van God voelen, verbonden met elkaar, die ondersteunen elkaar. Zij houden elkaar boven water. Zo gaan we op weg naar de overkant, waar we geloven in een veilige aankomst. Want met ons mee trekt God, als een vader, een moeder, die ons beschermt en leidt op weg naar nieuw leven.

Water is een bron van gevaar en een bron van leven. De meesten van ons hebben het watermerk van de doop mogen ontvangen. De vraag is of wij ons daar nog steeds van bewust zijn. Of wij de gevaren van het water aandurven? Of het water bij ons ook een bron van groei en bloei is geworden? Of wij het leven met Jezus nog steeds aandurven? Dorsten wij nog steeds naar dat water dat leven geeft? Is het aan ons te zien en te merken dat wij christen zijn? Voelen wij ons een geliefd mens, op wie de Geest van God rust? Durven wij ons te verbinden met de mensen om ons heen, met hun geschiedenis, al is die misschien anders dan de onze? Durven wij ons leven, onze talenten in te zetten, voor elkaar, voor de wereld om ons heen, juist in deze moeilijke en onzekere tijden, waarin verdeeldheid dreigt, waarin wij worstelen om overeind te blijven?

De wereld om ons heen lijkt soms vijandig en beangstigend, maar in de doop van Jezus zijn wij allemaal met elkaar verbonden, geliefde kinderen van God. Moge Gods Geest ons juist nu sterken, stimuleren, ons begeistere om vol te houden en te blijven werken aan een nieuwe wereld van liefde, gerechtigheid en vrede om ons heen.

Voorbede



Goede God,
Wij mogen uw geliefde kinderen zijn, in wie U welbehagen schiept.
Hoor ons dan als wij onze gebeden aan u voor leggen...

Bidden wij voor de Kerken en Christelijke gemeenschappen
over de hele wereld.
Dat zij openstaan voor alle zoekende mensen, hoe verschillend ook.
Dat zij respect mogen opbrengen voor anders-gelovigen
en dat zij steeds mogen opkomen
voor vrede, rechtvaardigheid en naastenliefde...

Bidden wij voor de kinderen die het afgelopen jaar
in onze kerken werden gedoopt of hun vormsel ontvingen.
Dat ze mogen opgroeien tot blijde mensen
en dat zij zich mogen thuis voelen in hun geloofsgemeenschap.
Bidden wij voor de ouders van dopelingen en vormelingen
en allen die om hen heen staan;
Dat zij en wij de kinderen en jongeren mogen voorgaan
in de levenswijze van Jezus...

Bidden we voor de christenen in de wereld die het moeilijk hebben.
Voor de velen die moesten vluchten vanwege hun geloof.
Dat er verzoening en vrede mag komen
tussen geloofsgroepen en tussen mensen...

Bidden wij voor ons allen,
die in de doop de Geest van Jezus ontvangen hebben:
dat wij steeds beter gaan beseffen
dat wij daardoor dragers zijn van de Gods belofte
en geroepen zijn om mensen te bemoedigen
en te bevestigen in hun waarde.....

We bidden voor hen die worden beproefd,
voor hen voor wie de tijden erg onzeker zijn
voor hen die vrezen voor gezondheid of inkomen.
Dat mensen de hoop niet verliezen,
ook niet als het leven anders verloopt dan voorgesteld.
Dat zij houvast vinden in het woord van God,
en in mensen die zij ontmoeten op hun levensweg...

Wij bidden voor hen die ziek zijn
om bescherming, genezing en goede zorg.
En waar mensen niet meer kunnen genezen bidden we
om uw genade, liefde en nabijheid.
Wees met alle medewerkers in de zorg
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,
geen hen moed, kracht, volharding en zegen.
Gedenken wij al onze dierbaren die wij missen,
Dat zij mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht...

Goede God, beziel ons zo met uw geest van liefde,
zodat de wereld mag zien dat wij uw kinderen zijn.
Door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

* Voor de kinderen...

Jezus wordt gedoopt...

Johannes zag dat het niet zo goed ging in de wereld. Hij riep mensen op om er iets aan te doen. Als ze met hem mee wilden doen, dan doopte hij ze in de rivier de Jordaan. Zo kreeg hij zijn bijnaam: Johannes de Doper. Ook Jezus wilde door Johannes gedoopt worden. Toen dat gebeurd was ging de hemel open en zagen ze de heilige Geest als een duif uit de hemel omlaag komen.



Vandaag denken we met de kinderen na over de doop, die betekent dat je probeert om je aan Gods regels te gaan houden. Het is bijna een soort contract. Samen praten we over hoe je je dan ook aan je voornemens om goed te leven kunt houden.



Navertelling Marcus 1,7-11

Jezus groeide op. Ook zijn neef Johannes werd volwassen. Allebei werden ze mannen die veel nadachten over het leven. Ze zagen dat er veel oneerlijkheid in de wereld was. Veel mensen waren arm en anderen hadden alles.

Johannes besloot om er iets aan te gaan doen. Hij ging wonen in de woestijn en leefde van sprinkhanen en honing. Elke dag liep hij naar de rivier de Jordaan en ging daar staan preken. "Mensen, het gaat niet goed zo," riep hij. "We denken teveel aan onszelf. We moeten voor

elkaar zorgen. We horen eerlijk te delen met elkaar. Als je dat ook vindt, laat je dan dopen in deze rivier."

Er kwamen steeds meer mensen naar Johannes luisteren. Vaak lieten ze zich door hem dopen. Tegen hen zei hij: "Na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest!" Ook Jezus kwam uit Nazaret naar Johannes luisteren en Hij wilde zich door hem laten dopen. Dus werd Jezus door Johannes gedoopt in de rivier de Jordaan. Hij dompelde Jezus helemaal onder in de rivier. Toen Hij uit het water kwam, ging de hemel open. Er kwam een duif naar beneden vliegen, recht op Jezus af. Die duif was de heilige Geest. En er klonk een stem uit de hemel, die zei: "Jij bent alleen mijn Zoon. Ik houd heel veel van Jou." Toen trok Jezus ook de woestijn in. Hij had tijd nodig om na te denken over wat er gebeurd was.

Gesprek met de kinderen

Vertel aan de kinderen iets meer over de boodschap van Johannes: Johannes wil dat de mensen zich bekeren en zich meer aan Gods regels gaan houden. Hij doopt de mensen die dat wel willen proberen.

In het Evangelie van Lucas, dus niet in onze tekst van de evangelist Marcus staat beschreven dat de toehoorders om heel concrete leefregels vragen. Als zij vragen: 'Ja, maar wat moeten wij doen?' dan geeft Johannes als antwoord: 'Als je twee stel kleren hebt, dan moet je delen met wie niets heeft, en met eten moet je hetzelfde doen.' Tegen de tollenaars en de soldaten zei hij: 'Pers niemand af met geweld of met leugens, wees tevreden met je salaris.'

Jezus laat zich dopen, en laat zo zien dat Hij het helemaal eens is met Johannes. En als de hemel dan opengaat, zien we dat God zijn heilige Geest stuurt, om te laten zien dat Hij van Jezus houdt. Die Geest kan iedereen helpen om het goede te doen.



Probeer met de kinderen voorbeelden van concrete leefregels te bedenken die in onze tijd passen. Bespreek vervolgens of het makkelijk is om je aan deze richtlijnen te houden. Wat zou je kunnen helpen om dit soort goede voornemens te houden? Je zou iets samen kunnen afspreken, je zou een uitdaging kunnen aangaan, je zou met elkaar een contract kunnen maken.

Vertel tot slot aan de kinderen dat de doop in de Jordaan voor de mensen die het ondergingen ook een soort contract was.

Contract sluiten

Sluit met de kinderen een contract over iets goeds dat je de komende tijd samen wilt gaan doen. Dat kan iets in de sfeer van delen zijn, het kan een afspraak zijn over gedrag, bijvoorbeeld dat je allemaal meedoet als er gebeden wordt. Of het kan iets zijn dat de kinderen (en ouders?!) de komende weken ook thuis gaan proberen te doen. In alle gevallen gaat het om iets waarvan de kinderen denken dat God graag zou zien dat mensen zo leven.

Geef je kind een duifje. Laat ze een afspraak die ze belangrijk vinden op het duifje schrijven.

