



## **Dertigste Pastorale Brief 19 december 2020** *Vierde zondag van de advent*

*voor parochianen en belangstellenden van de  
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

*De volgende pastorale brief (kerstspecial) verschijnt op 23 december*

*Zwanger zijn betekent vreugde,  
maar ook ongemak,  
en vooral bereidheid  
om je eigen doen en laten af te stemmen  
op het leven dat komt.*

*Een geloofsgemeenschap  
moet voortdurend zwanger zijn  
van het Leven dat ze in zich draagt.  
En het leven dat ze draagt moet leven zijn  
van de Geest van "Ik zal er zijn voor u".*

*In elke activiteit en elke inzet,  
in elk moment van vieren en samenzijn,  
moet dat te zien en te voelen zijn.  
Een geloofsgemeenschap  
moet leven in zich dragen,  
leven dat een mens omvormt  
tot iemand die God zichtbaar maakt.  
Dat leven geboren laten worden,  
het menselijke gestalte geven,  
is onze bijdrage aan deze wereld.  
Maria was ons hierin het voorbeeld.*



### **Laatste oproep voor de Kerstspecial....**

*Schrijf een mooie kerstervaring, een kerstverhaal, een kerstgedicht  
of een kerstwens voor uw medeparochianen!*

Straks willen wij een kerstspecial van onze Pastorale Brief uitbrengen,  
die helemaal door parochianen is geschreven.

Wij nodigen u en jou uit om een stukje te schrijven van maximaal 250 woorden.  
Deze stukjes kunnen tot en met uiterlijk 21 december  
naar één van de pastores worden gemaild.

Vlak voor Kerstmis kan iedereen dan nog een extra brief tegemoet zien.

## \* Inleiding...

*Door pastor Dorenda Gies*

We gaan Kerstmis dit jaar wel op een hele vreemde manier tegemoet. We zitten voor de tweede keer in een lockdown. Voor veel mensen is het nu nog ingewikkelder dan de lockdown in maart. Want nu zijn ook veel winkels dicht. Mensen die een cadeautje voor hun geliefden hadden willen kopen zitten ineens zonder, mensen die Sinterklaas hadden verschoven naar Kerstmis kunnen ineens nog minder doen dan toen. De pakketbedrijven kunnen het allemaal niet meer aan. En wat moeten we dan?



Zo'n periode als deze biedt misschien ook wel nieuwe mogelijkheden. Misschien worden we uitgedaagd om terug te vallen op onze eigen creativiteit. Geen grote cadeaus, maar zelf iets leuks maken, een mooie kerstster van papier, een gedichtje, een mooie zelfgemaakte kaart, een kerststukje van groen uit je eigen tuin, een zakje lekkere zelfgemaakte koekjes. Misschien worden we uitgedaagd om deze kerst niet met grote cadeaus, maar met lieve woorden tegen elkaar te zeggen wat we voor elkaar betekenen.

Deze Kerstmis zullen veel families niet compleet bij elkaar kunnen komen. Sommigen omdat ze het afgelopen jaar iemand hebben verloren, sommigen omdat ze extra moeten werken in de zorg en daaromheen, sommigen omdat hun familie gewoon te groot is voor de drie mensen die op bezoek mogen komen. Juist in deze tijd beseffen we des te meer, wat wij voor elkaar betekenen en hoe we elkaar missen. Laten we niet vergeten om dát aan elkaar te vertellen, over de telefoon, via skype, een kaartje, een gesprekje buiten bij de voordeur of hoe dan ook. Laat de ander weten dat je aan hem of haar denkt. Misschien voelen we ons uiteindelijk daardoor nog meer verbonden dan tijdens een gewone kerst, waar alles gaat zoals altijd. We zullen deze Kerstmis zo niet snel vergeten.

We zitten in een lockdown en ook de vieringen in onze kerk worden straks met Kerstmis alleen maar gestreamd. U leest er hieronder meer over. Aan de ene kant zijn wij vervuld van hoop, omdat er eindelijk een vaccin blijkt te zijn en deze straks ook gaat worden uitgedeeld. Aan de andere kant zijn we ook nog in gespannen afwachting hoe het zal gaan met de oplopende besmettingscijfers en de volle ziekenhuizen. Het lijkt wel wat op een zwangerschap waarin hoop en vrees elkaar kunnen afwisselen. We horen er over in de lezing en de overweging. De kinderen gaan op zoek naar het huis van God en Jan Veltman schrijft over het kantelpunt.

Wij wensen u en jou weer veel leesplezier!

En denk nog even aan onze Kerstspecial, waarbij u en jij medeparochianen een hart onder de riem kunnen steken!

Hartelijke groet,  
Pastor Dorenda Gies

*Pastoor Marco Conijn  
Pastor Dorenda Gies*

*(c.m.conijn@hotmail.com)  
(pastorgies@kpnmail.nl)*

## \* Vanuit het pastoresteam...

### *Geen publieke vieringen vanaf Kerstmis t/m 1 januari in de parochie!*

Afgelopen maandag werd bekend gemaakt dat ons land in een Lock down ging.  
De gevolgen zijn voor alle Nederlanders groot.  
Vijf weken van zorg over werk en bedrijf.  
Voor anderen vijf weken van eenzaamheid.  
Toch zijn de meeste Nederlanders het er wel over eens.  
Er moest iets gebeuren en grenzen moesten opnieuw worden gesteld.

In een toelichting gaf minister Grapperhaus namens de overheid het advies aan kerken om niet fysiek met de leden samen te komen. De minister doet een dringend beroep aan mensen om (ook) met kerst vieringen digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten (als het al moet) tot een minimum te beperken. Hij kan de kerken wettelijk niets verbieden.



De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daags erna besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen gehouden mogen worden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Aansluitend hebben we als pastores ons afgevraagd, hoe wij met het advies van onze regering en van onze bisschoppen om kunnen gaan. We hebben geluisterd naar enkele locatiebeheerders en bestuursleden.

Zij merkten onder meer op dat we allen belang hebben bij het terugdringen van het virus. Wat ons als samenleving overkomt is vreselijk, zo ook de Lock down. We maken als kerk onderdeel uit van de maatschappij en dienen IN de maatschappij te staan en ons er niet boven te plaatsen. De voorrechten die we hebben als kerk in Nederland moeten we koesteren en op de juiste manier gebruiken. Alles wat nu wettelijk gezien mag als kerk moeten we niet altijd willen. Veiligheid gaat voor alles en bescherming van elkaar moet prioriteit hebben. Geen van de parochianen die we gevraagd hebben vonden het nu verstandig om "open" te blijven.

Komend weekend zijn er nog gewoon vieringen. Met veel pijn in het hart hebben we, na overleg, als pastores besloten dat de vieringen vanaf maandag 21 december tijdelijk niet publiekelijk toegankelijk zijn. De vieringen worden deels gestreamd.

#### **Wat betekent concreet:**

Zaterdag 19 december en zondag 20 december zijn de vieringen volgens schema.

Kerstavond 24 december: geen publieke vieringen in de parochie. Om 22.00 uur wordt er een viering gestreamd vanuit Dronryp met medewerking van de cantores van het Rypster kerkkoor. Bij deze viering zijn mensen helaas niet welkom.

Kerstmorgen 25 december: geen publieke vieringen in de parochie.  
Mensen kunnen deze ochtend de viering volgen bij de KRO-RKK  
Om 10.00 uur zal er een kerstgroet op de site komen verzorgd door de pastores.

Tweede kerstdag 26 december: geen publieke vieringen in de parochie.  
De openstelling van de kerststal in de middag (Dronryp) komt te vervallen.

Zondag 27 december: geen publieke vieringen in de parochie.  
Om 11.00 uur wordt er een viering gestreamd vanuit Harlingen  
met medewerking van cantores van het kerkkoor.

Donderdag 31 december (oudejaarsdag) zijn er geen publieke vieringen

Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsmorgen) zijn er geen publieke vieringen.

Tenslotte: Laten we hopen en bidden dat vijf weken Lock down voldoende zijn  
om de uitbraak weer binnen de perken te krijgen.  
Hopelijk zal een goed werkend vaccin ons in het nieuwe jaar licht brengen.

We willen iedereen enorm danken die zich de afgelopen tijd heeft ingezet  
om de vieringen rond kerstmis voor te bereiden.

Hartelijke groet,

pastor Dorenda Gies en pastoor Marco Conijn



### ***Streamen van vieringen Vanaf heden meestal op zaterdag***

De komende periode zal (meestal) op iedere zaterdagavond een viering uit onze parochie worden gestreamd. Kort tevoren is er een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 19 december om 19.15 uur vanuit Dronryp  
Kerstmis donderdag 24 december om 22.00 uur vanuit Dronryp  
Eerste kerstdag 25 december om 10.00 uur een kerstgroet  
Zondag 27 december om 11.00 uur vanuit Harlingen  
Zaterdag 2 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp  
Zaterdag 9 januari om 19.15 uur vanuit Dronryp

Website: [www.heiligejacobusparochie.nl](http://www.heiligejacobusparochie.nl)  
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

## \* Vieringen in de parochie

De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad.  
Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.



### Let op:

**De vieringen van Kerstmis t/m 1 januari 2021 gaan niet door!**

### Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent, wordt u verzocht niet te komen

### Vooraf aanmelden wordt (weer) dringend aangeraden

De komende tijd is het aantal zitplaatsen per kerk weer beperkt tot maximaal 30 per viering. Om zeker te zijn van een zitplek wordt dringend geadviseerd om u van te voren op te geven. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten.

U kunt elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen.

Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

Voor Harlingen:       aanmeldenrkharlingen@hotmail.com  
Voor Franeker:       aanmeldenrkfraneker@hotmail.com  
Voor Dronryp:       aanmeldenrkdronryp@hotmail.com  
Voor Sint Anna:       aanmeldenrksint-anna@hotmail.com  
Voor Terschelling:   volkerssven@hotmail.nl

### Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

## \* Gelovige Inspiratie...

*Door pastoor Marco Conijn*



Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: "Verheug u, de Heer is met u." Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen." Maria echter sprak tot de engel: "Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?" Hierop gaf de engel haar ten antwoord:

“De heilige Geest zal over u komen  
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;  
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.  
Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,  
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,  
is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.”  
Nu zei Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren;  
mij geschiede naar uw woord.”  
En de engel ging van haar heen.

## Overweging

*Door pastoor Marco Conijn*



Advent is normaal een heel drukke tijd voor ons.  
Zeker als de kerstdagen naderen moet er van alles gebeuren.  
Dit jaar is het wellicht rustiger, maar ook veel onrustiger.  
Onrust, omdat we verkeren in een onzekere tijd.  
De Lock down waar we in verkeren brengt veel onrust met zich mee.  
En heel veel verdriet voor vele groepen,  
waaronder getroffen ondernemers,  
maar ook voor zieken en zieken en eenzamen die steeds meer zijn teruggeworpen op zichzelf.....

Kerstmis. 2020.....

In mij kerstwens schreef ik:

“Dit jaar wellicht minder voorbereidingen, minder verplichtingen, minder gekaker,  
minder gejaag en minder kerststress”.

Daar komt nu helaas ook nog bij het feit dat onze kerken gesloten zijn.

Dit weekend vieren we gelukkig nog wel publiekelijk.

We horen dit weekend van de aartsengel Gabriel.

Ze heeft het druk als boodschapper van God. Ze vliegt heel wat af en aan.....

Onlangs nog maakte ze haar opwachting bij een onvruchtbare vrouw, Elisabeth,  
om haar te melden dat zij een kind zou krijgen: Johannes de Doper.

Nu wordt de engel uitgezonden naar Maria.

Het feit dat de engel Gabriel er op uitgezonden wordt,

is voor de bijbelkenner meteen een signaal dat het om iets belangrijks gaat.

Het is in ieder geval iets wat ons menselijk begrip te boven gaat.

Wat daar gebeurt, kan je alleen maar aanvaarden en begrijpen als je er met gelovige ogen kijkt.

Wie met gelovige ogen deze teksten leest

die voelt en ziet dat wat hier begonnen is, gestart is door God zelf.

En wat is er dan gestart? Wat is de kern van de boodschap?

Kern van de boodschap is dat er een Kind zal komen

die redding zal brengen voor alle mensen van goede wil.....

Moet je je eens indenken wat Maria overkomt.

Moet je je als vrouw eens indenken dat het jou overkomt.

Moet je voorstellen dat Gabriel jou of u even komt verrassen met een bezoekje.

Je bent al helemaal overdonderd natuurlijk. Hoe zou dat gaan?



En dan komt Gabriel je ook nog vertellen dat ze een verassing voor je in petto heeft.  
Ja..... het is echt waar.  
Jij bent in de ogen van God zo geweldig dat hij jou heeft uitgekozen en uitverkoren  
dat JIJ als moeder de Zoon van God ter wereld mag brengen.  
Hoe zou u/jij reageren?

Zeg nou niet, ik ben een man, dus mij zal het niet overkomen.  
Verplaats je dan eens in Jozef.....

En zeg niet, ik ben te oud.  
U weet het: voor God is helemaal niets onmogelijk?

En zeg ook niet dat u geen man hebt, die is niet nodig.  
Het kind komt immers van God?

Stelt u zich toch eens voor.  
En beelden wij ons nu eens even in  
hoe overweldigend deze ervaring moet geweest zijn voor Maria.....

Ze is vrouw,  
ze is jong (we denken rond de 15, misschien zelfs jonger)  
niet machtig en als klap op de vuurpijl wonende te Nazareth  
Is er iets mis met Nazareth?  
Nou, dat stond niet echt hoog aangeschreven bij vrome joden.  
Die Maria toch. Hoe zou ze zich gevoeld hebben.  
Het verhaal gaat dat ze na haar uitverkiezing meteen een jubellied voor God heeft gezongen.  
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, zingt ze. (Magnificat, anima mea Dominum)  
Een loflied voor de Heer.....  
Zou u dat ook doen als het u zou overkomen?

Hoe ontroerd moet Maria niet geweest zijn dat God haar heeft uitgekozen.  
Maria is zo overweldigd door het goede nieuws dat ze in eerste instantie niet lijkt stil te staan  
bij de pijnlijke gevolgen die deze keuze kunnen teweegbrengen.  
Maria zegt uiteraard ja, ze is vereerd dat God haar uitgekozen heeft.  
En wij zouden ons niet voor kunnen stellen dat ze nee zou hebben gezegd....

De engel Gabriel heeft ons niet bezocht (helaas)  
Dat wil zeggen, tot op heden, je weet het maar nooit.....  
Hoe zou u reageren als zo iets u overkwam?  
En nog iets, moet eerst Gabriel je met een bezoek vereren om je uitverkoren te voelen,  
of voelen we ons zo toch ook uitverkoren.  
Voelen wij ons ook uitverkoren door God  
om mee te werken aan Zijn plan voor deze wereld,  
weliswaar op wat bescheidenere manier dan Maria?  
Zeggen wij ook "ja"? Durven we dat?  
Zeggen wij altijd en overal JA tegen God.....

"Ja" zeggen is niet moeilijk, als je ergens helemaal vol van bent.  
Maar dan begint het, als blijkt dat jouw JA ook consequenties heeft.  
Neem Maria. Ze komt er al snel achter...  
Maria wil het blijde nieuws delen!  
Maar wie zal haar geloven?

Jozef niet.  
Daar heb je het gedonder al!  
Ja..... je hebt verkering en dan is je vriendin zwanger  
en je weet, alles mooi en goed, maar dat kind kan niet van jou zijn....

Hoe zal Maria dit aangepakt hebben.  
Gelukkig komt daar alweer Gabriel aangevlogen.  
Ook Jozef krijgt bezoek om hem gerust te stellen.  
Dat is mooi, nu aanvaard Jozef het, maar dan ben je er nog niet.....

De omgeving twijfelt ook en staat er niet open voor.  
Dat is de realiteit. Dat is ook vaak in deze tijd de realiteit.

(.....)

Geloof is vaak niet te beredeneren,  
en als je iets niet kan beredeneren en verklaren kan iets niet,  
menen tegenwoordig heel wat mensen.  
Ieder mens heeft denk ik momenten dat je gelooft.  
Dat je vol van vertrouwen bent.  
Maar ook kennen we wel die momenten dat er twijfel is.  
Dat is soms lastig om mee om te gaan....

Ook wij zullen het af en toe moeilijk hebben  
in een wereld die niet zit te wachten op het goede nieuws van God.....  
En als anderen je aan het twijfelen brengen is dat knap lastig...

En toch: wij weten ten diepste beter, hoop ik.  
Wij weten ten diepste,  
ook al vieren we het dit jaar vanwege Corona heel anders,  
Gods licht wordt binnenkort geboren.  
Stel je hart ervoor open, zoals Maria dat deed.  
Ze hield de deur niet gesloten voor God,  
die zich ineens en zo onverwachts aandiende.  
Doe als Maria, stel je hart open voor God.  
en..... ontvang het Goddelijke Kind in al zijn eenvoud.  
Ontvang Hem, koester Hem, aanbid Hem en geef Hem een plaats in je leven.  
Hij verdient het.

Trouwens: wij allen verdienen het ook!

## Voorbede

Verlangend naar Gods komst op aarde,  
uitziend naar het feest van Kerstmis, bidden wij:

Kom God, kom in onze wereld,  
zo ontregeld door het gevaar van Covid19  
kom in onze wereld  
en laat er vrede ontstaan waar oorlog is,  
dat er voedsel komt waar honger is,  
dat er veiligheid geboden wordt aan hen die op de vlucht zijn,  
dat er hoop komt waar wanhoop is.  
Kom God, laat Uw belofte van heil wáár worden  
voor alle mensen van goede wil.





Kom God, kom in onze Kerk, wereldwijd,  
En kom in onze plaatselijke kerken  
waar we samenkomen in kleine getale –  
Kom toch – opdat er een goede geest heerst  
van zorg en omzien naar elkaar,  
opdat de woorden van troost en bemoediging,  
uitgesproken en uitgezongen,  
dóórwerken in allen die leidinggeven,  
actief zijn en stil komen bidden.

Kom God, kom in de levens  
van wie getroffen werden door het coronavirus,  
of anderszins te maken hebben met gezondheidsproblemen,  
in familiekring, in werk- en leef-omgeving; dat zij Uw nabijheid ervaren  
in mensen die oplossingen aanbieden,  
in helpende handen en stille aanwezigheid.

Kom, God, kom ook in ónze levens  
als Redder, als Licht van de wereld –  
Dat wij als engelen elkaar goede boodschappen brengen,  
Dat wij als profeten hoopvol vooruit durven zien,  
Dat wij als gelovigen niet vergeten dat alle heil komt van U.

In deze adventstijd willen we via de vastenactie  
ons verbonden weten met de kinderen in Nicaragua.  
dat er een einde komt aan hun ondervoeding  
en dat ze een goede toekomst mogen hebben.  
Bidden we ook voor hun ouders dat zij de moed niet verliezen en de hoop levend houden.

Wij bidden voor hen die ziek zijn  
om bescherming, genezing en goede zorg.  
En waar mensen niet meer kunnen genezen bidden we  
om uw genade, liefde en nabijheid.  
Wees ook met alle medewerkers in de zorg  
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,  
om moed, kracht, volharding en zegen.

We willen gedenken hen die ons zijn ontvallen door de aardse dood.

Verhoor dan onze gebeden, door Christus onze Heer.....

### **\* Voor de kinderen...**

#### *Hoe God met mensen omgaat..*

Op de Adventzondagen ontmoeten de kinderen elke week een andere kunstenaar (schilder, beeldhouwer, geurkunstenaar etcetera). Deze laat hen kennismaken met de navertelling uit de Eerste Lezing van de betreffende Adventszondag. Daarbij schetst de kunstenaar het 'Beeld van God' dat hij bij deze lezing krijgt als hij zich de vraag stelt: "Hoe gaat God met mensen om?"





De vierde Advent ontmoeten de kinderen een architect. De architect laat zich inspireren door een aantal verzen uit het boek Samuel. Samuel schrijft dat David niet kon begrijpen waarom hij zelf in zo'n mooi paleis woonde terwijl Gods ark, gewoon in een tent stond. Maar God wil onderweg kunnen zijn met de mensen, Hij hoeft geen huis van steen. De architect leest dat God bij de mensen wil wonen. Daar kan hij wel wat mee; hij wil meteen een huis voor God ontwerpen. Samen met de kinderen gaat de architect daarmee aan de slag.

## Gesprek met de kinderen

### Voraf:

Verzamel foto's van huizen: kastelen en paleizen, kerken, grote en kleine huizen, luxe en eenvoudige huizen, flatgebouwen en bungalows, degelijke huizen en armoedige huizen, hutjes voor vluchtelingen en huisjes waar meerdere gezinnen samen moeten wonen, etc.

Leg de foto's op tafel zodat de kinderen ze goed kunnen zien.

Stel enkele vragen om het gesprek op gang te krijgen met de kinderen; ze mogen

### foto's aanwijzen:

- In welk huis woont koning David?
- In welk huis zou jij willen wonen?
- Welke huis lijkt het meeste op jouw huis
- Hoe komt het dat deze huizen zo verschillend zijn?
- In welk huis zou God wonen?

Deze laatste vraag is belangrijk. Laat de kinderen rustig nadenken en vertellen. Elk antwoord is goed, maar probeer de kinderen voor de volgende twee gedachten gevoelig te maken:

- God wil in elk huis wonen
- God woont ook in eenvoudige en arme huizen (denk aan de tent in het bijbelverhaal)



### Vervolg vragen:

- Hoe weet je dat God in jouw huis woont? Denk aan een kruisje aan de muur, een Bijbel die thuis ligt, een kaars die brandt bij een foto van iemand die is overleden, een wijwaterflesje, een Mariabeeldje dat verwijst naar Jezus, een Rozenkrans met kraaltjes voor het Onze Vader, een plek waar je af en toe bidt etc.

- Hoe kan God zichtbaar worden in een klein of armoedig huis, of zelfs in een tent? De antwoorden kunnen gelijk zijn aan de vorige vraag, maar het doel hier is om de kinderen gevoelig te maken voor Gods aanwezigheid in 'arme huizen' oftewel in 'kwetsbare levenssituaties'.

- Wat is het kleinste plekje waar God kan wonen? *Jouw hart*. Dus waar je ook woont, ruim of bescheiden, zelfs als je op straat leeft, er is altijd een klein plekje voor God en jou samen.

- Ook de kerk is een huis van God waar iedereen welkom is. Hoe heet

deze kerk? Heb je wel eens gemerkt dat God hier woont? Hoe merkte je dat?

Aan het einde van het gesprek kan de architect terugkomen, alles afronden en zeggen dat hij heel veel geleerd heeft van de kinderen, en dat hij nu begrijpt dat hij naast mooie, grote en dure huizen, ook mooie, kleine en eenvoudige huizen moet ontwerpen. Want iedereen heeft een huis nodig en God wil in al deze huizen wonen. Straks gaat hij met de kinderen eens kijken wat zij willen ontwerpen.

### Knutselen: Ontwerp je huis van God

De kunstenaar heeft verteld over God die onder de mensen wil wonen. Waar komen we God dan tegen? Waar zouden we Hem tegen willen komen? De kinderen worden architect: ze ontwerpen een huis voor God.

**Benodigheden:** Papier, gekleurd papier, potloden, Lijm

### *Werkwijze*

De kinderen mogen hun eigen huis voor God 'ontwerpen' (kan ook letterlijk het huis zijn waar zij zelf wonen) en plekje aangeven/tekenen/beschrijven waar God is in dat huis. Dat kunnen ze doen door te tekenen, of door met gekleurd papier te plakken. Denk ook terug aan het gesprek dat voorafging. Het kleinste plekje waar God kan wonen is je eigen hart. Misschien is dat ook een idee voor een huis.

## **\* Gedachten van parochianen...**

### *Kantelpunt een nieuw begrip of toch ouder dan we denken.*



Recent haalde het NRC het woord kantelpunt aan in een artikel. Het artikel ging over het klimaat. Men heeft ontdekt dat een kantelpunt, ook wel omslagpunt genoemd, een groot effect kan hebben op het gehele klimaat van de wereld. In de praktijk blijkt dat de mens het begrip kantelpunt in een andere context ziet. Het mensdom is geneigd om lineair te denken. Een opwarming van 1.5 graden zou met een menselijke reductie van anderhalve graden het klimaat weer in balans brengen. Deze gedachte blijkt niet de juiste te zijn volgens deskundigen! Om het klimaat weer te herstellen, zal de temperatuur maar liefst 10 graden moeten dalen.

Dat een kantelpunt voor ons een moeilijk te overzien begrip lijkt te zijn, uit zich ook bij het Corona-virus. Dachten wij niet, dat het virus snel zou overwaaien, om vervolgens ons gewone leventje weer op te pakken. Wie had verwacht dat we er maanden / dagen aan vast zouden zitten, wie had gedacht aan anderhalve meter afstand houden, wie had rekening gehouden om, begin december, verplicht een mondkapje te moeten dragen. Om ons vertrouwde leven terug te krijgen, moet er flink stof worden gehapt.

Zulke oude kantelpunten zijn ook in de bijbel, ons geloof en de kerk te vinden. Een kantelpunt in de bijbel is het verhaal van Adam en Eva. We kunnen daar het kantelpunt vinden in de verboden vrucht. of bij de uittocht uit Egypte. Een kantelpunt in ons geloof zou een periode van minder bidden kunnen zijn of boos op God zijn, vanwege de huidige pandemie. Een groot kantelpunt, voor de rooms katholieke kerk, was de reformatie. Een huidige kantelpunt is de leegloop van de kerk. Wellicht ervaart u ook het gegeven, dat het vaak erg veel moeite blijkt te kosten om een kantelpunt nadien te herstellen of het goede te herwinnen.

Zou God ook een kantelpunt hanteren, wanneer Hij besluit om terug te keren, op aarde, voor een Nieuw Koninkrijk? Wie leeft vanuit vertrouwen hoeft zich niet druk te maken over dit eventuele toekomstige kantelpunt.

Jan Veltman, Dronryp

## **\* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...**

### *Aangeboden: twee jaargangen katholieke illustraties*



Annelieke Leijstra uit Tzum heeft vanuit een erfenis twee jaargangen katholieke illustraties verkregen, namelijk uit 1928 en 1930. Deze gebonden boeken zijn niet in heel goede staat maar wel oud. Is er een parochiaan die hier belangstelling voor heeft? Die kan zich in verbinding stellen met Annelieke Leijstra (anneliekeleijstra@hotmail.com) Tel: 06-54363708. Ze worden gratis aangeboden.

# ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN **VASTENACTIE**

In deze adventstijd waar we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus, willen we ons ook inzetten voor kinderen overal ter wereld. Zoals voor de kinderen in het noorden van Nicaragua. In een van de armste en droogste gebieden in het land leven gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Een groot aantal kinderen is ondervoed.

Adventsactie ondersteunt de lokale organisatie Octupan die gezinnen leert met duurzame landbouwtechnieken van hun land te kunnen leven. Het geld wordt besteed aan landbouwtrainingen, startpakketten en bonnen die in noodsituaties in te wisselen zijn voor voedsel. Hierdoor verbeteren de vooruitzichten van de kinderen en het hele gezin.

U kunt bijdragen door een bedrag over te maken op:  
NL21 RABO 0320 417 255  
t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere  
o.v.v. Collecte Adventsactie 2020

Laten we de kinderen van Nicaragua hoop geven op een goede toekomst!!