



DERDE PASTORALE BRIEF – 2 april 2020

*voor parochianen en belangstellenden
van de H. Jacobusparochie N.W. Friesland*

*** Inleiding...**

Vandaag ontvangt u al weer onze derde pastorale brief. Langzaam beginnen we een beetje te wennen aan de nieuwe situatie waarin we allemaal beland zijn. Ons pastoraat is veranderd van persoonlijk contact in telefonisch, digitaal en papieren contact. Ondertussen worden wij steeds 'digitaler' en proberen wij straks ook wat van de liturgie zichtbaar te maken met opnames. Om ons heen horen wij veel meer mensen die op creatieve wijze toch hun werk proberen voort te zetten. We leren met z'n allen in een korte tijd erg veel!

In deze brief vindt u weer praktische informatie, gelovige inspiratie en leest u werk van eigen parochianen. Ook voor de kinderen is er dit keer een eigen pagina. Deze brief staat in het teken van Palmzondag. Wij willen u er nog op attent maken dat u op Palmzondag een verwijzing op onze website kunt vinden naar een filmpje van de Palmwijding in onze eigen parochie. De volgende pastorale brief kunt u van ons midden in de Goede Week verwachten.

Wij wensen u en jou veel leesplezier toe!

Hartelijke groet van het pastoresteam,
Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

*** Vanuit het pastoresteam...**

Afhalen van gewijde palmtakjes

In besloten vieringen zullen de palmtakjes op de locaties worden gezegend. Ze worden verspreid in de parochie en de mensen worden in staat gesteld om in (eigen) kerk een palmtakje te halen, een kaarsje te branden en om gewoon even te bidden.....

In Harlingen is de kerk de gehele week open van ongeveer 08.30 uur tot 17.00 uur.

In Franeker is de kerk open op palmzondag 5 april van 10.00 uur tot 12.00 uur

In Dronryp is de kerk de gehele week open van 08.00 uur tot zonsondergang

In Sint Anna is de kerk open op palmzondag 5 april van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Vieringen in de parochie

De komende tijd zullen wij een via onze parochiewebsite een aantal filmpjes beschikbaar stellen van de bijzondere plechtigheden van de Goede Week en Pasen. De pastores zullen samen een korte liturgie van Palmzondag, Goede Vrijdag en Pasen vieren en opnemen. Deze worden daarna geplaatst op de website. Het eerste filmpje komt op Palmzondag beschikbaar. Op Goede vrijdag wordt ook een filmpje geplaatst en op Pasen zelf. Deze filmpjes blijven, nadat ze geplaatst zijn, langere tijd te zien via de website..

De pastores vieren op dit moment elk weekend met z'n tweeën, zonder parochianen de zondagsviering in één van de kerken van de parochie.

Intenties

In de parochie viert pastoor Marco Conijn met regelmaat (privé) de H. Mis. U kunt hiervoor (over de mail) intenties aanleveren. Uw verwoorde intenties worden dan bij God gebracht.

Luisterend oor van de pastores

Als u even uw hart wil luchten, bel ons. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. We hopen dat u, dat jij ons juist in deze tijd ons weet te vinden.

Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503

Pastor Dorenda Gies: 06 20821969



Ziekenzalving of ziekenzegen

Het Coronagebod om thuis te blijven en sociale contacten te mijden betekent dat huis- en ziekenbezoek door ons is stopgezet wegens besmettingsgevaar. Alleen voor een mens in stervensnood mogen we een uitzondering maken.

Kaarsje aansteken

De kerk van Harlingen en de kerk van Dronryp zijn overdag geopend. Mensen kunnen een kaarsje aansteken of zo mogelijk een noveenkaars branden.



Uitvaarten

Het Coronavirus maakt dat er pijnlijke en ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden, hoe vorm te geven aan een uitvaart. Als pastores hebben we ervoor gekozen dat er geen samenkomst meer zal zijn in de kerk (of andere besloten ruimte). Dit doen we om elkaar te beschermen. We overleggen wel met de familie wat we in kleine kring voor hen kunnen betekenen en of er op een later tijdstip een herdenkingsviering zal zijn. We houden ons in ieder geval aan de regelgeving, zoals ons door de overheid en de bisdommen is opgedragen.

*** Gelovige Inspiratie...**

Door pastoor Marco Conijn



Evangelie van de intocht – palmzondag 5 april
(Mt. 21, 1-11)

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage zond Jezus twee leerlingen uit met de opdracht:

"Gaat naar het dorp daar voor u en het eerste dat gij zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen.

Maak die los en breng ze bij Mij.

En als iemand u een aanmerking maakt, zegt dan:

De Heer heeft ze nodig, maar zal ze spoedig terugsturen."

Dit gebeurde, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet:

Zegt aan de dochter van Sion:

Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.

De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen; zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten.

Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg,
terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden.
De mensen die Hem omstuwden, jubelden:
"Hosanna Zoon van David, Gezegend de Komende in de naam des Heren!
Hosanna in den hoge!"
Toen Hij Jeruzalem binnentrok,
raakte de hele stad in beroering en men vroeg: "Wie is dat?"
Het volk antwoordde: "Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea."

Overweging



De veertigdagentijd, boetetijd of lijdenstijd
is een periode van ingetogenheid en matiging.
Dit jaar hebben we de veertigdagentijd
veelal in afzondering en ingetogen doorgebracht,
al was dat veelal niet ingegeven door een religieus motief

Aankomende zondag is het palmzondag.
De lijdensweek neemt met deze zondag zijn aanvang.
Na Witte Donderdag en Goede Vrijdag zal het ook dit jaar Pasen worden.

Jezus viel lijden ten deel,
Jezus stierf aan een kruis,
maar uiteindelijk wordt lijden en dood overwonnen.

Het is een eeuwenoud verhaal
waar mensen zich al eeuwenlang aan op mogen trekken.
Ook dit jaar, waar we de lijdensweek niet los kunnen zien van de coronapandemie

De Goede Week wordt voorafgegaan door Palmzondag.
In de viering van palmzondag wordt niet alleen het lijdensverhaal gelezen,
Maar ook het feestelijke verhaal van de intocht.

We horen hoe Jezus op een ezel gezeten Jeruzalem binnentrekt.
Het volk is buiten zinnen.
Jezus is hun Redder, hun voorbeeld.
Hij wordt bejubeld.
Hij was een man Gods,
verkondigde Gods woord,
verkondigde bevrijding.

Uit zijn mond hoorden we dat God ons lief heeft
en dat we ook van harte elkaar moeten liefhebben.
Daar willen we best voor gaan.

Maar uit zijn mond klonken ook woorden
waar we het misschien wel moeilijker mee hebben.
We moeten vijanden liefhebben.
Je moet jezelf gelukkig prijzen als je treurt, arm bent of vervolgd wordt.
En tenslotte: wie zijn leven wil behouden
moet bereid zijn om het zelf te willen verliezen.
We moeten dus bereid zijn offers te brengen,
ook als het ten koste gaat van onszelf.

Dat laatste is normaal gesproken voor veel mensen een lastige.
In deze dagen van crisis zijn velen echter bereid
om wel grote offers te brengen.
Niet alleen uit zelfbescherming,
maar ook om kwetsbaren te beschermen.

Ik herinner me premier Rutte
die nog maar enkele weken geleden
een (voor mij) nieuw woord introduceerde.
Hij had het over groepsimmunititeit.

Het komt erop neer
(al is het wel wat kort door de bocht)
dat een groot deel van de bevolking
-al wil niemand dat en is het geen doel op zichzelf-
ten gevolge van de contacten die er toch nog zijn
ziek zullen worden
om daarna immuun te zijn geworden.

Bij de meesten vallen de gevolgen mee,
maar er zullen er ook zijn die heel ziek worden
en er zijn er die het met de dood moeten bekopen.

Met andere woorden,
wie bereid is zijn leven te geven
zal medemensen het leven schenken.

Want als er voldoende mensen ziek geweest zijn
-zich (noodgedwongen) hebben opgeofferd ten koste van een hoger doel-
vormen zij een beschermingshaag om mensen die kwetsbaar zijn.
Dat is de gedachte, zo ik begreep.

Het verhaal van de intocht klinkt deze zondag.
Nadat dit verhaal geklonken heeft
trekken normaal vele kinderen
in een feestelijke processie door de kerk
met hun mooi versierde Palmpasen stok.
Dit mooie en feestelijke moment gaat dit jaar aan ons voorbij.

Wat niet aan ons voorbij gaat is Gods verhaal met ons mensen.
Het verhaal van Gods liefde voor ieder menskind.

De lijdensweek ligt voor ons.
Als snel slaat de vreugde van palmzondag om.
Het wordt en verhaal van verraad, van verloochening en van opoffering.

Jezus is bereid zijn leven op te offeren, voor ons.
Al voor de lijdensweek zijn aanvang neemt
weten we nu al dat lijden en dood naar het nieuwe leven voert.

Ook van ons wordt deze weken opoffering gevraagd.
Veel mensen lijden en zijn angstig.
We mogen echter weten dat lijden en dood nooit het laatste woord hebben.
Dat we daar ondanks alles in mogen blijven vertrouwen.

Voorbede



Laten wij in deze zorgelijke tijd onze gebeden bij Hem neerleggen:

Bidden we voor onze wereld,
waar ontelbaren ziek zijn en dodelijk ongerust:
om vertrouwen en een diep geloof dat deze hele nare tijd voorbijgaat;
Voor allen die op dit moment het lijdensverhaal zelf aan den lijve meemaken
of voor hun ogen zien afspelen:
dat zij door iemand aangesproken worden en goed verzorgd.

Bidden we voor de Kerk vandaag
wereldwijd en zo dicht om ons heen:
Voor onze heilige Vader, de bisschoppen,
alsook voor de pastores en dominees in lokale kerken:
dat zij de gelovigen bemoedigend toespreken en opvangen.
Dat God onze grote inspiratiebron mag zijn en blijven
is in deze tijd van onzekerheid en onrust.

Bidden we voor hen die in onze wereld een groot kruis dragen;
voor wie werden gehuldigd en bewonderd
en niet meer op respect kunnen rekenen;
voor wie afgeremd worden door ziekte of beperking,
maar ook door de spot van anderen:
dat zij nieuwe aandacht krijgen en met liefde worden omringd.

Voor de zieken en ouderen bidden we in deze barre tijd,
voor wie mantelzorger zijn:
om energie en uithoudingsvermogen.

Bidden we ook voor onszelf...
dat wij gespaard blijven van het Corona-virus of anders ervan genezen;
dat wij oog hebben en houden voor de naaste,
ook al moeten we afstand bewaren.
dat we de moed erin houden
en daarmee anderen tekens van leven geven.

Op voorspraak van moeder Maria bidden we:

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

* Gedachten van parochianen...



Heel wat mensen kunnen door het coronavirus de glorievolle intocht van Jezus niet in de kerk meemaken. Geen vrolijke rij (of rijtje...) feestelijk geklede kinderen met hun zelf versierde palmpasentakken in vrolijk optocht de kerk door. En alsof dat nog niet genoeg is: hoevelen in den lande (en de door geldbejag doorgedrukte mondialisering hele wereld) hebben door het niets ontziende virus hun aardse reis onverwacht ineens moeten vervolgen in de eeuwigheid, waar ze de intocht natuurlijk wel veel directer, veel intensiever kunnen beleven. Ja wie weet worden ze daar wel net zo feestelijk binnen gejubeld als Jezus toen in Jeruzalem..., weten wij veel. Doordat we niets met zekerheid weten, maar heel veel via de Wijze Geschriften met zeker vertrouwen kunnen aannemen zijn we wel zo vrij om daar naar eigen klein inzicht een eigen invulling aan te geven. Dat houdt ons inventief, geestelijk fit en vrij.

Ondertussen is het met dat Palmpasen wel een vreemde zaak. Het is een feestelijk gebeuren, dat is zeker, maar tot hoever reikt ons feestelijk gevoel? De religie gaat daarmee om of het niet toen maar nú plaatsvindt. Maar wij, gewone gelovigen, zonder die jarenlange verdieping van de theoloog, weten met aardse zekerheid dat het toch echt wel allemaal verleden tijd is. We zoeken dan ook wel naar meelevende blijheid, maar de euforie die we kennen uit mei '45 toen we van het Hitlervirus bevrijd raakten, tja, die kunnen we zomaar toch maar niet opbrengen.

Ik voel daar natuurlijk wel wat wroeging over: mijn geloof, hoe intens een enkele keer ook is toch wel wat schamel, in ieder geval heel wat minder intens dan ik het zou willen. Maar ook het pogen is schoon en de aanhouder wint, lees maar eens wat heiligenlevens en besef hoeveel gewone mensen bij het verlaten van het aardse in volstreekte overgave, ja met een zeker weten, naar de wachtende God in de eeuwige hemel overgaan.

Laten we ons dan ook met eenzelfde vertrouwen aan God overgeven op het gebied van de dramatische coronagebeurtenissen die zo gemakkelijk tot stuurloze angst en te vaak ook het ziekbed kunnen leiden.

Een wat moeilijk geloofspuntje is natuurlijk ook het feit dat Jezus zich met volle overgave op zijn ezeltje liet fêteren, wel wetend wat hem binnen enkele dagen te wachten stond. Of is het juist een opsteker voor ons om altijd door dik en dun vol dapper vertrouwen in het nú te leven, zonder planningen, zonder verwachtingen en juist ook in deze coronatijd? Als ik daar goed over nadenk is dat wél de enige weg die echt uitzicht biedt. En ook gelukkig maakt. Wij hebben niet alleen op te grote voet geleefd, nee, we hebben ook veel te veel alles in verre zekerheden willen plannen. Ook daar krijgen we nu een duidelijk lesje in: de mens wikt, God beschikt. Ja, Palmpasen is een heel bijzonder feest, en dat is het!

Wim van Bussel, Franeker

Heeft u ook bemoedigende woorden te delen met parochianen. Mail ze ons dan naar de pastores.....

* Voor de kinderen...

Deze zondag zouden jullie, jongens en meisjes met jullie Palmpaasstokken door de kerk lopen. Dit jaar kan dat helaas niet, maar misschien kun je wel gewoon een mooie Palmpaasstok maken. Zo'n mooi Palmpaasstok is eigenlijk bedoeld om weg te geven aan zieke en eenzame mensen. Omdat we dat nu ook niet kan, kun je er misschien een mooie foto van maken. die kun je dan met een lieve wens erop aan opa, oma, of iemand anders sturen. De lekkere dingen aan de stok kun je dan misschien delen met mama, papa, broertjes of zusjes. Maak er maar iets moois van!



Hoe maak je de Palmpaasstok?

Je moet een kruis maken met twee stokken, waarvan de langste met een punt (om het broodhaantje makkelijk op te prikken). Deze kun je omwikkelen met crêpepapier of lint. Verder kan je hem versieren met papieren slingers en wat lekkers, bijvoorbeeld met noten, mandarijntjes en paaseitjes. Bij de kerk kun je zondag een gezegend palmtakje ophalen om op de stok te doen, of je haalt groen takjes uit je eigen tuin. Tenslotte prik je een broodhaantje op dat je zelf kunt maken, maar soms ook in de winkel kunt kopen. Sommige kinderen hebben misschien via school ook al tips gekregen voor het vieren van Palmpasen. Daar staat ook een leuk recept voor het maken van het broodhaantje. En nu nog een foto maken!!!

De Palmpaasstok: Hoe zit het eigenlijk?

De palmpaasstok, die de kinderen normaal elk jaar op Palmzondag in optocht meedragen in de kerk vertelt het hele verhaal van de Goede Week en Pasen. Elk voorwerp dat je eraan vastmaakt vertelt een eigen stukje van dat indrukwekkende verhaal van Jezus en zijn leerlingen.



De **groene palmtakjes** aan de stok verwijzen natuurlijk naar de intocht van Jezus in Jeruzalem, die wij gedenken op Palmzondag (Mt 21, 1-9). Hij werd daar met palmtakken toegejuicht. Het zijn takken die altijd groen blijven, ook als het winter is.

Het **haantje is van brood** gemaakt. Het is het brood van het Laatste Avondmaal, dat Jezus als zijn lichaam deelt met zijn vrienden op Witte Donderdag, zoals hij zijn leven met hen deelt. (Mt 26, 20-30)

Het **haantje** bovenop is een herinnering aan Petrus. (Mt 26, 69-75)

Tot drie maal toe ontkent hij uit angst de vriendschap met Jezus. Als de haan kraait beseft hij eindelijk dat hij Jezus afvalt. De haan is daarmee een teken van waakzaamheid. Hij roept mensen op de grens van donker en licht wakker.

De **stok heeft een kruisvorm** en verwijst daarmee naar het lijden en de kruisdood van Jezus, die wij op Goede Vrijdag herdenken. (Mt 27, 45-54)

En de **versiering** aan die stok, de groene takjes, de bloemen, de eitjes, het fruit, dat verwijst naar de kringloop van het leven, naar het nieuwe leven, naar het feest van Pasen. Soms hangen er precies 12 eitjes aan de stok. Die verwijzen dan naar de twaalf leerlingen van Jezus.

Een heel mensenleven komt zo voorbij, als de kinderen met hun Palmpaasstok door de kerk trekken. Niet alleen het leven van Jezus, maar ook het leven van veel mensen, waar vreugde en verdriet vaak zo dicht bij elkaar komen. Laten we op Palmzondag dus eens extra aandacht besteden aan die mooie stok van de kinderen.

* Nieuws vanuit de parochie...



Bericht van de Parochiële Caritas.

Kunnen wij u helpen?

Wie door de crisis wordt beperkt kan op mensen van de Caritas een beroep doen. Bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen, de hond uitlaten en eventuele andere zaken. Daarvoor zijn er vier telefoonnummers beschikbaar: Mocht u geen beroep willen doen op hulp, maar juist hulp willen aanbieden, dan kan dat ook. Graag zelfs.

Locatie St. Annaparochie:	Trees Stornebrink	06 623108907
Locatie Dronryp:	Jos Nijssen	06 21622113
Locatie Franeker:	Theo van der Geest	06 15428549
Locatie Harlingen:	Joke van der Heide	06 30506061

Vastenactieproject

Het bestuur van de PCI doet daarom een beroep op u om uw bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL07 RABO 0320419738 t.n.v. de Parochiële Caritas, onder vermelding van "Project Gambia"

U weet dat Caritas de totale opbrengst verdubbeld, zodat we het mogelijk maken dat de mensen daar kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe lagere school.

* Hart onder de riem...



Hier is plek voor mooie initiatieven waarvan u of jij hebt gehoord of gezien, of mooie teksten die je wilt delen met elkaar.

Bidden

Bidden is geloven.
Bidden is het erkennen van de grootheid van God.
Bidden is lofprijzing,
Biddend sta je onder God's gezag,

Geloven is vertrouwen.
Geef je zorgen en nood uit handen
En vertrouwd
dat het gebeurd zoals het kennelijk moet gebeuren.

Bidden is vertrouwen.
Vertrouw op God,
Ervaar je kwetsbaarheid
Dan kun je de ruimte van God betreden.

Bidden is de werkelijkheid van God betreden.
Geef je over aan God.
Biddend ben jij bewaard in de ruimte en liefde van God.
Onder Zijn genade.

Een beschouwing over bidden door Elsa de Vries uit Dronryp, naar aanleiding van het boek "Van God spreken" door Job van Schaik en Wouter Slob

Eenzaam hoef je je niet te voelen

Eenzaam hoef je je niet te voelen
Er wordt voortdurend aan je gedacht
Door mensen die het goed bedoelen
Misschien geeft dat je in deze tijd wat kracht.

Lies van der Zweep, Dronryp
(namens de wijkdames)

*** Vanuit het bisdom andere kerken en de wereld...**

Veertig dagen quarantaine.
Brief in verband met de Coronacrisis



In een extra bijlage vindt u vandaag een brief van bisschop van den Hout naar aanleiding van de coronacrisis. Deze brief kunt u ook nalezen op de site van het bisdom (www.bisdomgl.nl).

Geen relieken van Bernadette

De relieken van de heilige Bernadette van Lourdes zullen dit jaar niet naar Nederland komen. Op 11 mei zou een rondgang door alle Nederlandse bisdommen starten. Het reliek zou ook enkele dagen Bolsward aandoen. Het zou samengaan met de processie en andere feestelijkheden. De organisatie verwacht dat de relieken op zijn vroegst in 2021 een rondgang door Nederland zouden kunnen maken.

Biddend met elkaar verbonden....



Woensdag 19.00 uur tot 19.15 uur: Klokken van hoop

Al eeuwen luiden klokken als communicatiemiddel. Ze roepen niet slechts op tot gebed, maar vertellen de inwoners met hoge of sonore klanken en zonder woorden wat er aan de hand is in de stad of het dorp. Wanneer er iemand overleden is, klinken de lage klanken van de doodsklok; de papklok gaf in de middeleeuwen aan dat de stadspoorten dichtgingen en het etenstijd was; de waakklok luidt als er brand is. In veel dorpen in Friesland en Groningen kondigen klokken tegenwoordig nog steeds de geboorte van een kind aan en in Utrecht kondigt de Banklok de raadsvergadering aan.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten. Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de torens, klokkenstoelen en kerken die een oproep van hoop kunnen doen door de luidklokken te doen klinken.

Ook de kerken van de Jacobus Parochie doen mee aan de actie:

* Als teken van hoop en troost voor alle mensen:

dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn.

of alleen thuis zitten en dat we ons in solidariteit met elkaar verbonden voelen.

* Als signaal dat we enorm veel respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.



Overzicht: Landelijke uitzending Eucharistie; Nederland en Vaticaan

Nederland:

Televisie: KRO-NCRV, elke zondag, 10.00 uur via NPO 2 , zoals gebruikelijk op afwisselende locaties in het land. Een TV-viering in versoepelde stijl, zonder kerkelijk publiek. Alleen voorganger en misdienaren zijn in beeld.

Internet: website KRO-NCRV, dagelijks live-stream uitzendingen van de ochtendmis, 9.30 uur in de St. Vituskerk van Hilversum.

Rome/Vaticaan:

De dagelijkse mis van Paus Franciscus in Casa Santa Marta te Rome: via de website www.vaticannews.va; via het YouTubekanaal van het Vaticaan.