



## **Negenentwintigste pastorale brief 28 november 2020** *Eerste zondag van de advent*

*voor parochianen en belangstellenden van de  
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

*De volgende pastorale brief verschijnt op 19 december*

*Laten we waakzaam zijn,  
zodat we oog hebben voor wat er gebeurt  
en niet wegdromen in onverschilligheid.*

*Laten we waakzaam zijn,  
zodat niemand verdwijnt  
tussen de plooiën van het drukke leven.*

*Laten we waakzaam zijn,  
zodat we daadwerkelijk aanwezig zijn  
waar mensen ons nodig hebben.*

*Laten we waakzaam zijn,  
zodat we het verschil kunnen maken  
voor mensen zonder uitweg.*

*Laten we waakzaam zijn,  
want de Heer des huizes zal komen.*



### **Oproep voor de Kerstspecial**

*Schrijf een mooie kerstervaring, een kerstverhaal, een kerstgedicht  
of een kerstwens voor uw medeparochianen!*

Straks willen wij een kerstspecial van onze Pastorale Brief uitbrengen,  
die helemaal door parochianen is geschreven.

Wij nodigen u en jou uit om een stukje te schrijven van maximaal 250 woorden.  
Deze kunnen tot uiterlijk 20 december  
naar één van de pastores worden gemaild.

Vlak voor Kerstmis kan iedereen dan nog een extra brief tegemoet zien.

## \* Inleiding...

*Door pastoor Marco Conijn*

Geen Elfstedentocht deze winter. Het zal ons toch niet overkomen!?. Stel je toch eens voor dat er eindelijk, na jaren, een ijsvloer ligt van jewelste, dan gooit Corona dit jaar roet in het eten. Woensdag leverde de Leeuwarder Courant kritiek in een redactioneel commentaar op het genomen besluit van het bestuur van De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Mocht er dit jaar voldoende ijs liggen dan zal de tocht der tochten niet zal worden verreden, aldus het bestuur. De Leeuwarder Courant stelt dat dan de tochten wel verreden moet worden, omdat het dan een legendarische tocht zal gaan worden en ziet -ondanks de Corona- mogelijkheden. Laten we hopen dat juist dit jaar, vorst en koude, ijs en sneeuw ons niet ten deel vallen. Nee, dan liever in 2022. Echter: door de stijgende temperatuur op aarde lijkt de kans op een tocht der tochten dit jaar en volgende jaren steeds kleiner te worden. Jammer!

In aanloop naar de verkiezingen is er bij nogal wat partijen heibel in de tent. In de afgelopen week een klein bericht dat het niet meer botert tussen de fractie en het bestuur van 50-plus. Volgens mij is deze partij bijna passé. Dus niet teveel aandacht aan schenken. Binnen de SP, zo vernamen we, rommelt het ook. Het partijbestuur grijpt in bij haar jongerenorganisatie ROOD. Met driekwart van de stemmen koos de jongerenorganisatie een nieuwe voorzitter, namelijk Olaf Kemerink. En deze jongen houdt er communistische denkbeelden op na. En dat mag niet van het partijbestuur. Ze trekken hun bijdrage aan de jongerenorganisatie in. Best opmerkelijk. Waar het echt ramspoed is, dat is Forum voor Democratie. Bij de provinciale statenverkiezingen werd deze partij de grootste van het land. Meeregeren (uitgezonderd in Noord-Brabant) was er nog niet bij, want de partij moest eerst maar eens volwassen worden. Dat was een gehoord excuus van gesetelde partijen. Dat lijkt nu waarheid te worden. Veel verwijten klinken, rollebollend gaat men over straat en men vecht elkaar letterlijk en figuurlijk de deur uit. Volgend jaar zijn er landelijke verkiezingen. Laten we toch in Godsnaam hopen dat wij volksvertegenwoordigers kiezen die het goed voor hebben met het land, zijn bewoners en Gods schepping.

Om goede dingen voor zijn inwoners te kunnen doen wil de provincie Fryslân in de toekomst een "ingezetenenbelasting" kunnen heffen. Hierdoor, zo is het idee, krijgt de provincie meer autonomie. Men gaat voor minder Den Haag en meer provincie. Naast het rijk, de gemeente en het waterschap dus nog een belasting innende overheid erbij. Moeten we hier blij mee zijn? Ik ben nog niet overtuigd. Want deze belasting is bedacht door mensen die menen dat er nu te weinig geld binnen komt en te weinig besteed kan worden aan uitgaven. Eerst maar eens de uitgaven onderbouwd zien. Dan bezien of het wel zo'n goed idee is.



Tenslotte. Enkele vaccins om Corona tegen te gaan zijn nu bijna goedgekeurd. Een van de veelbelovende vaccins is ontwikkeld aan de universiteit van Oxford en wordt geproduceerd door AstraZeneca. Het mooie van het ontwikkelde vaccin is dat de fabrikant het tegen kostprijs wil leveren voor slechts € 2,50 per dosis. Voor het einde van het jaar kunnen al miljoenen vaccins geleverd worden, terwijl andere fabrikanten slechts kleine hoeveelheden kunnen leveren. Het biedt in ieder geval perspectief om uit de ellende te komen, hoewel nog heel wat mensen niet staan te popelen om zich te laten vaccineren uit vrees voor bijwerkingen op lange termijn.

Bijgaand onze 29<sup>ste</sup> pastorale brief. Pastor Dorenda besteed aandacht aan de adventsactie en voorts is er ditmaal een bijdrage van mevrouw Hiemstra uit Herbayum. Ondertussen gaan we samen op weg naar kerstmis en zien uit naar de geboorte van de Heer.

Veel leesplezier.

Pastoor Marco Conijn

*Pastoor Marco Conijn*  
*Pastor Dorenda Gies*

*(c.m.conijn@hotmail.com)*  
*(pastorgies@kpnmail.nl)*

## \* Vanuit het pastoresteam...



### **Streamen van vieringen Vanaf heden meestal op zaterdag**

De komende periode zal (meestal) op iedere zaterdagavond een viering uit onze parochie worden gestreamd. Kort tevoren is er een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 28 november om 19.15 uur vanuit Dronryp

Zaterdag 05 december om 19.15 uur vanuit Dronryp

Zaterdag 12 december om 19.15 uur vanuit Dronryp

Zaterdag 19 december om 19.15 uur vanuit Dronryp

Donderdag 24 december om 22.00 uur vanuit Dronryp

Website: [www.heiligejacobusparochie.nl](http://www.heiligejacobusparochie.nl)  
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

## ***Luisterend oor van de pastores***



Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. We zijn op dit moment wat terughoudend met huisbezoek, maar we kijken altijd wat er mogelijk is. Dus neemt u rustig contact op als dat nodig is.

Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503

Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

## \* Vieringen in de parochie

*De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad.  
Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.*



### **Belangrijk:**

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent, wordt u verzocht niet te komen

### **Vooraf aanmelden wordt (weer) dringend aangeraden**

De komende tijd is het aantal zitplaatsen per kerk weer beperkt tot maximaal 30 per viering. Om zeker te zijn van een zitplek wordt dringend geadviseerd om u van te voren op te geven. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten.

U kunt elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen.

Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

Voor Harlingen: [aanmeldenrkharlingen@hotmail.com](mailto:aanmeldenrkharlingen@hotmail.com)  
Voor Franeker: [aanmeldenrkfraneker@hotmail.com](mailto:aanmeldenrkfraneker@hotmail.com)  
Voor Dronryp: [aanmeldenrkdronryp@hotmail.com](mailto:aanmeldenrkdronryp@hotmail.com)  
Voor Sint Anna: [aanmeldenrksint-anna@hotmail.com](mailto:aanmeldenrksint-anna@hotmail.com)  
Voor Terschelling: [volkerssven@hotmail.nl](mailto:volkerssven@hotmail.nl)

### **Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:**

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

### **Vieringen rond de kerstdagen**

Deze week is het nieuwe parochieblad voor december uitgekomen..

Daar staan ook de kerstvieringen in vermeld.

Zo het nu lijkt kunnen we ook op kerstavond, kerstmorgen en op zondag 27 december dertig personen (excl. medewerkers) ontvangen per viering

Wellicht dat dit nog veranderd, maar daar kunnen en willen we niet op vooruit lopen.

We zullen dit jaar heel veel mensen teleur moeten stellen.

Er is maar "beperkt plaats in de herberg".

Er worden op iedere locatie kerstvieringen aangeboden op:

Kerstavond 24 december; kerstmorgen 25 december en op zondag 27 december (feest H. Familie)

Van de drie genoemde mogelijkheden

kunnen mensen slechts één datum kiezen, ongeacht de locatie.

Zo krijgen meerdere mensen de kans een viering in kerstsfeer te bezoeken.

Mocht er geen ruimte meer zijn om u te ontvangen dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Vriendelijke verzoek om zich af te melden

als mensen ziek worden of om een andere reden niet meer komen.

Dan kunnen we iemand anders uitnodigen.....

### **\* Gelovige Inspiratie...**

*Door pastor Dorenda Gies*



### **Eerste Lezing uit de Profeet Jesaja**

U, Heer, onze Vader, van oudsher heet U onze verlosser.

Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen,

waarom liet U ons hart verstenen, zodat het U niet meer vreest?

Keer terug, omwille van uw dienstknechten, de stammen die uw eigendom zijn.

Als U de hemel toch openscheurt om af te dalen!

De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.

Geen oog heeft een god buiten U gezien,

die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.

U ontmoet mensen die recht doen, en uw wegen gedenken.

U bent kwaad, want wij zondigden.

U bent kwaad op ons omdat we zondigden, toch worden wij gered.

Wij hebben ons allemaal verontreinigd,

heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;

wij zijn allen als verwelkte bladeren, de wind van onze zonden blaast ons weg.

Niemand is er die uw naam nog aanroept,

niemand heeft de moed om op U te steunen;

want U hebt uw gelaat voor ons verborgen,

en ons prijsgegeven aan onze schuld.

En toch, Heer, bent U onze vader.

Wij zijn de leem, U bent de boetseerder,

wij zijn allen het werk van uw hand.

# Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  
"Weest op uw hoede, weest waakzaam;  
want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.  
Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft.  
Bij het verlaten van zijn huis heeft hij  
aan zijn dienaars het beheer overgedragen,  
aan ieder zijn taak aangewezen  
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.  
Weest dus waakzaam,  
want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt,  
's avonds laat of midden in de nacht,  
bij het hanegekraai of 's morgens vroeg.  
Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden.  
En wat Ik tot u zeg zeg Ik tot allen: weest waakzaam!"

## Overweging

*Door pastor Dorenda Gies*



Kijk uit, wees waakzaam!. Hebben wij zo'n oproep wel nodig? Als het gaat om goederen en bezit, hebben we meestal alle mogelijke maatregelen getroffen. We installeren goede sloten op onze deuren. Op onze fiets zit een slot en sommigen auto's zijn zo goed beveiligd dat het alarm al afgaat als iemand alleen maar naar de auto kijkt. Ja, we zijn een waakzaam volkje. Mocht ons dan toch iets overkomen, dan zijn we verzekerd: brand, inbraak, glasschade, ziektekosten... noem maar op. Met die waakzaamheid is niks mis. Maar zijn we ook zo waakzaam als het Gods zaken betreft?

Juist aan het begin van de advent wordt ons gevraagd waakzaam te zijn. Want juist de advent is een tijd van waakzaamheid en uitzien naar... Uitzien naar kerst, uitzien naar dat visioen van vrede, uitzien naar de komst van de Heer. In het evangelie van Marcus horen we over de heer des huizes, die in het buitenland vertoeft. Hij geeft ieder een taak en vraagt om waakzaam te blijven, want de heer des huizes zal zeker weer thuis komen.

Het zijn woorden die Jezus spreekt in een van zijn laatste toespraken. Jezus kijkt uit naar de toekomst. Hij voorziet dat zijn volgelingen een moeilijke tijd tegemoet gaan, als hij er niet meer is. De eerste volgelingen van Jezus werden immers voortdurend vervolgd en bedreigd met de dood. En Marcus schrijft zijn verhaal in die tijd. 'Als jullie je nu maar aan jullie taak, jullie levensopdracht houden en waakzaam blijven, dan mag je er op rekenen dat ik in jullie midden kom, dat God zelf een nieuw begin met jullie maakt.'

Er klinkt geen wanhoop door in de woorden van Jezus. Integendeel, deze tekst leert ons hopen en verwachten, alert zijn voor het goede moment. De toekomst wordt gewaarborgd. Aan de ene kant door de belofte van God, van Jezus, de heer des huizes, die naar ons toekomt. Aan de andere kant door de waakzaamheid van mensen die in hun leven voorwaarden scheppen voor de komst van God, van dat Rijk van God. Wij kunnen de komst van God in ons midden immers mogelijk maken voor elkaar.

In een tijd dat wij ons soms onmachtig voelen door ons eigen leed en al het leed om ons heen, dat we het gevoel hebben dat we van God verlaten zijn, mogen we toch geloven dat God zich aan zijn belofte houdt. Jesaja horen we daarover in de eerste lezing. Hij laat de worsteling zien van vertwijfelde mensen. Alles lijkt tegen te zitten. Jesaja erkent de fouten en de ellende van het volk en hij vraagt God om hen weer tegemoet te komen. Hij verwacht duidelijk hulp en redding van God. We mogen naar zijn voorbeeld onze onmacht in Gods handen leggen. En dat kan soms een verademing zijn, want je kunt niet alle leed van de wereld op je schouders nemen. Je mag blijkbaar ook iets verwachten van God.

Ondertussen wordt er wel van ons verwacht dat we open staan voor de dingen die ons worden aangereikt. Dat we open staan voor de komst van het Rijk van God. Wees op uw hoede, wees waakzaam. God zelf zal een nieuw begin maken, op voorwaarde dat er mensen zijn die oog hebben voor de tekenen van zijn komst, die een open houding hebben, die waakzaam zijn voor Gods zaken. "Wat ik tot u zeg, zeg ik tot allen", zegt Jezus; "Wees waakzaam!"

En hoe zit dat dan met onze waakzaamheid? Waar zien wij Jezus en zijn idealen nog terug in ons leven, in onze samenleving? Waar kunnen wij die idealen tegemoet komen en de deur open zetten? Komen mensen in mijn omgeving tot hun recht? Ga ik wel bewust om met de gaven en talenten die mij in het leven zijn gegeven? Gaan we met respect om met de aarde, waar we zo afhankelijk van zijn? Wij kunnen in ons leven de voorwaarden scheppen voor de komst van God, van dat Rijk van God. Wij kunnen de komst van God in ons midden mogelijk maken voor elkaar. En daar waar wij echt onmachtig zijn, mogen we onze zorgen toevertrouwen in de handen van God.

## ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

In deze adventtijd vraagt de Adventsactie een hele concrete invulling voor waakzaamheid op onze levensweg. De Adventsactie zet zich dit jaar onder andere in voor voldoende eten voor kinderen in de droogste gebieden van Nicaragua. In Mansico, Nicaragua, zijn de gevolgen van de droogte goed zichtbaar: de aarde is gebarsten, de wegen zijn stoffig en de landerijen gortdroog. De verdroogde resten van gewassen zijn nog maar nauwelijks te herkennen. Juana Alvarado leerde nieuwe technieken, zodat ze met weinig water toch groente en fruit kan telen voor haar gezin. Mansico is een kleine gemeenschap in het hart van een van de droogste regio's. Er wonen 150 boerenfamilies. Juana Alvarado woont daar met haar echtgenoot en vijf kinderen. Ze kunnen overleven dankzij de alternatieve landbouwmethodes die ze leerden. De meeste mensen hier zijn boeren, maar er was niets te oogsten dit jaar: "Alles ging door de droogte verloren en veel mensen zijn vertrokken," aldus Juana.

Een helpende hand bracht een grote verandering ten goede voor Juana en haar gezin: ze leerde nieuwe manieren om groente en fruit te telen, die rekening houden met de condities in het gebied. "Ik heb geleerd hoe ik zelf organische mest kan maken, hoe ik verschillende gewassen kan telen en hoe ik een moestuin kan aanleggen en onderhouden," vertelt ze. Ze ontving ook zaden en gereedschappen via het project. "Je hebt maar weinig water nodig om toch gewassen te kunnen telen. En juist het gebrek aan water is een van de grootste problemen in ons dorp," legt ze uit.

"Toen we met de moestuin begonnen, kregen we uien, radijs, tomaten, bieten en later ook fruitbomen. De gemeenschap ontving gereedschap en grote gieters. Daar zijn we enorm mee geholpen: alle families hebben nu moestuinen op hun terrein en dat helpt ons overleven. Het scheelt ons bovendien geld, omdat we groenten als tomaten, uien en radijs niet meer hoeven te kopen," aldus een gelukkige Juana.

Adventsactie ondersteunt de lokale organisatie Octupan, die gezinnen leert met duurzame landbouwtechnieken van hun land te kunnen leven, en wij kunnen daaraan bijdragen. Hopelijk leidt deze adventsactie voor mensen ver van hier, tot nadenken over onze eigen omgang met de aarde en met de mensen om ons heen.

Mogen wij zo de opdracht en belofte van Jezus ons ter harte nemen. Mogen wij samen waakzaam blijven en de zaken van God hier en nu dichtbij en ver weg behartigen, ieder naar onze eigen taak en ons eigen vermogen. Dan zal God zelf in ons midden komen. Dan zal het Rijk van God daadwerkelijk tastbaar en voelbaar worden onder ons mensen. Dan zal het straks daadwerkelijk Kerstmis kunnen worden. Amen

## Voorbede

Goede God die met ons meetrekt door ons leven,  
door duisternis naar licht, u die ons vraagt waakzaam te zijn,  
wij bidden U...



Voor allen die werken in uw kerk,  
voor allen die leiding geven  
voor allen die vrijwillig actief zijn,  
dat zij tekens van hoop worden,

dat zij ruimte maken voor uw licht...  
Bidden we voor mensen  
die grote verantwoordelijkheid dragen in onze wereld,  
voor hen die verstrekkende beslissingen moeten nemen,  
dat zij vrede mogen bewerken;  
dat zij licht in de wereld zijn...

Bidden we voor mensen die dreigen te verdwalen  
in een wereld die verduisterd wordt  
door oorlog, geweld, armoede en ziekte;  
dat zij tekens van hoop mogen ontwaren,  
dat zij licht mogen zien...

Bidden we voor onze kerken en geloofsgemeenschappen;  
dat zij ook in deze moeilijke tijd gastvrije plaatsen mogen zijn,  
waar mensen warmte en geborgenheid vinden  
en tekens van hoop ontdekken...

Bidden we voor alle zieken en voor de mensen die hen bijstaan.  
Dat zij kracht en liefde mogen ervaren.  
Bidden we voor onze dierbare overledenen,  
al die mensen die wij met pijn in ons harte moeten missen;  
Dat zij mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht...

Goede God, maak ons tijdens deze adventstijd waakzaam,  
behoed ons en leid ons naar het licht,  
naar uw Zoon, die ons allen toekomst schenkt.  
Amen

## \* Voor de kinderen...

*Hoe God met mensen omgaat..*

In deze adventsweken gaan we op weg met kunstenaars om na te denken over God.

Elke week wordt er door de kinderen in de kinderwoorddienst gewerkt met de Oud Testamentische lezing om te zien Hoe God met mensen omgaat. Iedere zondag in de Advent maken de kinderen, samen met de kunstenaar hun eigen 'beeld van God'. Deze week de beeldhouwer.



Navertelling van Jesaja 63,16c-17,19c+64,1-7

### **U bent toch onze Vader, God?**

Het volk van God woonde in een ver en vreemd land. De mensen voelden zich daar helemaal niet thuis. Alles was anders, het land, het weer, de taal, het eten. Zelfs God leek ver weg. Als ze heel eerlijk waren wisten de mensen ook wel dat dat hun eigen schuld was. Ze dachten niet zo vaak meer aan God. Het leek wel of ze een muurtje om hun eigen hart hadden gebouwd. En toch, toch verlangden ze heel erg naar God. Ze hadden grote spijt dat ze God zo lang in de steek hadden gelaten. Eén van hen vond mooie woorden om dat tegen God te zeggen. Hij heette Jesaja. Hij begon te bidden:



“God, U bent toch onze Vader?  
 U heeft ons steeds verlost uit alle ellende.  
 Hoe kon U dan zo maar toekijken toen wij bij U wegliepen?  
 Kon het U niets schelen dat we een muurtje om ons hart bouwden?  
 Het lijkt wel of U en wij nooit van elkaar hebben gehouden.  
 Kunt U niet de hemel openscheuren en weer naar ons toe komen?”

Als U komt God, dan hopen wij dat U goede mensen zult vinden.  
 U bent terecht heel boos, want we hebben verkeerde dingen  
 gedaan,

We waren niet eerlijk tegen elkaar en vergaten U helemaal.  
 Maar U bent toch onze Vader?  
 U hebt ons toch gemaakt, geboetseerd uit de klei?  
 Kunt U niet de hemel openscheuren en weer naar ons toekomen?”

### **Gebed**

Goede God,  
 Wij bouwen soms een muurtje om ons hart  
 en laten U niet binnen.  
 We vergeten dat U er altijd bij voor ons wilt zijn  
 en denken het wel allemaal zelf te kunnen.  
 Maar dan opeens merken wij,  
 vaak als we het moeilijk hebben of verdrietig zijn,  
 dat we U vergeten zijn, en voelen we spijt.  
 We willen heel graag de deur naar ons hart weer open zetten.  
 En dan zal blijken dat u een Vader bent,  
 die óns nooit vergeet.  
 Die van ons houdt hoe dom we ook zijn.  
 U bent als een vader zijn kind omarmt  
 als het terug komt.  
 Uw hart is groter dan groot en staat open voor iedereen.  
 Dank U God, voor de Vader die U bent.

### **Knutselen: Beeld van God**

Benodigdheden:

- Klei
- Kleimatjes
- Spateltjes of botte klei mesjes, vormpjes

Werkwijze:

De beeldhouwer dacht na over een kunstwerk...  
 Ik had het idee om een hart te maken met een muurtje eromheen. Maar de muur is een stukje open of ik kan er een deur in maken, zodat ik God altijd binnen kan laten.  
 Of ik kan een vader maken met een kind.  
 Of ik maak gewoon een groot hart, als teken dat God een groot hart heeft en ons vergeeft.  
 Het was te veel om te maken in die korte tijd.  
 Daarom heb ik een vraag: willen jullie mij helpen?  
 De kinderen mogen samen met de kunstenaar met de klei aan de gang gaan om hun beeld van God te maken. Hoe kun je laten zien dat God er altijd voor je is?



## \* Gedachten van parochianen...



### *Fol ferwachting...*

De bernekeamer is ferve en de widze stiet klear foar it berntje dat him/har noch waarm wentelt yn de memmeskurte.

Om de koartste dei hinne sil it miskien heve. Letter of earder kin fansels ek, it is it de poppe dy't it tiidstip bepaald wannear oft it berte proses útein set. Minsken dy't hjir in protte doel oer ha sizze dat de poppen yn dizze C-tiid langer sitte en swierder binne. Ja om yn dizze útdagende tiid foet oan wâl te setten, it is net neat.

De adfint stiet foar de âlders yn spé yn it teken fan wachtsjen. Lokkich hoeche se net ritten op ezels nei oare oarden. It ferlof is yngien en foar ferfier is der in auto en e-bike ter beskikking.

Hoe oars sa'n 2000 jier lyn, in man mei syn frou dy't op alle dagen rint op in ezel oer ûnferhurde paden. Gjin babykeamer, kreampakket, widze of froedfrou. Soe Maria ek hurde búken, oefenweeen hân ha? Soe se ek tige yn de piipsak sitten ha om feilich plakje te fienen om it berteproses oan te gean? De oerkrêften dy't oer je hinne komme as in stoarm. Eins hear ik der nea wat oer yn de krystferhalen, wol in protte Gloria.

Grut respekt ha ik foar mem Maria, ûnder sokke omstandigheden har poppe te baren. Yn in âlde stâl, in krêbbe mei hea of kuil as widze. It liket fansel hiel romantysk mei in ingelsschare, herders, de wizen út it easten. Ek foar Josef in soan te krijen dy't eins je soan net is. In soan mei sa'n grutte libbenstaak op de wrâld sette yn de middle of nowhere en der heit en mem fan te wêzen.

Moediche Maria in powerfrou mei lef om dizze taak op je te nimmen. Yn leafde ûntfange, hechte, hoedzje en noedzje en syn eigen paed gean litte.

Fertrouwe op de Grutte Lieder en yn oerjefte dit moaie en útdagende paed te gean en al docht it memmehert betiden sa sear.

Foar alle popkes dy't ûnderweis binne in protte leafde en ljocht tawinske en in warm wolkom in dizze wintertiid. Ek foar ûs bernsbarn, no noch yn de memmeskurte.

*Hedwig Louise Bakker-Brandsma, Achlum*

### *Kaarsen...*

Heel langzaam brandden eens vier kaarsen.  
De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken.



De eerste kaars zei: "IK BEN DE **VREDE**.  
Ik deed zolang mijn best opdat de mensen geen ruzie zouden maken,  
dat ze geen wapens zouden gebruiken  
en dat ze niet zouden slaan voor een meningsverschil.

Maar er blijft oorlog overal,  
en waar mensen in groepen samenkomen blijven er twisten ontstaan.  
Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand?  
Niemand kan mij beletten dat ik uitdoof.....”  
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

De tweede kaars zei: “Ik ben het **VERTROUWEN**.  
Meestal kan ik gemist worden.  
Dus het heeft geen zin meer dat ik blijf branden.  
Want ik leer mensen om te geloven in het leven zelf en in elkaar.  
Ik leer hen dat ze samen iets moois kunnen maken, maar ze luisteren niet.  
Hun vertrouwen is zo klein.  
Ze geloven alleen wat simpel is en in dromen die wegvliegen als een veertje.  
Mensen vertrouwen niet eens meer hun eigen hart  
en geloven niet in het waarom van hun bestaan.....”  
Wanneer ze stopte met praten blies ze zichzelf met een laatste zuchtje uit.

Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: “Ik ben de **LIEFDE**.  
Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden.  
De mensen negeren me.  
Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen.  
Ik had zo gehoopt dat ik mensen kon helpen om elkaar warmte te geven.  
En het gevoel dat dat er altijd ook iemand van hen hield  
– zelfs al wist men dat niet. ....”  
Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Plots kwam er een kind aan en zag de drie gedoofde kaarsen.  
Hij keek naar de *Vrede* waarvan het licht verdwenen was,  
en naar het *Vertrouwen* dat het nodig had om groot te worden  
en om moedig te zijn en naar de *Liefde* omdat het kind niet alleen wilde zijn.  
“Waarom branden jullie niet langer?” riep het kind vol onzekerheid uit.  
De drie kaarsen spraken en vertelden hoe slecht het met hen ging.  
Nadat alles gezegd begon het kind te wenen.

Toen zei de vierde kaars: “Wees niet bang, mijn kind.  
Nu ik nog brand kunnen we de andere kaarsen weer aansteken,  
Want ik ben de **HOOP!**”  
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop  
en stak de andere kaarsen weer aan.  
Het vlammetje van de hoop wilde het kind nooit uit het leven laten verdwijnen

Laten ook wij  
de **HOOP**, het **VERTROUWEN**, de **VREDE** en de **LIEFDE** bewaren en koesteren!!!  
Dan groeit het grote licht dat Kerstmis is  
voor vandaag, voor morgen en voor altijd!

*Overgenomen uit het “Sint Antoniusboekje”  
en ingestuurd door Hiske Hiemstra te Herbayum*

\* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



# ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

In deze adventstijd waar we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus, willen we ons ook inzetten voor kinderen overal ter wereld. Zoals voor de kinderen in het noorden van Nicaragua. In een van de armste en droogste gebieden in het land leven gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Een groot aantal kinderen is ondervoed.

Adventsactie ondersteunt de lokale organisatie Octupan die gezinnen leert met duurzame landbouwtechnieken van hun land te kunnen leven. Het geld wordt besteed aan landbouwtrainingen, startpakketten en bonnen die in noodsituaties in te wisselen zijn voor voedsel. Hierdoor verbeteren de vooruitzichten van de kinderen en het hele gezin.

U kunt bijdragen door een bedrag over te maken op:  
NL21 RABO 0320 417 255  
t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere  
o.v.v. Collecte Adventsactie 2020

Laten we de kinderen van Nicaragua hoop geven op een goede toekomst!!



**WERKGEMEENSCHAP  
VAN KERKEN**  
Harlingen

## Orgelconcert in Harlingen

Zondag 29 november, 1e Advent, aanvang 20.00 uur:

**Dubbel Adventsconcert op de orgels van de Grote Kerk en De Haven.**

Organisatie: Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen.  
Organisten: Eeuwe Zijlstra en Sjouke Bruining.  
Ze spelen orgelwerken in het kader van de Adventstijd.

U start in De Haven of in de Grote Kerk.  
Na een half uur wisselen beide groepen en gaat u naar het andere kerkgebouw voor het vervolg van het concert.  
Een zangkwartet verleent ook haar medewerking in beide kerken.  
De organisten herhalen hun programma.  
Startgroep per kerk: max. 30 personen.

Opgave van tevoren met naam en telefoonnummer bij  
Neeltje Hiemstra: [hiemstra.kampen@gmail.com](mailto:hiemstra.kampen@gmail.com)  
Voor de onkosten is er een collecteschaal bij de uitgang.





## **Adventsbrief 2020 van bisschop Ron van den Hout**

25 november 2020

Waar vinden we zekerheid?

*Een brief van bisschop Ron van den Hout bij gelegenheid van advent 2020*

Toeleven naar kerstmis zal dit jaar anders gaan dan andere jaren. We vonden het zo gewoon, alvast plannen maken om met de familie naar de nachtmis te gaan, en om op 1e kerstdag bij een van de kinderen te gaan eten. We wisten van tevoren eigenlijk al hoe de sfeer zou zijn. Velen van ons verheugden zich jaarlijks op Kerstmis, en op de adventsperiode die eraan vooraf ging en die ons langzaam in de sfeer bracht.

### **Onzekerheid nu**

Ik heb deze zinnen bewust in de verleden tijd geschreven, want dit jaar zal het anders zijn. We weten nog niet of we naar de kerk kunnen, of er voor ons plaats is, of we er wel heen durven. We weten ook niet of het familiebezoek door kan gaan. Zal ik meer alleen zijn? We gaan een onzekere tijd tegemoet. De COVID-19 pandemie raakt ons dagelijks leven. De regering wil met de nodige maatregelen nu proberen het aantal besmettingen omlaag te brengen, zodat we met Kerstmis iets meer lucht krijgen. Maar of dat gaat lukken? En hoe zal het gaan met het vaccin waarop wij onze hoop hebben gesteld? Wil ik me wel of niet laten inenten?

De onzekerheid zit 'm in allerlei praktische zaken die we willen regelen, maar het raakt ook onze gezondheid en ons bestaan. De onzekerheid kan ook een rol gaan spelen in ons geloof. Het meevieren van de eucharistie sterkt ons meestal, en nu we daarvan verstoken blijven, kan ons geloof schade oplopen. Velen hebben de kerk nodig om steeds opnieuw gevoed te worden aan het woord van God, aan de sacramenten en aan de ontmoeting met medegelovigen. Ik beschouw me in dat opzicht als een gelukkige. Zelf kan ik blijven vieren, en ik heb een gebedspraktijk ontwikkeld waar ik op kan steunen. Niet iedereen is daartoe in staat, dat besef ik wel. Ik voel mee met degenen voor wie dit lastiger te doen is.

### **Zekerheid in de toekomst**

Het probleem – of het geluk – is dat de zekerheid in de toekomst ligt. Ik haal drie Bijbelse voorbeelden aan. Als Mozes in de Sinaï-woestijn bij de brandende doornstruik door God geroepen wordt, twijfelt hij erg. Na een lange dialoog zegt God tenslotte: “Ik zal u bijstaan, en dit is het teken dat Ik het ben die u zendt: als gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult ge Mij vereren op deze berg” (Exodus 3,12). Het teken waaraan Mozes zich moet optrekken, ligt in de toekomst, niet in het nu. Als we verder lezen in het boek Exodus, zullen we zien dat Mozes met het volk Israël daadwerkelijk op de Sinaï aankomt en er God aanbidt.

In de 8e eeuw voor Christus raakt de profeet Jesaja betrokken in politieke ontwikkelingen in Juda. Hij moet de koning ervoor waarschuwen niet bang te zijn voor zijn vijanden. Ongevraagd krijgt Jesaja een teken: “Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuël geven” (Jesaja 7,14). Het teken dat zekerheid moet bieden ligt in de toekomst. Het zal zich later bewijzen. Het Kind wordt verwacht. De redding zal komen.

Het derde voorbeeld. De evangelist Lucas vertelt over de herders bij de geboorte van Christus. In de nacht krijgen zij van een schare engelen te horen dat Jezus is geboren. Zij werden door vrees bevangen. De engelen kondigen aan: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de

stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe” (Evangelie volgens Lucas 2,11-12). Ook hier ligt de zekerheid in de toekomst. De herders moeten op pad gaan om het goede nieuws te kunnen zien. Het ‘bewijs’ van Jezus’ geboorte krijgen ze pas als ze erheen gaan.

### **Gods beloften**

De zekerheid van ons bestaan ligt in de beloften van God. Ons bestaan hier op aarde kent vele onzekerheden. Daar moeten we mee leren leven en leren omgaan. Als het erop aan komt, is niets in dit leven zeker. Onze enige zekerheid vinden we in God die zich naar de mensheid heeft toegekeerd. Dat vieren we met Kerstmis. Hij buigt zich naar ons, richt ons op en brengt ons thuis. Dat is een zekerheid, maar wel een zekerheid in geloof, geen wetenschappelijke zekerheid.

Sommigen hebben het idee dat wetenschap zekerheid biedt, maar we zien ook, dat de wetenschappelijke disciplines zich steeds ontwikkelen. Wat vroeger als zeker gold, is dat nu niet meer. Dat betekent dat wat nu als zeker geldt, in de toekomst weer achterhaald kan blijken te zijn. Wetenschappers spreken elkaar soms ook tegen. Het is ook verstandig om ons rekenschap te geven van het mens- en wereldbeeld dat op de achtergrond meespeelt. In de praktijk is neutraal en onafhankelijk onderzoek niet zo eenvoudig als we denken. Kortom, er zijn allerlei redenen om onze zekerheid ook in het geloof te zoeken.

Het geloof biedt zekerheid die heel fundamenteel is, die niemand mij kan afnemen. Een zekerheid die ik niet kan uitleggen en die een niet-gelovige moeilijk kan plaatsen. Het is een zekerheid buiten mijzelf en tegelijkertijd diep in mijzelf. Het is hoop in de diepe betekenis van het woord, niet gewoon optimisme of positief gevoel. “Gij moet vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is”, zegt Sint-Paulus in de brief aan de Kolossenzen (1,23).

Het zal dit jaar moeilijker zijn om Kerstmis te vieren. Maar u moet het wel doen. Als u niet naar een viering in de kerk kunt gaan, maak thuis ruimte en tijd vrij. Gebruik de kerststal als een plek om te bidden, om het kerstverhaal te lezen of de teksten van de liturgie. Volg het aanbod van kerstvieringen in de vele media. Luister naar geschikte muziek. Maak alvast een adventskrans en merk hoe het licht langzaam toeneemt. Donkere eenzame dagen vragen om licht.

In de komende vier weken bereiden we ons op Kerstmis voor. Het is een periode om uit te kijken naar de zekerheid die God ons geeft in Christus. Hij is onder ons gekomen toen hij twee millennia geleden werd geboren in het volk Israël, in het stadje Bethlehem. Hij zal eens komen in volheid en heerlijkheid. Hij komt ook in mijn leven nu. De komst van Christus is niet alleen iets uit de geschiedenis en niet alleen iets voor de toekomst; het gaat vooral over nu.

Ik wens u een gezegend adventstijd.

+ Dr. C.F.M. van den Hout  
bisschop van Groningen – Leeuwarden

PS In onze voorbereidingen op Kerstmis kunnen we ook denken aan de Adventsactie die dit jaar aandacht vraagt voor voedselzekerheid (IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag). Kijk op [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl).