



Achtentwintigste pastorale brief 14 november 2020 33^{ste} zondag door het jaar

voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland

De volgende pastorale brief verschijnt op 28 november

Let op!

Wij mogen maximaal 30 parochianen per viering toelaten.
Dringend verzoek u daarom tevoren op te geven.

Daarnaast vragen wij u een eigen mondkapje mee te nemen
en op te zetten voordat u de kerk binnen komt.

*Ons leven is een geschenk,
zomaar gekregen, om niet.
Mensen worden aan elkaar gegeven,
want een mens alléén is niet goed
in de ogen van de scheppende God.
We mogen leven van onze wereld,
haar bewerken en ervan genieten.
Veel van wat we hebben,
is niet onze eigen verdienste.
Onze liefde voor een ander,
onze gezondheid, onze geborgenheid:
ze worden ons gegeven,
ze overkomen ons.*

*Ongevraagd worden we ook geconfronteerd
met lijden van mensen,
misschien wel met lijden in ons eigen leven.
Beelden zetten zich in ons vast
van honger en oorlog.
We hebben er niet om gevraagd,
we kunnen er niet om heen.
Ze maken deel uit van onze gegeven wereld.*

*Vol vertrouwen van Godswege
wordt ons dit alles in handen gelegd.
We worden uitgedaagd om aan deze wereld
te bouwen in de geest van Jezus.
Bij ons doen en laten mogen we ons
laten leiden door Zijn droom.
God heeft ons zijn vertrouwen gegeven.
Aan ons is de uitdaging en het antwoord.*

Wim Holterman osfs

* Inleiding...

Door pastoor Marco Conijn

In een tijd waar niet zoveel kan en mag, mochten kinderen dit jaar wel langs de deuren gaan met Sint Maarten. Al was het anders dan andere jaren en kwamen er maar zo'n twintig kinderen bij mij aan de deur, het was toch heel feestelijk.

Minder feestelijk verloopt het in Amerika. Na spannende vierkiesingen is het duidelijk dat Joe Biden de nieuwe president gaat worden. Heel veel wereldleiders hebben de nieuwe president inmiddels gefeliciteerd, al kwam gisteren (vrijdag) de felicitatie pas uit China. Donald Trump geeft de strijd nog niet op. Inmiddels gaan we er van uit dat de nieuwe democratisch gekozen president er voor zal zorgen dat de verhoudingen in Amerika zelf, maar ook in de wereld minder op scherp komen te staan.

Schokkend was de onthulling deze week dat reformatorische scholen aan ouders vragen om afstand te nemen van homoseksualiteit. Aanvankelijk verdedigde minister Slob het standpunt maar kwam er later op terug. Vrijheid van onderwijs is niet onbeperkt en mag nooit leiden tot discriminatie en uitsluiting. En zo is het!

Niet alleen vrijheid van onderwijs stond ter discussie deze week, ook vrijheid van meningsuiting. In de Tweede Kamer een buitengewoon fel debat hierover, en dat naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Samuel Paty door een moslimextremist. Kort na de moord ging er een petitie rond. In de petitie wordt gepleit voor het strafbaar stellen van belediging van de profeet Mohammed. Ruim 120.000 mensen ondertekende de petitie en de voorman van Denk nam geen afstand van de ondertekenaars. Integendeel. En de ondertekenaars namen geen afstand van de moord. Religieus extremisme (christelijk, islamitisch of uit welke hoek het ook komt) moet bestreden worden. En al helemaal als het leidt tot inperken van vrijheid. Want als vrijheden ingeperkt worden, is het een kwestie van tijd voordat ook jouw vrijheid wordt ingeperkt, zoals een parlementariër het verwoorde.



Op de lijst van immaterieel erfgoed staat het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond. Onder druk van de publieke opinie en weerstand tegen met name knalvuurwerk zijn al heel wat stappen gezet om het afsteken hiervan terug te dringen, Maar echt grote stappen zijn nooit gezet. Tot dit jaar. Niet de jaarlijks terugkerende pleidooien van oogartsen, dierenbeschermers en milieuorganisaties hebben hiertoe geleid, maar de impact op de belaste zorgsector. Of het verbod op navolging kan rekenen van vuurwerkkliefhebbers is niet bekend. Laten we hopen van wel. Als Corona overwonnen is kunnen we volgend jaar weer los.

Wat Corona betreft gloorde er begin van de week hoop. Een aantal dagen op rij dalende cijfers, tot er toch weer een stijging te zien was. Het goede nieuws dat er mogelijk eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste vaccins beschikbaar komen. Daarna zijn we nog lang niet terug bij "het oude normaal", maar de samenleving kan wel weer meer worden opengesteld. We wachten af wat de premier ons dinsdag te melden heeft.

Tenslotte, mocht u dit weekend niet de kerk bezoeken, maar wel mee willen vieren, dat kan heel eenvoudig. Vanavond om 19.15 uur wordt de viering live gestreamd vanuit Dronryp. Zoek de site op en klik de viering aan. Zo zijn we toch (op afstand met elkaar verbonden). De viering is ook te vinden op: <https://www.youtube.com/watch?v=C3jYtAYu1U>

Pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn
Pastor Dorenda Gies

(c.m.conijn@hotmail.com)
(pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Vanuit het pastoresteam...



Streamen van vieringen Vanaf heden meestal op zaterdag

De komende periode zal (meestal) op iedere zaterdagavond een viering uit onze parochie worden gestreamd. Kort tevoren is er een link te vinden op de website die u aan kunt klikken. U bent dan live met de viering verbonden. Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zaterdag 14 november om 19.15 uur vanuit Dronryp,

Zaterdag 21 november om 19.15 uur vanuit Dronryp

Zaterdag 28 november om 19.15 uur vanuit Dronryp

Zaterdag 05 december om 19.15 uur vanuit Dronryp

Luisterend oor van de pastores



Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. We zijn op dit moment wat terughoudend met huisbezoek, maar we kijken altijd wat er mogelijk is. Dus neemt u rustig contact op als dat nodig is.

Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503

Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

* Vieringen in de parochie

*De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad.
Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.*



Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent, wordt u verzocht niet te komen

Vooraf aanmelden wordt (weer) dringend aangeraden

De komende tijd is het aantal zitplaatsen per kerk weer beperkt tot maximaal 30 per viering. Om zeker te zijn van een zitplek wordt dringend geadviseerd om u van te voren op te geven. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten.

U kunt elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen.

Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com

Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com

Voor Dronryp: aanmeldenrkdronryp@hotmail.com

Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com

Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

*** Gelovige Inspiratie...**

Door pastor Dorenda Gies



Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:

"Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen.

Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij.

Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.

Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij.

Maar die er één had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.

Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen.

Die de vijf talenten gekregen had, trad naar voren

en bood nog vijf talenten aan met de woorden:

"Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend".

Zijn meester sprak tot hem: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar,

over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.

Ga binnen in de vreugde van uw heer".

Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:

"Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend".

Zijn meester sprak tot hem: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar,

over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.

Ga binnen in de vreugde van uw heer".

Ten slotte trad ook die van een talent naar voren en zei:

"Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt

en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.

Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen.

Hier hebt ge uw eigendom terug".

Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:

"Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb,

en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?

Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst

mijn bezit met rente teruggekregen hebben.

Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft.

Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden;

maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.

En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal gewezen zijn en tandengeknars.

Overweging



Angst is een slechte leermeester, zeggen we wel eens. Angst kan verlammen, angst kan je de keel dichtknijpen. Ik weet nog dat ik vroeger als kind vreselijk bang was voor onweer. Als het onweerde en ik lag in bed, dan durfde ik er niet uit om naar de wc te gaan. Met alle gevolgen van dien. Ik was letterlijk verlamd van de angst. Later leerde mijn ouders mij tellen vanaf de flits tot de donder om zo de afstand van de onweersbui te berekenen. Ze legden mij uit dat het in huis echt wel veilig was en met hun steun kreeg ik langzaamaan mijn vertrouwen en gevoel van veiligheid weer terug. Nu weet ik dat je tijdens een onweersbui buiten best voorzichtig moet zijn, maar dat de kans dat er iets gebeurt maar klein is. Ik hoef mij er niet meer door te laten verlammen. Daar heb je niets aan. Mijn angst maakt het gevaar niet groter of kleiner. Met mijn angst deed ik alleen mijzelf tekort.

In de parabel van Jezus over de talenten, die wij net hebben gehoord, bleef ik steken bij die zin: "Heer, ik heb ervaren dat u een hard mens bent, die oogst waar u niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar u niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen". Dat wij talenten hebben gekregen om die te gebruiken, dat kunnen we allemaal nog wel snappen in deze parabel. Ik werd vooral geboeid door de vraag waarom de derde dienaar zijn talenten heeft begraven.

Hij was bang horen we in de lezing. Bang waarvoor? Bang voor zijn heer die een hard mens zou zijn? Bang dat er iets mis zou gaan met die ene talent, die aan zijn zorg was toevertrouwd? De derde dienaar denkt zijn heer goed te kennen. Hij is een harde man. En inderdaad. Zijn heer neemt ook die ene talent van hem af. De derde dienaar heeft zich laten leiden door angst. Het geld in de grond gestopt. Een heel veilige plek, waar er niets mee gebeuren kan. Het kan niet kwijt raken, maar het kan ook niet groeien. Dat was nou niet direct wat de heer in zijn gedachten had gehad.

De dienaar dacht zijn heer te kennen, maar de heer kent ook zijn dienaren. Hij vertrouwt aan hen geld toe, overeenkomstig ieders bekwaamheid. Hij weet waartoe zij in staat zijn. De derde dienaar wordt ook in staat geacht tot het nemen van verantwoordelijkheid. Hij heeft echter onvoldoende vertrouwen in zichzelf. Zijn heer berispt hem en vraagt waarom de dienaar het geld niet op de bank heeft gezet. Als je zelf al niet durft, besteed mijn geld dan uit, zou hij hebben kunnen zeggen. Jij met je "ik dacht dat u een hard mens was..." Je wist toch beter, je ziet toch dat ik geen krentenweger ben en dat ik jou vertrouwde. Maar jij vertrouwde mij niet!

God geeft ons allemaal de mogelijkheid om te werken in zijn dienst, bij te dragen aan zijn koninkrijk. Aan ons is de wereld en het leven toevertrouwd. Wij kunnen er iets goeds van maken. Maar wij durven de uitnodiging lang niet altijd aan. Hoe vaak betrappen wij ons er niet op dat wij zeggen: ik dacht dat, of ik meende dat... Hoe vaak denken wij niet elkaar te kennen, onszelf te kennen, of te weten hoe de ander zal reageren, of wat de ander zal doen. "Ik dacht dat je je dochter wel op bezoek zou hebben, daarom ben ik maar niet meer langs gekomen. Ik dacht dat je het mij kwalijk had genomen... Ik dacht dat honger in Nederland niet meer voorkwam... Ik dacht dat ik het toch niet zou kunnen... Ik dacht dat niemand mij zou willen helpen..."

Wij kunnen met z'n allen dan heel wat denken en daar conclusies op baseren. Vaak zijn die gedachten gebaseerd, niet zozeer op onwil of kwaadwillendheid, maar op angst om je ergens echt mee in te laten. Je laat dingen komen zoals ze gebeuren. Je neemt er geen initiatief in. Zo kan verwijdering tussen mensen groeien en misverstand. Uit angst en gebrek aan vertrouwen. Zo komen je talenten vaak niet tot hun recht, blijven ze in hun schulp en valt het goede werk stil. Wij vertrouwen soms te weinig op de talenten die God ons heeft toebedeeld, ieder naar zijn of haar eigen kunnen. Ik denk dat wij ons in deze tijd heel begrijpelijk nog veel meer dan normaal laten belemmeren door angst.

En soms kun je je talenten gewoon niet goed vorm geven, niet door angst, maar omdat de mogelijkheden er niet voor aanwezig zijn. Omdat er geen goede scholing is. Omdat je ziek of gehandicapt bent. Of omdat je je tijd nodig hebt om voor je kinderen te zorgen, omdat niemand in de omgeving je stimuleert en helpt. Dan hebben wij ook elkaar nodig om onze talenten te kunnen ontplooiën. Iemand die je vertrouwt, die jou een zetje in de goede richting geeft, die je helpt om uit de verlamdende situatie te komen.

In Jezus' mond is de parabel van vandaag een oproep aan mensen om uit hun schuilhoek tevoorschijn te komen, een oproep aan u en aan mij. Hij wil ons weer vertrouwen geven in onze

eigen mogelijkheden en in de draagkracht van de wereld om ons heen. Iets wat wij in deze tijd juist nodig hebben. Aan ieder van ons heeft God het leven in eigen beheer toevertrouwd. Ieder naar eigen kunnen en met eigen mogelijkheden om uiteindelijk God te kunnen dienen. En God dien je niet door weg te kruipen bij de eerste donder en bliksem, maar door de hele levensruimte te benutten, die hij ons biedt en elkaar daarin bij te staan. Vol vertrouwen en levensvreugde...

Voorbede

Barmhartige God, U die ons vertrouwen schenkt en in ons gelooft,
tot u bidden wij:



Voor mensen die twifelen over hun eigen kunnen;
voor hen die zich angstig en nutteloos voelen;
dat zij zichzelf niet langer onderschatten
en hun talenten tot bloei laten komen....

Voor ouderen en zieken wier krachten afnemen,
voor allen die door omstandigheden
hun talenten niet optimaal kunnen benutten;
dat zij oog hebben voor wat hun nog gegeven is,
dat zij zo op ongedachte wijze waardevolle mensen zijn....

Voor kinderen die het op school moeilijk hebben,
voor jongeren die uitgesloten zijn van onderwijs,
dat er deuren zijn die zich voor hen openen;
dat zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen....

Bidden we ook voor onszelf, gelovigen in deze tijd.
Dat ieder van ons naar vermogen zijn of haar talenten
op een effectieve en originele manier
mag inzetten voor een goede toekomst,
voor Gods Koninkrijk....

Bidden we voor hen die, op welke wijze dan ook
getroffen zijn door het Coronavirus
of die bang zijn om getroffen te worden.
Neem ons allen bij de hand, goede God
en leid ons door deze moeilijke tijden heen.

Bidden we voor onze dierbare overledenen,
al die mensen die wij met pijn in ons harte moeten missen;
Dat zij mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht.

God van liefde,
U spoort ons aan om te vertrouwen op onze talenten.
Aanvaard onze gebeden en wil ze genadig verhoren.
Schenk ons de moed en de kracht
om het geloof in U en onszelf niet te verliezen.
Dit vragen wij omwille van Uw Zoon Jezus Christus,
voor vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid,
Amen.

* Voor de kinderen...

De gelijkenis van de talenten

Navertelling Matteüs 25,14-30

Opmerking vooraf:

Er is voor gekozen het woord talenten in de tekst te laten staan. Dit vanwege de dubbele betekenis van het woord (geld maar ook begaafdheid of vaardigheid).



Jezus vertelde zijn leerlingen verhalen voor als Hij niet meer bij hen was. Op een dag vertelde Hij:

'Een rijke man ging op reis naar het buitenland. Hij riep zijn knechten bij zich. Zij moesten voor zijn spullen zorgen terwijl hij weg was. Aan de beste knecht gaf de man vijf talenten. Aan de volgende knecht gaf hij twee talenten. En een derde knecht kreeg één talent. Toen vertrok hij.

De knecht met de vijf talenten ging meteen aan het werk. Hij verdiende er vijf talenten bij. De knecht met de twee talenten ging ook aan het werk. Hij verdiende er twee talenten bij. De laatste knecht, die één talent had gekregen groef een gat. Daar stopte hij het geld van zijn baas in.



Een hele tijd later kwam de man terug. Hij riep de knechten bij zich. De knecht die vijf talenten had gekregen kwam naar voren. Hij gaf zijn baas de vijf extra talenten. Hij zei: "Kijk, u hebt mij vijf talenten gegeven. Nu heb ik er vijf bijverdiend." Zijn baas zei tegen hem: "Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis."

Daarna kwam de knecht met de twee talenten naar voren. Hij zei: "Kijk, u hebt mij twee talenten gegeven. Nu heb ik er twee bijverdiend." Zijn baas zei tegen hem: "Prima gedaan, je bent

een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis. "

Als laatste kwam ook de knecht met het ene talent naar voren. Hij zei: "Baas, ik heb gemerkt dat u mensen hard laat werken. En alles is dan vervolgens voor u. Daarom was ik bang. Ik heb uw talent in de grond begraven. Hier hebt u het terug." Maar zijn baas zei: "Je bent een slechte en luie knecht. Je wist toch dat je hard moest werken en dat alles dan voor mij zou zijn. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik nu tenminste rente gekregen. Pak hem dat talent af en geef het aan de knecht met de tien talenten. Want iedereen die iets heeft zal nog iets krijgen. Hij zal zelfs heel veel krijgen. Maar iedereen die bijna niets heeft, die zal ook nog afgepakt worden wat hij heeft. En gooi die waardeloze knecht maar naar buiten, het donker in waar je gehuil hoort van wie bang zijn."

Hoe zet jij je talenten in?

Nodig

- Uitgeknipte rondjes van gekleurd papier die geldstukken voorstellen (drie per kind).
- (Plastic) zakjes waarin om de 'geldstukken' te bewaren
- Een lap stof
- Pennen

Begin met de vraag: Wat kunnen jullie goed? (= vraag naar 'talenten' bij de kinderen)

Geef elk kind drie uitgeknipte rondjes.

Laat de kinderen op elk schijfje iets wat ze goed kunnen noteren.

Leg al deze 'talenten' op een stuk stof in het midden van de kring.

Stel dan de vraag: Wat zegt de gelijkenis dat we moeten doen met die talenten? (ze benutten, inzetten, gebruiken)



Denk dan samen na hoe we onze talenten goed kunnen gebruiken.

Doe dat als volgt:

Neem dan een voor een de 'talenten' die in het midden van de kring liggen en zoek samen met de kinderen op hoe ze dit talent goed kunnen gebruiken. Hoe ze met dit talent een betere wereld kunnen maken.

De kinderen kunnen zelf opschrijven op de achterkant van hun talent, hoe zij met hun eigen talenten de wereld een beetje mooier kunnen maken.

* Gedachten van parochianen...

Waar ben je zonder jezelf?



Zodra je dankzij de Goddelijke medewerking via een uitverkoren vader en moeder ontstaat, dus al in de baarmoeder, is er maar één weg: de weg van jezelf. Een andere weg is er niet. Jezelf niet kunnen zijn is je geestelijke dood, dan besta je niet. Uitgerekend een gerespecteerde afscheiding van de protestantse godsdienst doet daar met de bijbel als absolute wegwijzer moeilijk over. Dat roept meteen de vraag op: wie heeft de bijbel, die rijke bron van levenswijsheid en raadgeving, daadwerkelijk geschreven? De onzichtbare God? Heeft hij als eerste daad een bureautje in het nog ledige universum geschapen waaraan hij een aantal eeuwen creatief heeft zitten schrijven? Meteen in alle toekomstige talen? Alleen als het zo is gegaan, met de Hemelse Handtekening (en gouden kroontje) eronder kunnen we met zekerheid stellen dat God zelf het Boek geschreven heeft. Maar onder elk hoofdstuk staat de naam van de schrijver: David, Job, Paulus, Leviticus, Samuel... allemaal werktuigen Gods. Als dat anders was dan waren mijn spirituele stukjes in deze Brief ondanks mijn naam er onder ook direct van God.

En in dat geval kan eenieder willekeurige, hem goeddunkende 'Goddelijke teksten' uit het Boek vissen en die als basis gebruiken voor het dwingend opleggen van geboden als grenzeloze overproductie van aardse goederen (Wees productief!), nooit stoppende bevolkingsgroei ('Gaaf en vermenigvuldigt u!'), duiveluitdriving, zelfkastijding en starre homoafwijzing zoals dat dan ook door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag gebeurt. En zo blijft er altijd verdeeldheid tussen steeds weer andere godsdienstafsplittingsen en beleven we nooit een bevrijdende eensgezindheid.

Dit alles wil niet zeggen dat de bijbel puur mensenwerk is, zeker niet. Bij al die hoofdstukken, psalmen, lofliederen en profetieën in de bijbel was God heel direct betrokken. Ook bij die stukjes van mij, want elke keer als het weer tijd wordt voor zo'n scheppinkje is het nog leeg in mijn hoofd, want een theoloog ben ik niet. Ik vraag dan de H. Geest of hij me deze keer weer nodig heeft, en mijn Truus voor een beetje extra hulp. Ze heeft altijd gedaan wat ik wou, dus waarom nu dan niet? Als het leeg bij me blijft heb ik een vrije dag, maar dat komt niet vaak voor. Dan, altijd onverwacht, komt er ineens iets op mijn pad, een dwingende gedachte waar ik wat mee moet. 'Ja, goede God, ik kom!' roep ik dan en zit al te schrijven, of ik nu aan het eten ben of niet. Truus houdt me niet tegen, die is op veilige afstand...

En zo zit ik op dit moment, aangestuurd door de H. Geest, te schrijven over dat plots in de media opgedoemde homogedoe op basis van de bijbel in die protestantse kerk en het politieke gezwabber er omheen. Wat is dit voor onmenselijk gedoe? Blijft de bijbel voor zo velen het nimmer aflatende knellende dwangbuis? Terwijl het geschrevene waar men van uitgaat gewoon mensenwerk is, zij het wel met de meelevende God die niet direct stuurt, maar het juist in handen van de mensen legt. Wij hebben immers de opdracht de aarde te



beheren! Met liefde ook nog. Ondenkbaar dus dat diezelfde God een mens die zich ten diepte aangetrokken voelt tot een ander mens, man of vrouw, in zijn of haar aangeboren eigenheid in het ongeluk zal storten, zoals ook nu weer, zo onmenselijk wreed, wordt gedaan. Waar blijft de liefde, de basis van ons christenzijn?

Daar komt nog bij dat die bijbelvastbijters vergeten dat dat heilige boek niet gisteren is uitgekomen, maar uit de verre oudheid stamt, eeuw na eeuw door toenemende kennis op punten is veranderd, aangevuld en op basis van steeds weer nieuwe inzichten door de evoluerende mens is aangepast. Door gevorderde wetenschappers, zeg maar God-vorsers, weten we dat er door invloed van de natuur bij de conceptie en ook later van alles met je ontkiemend brein gebeurt (Dick Swaab!) en die je seksuele geaardheid voorgoed een bepaalde richting opstuurt: aantrekkingskracht voor het puur mannelijke, vrouwelijke, of ergens daar tussenin – ongeacht of je zelf man of vrouw bent. Zo word je ook uitgerust met blauwe of bruine ogen. Wat een vrijheid om dat gewoon te accepteren en er, wat seksuele geaardheid betreft open aan toe te kunnen geven! Nee, geen God, geen bijbel die dat wil of kan tegenhouden.

Wat God wel wil, neem dat maar aan, is dat seksualiteit niet bedoeld is als een speeltje waar je mee aan de gang kan gaan wanneer je maar zin hebt en op een moment dat je nog niet klaar bent voor een levenslange verbintenis met een medemens waar je zielsveel bent gaan houden. De spitsvondige technisch voorbehoedmiddelen zijn niet al meteen bij de schepping meegegeven en abortus ('We laten het weghalen') staat nergens tussen de tien geboden. Eigenlijk heeft God ons, zijn nietige schepselen, in zijn onvoorstelbare goedheid zonder veel woorden zo maar iets van zijn niet te omvatten scheppingsdrang meegegeven om via onze seksualiteit zo maar een nieuw mens, een geheel eigen, nooit eerdere en nooit meer andere, vergelijkbare persoonlijkheid te kunnen scheppen! Een nieuw evenbeeld van God zelf! Wat een verantwoording, wat een vertrouwen geeft hij ons!

En wat moet de homo, de lesbienne hiermee? Simpel de weg volgen die je gegeven is, zoals dat voor eenieder geldt. Volg in alle vrijheid je eigen geweten, je eigen verantwoording, je eigen zelfbeheersing, je eigen weg, op basis van onze algemene levenswijzer, de niet mis te verstane ethisch zo hoogstaande tien geboden. Ieders weg is een zoektocht en dat is een tocht die, in overgave, altijd licht en uitkomst geeft. In alles moet de liefde voorop staan, de liefde, de enige weg naar een gelukkige wereld.

Wim van Bussel, Franeker

*** Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...**



Stichting Present organiseert het project Kerstengel

Stichting present nodigt mensen uit om een Kerstengel te zijn voor een ander in deze verwarrende en onzekere tijd. Je kunt een kerstengel zijn voor iemand uit je eigen omgeving.

Hierbij een aantal dingen die je zou kunnen doen als kerstengel:



*een brief, verhaal, spreuk of gedicht;
een bloemetje;
een tekening;
iets lekkers;
een zelfgemaakte kaart, kerststukje of... ;
een aardigheidje, een symbool;
een bezoekje*

of wat de engel zelf ook maar bedenkt!

U kunt ook mensen aanmelden als ontvanger van Kerstengel-presentjes. Dit kan nog tot 20 november.

Misschien heeft u geen tijd, maar wilt u wel dit project ondersteunen met een financiële bijdrage? Dat kan ook.



Alle informatie over dit mooie project kunt u vinden op de website van Stichting Present:
<https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/activiteiten-2/kerstengelen/>