



Zevenentwintigste pastorale brief 31 oktober 2020 **Allerheiligen / Allerzielen**

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

De volgende pastorale brief verschijnt op 14 november

Let op!
Wij mogen maximaal 30 parochianen per viering toelaten.
Dringend verzoek u daarom tevoren op te geven.

Daarnaast vragen wij u een eigen mondkapje mee te nemen
en op te zetten voordat u de kerk binnen komt.

De dood is niets
Ik ben maar aan de andere kant
ik ben mijzelf en jij bent jijzelf

Wat we waren voor mekaar zijn we nog altijd

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt
spreek tegen mij
zoals weleer
op dezelfde toon
niet plechtig en niet triest

Lach om wat ons samen heeft doen lachen
Bid, glimlach, denk aan mij
bid met mij
Spreek mijn naam uit thuis
zoals je altijd gedaan hebt
zonder hem te benadrukken
zonder zweem van droefheid

Het leven is wat altijd geweest is
de draad is niet gebroken
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?

Neen, jij bent niet ver
Juist aan de andere kant van de weg

Zie je, alles is goed
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er de tederheid terugvinden
zuiverder dan ooit

Dus droog je tranen
en ween niet als je van me houdt

(Aurelius Augustinus (354 - 430)

* Inleiding...

Door pastoor Marco Conijn

Over enkele dagen gaan de Amerikanen naar de stembus. Vanwege de Corona brengen meer Amerikanen dan ooit tevoren hun stem uit, vaak per post. Het zou daardoor dit jaar wel eens lang kunnen duren voor de uitslag er is. We gaan in ieder geval een spannende week tegemoet, ook omdat beide presidentskandidaten een ander (buitenlands) beleid gaan voeren.

De spanning loopt deze dagen enorm op in Frankrijk. Twee weken geleden werd Samuel Paty, een leraar, onthoofd. In een les, gewijd aan de vrijheid van meningsuiting, liet hij een spotprent van de profeet Mohammed zien. Het kostte hem zijn leven. De moord heeft Frankrijk geschokt en de woede is groot. Ook in Europa en ons land zijn we zeer ontdaan. Het Nederlands Parlement stond stil bij de brute moord. Paty verdient “diepe bewondering” aldus ons Parlement en de regering.

Ondertussen zien we het conflict tussen religie en verlichting oplaaien. President Macron heeft harde maatregelen tegen moslim extremisten aangekondigd, die hier in het westen van godsdienstvrijheid profiteren, maar zelf intolerantie en haat prediken en geweld niet schuwen. Ondertussen groeit in Islamitische landen de onvrede over de opstelling van de Franse president. Niet de moord op de leraar wordt veroordeeld, maar slechts de reactie van de Franse president, die de waarden van de Franse republiek “vrijheid, gelijkheid en broederschap” wil verdedigen.

Ondertussen reageerde ook de Turkse president Erdogan. Hij werpt zich op als de hoeder van de Islam. Uit zijn mond was geen enkele veroordeling te horen m.b.t. de moord. Hij raadde de Franse president aan om naar een psychiater te gaan. Nog schokkender was de reactie van een oud premier van Maleisië, Mahathir Mohamad, die stelde dat Moslims het recht hebben om Fransen te vermoorden. Inmiddels plaatste de PVV voorman Geert Wilders een cartoon op Twitter van Erdogan met een bomtulband en brandende lont op zijn hoofd. Dat resulteerde in een aangifte (in Turkije) van Erdogan tegen Wilders. Waar Wilders het normaal gesproken niet moet hebben van grote populariteit onder de andere volksvertegenwoordigers, ging nu de regering en de Tweede kamer bijna unaniem achter hem staan.

Duidelijk is dat in het westen steeds meer moeite kost om duur verworven vrijheden te verdedigen, zoals gelijke rechten van mannen en vrouwen en gegroeide en goede gewoontes in onze cultuur. De onlangs overleden kardinaal Simonis durfde het ooit aan de Islam onder kritiek te stellen. Hij zei destijds: “De islam moet nog door de ‘Verlichting’ heen, vooral omdat de koran in tegenstelling tot de bijbel buiten alle historische kritiek is gebleven”. Al lange tijd staan in grote delen van de Islamitische wereld vrijheid onder druk en het westen wordt onder druk gezet. Zo ook op schokkende wijze afgelopen donderdag. Een gruwelijke aanslag in Nice in nota bene een kerk, die plaats zou moeten zijn van gebed, vrede en rust. Drie lieve mensen werden door een geradicaliseerde moslim omgebracht. Een belangrijke Franse koepelorganisatie van moslims heeft de aanslag meteen scherp veroordeeld. En ook in Nederland hebben moslim organisaties de aanslag scherp veroordeeld. Laten we niet vergeten dat al het gruwelijke en extreme geweld, gepleegd door extremisten, ook vele vredelievende en gematigde Moslims enorm raakt. Hun gematigde geluid gaat vaak ten onder in al het geweld en wordt niet gehoord.

We hechten in het westen aan onze vrijheid. Maar durven we die echt te verdedigen als het er op aankomt. Nogal wat leraren –ook in Nederland- blijken zich grote zorgen te maken. Het is, zeggen onderwijsbonden, soms op eieren lopen in de klas, bijvoorbeeld als de duur bevochten vrijheid op meningsuiting wordt behandeld. Angst regeert. En dat is een angstige gedachte.

Iets heel anders. Iets positiefs en opzienbarends waar ik blij van werd. Onze heilige vader, paus Franciscus, pleitte vorige week voor een wettelijk geregistreerd partnerschap voor stellen van gelijk geslacht. Ze hebben recht om deel uit te maken van één familie. Niemand hoeft vanwege zijn geaardheid een ongelukkig leven te leiden. We mogen onze paus dankbaar zijn!

Ander opzienbarend nieuws was de videoboodschap van onze Koning. Hij betuigde spijt voor de onverstandige reis naar Griekenland. Een koninklijke knieval, zo werd de video genoemd. De Koning en Koningin gaven aan niet onfeilbaar te zijn. Vanaf nu, zo gaven ze aan, weer samen de schouders eronder om de pandemie te bestrijden. Maar dat valt nog niet mee.

Bijna drie weken geleden heeft onze regering maatregelen afgekondigd om de pandemie te bestrijden. In de drie noordelijke provincies nemen het aantal besmettingen geleidelijk iets af. Landelijk is een stabilisatie zichtbaar, al zijn er deze week (vrijdag) meer dan 11.000 besmettingen gemeld. We wachten in spanning op de persconferentie die voor aanstaande dinsdag is aangekondigd. Er zijn heel wat mensen die de dreiging van het virus serieus nemen en het aantal sociale contacten verminderen. Maar niet iedereen doet hier aan mee. Vorig weekend en de afgelopen week moest de politie nog een einde maken aan diverse (illegale) feestjes waar heel wat mensen op af kwamen. Tegelijk moet strijd geleverd worden tegen complotdenkers. Op internet zijn heel veel theorieën te vinden van mensen die complotten zien achter het onheil wat de wereld thans overspoeld. Ik vraag me af: waar komt dat complot denken toch vandaan? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Feit is wel dat er nogal wat mensen zijn die zich verzetten tegen maatregelen die door "de elite" zijn opgelegd. In ons land heeft een ieder recht op zijn eigen mening. Dat is een groot goed, ook al kun je het totaal oneens zijn met de mening (en het complotdenken) van een ander. Wel buitengewoon zorgelijk zijn bepaalde excessen. Een kleine onderstroom maakt zich schuldig aan het agressief belagen van onder meer politici, journalisten en zorgmedewerkers. Schandalig!

Het zijn zware tijden voor iedereen. De cijfers zijn volgen het RIVM bemoedigend maar nog niet overtuigend. Zorgmedewerkers kunnen het nauwelijks nog aan. Soms vragen zorginstellingen zelfs aan familieleden of ze bij kunnen springen. Een zorginfarct dreigt. Laten we hopen en bidden dat het niet zover komt.

Tenslotte....

In deze brief aandacht (helaas kunnen we er niet omheen) voor Corona. Volgende week er door de Raad van kerken een gebedsweek uitgeroepen tegen Corona. Bidt u mee? Tevens is volgende week de week voor roepingen. Meer in deze nieuwsbrief. Bidt u mee? En als u toch bidt, bid dan ook om verdraagzaamheid en echte en ware vrede. Bidt voor mensen die leiding geven. Dat ze niet met wapengekletter mensen tegen medemensen opzetten, maar dat ze door hun taal te matigen zoeken naar wat mensen verbindt.

Ik wens u en jou veel leesplezier!

Mede namens pastor Dorenda Gies alle goeds voor u allen.....

Pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie



* Vanuit het pastoresteam...

Streamen van vieringen Vanaf heden meestal op zaterdag

De komende periode zal iedere zaterdagavond een viering uit onze parochie worden gestreamd. U kunt meestal op vrijdagavond al een link vinden op de website, waarmee u de viering op zaterdagavond rechtstreeks kunt volgen. Het is ook mogelijk om de vieringen later terug te kijken. Waarom is gekozen voor de zaterdag? Veel mensen die niet meer naar de kerk kunnen (of durven) geven aan op zondag graag te kijken naar het geloofsgesprek en naar de Eucharistieviering die de KRO uitzend. Als wij vanuit onze parochie op zondag gaan streamen, moeten mensen thuis "kiezen" tussen de eigen parochie en de KRO uitzendingen. Daarnaast is het voordeel van streamen op een vast moment dat mensen niet meer wekelijks hoeven te zoeken wanneer en hoe laat er gestreamd wordt. Bij uitzondering zal er wel worden gestreamd vanuit andere locaties. Dat is bijvoorbeeld dit weekend het geval. De allerzielenviering zal gestreamd worden vanuit Harlingen op zondagmorgen 11.00 uur.

Wanneer wordt er gestreamd:

Zondag 1 november om 11.00 uur vanuit Harlingen
Zaterdag 7 november om 19.15 uur vanuit Dronryp
Zaterdag 14 november om 19.15 uur vanuit Dronryp,
Zaterdag 21 november om 19.15 uur vanuit Dronryp

Luisterend oor van de pastores



Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. We zijn op dit moment wat terughoudend met huisbezoek, maar we kijken altijd wat er mogelijk is. Dus neemt u rustig contact op als dat nodig is.

Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503
Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

* Vieringen in de parochie

*De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad.
Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.*



Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen

Vooraf aanmelden wordt (weer) dringend aangeraden

De komende tijd is het aantal zitplaatsen per kerk weer beperkt tot maximaal 30 per viering. Om zeker te zijn van een zitplek wordt dringend geadviseerd om u van te voren op te geven. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten.

U kunt elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen. Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp: aanmeldenrkdronryp@hotmail.com
Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

Vieringen Allerzielen

Waar en wanneer zijn de allerzielenvieringen:

Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur in Franeker. *(nog een plaats beschikbaar)*
Herdacht worden: Paulus Hettinga; Plonie Hiemstra, Sientje Ypma-Boekema en Appie Grijpma.

Zaterdag 31 oktober om 19.15 uur in Dronryp *(er zijn geen plaatsen meer beschikbaar)*
Herdacht worden: Ypie Veldman, Anneke Dijkstra-Haarsma en Attie v.d. Geest-Muiser

Zondag 1 november om 09.00 uur in Sint Anna. *(nog enkele plaatsen beschikbaar)*
Herdacht wordt Elisabeth Jelsma-Natte

Zondag 1 november om 09.30 uur in Franeker. *(nog een plaats beschikbaar)*
Herdacht worden: Johan de Haan en August Bootsma

zondag 1 november om 11.00 uur in Harlingen *(geen plaatsen meer beschikbaar)*
Herdacht worden: Frank van der Zee, Marja Bouma-Buijs, Riet Beicht, Tiny van der Zee en Siepie Douma Homminga

Maandag 2 november om 19.00 uur in Harlingen *(nog vijf plaatsen beschikbaar)*.
Herdacht worden: Wies Roorda Timmermans, Agatha de Jong Schotanus, Susanna van Hurck de Ree en Simon de Graaf

Maandag 2 november om 19.15 uur in Dronryp *(geen plaatsen meer beschikbaar)*.
Herdacht worden: Tine Bruinsma-Dijkstra, Elisa Wubbolts-Ribeiri Cabral Vieira, Anna van der Meer-Recker, Julia van Ekelenburg-Jorritsma, Sylvia Waltman-Blanken en Hans van der Kamp

Overleden

In Dronryp is woensdagmorgen 28 oktober overleden mevrouw Attie van der Geest – Muiser, echtgenote van Siebe van der Geest, op de leeftijd van 86 jaar. Attie heeft in haar leven veel betekend voor de (voormalige) parochie van Dronryp en stond altijd en voor iedereen klaar. Dankzij de niet aflatende zorg van haar man kon ze de laatste jaren thuis blijven wonen, toen haar gezondheid minder werd. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden aanstaande dinsdag in familiekring. Bidde we voor Attie. Dat God haar welkom heet en ze beloond mag worden voor al het goede.

* Gelovige Inspiratie...

Door pastoor Marco Conijn



Eerste lezing

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
Vrienden, Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;
maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Wie zulk een heil van God verwacht,
maakt zich rein zoals Christus rein is.

Evangelie

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
"Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."

Overweging (Allerheiligen)

(preek gehouden bij gelegenheid van Allerheiligen 2019)

In mijn vorige parochie woonde Gemma, een alleraardigste vrouw.
Gemma had het down syndroom. Ze was rond de 45 toen kort na elkaar
haar lieve ouders stierven. Gemma had geen broers of zussen..... Bij
leven was al geregeld dat een neef voogd van haar was geworden. Haar
neef zei me, toen we de uitvaart van een van de ouders van Gemma
aan het voorbereiden waren, dat hij niet anders kon dan zorgen voor zijn
nicht, want: "mijn nichtje is een schat, een heilige, een kind nog eigenlijk,
in wie geen kwaad is. Ze kan niets verkeerd doen. Ze kan niet zondigen. Ze is op aarde al
een engel" Ik vond het mooi wat hij zei. Voor mijn gevoel sprak hij ook gewoon de waarheid.
Ik zelf had bij Gemma slechts een dingetje ontdekt wat minder aangenaam was. Als ze



enthousiast was (en dat was ze bijna altijd) dan kwam ze dicht bij je staan en dan merkte je dat ze enorm sputterde tijdens het praten. Het was dus altijd handig een brillendoekje bij je te hebben.....

Toen die neef zo liefdevol over zijn nichtje sprak, moest ik denken aan Piet, een jongeman met ook het downsyndroom. Piet was een hele opgeruimde jongen, iemand waar ook geen kwaad in zat. Hij was populair in het dorp, iedereen kende hem en zei iedereen gedag. En als het feest was in het dorp, hij was er. Toen Piet was overleden werd hij vanuit de kerk begraven. Niet dat hij er vaak kwam, integendeel, maar zijn overleden ouders waren er tijdens hun leven lid van geweest. De voorganger bij de uitvaart was een dominee van het orthodoxe en strenge soort. Ik was niet bij de uitvaart. Velen uit het dorp waren er wel. Het plaatselijke muziekkorps had aangeboden om iets te spelen. De dominee had het afgewezen. Ja..... soms doen voorgangers dat. Alsof alleen zij weten en kunnen bepalen wat passende muziek is. Gelukkig heeft het korps nog wel wat gespeeld, bij zijn graf. Op die uitvaart kwamen nogal wat reacties binnen. Het was duidelijk, de kerk had zich niet van zijn beste kant laten zien. Voor veel mensen was Piet een heilige. Voor de dominee niet, zo bleek bij de uitvaart. Ook Piet was uiteindelijk een zondig mens, die zich voor God zou moeten verantwoorden. Er hadden weinig woorden van hoop geklonken. Een parochiaan die het mij vertelde zei "wat had ik die dominee graag een trap tegen zijn achterste willen verkopen". *(Ja, hij zei het anders, maar ik wil het hier graag netjes houden).*

Twee voorbeelden van mensen die door hun omgeving als heilig werden beschouwd. Maar schijnbaar niet door iedereen. In ieder geval niet door iemand van de kerk. Vreemd eigenlijk dat in beide gevallen 'heilig zijn' in verband gebracht werd met zonde. Ik vroeg me af, is heilig zijn alleen maar dit? Word je heilig als je zonder zonde bent. Wie heiligenlevens leest van de ontelbare heiligen zou denken van wel. Heiligen worden ons als voorbeeld voorgelaten. Ze hebben gedaan wat God van de mens verlangd. Om te laten zien hoe geweldig zo'n heiligenleven eruit zag, werden vaak spannende, meeslepende en ontroerende verhalen verteld over heiligen. Het waren gewone aardse stervelingen die een voorbeeldig leven hadden geleid. Waar dus geen kwaad in zat.....

Gemma was 45 toen ze geen ouder meer had. Ze had de leeftijd van een volwassen vrouw. Maar eigenlijk was ze in haar doen en laten nog een heerlijk onbevangen kind van God. Over kinderen van God spreekt ook Johannes in zijn eerste brief. Letterlijk zegt hij: Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Kind zijn. Zelfs als wij volwassenen zijn, zelfs als we oud zijn, zijn we nog altijd kind van onze ouders. We zijn hun erfgenamen, wij vertegenwoordigen in zekere zin onze ouders op deze aarde. Wij geven ten dele door wat zij ooit wilden. In die zin zijn wij ook kinderen van God. Wij mogen zijn handen en voeten zijn. Wij vertegenwoordigen Hem op deze aarde.

Misschien is het om deze reden dat in het nieuwe testament christenen met grote regelmaat worden aangesproken als 'heiligen'. Ja echt: In de ogen van Paulus en andere schrijvers van het nieuwe testament zijn wij heiligen. In sommige vertalingen wordt de uitdrukking 'heiligen' weg vertaald met 'christenen'. Christenen zijn dus heiligen. Wanneer wij Allerheiligen vieren, denken we niet alleen aan al die heiligen die ons zijn voorgedaan in geloof en in een voorbeeldig leven, we vieren ook dat wij heiligen zijn. Dat betekent niet dat wij nooit in de fout gaan. Integendeel, niet voor niets worden de 'heiligen' in het nieuwe testament opgeroepen om ook in heilig te zijn en zich af te keren van het kwaad is. Maar zij zijn heiligen omdat zij bevlogen zijn, bezielde zijn, door de Geest van Jezus. Ondanks hun persoonlijk falen en hun gemeenschappelijke falen zijn zij toch degenen die laten zien dat God onze vriendschap zoekt en de vriendschap van alle mensen. Dit geldt ook van en voor ons.

Wij zijn heiligen, omdat wij proberen te leven in de geest van de zaligsprekingen. We proberen geen pretenties te hebben, we proberen teder met elkaar om te gaan, wij vertrouwen erop in ons verdriet getroost te worden. We hongeren en dorsten naar gerechtigheid. We proberen barmhartig te zijn. We proberen recht door zee te zijn, Wij willen mensen van vrede zijn en vrede brengen. We nemen op de koop toe

dat we vervolgd worden vanwege de onze pogingen de vriendschap te vertegenwoordigen van God op deze aarde.

Van oorsprong werden de eerste christenen als heiligen gezien. In de loop van de geschiedenis zijn de mensen in de kerk elkaar en zichzelf veel meer gezien als zondaars. Er is een uitgebreide praktijk ontstaan van boetedoening. Is het echter niet beter elkaar als heiligen te zien? Dan kijk je positiever naar elkaar. Je leert dan dat 'heiligen' soms ook hele lastige ja zelfs vervelende mensen kunnen zijn. Dan kijk je naar waartoe iedereen van ons is geroepen is. Is het niet beter om ook jezelf allereerst te zien als iemand die geroepen is, uitgenodigd is, uitgekozen is om Gods barmhartigheid op deze aarde gestalte te geven? We mogen Gods vriendschap vieren en daarop vertrouwen. Heilig leven is feestelijk leven, zelfs als de leefomstandigheden zeer slecht zijn. Wij zijn wat Paulus noemt 'heiligen', en wat Johannes noemt 'kinderen van God'. We zijn groepen tot heiligheid, tot kind zijn van God.

Voorbede (Allerzielen)

Op deze gedenkdag van al onze dierbaren die overleden zijn, verbinden wij ons met allen die we verloren door de dood....



Bidden we voor wie wereldwijd getroffen werd door het coronavirus en daardoor ook dierbaren verloor:

familie, collega's, burens, bekenden;

Bidden we voor allen in ons eigen land:

families die in deze coronatijd iemand verloren

en met weinigen afscheid kon nemen:

dat zij getroost en begrepen worden.

Dat Gods licht naar hen uitgaat.

Bidden we voor onze Kerk,

waar ook dit jaar weer zoveel werd gerouwd.

Om de goede woorden,

om ruimte en tijd

om voorgangers, uitvaartverzorgers en vrijwilligers

die niet klakkeloos over de dood heenstappen.

Bidden we voor ieder van ons,

met pijn in het hart

en met tranen om wie er ooit waren.

Om Gods aanwezigheid in ons leven

en om het vertrouwen dat onze dierbaren bij Hém wonen.

Om het geloof dat hen en ons een nieuwe hemel wacht.

Goede God, wij gedenken wij ál onze dierbaren,
al onze geliefden die we moesten loslaten.

Geef ons de kracht om door te gaan

Geef de overledenen de eeuwige rust

en het eeuwig licht verlichtte hen,

dat zij mogen rusten in vrede.

* Voor de kinderen...



Gelukkig ben je!

Dit weekend vieren we Allerheiligen. De gedachtenis aan overledenen die als voorbeeld voor ons geleefd hebben. Zij maakten en maken mensen gelukkig.

We horen van Jezus. Hij gaat de berg op. Daar spreekt Hij zijn leerlingen in alle rust toe. Hij leert ze wat het belangrijkste van zijn leer is: hoe je als mens gelukkig kunt leven, een leven zoals God het bedoeld heeft. De woorden die Jezus spreekt zijn we de Zaligsprekingen gaan noemen. Jezus spreekt er de mensen moed mee in en geeft aan wat je concreet zou kunnen doen om een ander, en jezelf, een gelukkiger mens te maken.

Denk eens na over geluk. Wanneer ben je gelukkig, en wat is daar voor nodig? Het geluk dat Jezus bedoelt is misschien niet het geluk van elke dag, maar wie een ander gelukkig maakt, werkt ook mee aan het Koninkrijk van God, waarin alle mensen gelukkig zullen zijn. Bedenk met elkaar eens wat voorbeelden wanneer je van geluk kan spreken. Vinden de kinderen de dingen die Jezus opnoemt ook geluk? Hij zegt bijvoorbeeld: Gelukkig zijn verdrietige mensen, zij zullen getroost worden. Probeer of u de kinderen kunt laten ontdekken dat Jezus misschien een ander idee heeft over geluk dan zij zelf, maar dat als je goed naar Jezus woorden kijkt Hij wel gelijk heeft. Hoe fijn is het niet om getroost te worden... Of in Gods Koninkrijk te komen, God te mogen zien, in de hemel te komen. Kennen de kinderen voorwerpen of gebruiken die geluk brengen? (denk aan een klavertje vier of een lieveheersbeestje!) Vertel de kinderen over het hoefijzer als symbool voor geluk. Het hoefijzer als geluksbrenger wordt meestal toegeschreven aan Sint Dunstan, de heilige van de smeden. Mensen hingen het voor hun deuren, en hoopten dat het hun geluk zou brengen.



Neem de afbeelding van een hoefijzer erbij en bespreek met de kinderen wat er met geluk gebeurt als je uiteinden naar boven houdt; wat betekent dat voor het geluk? Wat gebeurt er met geluk als je de uiteinden naar beneden houdt? Wat zou de voorkeur van de kinderen hebben en waarom? Volgens sommige tradities moet je het hoefijzer met de uiteinden naar boven hangen, op deze manier zou het geluk niet kunnen ontsnappen. Andere culturen geloven dan weer dat je het hoefijzer met de punten naar beneden moet hangen, het geluk zou dan de woonkamer (of een andere ruimte) in gestuurd worden.

Hoefijzer om te versieren

Laat de kinderen een hoefijzer versieren met allerlei dingen waar ze gelukkig van worden. Gaan ze het hoefijzer met de opening naar boven of naar beneden ophangen?

* Gedachten van parochianen...



Een nieuwe aarde

Met toenemende ontzetting moest God vanuit de hemel jarenlang toezien hoe de mens zich door economisch misbruik van tienduizenden in stallen vastgezette en tot dingen gedegradeerde dieren, en nog vele andere manieren van minachting voor het dier als vriend en hulp bij alle natuurlijke processen, zich steeds verder van hem vervreemde. Nog erger, de onvoorstelbaar verwoestende manier waarop zijn geliefde mens zijn eigen woonplaats, de aarde, leegroofde en uitputte, kon hij totaal niet begrijpen. Hij schudde zijn hoofd, zeggende: 'Dit loopt fout.' En gelijk kreeg hij. De duivel kreeg zijn kans en handenvrijvend stuurde hij een van zijn employees, het agressieve Corona-virus, op het mensdom af. 'God,' moest God bij zichzelf toegeven: 'God, ik heb het niet goed gedaan, de schepping had beter moeten.'

God, denken wij, is eencellig, maar nee, dat is hij niet. Hij is megacellig, reden waarom hij met elkaar zo ontzettend veel verschillende objecten heeft weten te scheppen. Zie, dat kunnen wij mensen niet, wij moeten het hebben van een enkel talent, soms een paar meer, maar die we vaak maar weinig of zelfs helemaal niet gebruiken. Ging de mens nu verstandiger leven, de aarde niet langer uitputten? 'Nee,' zag God, 'mijn volk wil niet terug naar de eenvoud, integendeel, het wil weer zo snel mogelijk naar de oude toestand, op basis van een almaar groeiende economie, productie en consumptie'. En na een tijdje diepe meditatie op een stil plekje tussen de sterren, besloot God: 'het is nu de juiste tijd om het helemaal opnieuw te doen, maar nu echt goed, ik heb nu ervaring. De hele wereld ligt nu in lock down zoals ze het daar beneden noemen en dat komt mooi uit! Ben ik de duivel mooi even te slim af!'

En God ging aan het werk. Deze keer zou het een schepping eerste klas worden! En nu een die geheel aangepast was aan de zo duidelijk gebleken wensen van de mensen. 'Vraagt en ge zult verkrijgen!' heb ik jullie beloofd', mompelde hij, 'welnu, het gaat gebeuren!' En als eerste stelde hij vlak in zijn buurt een bodemloze Hemelse Geldpers op. Want geld, daar was nooit genoeg van. En er kwam een verticale kringloopeconomie van hemel naar aarde die de stromen goederen die beneden zonder enige onderbreking werden gekocht automatisch aanvulde. Shoppen was tenslotte een levensvoorwaarde voor de geëvolueerde mens. Alle stormachtige vlakten van de wereld zette God met windmolens vol en overal waar de zon uitbundig scheen kwamen eindeloze velden zonnepanelen. In de daar tussenin liggende gebieden verrezen onafzienbare reeksen data- en megadistributiecentra. 'Zou er wel plaats genoeg zijn?' schrok hij even, 'zo heel groot is de aarde niet', maar dat viel mee. En dus ging God creatief verder met het benutten van alle zeeën voor ontelbare hemelhoge windmolens met daar tussenin langarmige veegmachines om constant alle plastic afval op te vangen dat net zo snel naar zee werd weggespoeld als het werd geproduceerd. Waar het dan heen moest, daar moest God nog even over nadenken, maar dan bedacht hij dat dat een goede klus voor een of andere regering was. Die hadden grote hoeveelheden bureauladen waar alle vervolgpennen in konden. Mooie werkgelegenheid. Dat al die lawaaierige windmolens

de vissen horendol en stuurloos maakten waardoor ze tot ondergang gedoemd waren was wel jammer, maar geen probleem. Bij de mens ging de economie altijd voor. Dus hevelde God alle vissen, vooral snelgroeiers, uit alle openbare wateren over naar onafzienbare kweekvijvers waar ze moeiteloos gevangen konden worden. Lastige insecten, van vlo tot bij, kwamen er ook niet meer, vriendelijke vogels des te meer. Over de hele wereld plande God luchthavens vol vliegtuigen. Want de mens wou reizen. Om alle luchthavens heen creëerde God (hij was in goeden doen!) speciale doolhofnatuur waar de toeristen niet dan met de grootste moeite weer uitkwamen. Dat hield de boel mooi rustig. Alle huizen, van groot tot klein, werden door God voorzien van dat waar de mensen absoluut niet buiten konden: super grootbeeld-tv, scherper dan de werkelijkheid, met doorlopende aanbiedingen over onmisbaar slaapcomfort, nog weer beter horen, de allergeodkoopste aanbiedingen en onuitputtelijke lichaams-verwennende zalfjes, pilletjes, sprays en geneeskrachtige poeiertjes. God is een zeer gulle God, dat blijkt altijd weer.

'Zo' zei God tenslotte na nog een gigantische serie festivalterreinen, cafés en drugspannen rondgestrooid te hebben en een stelletje kerken te hebben weggevaagd, 'dit is wat de mensen willen, het wordt ze gegeven. Maar hoe goed ik ook voor ze ben, ik ben niet gek. Er komt wel een radioactief hek om heen. Nog verder door naar de eeuwige hemel, dat is niet mogelijk. Met deze nieuwe aarde hebben ze hun hemel bereikt.' En God zag dat het goed was.

Wim van Bussel, Franeker.

* Nieuws en activiteiten in de parochie...



Door pastoor Marco Conijn

Neomistenmis op Terschelling



Op zaterdag 08 augustus, het hoogfeest van H. Dominicus, is de Dominicaan Michael-Dominique Magielse o.p. tot priester gewijd door mgr. van den Hende. De wijding vond plaats in de St. Dominicuskerk in Rotterdam, nabij het klooster waar Michael-Dominique woont. Hij is bevriend met de nieuwe locatiebeheerder van Terschelling, Sven Volkers, en Sven heeft pater Michael-Dominique uitgenodigd om met Allerheiligen naar Terschelling te komen en aldaar de H. Mis met de geloofsgemeenschap te vieren. Als een priester kort tevoren gewijd is, wordt zo'n viering een neomisten mis genoemd. Ongetwijfeld zal pater Michael Dominique hartelijk worden ontvangen en ik hoop dat hij een van de "vaste" vakantiepastores gaat worden die in het vakantie seizoen mee wil draaien in het liturgisch rooster.

* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



Roepingenweek

In 2019 organiseerde de R.-K. Kerk in Nederland voor het eerst een Nationale Roepingenweek. Ook dit jaar is er weer een roepingenweek van 1-8 november. In alle bisdommen zijn ook door de weeks vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staan. Belangrijk element in deze Nationale Roepingenweek is de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. Doel van deze speciale week rond het Hoogfeest van Willibrord (7 november) is het fundamentele belang benadrukken van religieuze roepingen voor de Kerk. Religieuze roepingen zijn in deze tijd en samenleving niet zo vanzelfsprekend. Nederland heeft een groeiend priestertekort en veel religieuze ordes en congregaties hebben geen aanwas. Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale roepingenweek die landelijk vorm krijgt. In ons bisdom zijn dagelijks op één plaats vieringen waar gebeden wordt om roepingen. In ons bisdom ligt de focus niet alleen op priesterschap, diakonaat en religieus leven. Waar zijn de vieringen deze week:

Zondag 1 november: Kathedraal, mgr. van den Hout, geroepen zijn tot heiligheid

Maandag 2 november, bijna alle parochiekerken, Allerzielen

Dinsdag 3 november, 19.00 uur Coevorden, roeping tot huwelijk-gezin

Woensdag 4 november, 09.00 uur, Dronrijp, roeping tot priesterschap

Donderdag 5 november, 19.00 uur, roeping tot een leven lang leerling zijn

Vrijdag 6 november, 09.00 uur, Stadskanaal, roeping tot permanent diaconaat

Zaterdag 7 november, 19.00 uur, Heerenveen, roeping tot het religieuze leven

Zondag 8 november, 11.00 uur, Bolsward, roeping tot eenheid onder de christenen

Nationale Week van Gebed in verband met de Coronacrisis.

Van 1 tot 7 november organiseren de gezamenlijke internationale kerken en migrantenkerken in Nederland een Nationale Week van Gebed in verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan. De Raad van Kerken ondersteunt het initiatief en beveelt deelname aan deze week van harte aan. "De autoriteiten hebben de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die de verspreiding van het coronavirus moeten stoppen. Het volgen van deze maatregelen gaat hand in hand met ons vertrouwen en besef dat God groter is dan het coronavirus en dat God helpt door onze gebeden. Laten we daarom bidden dat het goede overwint en dat wij het goede zullen doen." Alle christenen worden opgeroepen om een week lang elke dag om 08.00 uur (of een ander tijdstip) te bidden

De gebedsthema's zijn voor:

de overheid, ministers, burgemeesters

de kerken, kerkleiding en voorgangers

de gezinnen en jongeren

voor mensen zonder baan en getroffen ondernemers

voor zieken en mensen die hun geliefden hebben verloren aan of tijdens corona

voor de stad of het dorp waarin u woont en voor Nederland

voor iedereen die wereldwijd getroffen is door het virus

Meer informatie is te vinden op nationale-gebedsweek.