



Zesentwintigste pastorale brief 17 oktober 2020 Wereldmissiedag (29^e zondag door het jaar A)

voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland

De volgende pastorale brief verschijnt op 31 oktober

Met gepaste munt...

*Niet het beeld van de keizer,
het beeld van macht en onderdrukking,
maakt mensen gelukkig.
Het is het beeld van bezitten,
van eigen winst eerst.
Daartegenover staat het beeld van God.
Deze is niet afgebeeld op een munt.
Want God heeft geen gezicht.
Van Hem geen verstarde expressie,
niet eens en voorgoed dezelfde.
Zijn beeld is telkens nieuw,
omdat wij zijn beeld zijn.
Zo heeft Hij ons geschapen:
als een afspiegeling van Hem.
Waar goedheid en liefde
in ons aan het licht komen,
daar wordt Hij zichtbaar.
Als wij aan de kant staan
van macht en onvrede,
dan is God onzichtbaar.
Hij krijgt een gezicht
in mensen die geschonden
en lijdend door het leven gaan.*

*Met gepaste munt betalen
is voor ons: kiezen voor
de kleine en weerloze mens;
is kiezen voor liefde en recht.
Dat is onze missie,
dichtbij en veraf.*

Wim Holterman osfs

Let op!
Vanaf dit weekend wordt u weer dingend verzocht
u vooraf aan te melden voor de viering.
Wij mogen maximaal 30 parochianen per viering toelaten.
Daarnaast vragen wij u een eigen mondkapje mee te nemen
en op te zetten voordat u de kerk binnen komt.

* Inleiding...

Door pastor Dorenda Gies

Halverwege deze week bevonden we ons allemaal ineens weer in een halve lockdown. We zagen het wel aankomen, maar dat maakt het niet minder vervelend. Ik merk dat ik er wat terneergeslagen van wordt en me afvraag hoe het nu weer verder moet. Weer alles afschalen, weer allerlei dingen afzeggen en verschuiven, weer minder gemakkelijk bij mensen op bezoek kunnen. Maar als ik me dan weer probeer voor te stellen wat al die mensen moeten voelen, die zelf ernstig ziek zijn door corona, die iemand eraan verloren hebben, die misschien wel hun bedrijf ten onder zien gaan of die hun werk verliezen, dan geef ik mijzelf de spreekwoordelijke 'schop onder de kont'.

Ik heb er niets aan om te gaan zitten kniezen. Het wordt juist nu de kunst om van kleine dingen te genieten, om opnieuw creatief te worden en misschien wat meer tijd te nemen voor bezinning en voor de mensen in mijn eigen buurt. Ik geef mijzelf weer even de tijd om te wennen. Daarna gaan de schouders er weer onder. We zullen er samen met elkaar (helaas op afstand) wat van moeten maken. Laten we hopen en bidden dat deze coronapandemie zo snel mogelijk onder controle komt. In de tussentijd kunnen wij elkaar ondersteunen, helpen en uit de eenzaamheid halen door een belletje, een lief kaartje, even een praatje bij de deur, en een boodschapje waar dat nodig is. En hopelijk brengt onze pastorale brief af en toe ook wat afleiding en inspiratie in huis

In deze brief vindt u een mooi verhaal van Wim van Bussel over een hommel. Over genieten van kleine dingen gesproken... We kunnen in de overweging lezen over de keuzes die wij in het leven maken en er is een mooi gebed voor de kinderen over kiezen. Onze aandacht wordt ook even naar buiten gericht, naar de bevolking in West-Afrika waaraan wij onze hulp kunnen geven via Missio. Over de nieuwe regels voor onze kerken kunt u verderop in de brief lezen. Op de laatste pagina wordt u doorverwezen naar de videoboodschap die de bisschoppen voor ons hebben.

Ik wens u en jou veel leesplezier!

Mede namens pastoor Marco Conijn
een hartelijke groet van pastor Dorenda Gies

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Vanuit het pastoresteam...



Streamen van vieringen

De komende periode zal er elke week een viering uit onze parochie worden gestreamd. U kunt meestal op vrijdagavond al een link vinden op de website, waarmee u de viering dat weekend rechtstreeks kunt volgen. U kunt dan zien waar en wanneer de viering is. Het is ook mogelijk om de vieringen later terug te kijken.

* Zaterdag 17 oktober wordt de viering vanuit Dronryp gestreamd.
De viering is te volgen via YouTube via de volgende link:
<https://www.youtube.com/watch?v=4NmGMyuzk3I>

Luisterend oor van de pastores



Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen.

We zijn op dit moment wat terughoudend met huisbezoek, maar we kijken altijd wat er mogelijk is. Dus neemt u rustig contact op als dat nodig is.

Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503

Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

*** Vieringen in de parochie**

De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad.

Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.



Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen

Vooraf aanmelden wordt (weer) dringend aangeraden

De komende tijd is het aantal zitplaatsen per kerk weer beperkt tot maximaal 30 per viering. Om zeker te zijn van een zitplek wordt dringend geadviseerd om u van te voren op te geven. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten.

U kunt elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen. Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp: aanmeldenrkdronryp@hotmail.com
Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

Vieringen Allerzielen

Verwacht wordt dat de vieringen met Allerzielen drukker zijn dan een normale weekendviering. Om deze reden zijn er dit jaar in Franeker, Harlingen en Dronryp twee Allerzielenvieringen, vanwege de beperkte capaciteit i.v.m. de Corona maatregelen. De nabestaanden van hen die het afgelopen jaar ons zijn overleden krijgen een persoonlijke brief. **De familieleden hebben voorrang**, mits ze voor 25 oktober reageren. Als er nog plaats is kunnen andere belangstellenden zich melden vanaf 26 oktober, omdat we dan weten hoeveel plek er over is in de kerk.

Waar en wanneer zijn de allerzielenvieringen:

Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur in Franeker.

Herdacht worden: Paulus Hettinga; Plonie Hiemstra, Sientje Ypma-Boekema en Appie Grijpma.

Zaterdag 31 oktober om 19.15 uur in Dronryp.

Herdacht worden: Ypie Veldman en Anna C. Dijkstra-Haarsma

Zondag 1 november om 09.00 uur in Sint Anna.

Herdacht wordt Elisabeth Jelsma-Natte

Zondag 1 november om 09.30 uur in Franeker.

Herdacht worden: Johan de Haan en August Bootsma

Zondag 1 november om 11.00 uur in Harlingen:

Herdacht worden: Frank van der Zee, Marja Bouma-Buijs, Riet Beicht, Tiny van der Zee en Siepie Douma Homminga

Maandag 2 november om 19.00 uur in Harlingen.

Herdacht worden: Wies Roorda Timmermans, Agatha de Jong Schotanus, Susanna van Hurck de Ree en Simon de Graaf

Maandag 2 november om 19.15 uur in Dronryp.

Herdacht worden: Tine Bruinsma-Dijkstra, Elisa Wubbolts-Ribeiri Cabral Vieira, Anna van der Meer-Recker, Julia van Ekelenburg-Jorritsma, Sylvia Waltman-Blanken en Hans van der Kamp

* Gelovige Inspiratie...

Door pastor Dorenda Gies



Evangelie

Uit het heilig Evangelie

van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen.

Zij stuurden hun leerlingen

met de Herodianen op Hem af

met de vraag: "Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt

en de weg van God in oprechtheid leert;

Gij stoort U aan niemand,

want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.

Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd

belasting te betalen aan de keizer of niet?"

Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei:

"Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars?

Laat Mij de belastingmunt eens zien"

Zij hielden Hem een geldstuk voor.

Hij vroeg hun: "Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?"

Zij antwoordden: "Van de keizer."

Daarop sprak Hij tot hen:

"Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt,
en aan God wat God toekomt."

Overweging



In onze moderne rijke westerse cultuur hebben wij dagelijks heel wat te kiezen. Zeker als je niet behoort tot de armsten in de samenleving. In de winkels staan de schappen vol. Het zijn soms heel eenvoudige keuzes: Wat zal ik op mijn brood smeren? Wat zal ik eens aantrekken? Hoe zal ik m'n huis inrichten? Wat gaan we vanavond op onze kamerbrede High-Definition tv kijken? Soms zijn het ook minder eenvoudige keuzes: Naar welke school willen wij onze kinderen sturen? Op welke politieke partij moet ik stemmen? Bij welke bank staat mijn geld het meest veilig? En op welke manier krijg ik nog enig ethisch verantwoord rendement uit mijn spaarcentjes?

Allerlei instanties trekken aan je en doen hun best om jou over te halen voor hun product. Ieder heeft zijn of haar eigen belangen en machtspositie en alles moet tegen elkaar worden afgewogen. Sommige keuzes zijn daarbij gemakkelijker gemaakt dan anderen. Maar laten we eerlijk wezen. Het gaat hier nog steeds niet over de meest fundamentele keuzes in ons leven. Die gaan toch over hele anderen dingen. Die gaan over onszelf en de wereld om ons heen. Wie geef ik mijn vertrouwen? Wat geeft mij in het leven het meeste liefde, de meeste warmte, geborgenheid. Waardoor kan ik groeien als mens voor mezelf en voor anderen? Soms worden wij voor keuzes gesteld waar we hard over na moeten denken. In deze Corona-tijd worden wij ook geconfronteerd met onverwachte keuzes, waar wij serieus over moeten nadenken. Niet alle vragen in ons leven zijn zo gemakkelijk te beantwoorden.

Vandaag krijgt Jezus ook zo'n lastig vraag gesteld. Moet je nou wel of geen belasting betalen aan de keizer, vragen de Farizeeën. De joden waren onderling verdeeld over het antwoord op deze vraag en ze maakten er ruzie over. Israël was in die tijd bezet land. De joodse bevolking wordt door de Romeinen onderdrukt. Ze kunnen dus niet zo maar alles zeggen wat ze willen. De keizer van de Romeinen ziet zichzelf als goddelijk en dat kan natuurlijk niet voor de Joden. Voor hen is er maar één God. De God van Abraham, Izaak en Jacob. De God van Sara, Rebecca en Rachel. De God die met haar volk onderweg is naar het beloofde land.

De vraag die Jezus wordt gesteld is daarom een hele gevaarlijke. Als Jezus' ja' zegt, 'jullie moeten belasting betalen', dan kiest hij de kant van de keizer die zichzelf als God ziet, en krijgt hij ruzie met priesters van de tempel. Als Jezus 'nee' zegt, 'want de keizer doet aan afgoderij', dan krijgt hij te maken met de Romeinse bezetter. De Farizeeën hopen dat Jezus zal kiezen en dat ze Jezus in hun conflict kunnen betrekken.

Jezus doorziet hun spel en hij reageert bijna komisch. Allereerst laat hij merken dat het hem niet gaat om geld en belastingen. Hij heeft het ook niet bij zich. Hij is er niet mee bezig. Geld, wat is dat? Laat eens kijken! En hij bekijkt quasi-aandachtig een muntstuk, een denarie, de meest gangbare munt van die tijd. Daar staat een afbeelding van de keizer op en daar omheen een randschrift tot eer van de keizer en diens naam. Hij vraagt: 'over wie gaan dit opschrift en deze afbeelding?' 'Over de keizer', antwoorden ze. En dan zegt Jezus tot stomme verbazing van alle omstanders. 'Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.' De ondervragers weten hierop niets meer te zeggen. Ze draaien zich om en gaan weg.

Daar kunnen ze het mee doen, die vraagstellers. Ze hebben zich druk gemaakt over iets onbelangrijks. Het gaat Jezus niet om die keizer en zijn rijk. Het gaat Jezus om dat Rijk van God. Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Want als je aan God geeft wat God toekomt, dan komt het daarna ook wel goed met alle andere keuzes die je maakt. Je keuzes thuis, op school, je keuzes voor een politieke partij, je keuzes in het leven.

Geef aan God wat God toekomt. Wat bedoelt Jezus daar eigenlijk mee? Wat kunnen wij aan God geven? Wij zeggen wel dat God de Schepper van alles is. Het is God die ons mensen

het leven gegeven heeft, de aarde waarop we wonen, de mensen om ons heen. Het zijn geschenken waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Dat is wat we God terug kunnen geven. Dankbaarheid voor wat ons is geschonken. Dat kunnen we tonen door zorg en liefde voor alles wat leeft, groeit en bloeit, voor alles wat aan onze zorg is toevertrouwd, vooral de mensen om ons heen. Dat kunnen we aan God geven: Werken aan Gods rijk, waar mensen vrij kunnen zijn, hun mening kunnen uiten, waar alle mensen dezelfde rechten hebben, en vooral waar mensen voor elkaar opkomen. Waar mensen voor elkaar leven. Jezus moedigt ons daartoe aan. Steek je energie toch niet in onderlinge conflicten, zegt hij. Steek je energie in het rijk van God. Steek je energie in de mensen om je heen. Wees er voor elkaar.

Dat is ook onze opdracht vandaag de dag, bij alle keuzes die wij in het leven moeten maken, grote en kleine keuzes. Dat je bedenkt hoe volgens God de wereld zou horen te zijn. Gods koninkrijk midden onder ons. Jezus heeft het ons zelf laten zien. Geef mensen om je heen wat hen toekomt, want dan geef je God wat God toekomt. Durf je mening te uiten wanneer mensen om je heen te kort dreigen te komen, aan de basisbehoeften in het leven, aan liefde, warmte en aandacht. Durf op te komen voor die ander wanneer die wordt ontslagen of vernederd vanwege zijn seksuele geaardheid, vanwege haar hoofddoekje, vanwege een ziekte of handicap. En durf vooral te vertellen dat je gelooft in vrede, in recht en gerechtigheid voor alle mensen. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in landen waar mensen geen gelijke rechten hebben, waar mensen worden onderdrukt, armoede en honger lijden, zoals onze missionarissen van Missio dat doen. Durf te laten zien dat je gelooft in die God van liefde en gerechtigheid dat je hoop blijft houden op een goede toekomst.

Dat zijn de belangrijkste keuzes in ons leven. Laten wij samen een geluid van liefde, recht, hoop en vrede voor iedereen laten horen, op school, op ons werk, in ons gezin, in ons dagelijkse leven. Dan geven wij God wat God toekomt.

Voorbede

V. God van alle leven, U die ons leven behoedt en in Uw handen houdt, tot U bidden wij:



Voor allen die veel te zwaar belast zijn in deze wereld met zorg om geld en goed,
met gebrek aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak:
Dat de strijd voor sociale gerechtigheid en humaniteit juist in dit gebied van de wereld wordt gezien én gewonnen.

Deze Missiezondag bidden wij in het bijzonder voor de Kerk in West-Afrika:
dat zij vóór alles aan de kant van de armen gaat staan en de bijdragen van de wereld rechtstreeks besteden aan het welzijn van kinderen,
de zorg voor moeders en gezinnen,
aan een thuis voor mensen.

Voor allen die op deze wereld gevlucht zijn in de hoop een veilig onderkomen en een goede toekomst te vinden:
dat vrede, onderdak en naastenliefde prioriteit heeft op alle politieke agenda's.

Voor onszelf, die nu in deze coronatijd,
ontdekken wat gebrek aan vrijheid is,
Wat afstand betekent
en gevaar op ernstige ziekte zonder vaccin.
Dat we in onze kleinheid ontdekken
dat elk medemens een naaste is,
van welke herkomst dan ook.

Bidden we voor onze dierbare overledenen,
al die mensen die wij met pijn in ons harte moeten missen;
Dat zij mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht.

Goede God,
U bent er voor ons, mensen,
help ons er te zijn voor elkaar, ver weg en dichtbij.
Dat vragen wij U, door Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen.



Gebed voor Afrika

Gebed uit Tanzania

Heer Jezus Christus,
Gij die tot de apostelen sprak:
'Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.
'Schenk ons de moed
diegenen die geweld uitoefenen
aan te spreken en hun houding te veranderen.
Help ons, ons hele leven, denken en doen
in dienst van de vrede te stellen.
Wij bidden voor een nieuw Afrika,
waar geen angst meer heerst,
waar geen gewelddaden meer plaatsvinden
en waar eigenbelang mensen er niet toe verleidt
anderen onrecht aan te doen.
Uw rijk kome voor de volkeren van alle
Afrikaanse talen en stammen,
uw rijk van gerechtigheid, vrede en liefde.
Moge er vrede heersen in Afrika.
Moge er vrede heersen op de hele wereld. Amen.
Onder het motto 'Gelukkig de vredestichters' voert Missio dit jaar de campagne voor de
Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de
coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

MISSIO is het solidariteitsfonds van de katholieke Kerk.
Rijkere parochies steunen armere parochies en religieuzen overal ter wereld, zodat ook zij
hun pastorale werk kunnen doen.

U kunt dit jaar uw bijdrage ook per bank overmaken op:
NL21 RABO 0320 417 255
t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere
o.v.v. gift Missio.

Wij zorgen dat uw bijdrage bij Missio terecht komt. Hartelijk dank!

* Voor de kinderen...

Een strikvraag voor Jezus

Deze week gaat het Evangelie over belasting betalen aan de keizer. Dat wil eigenlijk niemand. Jezus krijgt over deze kwestie een strikvraag voorgelegd met het doel Hem in de val te lokken. Hij weet op de strikvraag een slim antwoord, waardoor Hij niet in de val loopt die de Farizeeën voor Hem gezet hadden.



Gebed om de juiste keuzes te maken

Goede God,
Wij moeten soms kiezen
tussen twee partijen,
tussen het goede doen of het niet zo goede.
Wij komen soms mensen tegen
die ons in de val willen lokken,
om dingen te doen of te zeggen
die gemeen zijn en niet eerlijk.

Help ons om de juiste keuzes te maken.
Help ons om op te letten,
zodat we niet in de val gelokt worden.
We willen doen wat goed is voor anderen en onszelf.
Help ons om het goede te kiezen.
Amen.

* Gedachten van parochianen...

Nietig, maar toch...

Ik had me in mijn tot meditatie aanzettende stille kloostercel zó intensief in de onvoorstelbaar vele manieren verdiept waarop de zich beter dan God voelende mens in zijn onbegrensde zelftevredenheid meent ons aller aarde inclusief alle leven daarop tot het uiterste te mogen leegroven, dat ik er niet meer tegenop kon. Ineens was het op, was het te veel, was ik tot de grens gekomen dat de twijfel die toch al vaak de kop opstak of de goede God hier nog enig positief stuur aan kon geven omsloeg in absolute zekerheid dat ook Hij zich niet anders dan in wanhoop kon terugtrekken. Ter bemoediging werden we ook nog eens gezegend met een niet mis te verstane persconferentie over de exponentieel toenemende coronabesmettingen, gevolgd door krachtige maatregelen die niet primair uit zijn op een onmiddellijke diepgaande verandering van onze overdadig luxe levenswijze, maar juist een zo snel mogelijke wederopbloei van de oude economie die ons juist in deze alleszins te verwachten situatie heeft gebracht.

Alle fut was uit me gevaren. In mijn wanhoop richtte ik me tot God, Moeder Maria en mijn hemelse Truus er ook nog bij, maar het bleef leeg, ik bleef een roepende in de woestijn, ik was nog niet heilig genoeg. Trouwens, bij mijn weten was er al een H. Wilhelmus, ik was weer eens te laat. Hier zat niets anders op, ik moest er even uit, een flink eind wandelen. In Franeker met zijn oeroude structuur van verstilte straatjes, stegen en grachten kan dat geestelijk heel bevruchtend zijn. En met een 'God, ik ben uw hand' daalde ik af, de achterdeur uit. Dit werd daarboven met hemelse instemming ontvangen, wat ik op dat moment nog niet doorhad. God is schijnbaar niet altijd thuis, maar met dat soort vooroordelen moet je voorzichtig zijn.



Zonder veel gedachten wandelde ik een-twee, een-twee, stevig door, de doodstille Academiestraat af, waar ik me dan allerplezierigst Prof Willem uit 15-zoveel voel (geen student, dat zeker niet), toen ik ineens iets voor me op de straatstenen zag bewegen. Een klein pluizig bolletje, kijkkijk een dikke hommelm die zich daar dapper op zijn zes pootjes voortbewoog, van iets naar niets. Want een doel had hij niet, hij zwalkte maar wat rond (alle dieren zijn bij mij een hij). Op mijn knieën bekeek ik dat dwalende schepsel Gods en schudde mijn hoofd.

'Broeder hommelm,' zei ik, de H. Fransiscus indachtig, 'geloof mij, zo kom je er niet.' Het dappere doch nutteloze heen en weer gesjouw van de kleine zwerver vervulde me zozeer geheel dat al mijn zwaarmoedige zorgen op slag waren verdwenen.

'Vriend hommelm, ik neem je mee!' besloot ik, 'je gaat naar vruchtbaardere weiden.' Ik haalde mijn ineens onmisbare mondkapje dat nu zomaar een positieve functie kreeg uit mijn zak en frommelde hem daar met weergaloze handigheid (talent van God!) mooi ruim in. Het risico van een steek had ik niet voor hem over. Hij dan dood en ik met een dubbeldikke vinger naar de dokter. En daar gingen we, op naar het Martenapark, waar anders heen. Daar was honingzoete bloemetjeshoop op herwonnen leven. Maar dat besepte broeder hommelm niet, net zoals wij zoveel niet beseffen. Telkens zag ik een zoekend harig pootje uit een kier van zijn gastvrije noodwoning tevoorschijn prikken. Maar goed dat de woningcommissie deze illegale verhuizing niet zag.

We betraden het park. Geen mens te zien, mooi zo. Met zorg liet in mijn medebroeder boven een kleurig bloemperkje vrij. Te vroeg! Het waren vetplanten, zag ik nu, en die werden, of hij nou honger had of niet, niet gewaardeerd. Miskend liet hij zich van het vetbloempje afglijden, plof op de zwarte grond. Ah, daar zag ik een eindje verder een voor hem wat vriendelijker soort bloemetjes. Ik begon zowaar al als een hommelm te denken. Voordat hij voorgoed in het dichte struweel verdween wist ik hem nog op te vangen en met de woorden 'We gaan even wat verder, broeder!' weer in zijn campertje te frommelen. Ik liet hem boven een wit bloempje los en zie, nu leef hij er mooi op zitten, kroop zelfs meteen naar het lokkende gele hartje toe. Vertederd keek ik het aan, met een blijdschap alsof ik niet één, maar een hele zwerm van de totale ondergang had gered, wel hopen en verwachtend dat die solitaire hommelm het in zijn eenzame eentje zou kunnen redden of, weer aangesterkt, zijn dierbare familie zou kunnen terugvinden.

In uiterst goede doen wandelde ik geestelijk geheeld en gesterkt weer huiswaarts. Ik had gedaan wat ik op dat moment bij machte was te doen, ik had met het hele nietige iets goeds gedaan, iets waardevols. O ja natuurlijk, Jezus had zelf gezegd: 'Alles wat je aan de minste mijner hebt gedaan heb je aan mij gedaan'. Gelukkig maar. Daarom dus bleek dit het juiste wapen te zijn tegen de verpletterende wanhoop niets te kunnen doen tegen de niet te omvatten wereldellende. Ja, of we het nu beseffen of niet, we zijn in Gods hand!

Wim van Bussel, Franeker

* Nieuws en activiteiten in de parochie...



Grafstukken voor Allerzielen in Harlingen

In verband met de aangescherpte Coronaregels vinden wij (de werkgroep grafstukken Allerzielen) het niet verantwoord om deze grafstukken te gaan maken. Daarom slaan we een jaartje over.

Vriendelijke groet, Marietje Schakenbos - van der Werf

* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

9 oktober 2020

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico's van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen

Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd



Mgr. Van den Hout: 'De kracht zit van binnen'

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico's en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.

Elke bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft: "Uw geloof heeft u gered."

"Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt", zegt mgr. Van den Hout, "ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (...). Het bedreigt onze gezondheid. Ook het kerkelijk leven wordt geschaad. Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen: Jouw geloof heeft je gered. Onze kracht zit van binnen."

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl. De volledige video is te vinden op internet via: <https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/>