



Vijf en twintigste pastorale brief 9/10 oktober (28^e zondag door het jaar A)

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

De volgende pastorale brief verschijnt op 17 oktober

Laatste nieuws

**We hadden in de loop van vandaag gehoopt u te kunnen berichten
over de vertaling van de oproep
naar de parochies van de R.-K. Kerk
om het aantal kerkgangers niet groter te laten zijn dan 30.
Van de perschef van het bisdom begreep ik zojuist
dat de besprekingen thans nog gaande zijn
en pas vanavond laat of morgenvroeg worden afgerond.**

Concreet weten we niet waar we dit weekend aan toe zijn.

**Onze RK kerk vraagt om maatwerk
omdat het ene kerkgebouw het andere niet is.
De grootte van het kerkgebouw is in dat geval bepalend
voor het aantal aanwezigen,
waarbij de bovengrens wordt losgelaten.**

Hoe dan ook...

**we zullen ons conformeren aan het besluit wat de bisschoppen zullen nemen.
Wil dus in de gaten houden
wat in de loop van morgen bekend wordt gemaakt.
Dat zal ook in onze parochie leidend zijn.**

**GEEF IN IEDER GEVAL PER MAIL DOOR
DOOR ALS U NAAR DE KERK WILT KOMEN**

**Kunt u dit weekend helaas niet komen,
omdat er geen plek meer is,
de viering wordt vanuit Harlingen gestreamd op zondagmorgen.**

**Mede namens pastor Gies
pastoor Marco Conijn**

Gebed van de Nederlandse bisschoppen

**Goede God,
toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
 vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.**

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

* Inleiding...

Door pastoor Marco Conijn

Vorige week zijn er verscherpte Corona maatregelen afgekondigd door onze regering. Deze gelden voor drie weken. Inmiddels twijfelt er niemand meer aan dat de maatregelen straks zullen worden verlengd, danwel worden uitgebreid, aangezien de cijfers omtrent het virus omhoog schieten.

Afgelopen weekend ontstond er maatschappelijke en politieke ophef rond de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. Het acht uur journaal begon er zelfs mee. In Staphorst biedt de kerk normaal plaats aan 2300 mensen. Op normale zondagen zit deze kerk een aantal keren per zondag vol. Vanwege het Coronavirus was het aantal kerkbezoekers met bijna driekwart verminderd tot 600. En zo voldeed de kerk aan alle voorschriften zoals die waren gesteld (uitgezonderd het advies om niet samen te zingen). De ophef die ontstond had te maken met het aantal mensen per dienst en met name ook met de samenzang. Minister Grapperhaus greep afgelopen maandag in. Hij wil koste wat het kost voorkomen dat dat kerken nieuwe virushaarden worden.

Niet kerkgangers vroegen zich af waarom een kerk meer mensen mag toelaten dan bijvoorbeeld een theater of een voetbalstadion. Maar je kunt het ook omkeren. Waarom mogen (grote) kerken niet meer dan 30 mensen ontvangen, als er voor grote theaters wel uitzonderingen kunnen worden gemaakt als de anderhalve meter afstand gerealiseerd kan worden. Is meer maatwerk niet op zijn plaats, in plaats van een harde bovengrens van 30 kerkgangers. Het roept in ieder geval verbazing op.

In Nederland is scheiding van kerk en staat. In de grondwet is geregeld dat de Nederlandse overheid niet zomaar mag ingrijpen bij kerken. De kerken hebben dus het recht om op dezelfde voet verder te gaan dan ze tot op heden deden. Daarom kan de minister niet meer doen dan de kerken dringend verzoeken zich aan maatregelen te houden. Tenzij het parlement een noodwet aanneemt, waardoor grondrechten tijdelijk buiten spel worden gezet. Dat moeten we niet willen. Daarom moeten we ook meebewegen, opdat we niet als kerken alsnog worden opgenomen in een noodwet. Er mag van kerken een offer worden gevraagd. Kerken hebben bovendien een voorbeeldfunctie.

Omdat kerken (ook wij in de Jacobusparochie) er alles aan hebben gedaan om veilig samen te kunnen komen en te vieren, is het pijnlijk dat we weer een paar stappen terug moeten zetten. Want mensen hebben behoefte om samen te vieren en samen te komen. Maar

gezondheid en ieders welzijn gaat boven alles en dat verklaart dat zowel de regering, kerkelijke vertegenwoordigers en de bisschoppen behoedzaam te werk gaan.

Hartelijke groet,
Mede namens collega pastor Dorenda Gies

Pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Vieringen in de parochie

*De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad.
Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.*

Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen

Vooraf aanmelden wordt (weer) dringend aangeraden

De komende tijd zullen het aantal zitplaatsen per kerk zo mogelijk weer beperkt zijn tot maximaal 30 per viering. Om zeker te zijn van een zitplek wordt dringend geadviseerd om u van te voren op te geven. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten.

Let op: U *kunt* normaal elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen. ***Dit weekend kan dat t/m zaterdagmiddag.***
Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp: aanmeldenrkdronryp@hotmail.com
Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

Vieringen Allerzielen

Verwacht wordt dat de vieringen met Allerzielen drukker zijn dan een normale weekendviering. Om deze reden zijn er dit jaar in Franeker, Harlingen en Dronryp twee Allerzielenvieringen, vanwege de beperkte capaciteit i.v.m. de Corona maatregelen. De nabestaanden van hen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen krijgen een persoonlijke brief. **De familieleden hebben voorrang**, mits ze voor 25 oktober reageren. Als er nog plaats is kunnen andere belangstellenden zich melden vanaf 26 oktober, omdat we dan weten hoeveel plek er over is in de kerk.

Waar en wanneer zijn de allerzielenvieringen:

Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur in Franeker. *Herdacht worden: Paulus Hettinga; Plonie Hiemstra, Sientje Ypma-Boekema en Appie Grijpma.*

Zaterdag 31 oktober om 19.15 uur in Dronryp. *Herdacht worden: Ypie Veldman en Anna C. Dijkstra-Haarsma*

Zondag 1 november om 09.00 uur in Sint Anna. *Herdacht wordt Elisabeth Jelsma-Natte*

Zondag 1 november om 09.30 uur in Franeker. *Herdacht worden: Johan de Haan en August Bootsma*

zondag 1 november om 11.00 uur in Harlingen: *Herdacht worden: Frank van der Zee, Marja Bouma-Buijs, Riet Beicht, Tiny van der Zee en Siepie Douma Homminga*

Maandag 2 november om 19.00 uur in Harlingen. *Herdacht worden Wies Roorda Timmermans, Agatha de Jong Schotanus, Susanna van Hurck de Ree en Simon de Graaf*

Maandag 2 november om 19.15 uur in Dronryp. *Herdacht worden Tine Bruinsma-Dijkstra, Elisa Wubbolts-Ribeiri Cabral Vieira, Anna van der Meer-Recker, Julia van Ekelenburg-Jorritsma, Sylvia Waltman-Blanken en Hans van der Kamp*

*** Vanuit het pastoresteam...**



Streamen van vieringen vanuit de Jacobusparochie

Wilfred Manning is bereid om vanaf heden ieder weekend een viering vanuit een van de kerken te streamen. Meestal zal dat gebeuren op zaterdag vanuit de kerk van Dronryp. De viering kan live worden meegevierd en wordt op de website gezet. U kunt de viering ook later op een door u gewenst moment bekijken. Een aantal personen hebben al te kennen gegeven om ook te willen helpen met streamen. Dat is fijn!

Komend weekend wordt de H. Eucharistieviering gestreamd op zondagmorgen om 11.00 uur vanuit de Michaelkerk in Harlingen. U kunt een kwartier voor de viering een link vinden op de website van de parochie of via onderstaande link de verbinding openen.

<https://www.youtube.com/watch?v=RieK6TkTwSM>

Overleden in Franeker: August Bootsma

Woensdag 7 oktober is na gesterkt te zijn door de ziekenzegen in zijn vertrouwde omgeving overleden Augustinus Sjouke Bootsma, echtgenoot van Anke Altenburg, op de leeftijd van 73 jaar. De uitvaartplechtigheid zal zijn in de kerk van Franeker op dinsdag 13 oktober om 15.00 uur. Vanwege het Coronavirus is dit een gebedsviering voor genodigden. Na de afscheidsviering in de kerk zal August met paard en wagen naar het crematorium worden vervoerd, alwaar nog een plechtigheid is in familiekring.

Condoleren is mogelijk van 13.30 uur tot 14.15 uur.

Bidden we voor August. Dat hij mag zijn opgenomen in de eeuwigheid.

Bidden we ook voor zijn vrouw Anke de kinderen en kleinkinderen om troost en kracht.

Streamen van oecumenische viering zondagmorgen vanuit Menaam

De gezamenlijke kerken van Menaam (PKN) en Dronryp (PKN en RK) hebben een oecumenische viering voorbereid. Helaas heeft men moeten besluiten dat vanwege de

aangescherpte Coronamaatregelen kerkgangers niet meer welkom zijn. Een grote teleurstelling. Toch gaat de viering door en deze zal worden gestreamd. Voorgangers zijn ds. Jeroen van Olffen en dhr. Peter Mulder. De viering is te volgen via:

Kerkomroep.nl // Menaam

Luisterend oor van de pastores



Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. Soms is een telefoongesprekje niet genoeg of niet gemakkelijk en vindt u het fijner om even een pastor te zien en te spreken. Dan komen we graag bij u thuis.

Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503
Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

*** Gelovige Inspiratie...**

Door pastoor Marco Conijn



HET HEILIG EVANGELIE

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het volk.

Hij zei: "Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.

Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen.

Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht:

Zegt aan de genodigden:

"Zie ik heb mijn maaltijd klaar,

mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;

alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft".

Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,

de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen.

Nu ontstak de koning in toorn,

stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.

Toen sprak hij tot zijn dienaars: "Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard.

Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft".

Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden en de bruiloftszaal liep vol met gasten.

Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was.

En hij sprak tot hem:
"Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?"
Maar de man bleef het antwoord schuldig.
Toen sprak de koning tot de bedienden:
"Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis.
Daar zal geweest zijn en tandengeknars".
Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.!

Overweging

Jezus spreekt over het rijk der hemelen.
En het rijk der hemelen lijkt op een koning
die een bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon.
Mensen zijn genodigd voor het feest.
Maar ze hebben geen zin.
Ze hebben het te druk.



En enkele hebben niet alleen te druk,
Ze doden ook nog eens de dienaars van de Koning, de gastheer.....
De Koning neemt wraak en laat hun stad in brand steken.
Daarna worden opnieuw mensen genodigd.
Nu loopt de zaal wel vol met gasten.
Tussen de gasten zit een persoon die niet is voorbereid.
De persoon heeft geen bruiloftskleed aan
en dan zegt de gastheer op vriendelijke toon:
"Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?"

Als de man het antwoord schuldig blijft zegt de gastheer tot de bedienden....
"Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis.
Daar zal geweest zijn en tandengeknars".
Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren!
Daar moeten wij het dan mee doen dit weekend.

Krijg je uitleg over de hemel.
Hoor je dat iedereen genodigd is.
Maar je moet er wel op gekleed zijn.....

Ik denk als we horen van dat tandengeknars,
dat velen moeite hebben met de woorden van het Evangelie
En toch is het een mooi Evangelie.....
Vol liefde, vol hoop, vol hartelijkheid.
Ja, het is eigenlijk geweldig wat er staat.....

Met welke woorden begint het Evangelie.....
Jezus zegt: "Het Rijk der hemelen lijkt op een koning
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
Het gaat hier over de hemel.
De Koning dat is God zelf en zijn zoon is Jezus.

En wat is er aan de hand.
De Koning, God zelf, gaat een feest organiseren: een bruiloftsfeest.....
Hij zoekt dienaren die op de hoeken van de straten kenbaar maken
dat er een mooi feest zit aan te komen.

Maar ze willen niet komen.
Ach.... dat gebeurt natuurlijk vaker.

Ik hoorde een paar weken geleden iemand verzuchten.
Nou is het zo mooi weer, moet ik naar een verjaardag.
Jakkas..... zit je weer binnen met dat mooie weer.
Ik zeg af en zeg dat ik niet durf vanwege de Corona.
Dat laatste kan ik me goed voorstellen.
Maar in mijn beleving kwam het de persoon in kwestie goed uit
om niet te hoeven gaan....

Toen er trouwens nog helemaal geen sprake was van Corona
had ik ook wel eens gehoord van een ruzie tussen twee mensen.
Iemand had afgezegd voor een feestje.
Te druk.....
Laat haar, zittend op een terras in Harlingen,
nou niet getackt worden op facebook.....
En degene die het feestje gaf las dat
Ja..... facebook onthult alles.....

De genodigden in het Evangelie blijven weg.
Waarom?
Geen idee..... er is geen reden voor gegeven.....

Dan gaat er een tweede uitnodiging de deur uit.
Nodig de mensen uit en zeg:
Alles staat gereed, heerlijke wijnen, heerlijk vlees.
Maar alweer slaan mensen de uitnodiging af.

Te druk met andere zaken.....
Nou ja..... het zal wel.

Wat zien we hier eigenlijk gebeuren.
Mensen worden uitgenodigd voor een bruiloft.

Een bruiloft wordt gevierd
als twee mensen elkaar het Ja woord geven.
Twee spreken tegenover elkaar het JA-woord uit.
Als er één niet wil is er geen verbond,
geen overeenkomst en gaat het feest niet door.

Nu weet u dat degene die uitnodigt God zelf is.
God wil dus met de mensen een verbond aangaan.
Hij nodigt uit!
Steeds weer nodigt God de mens uit
en hoopt dat mensen op de uitnodiging ingaat.
En als je erop ingaat zeggen twee mensen JA en zal het feest zijn.
Maar er is geen feest, want men gaat er niet op in.

De Heer is zeer teleurgesteld.
Eerlijk is eerlijk, ik kan me dat voorstellen,
helemaal als je weet wat de Heer je geeft en voor je over heeft.
God geeft echter niet op. Hij blijft uitnodigend dus een derde uitnodiging volgt.
Nu wordt niet gevraagd of mensen willen meekomen.
Van vrijwilligheid is geen sprake meer.
Iedereen die men tegenkomt neemt men mee.

Zou je dit misschien sociale druk
of sociale controle kunnen noemen.
Niemand stribbelt tegen, althans niet publiekelijk.....
Iedereen volgt ineens heel braaf.
Hoe dit nu te verstaan?

De uitnodigende houding van God is blijvend.
Mensen slaan de uitnodiging soms af.
Dat gebeurt en zie je ook om je heen.
Misschien hebt u ook wel tijden gehad
dat u niet zoveel met de kerk en met God hebt.
Misschien hebben kinderen of kleinkinderen wel afgehaakt.
Soms willen mensen wel dolgraag bij God horen, maar niet bij de kerk.
Omdat mensen van de kerk vinden dat die niet altijd geloofwaardig inhoud geeft
aan Gods hartelijke uitnodiging.
*Dat is iets waar we als plaatselijke geloofsgemeenschap en parochie
ook oog voor moeten hebben.*
Zijn we als kerk open en uitnodigend genoeg....
*Gastvrij en hartelijk zijn, zal speerpunt zijn
in het beleidsplan die we thans aan het maken zijn.*

De derde keer worden mensen zonder meer meegenomen naar het feest.
Er wordt niet meer gevraagd of ze willen of niet.
Je zou kunnen zeggen, dat het heeft te maken met sociale druk.
Je moet mee, of je wil of niet, zo hoort het nu eenmaal.
Maar je kunt het ook anders uitleggen.
Hier hebben we te maken met wat ieder mens te gebeuren staat
aan het einde van het aardse leven.

Dan ga je door de dood heen
op weg naar de eeuwigheid, op weg naar het hemels gastmaal,
op weg naar de Heer, op weg naar de hemel...

En daar komen binnen mensen die hadden gerekend op de hemel
en zich goed hebben voorbereid.
En er komen mensen aan die in hun leven geen weet hebben gehad van de hemel
of die (al dan niet terecht) zijn afgehaakt vanwege ongelof en twijfels.

Mensen die niet kerkelijk waren, niet gedoopt, niet gelovig, niet christelijk.
Zij komen dus ook aan, maar hebben zich niet voorbereid
en hebben, zo het er staat, dus geen voorbereidingen kunnen treffen.
Zij wisten immers niet wat hun te wachten stond.
En daarom hebben ze ook geen mooi bruiloftskleed aangetrokken.

En een van die gasten wordt aangesproken door de Koning, door God.
"Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?"
Mooi hè.... er staat vriend.
Maar dan gebeurt er iets wonderlijks.
De man die oog in oog staat met God, de man die in de hemel is aangekomen,
de man die wellicht aan God nog gebod heeft gedaan tijdens zijn aardse leven
wordt toegelaten tot de hemel.

Jazeker! En hij wordt aangesproken met Vriend.
De man erkent echter op dat moment nog steeds niet God de vader als realiteit.
En daar gaat het dus fout!

God was geen realiteit en waarheid toen de man op aarde leefde.

Dat kan! Het zij hem vergeven, ook door God zelf.
Maar als een mens dan sterft en toch naar de hemel mag,
en dan nog is daar de ontkenning, dan is daar de teleurstelling van de Heer.

Voor zo iemand is geen plek in de hemel.
Gods liefde wordt immers ontkend.
Zelfs als je oog in oog staat met Hem.

Laten wij vandaag en in de toekomst van harte Ja blijven zeggen
tegen de hartelijke uitnodiging van de Heer.....

En bidden we God dat Hij ons moed en kracht geeft
om medemensen te vertellen van Gods goedheid voor ieder mens.
En waar dat niet lukt, waar lieve kinderen, vrienden, familie
en weet ik wie er weinig of niets van willen weten
zal het later (zo vermoed ik althans)
het toch goed komen bij God zelf,
als al die twijfelaars en zelfs ontkenners in de hemel aankomen
en God ook hen zal aanspreken aan Vriend.

Voorbede



Bidden we tot God,
die uiteindelijk de tafels van de wereld dekt
met overvloedige spijzen en uitgelezen wijnen, bestemd voor elke mens.
Jammer genoeg voelt lang niet iedereen zich genodigd...

Voor wie in deze wereld aan géén tafel welkom zijn:
Voor vluchtelingen, en migranten die de taal niet spreken en overal maar even zijn;
Voor wie in detentie terecht kwam en hun plaats in de samenleving opnieuw moet veroveren;
voor wie een strafblad heeft of bij een minderheid hoort:
Dat zij niet overgeslagen worden, dat er een stoel voor hen wordt klaargezet.

Voor wie in onze kerk ogenschijnlijk niet welkom zou zijn:
Voor wie zelf de kerk de rug toekeerde maar toch terug wil:
om een open deur en hartelijk welkom.
Voor wie door de kerk of door voorgangers
in de steek werd gelaten en niet geholpen werden: om een nieuwe kans voor beiden.
Voor wie moeite heeft met de regels van de kerk.
Om een uitgestoken hand en een hartelijk woord.

Voor wie dit jaar veel te vieren heeft, maar door corona het feest moet overslaan;
Om een kleine gedekte tafel en toch wat lieve gasten om het leven mee te vieren.
Voor wie in alle opzichten pech had, voor wie verloor en bij wie de tafel leeg bleef
Dat iemand hen toch een plaats biedt.

Voor onszelf: dat we ingaan op de uitnodiging van God en mensen
Dat het lukt om tafelgenoot te zijn en de ander ruimte te gunnen in Gods wereld.
Dat we blijven geloven dat Gods ons niet los laat.

Bidden we voor hen die getroffen zijn door het Coronavirus
of die bang zijn om getroffen te worden.
Neem ons allen bij de hand, goede God
en leid ons door deze moeilijke tijden heen.

Bidden we voor voor wie niet meer uit de voeten kunnen:
dat ze bezoek krijgen en warme aandacht.
Voor de zieken bidden we: om beterschap en kracht
Voor wie hen verzorgen: om geduld en sterkte.

Bidden we voor onszelf, die niet weten wat de toekomst ons brengt;
dat wij in deze onzeker tijden zorg hebben voor elkaar,
voor allen die ziek zijn, angstig en eenzaam;
dat wij elkaar nabij zijn met liefde en aandacht,
dat u, God, met ons meegaat...

Bidden we voor onze dierbare overledenen,
al die mensen die wij met pijn in ons harte moeten missen;
Dat zij, goede God, mogen zijn geborgen in Uw liefde en licht.

God, aan Uw tafel is plaats voor iedereen.
Help ons in elke mens een gast te zien aan Uw tafel
Doe ons uitzien naar Uw bruiloftsmaal, naar de woorden van Jezus, onze Heer.
Dat bidden wij door onze Gastheer, Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

*** Nieuws en activiteiten in de parochie**

GRAFSTUKKEN VOOR ALLERZIELEN IN HARLINGEN

I.v.m. de aangescherpte Coronaregels vinden wij (de werkgroep grafstukken Allerzielen) het niet verantwoord om deze grafstukken te gaan maken. Daarom slaan we een jaartje over.

Vriendelijke groet, Marietje Schakenbos - van der Werf

FINANCIEEL DONEREN AAN DE KERK

Vanaf medio maart konden we als kerk geen vieringen meer houden. We zijn als pastores nieuwsbrieven gaan schrijven om toch met de parochianen nog iets van contact te onderhouden. Pas in juni konden we de vieringen weer opstarten. Dat was erg fijn, want mensen hebben elkaar enorm gemist. Het was fijn om weer samen te zijn, al wordt het koffie drinken na de vieringen enorm gemist. Nu de Corona weer opleeft blijft het behelpen en oppassen.

Waar we het in de kerk minder over hebben zijn de financiën. We hebben het liever over de zorg die we aan elkaar willen besteden en wensen dat we gezond blijven. Maar toch is het belangrijk dat ook uw kerk financieel gezond blijft. We zien dat dit jaar de collectes en andere opbrengsten, zoals eenmalige giften, enorm achter blijft. We teren enorm in op de reserves die ooit zijn opgebouwd. Dat kan, in tijden van nood, maar toch. Zonder uw financiële gave kan de kerk echter niet bestaan en raken we in de problemen. Daarom durf ik het aan toch een oproep te doen aan u allen om uw kerk dit jaar vanwege de achtergebleven collectes financieel extra te steunen door een gift. U kunt per bank een bedrag overmaken op: NL21 RABO 0320 417 255 t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere o.v.v. extra gift. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting. Heel hartelijk dank.

Pastoor Marco Conijn .