



## **TWINTIGSTE PASTORALE BRIEF 22 augustus 2020** 21<sup>e</sup> zondag door het jaar A

*voor parochianen en belangstellenden van de  
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

*De volgende pastorale brief verschijnt op 5 september*

Wie is Hij?

Het is een indringende vraag.  
Je kunt er niet om heen.  
Je kunt het niet afdoen  
met wat namen van groten uit het verleden.

Wie zeg jij dat Ik ben?

Het is een vraag  
naar je diepste geloven.  
Je kunt alleen maar je eigen antwoord geven.  
Petrus erkent in Jezus  
de langverwachte Messias.  
Zijn leven is door Hem  
totaal veranderd.  
Met vallen en opstaan  
blijft hij Hem volgen.  
Hij spreekt zijn volste vertrouwen uit  
in de man van Nazareth.  
Zijn weg betekent voor hem leven.  
Jezus beantwoordt zijn geloven  
met zijn vertrouwen uit te spreken in Petrus:  
een rots in de branding.

Wie is Jezus voor ons, voor u en voor mij?

Kan Hij op ons verder bouwen?  
Het antwoord op deze vragen  
kunnen we alleen zélf geven.  
Het veronderstelt een gelovig vertrouwen  
en de bereidheid om volgeling te worden.  
Het antwoord mag blijken uit onze woorden en daden.

Wim Holterman osfs

### **\* Inleiding...**

*Door pastoor Marco Conijn*

Mijn collega geniet van een fijne vakantie, en daarom is het aan mij om dit weekend de pastorale brief te maken en versturen. Ik doe dat met liefde, ook al omdat we als pastores terug horen dat er nog altijd heel wat mensen zijn die de brief kunnen waarderen...

In onze parochie is deze week veel gebeurd. Na een lang ziekbed is Sientje Ypma overleden. Ze was voor velen een steun en toeverlaat in de parochie, met name in Franeker. Vele jaren was ze daar locatieleider. We zullen haar inzet, betrokkenheid en enthousiasme enorm gaan missen. Maar nog veel meer dan dat zal ze thuis gemist worden. Door Klaes en het gezin. Hen wens ik enorm veel sterkte toe.

Donderdagmorgen na het vieren van de H. Mis kwam de zoon van Appie Grijpma naar de kerk om me te vragen direct mee te gaan naar zijn vader voor de ziekenzalving. Helaas kwam ik te laat. Appie had het aardse al verruild voor het hemelse. Appie was de oudste parochiaan van de Jacobusparochie. Zijn honderdste verjaardag hebben we vorig jaar nog op fijne wijze gevierd. Dat Appie mag rusten in vrede. Sterkte wens ik de drie zonen en de gezinnen.

Buiten de parochie (maar wel op "ons" grondgebied) gebeurde ook heel veel. Camping de Appelhof op Terschelling is inmiddels voortijdig gesloten. Een behoorlijk aantal jongeren is positief getest. Het zorgt voor onrust op het eiland. Heel jammer dat het virus het eiland toch heeft bereikt. Elders zijn er in onze omgeving niet zoveel brandhaarden. Echter iedere brandhaard is er één teveel. Buiten onze provincie zijn de zorgen groter. Het kabinet heeft ons dringend geadviseerd om thuis voorlopig geen borrels of feestjes meer te organiseren voor groepen groter dan zes personen. Deze oproep komt nadat is gebleken dat de meeste besmettingen in privésfeer zijn. Vooral mensen die elkaar kennen en vertrouwen (en dus ook knuffelen en handen schudden) wanen zich veilig. Maar het is een schijnveiligheid gebleken. Een extra wake up call, ook voor de kerken.

Afgelopen week werd ook duidelijk dat de economie keihard is geraakt. Vooral de cultuursector, de recreatie en reissector, de horeca en openbaar vervoer zijn getroffen. Veel flexwerkers zijn inmiddels wegbezuinigd en ook zijn er al vaste krachten ontslaan. De crisis is nog lang niet voorbij. Spannend zal het de komende tijd blijven. Maar samen komen we deze moeilijke periode door.

Hartelijke groet van het pastoresteam,

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)  
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: [www.heiligejacobusparochie.nl](http://www.heiligejacobusparochie.nl)  
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

## \* Vanuit het pastoresteam...

### ***Luisterend oor van de pastores***

Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. Soms is een telefoongesprekje niet genoeg of niet gemakkelijk en vindt u het fijner om even een pastor te zien en te spreken. Dan komen we graag bij u thuis.



Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503  
Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

## **Sterfgevallen**

Maandagavond 17 augustus is, omringd door haar gezin, na een hele moeilijke en verdrietige tijd, de locatiebeheerder van Franeker overleden: Sientje Ypma – Boekema. Sientje is 71 jaar geworden. Op 3 februari 1949 werd Sientje geboren als dochter van Piet Boekema en Sabina van Dijk. Ze groeide op in Franeker en is deze stad altijd trouw gebleven. Ze huwde met Klaes Ypma en ze mochten het leven doorgeven aan Nico, Hans en Irene. Sientje was nog lang niet klaar met het leven. Ze genoot nog zo van haar hobby's en activiteiten. Ze had met heel veel mensen een fijne band. Ze was sociaal, betrokken, innemend, lief, had voor velen en luisterend oor, was bescheiden en cijferde zich graag en vaak weg. Ze zorgde graag dat anderen het naar de zin hadden en hield altijd alles in de gaten, met daarbij ook aandacht voor details. Ze had nog heel veel plannen. Tot ze haar toekomst in duigen zag vallen. Na een lange weg van sukkelen en bezoeken aan artsen en ziekenhuizen werd ongeveer een half jaar geleden de afschuwelijke diagnose gesteld van A.L.S. Al vrij snel was duidelijk, dat de ziekte bij haar enorm progressief was. Bijna dagelijks zag je haar aftakelen. De laatste weken was het leven steeds minder leefbaar. Haar slikvermogen nam af, adem halen was steeds moeilijker geworden en ze kon zich bijna niet meer verstaanbaar maken. Sientje was niet bang om te sterven, ze zag het als een bevrijding. Toen ze dan ook zelf de keuze had gemaakt om haar leven terug te geven aan haar en onze Schepper viel er een last van haar af. Op zaterdag is er voor haar in familiekring een afscheidsplechtigheid geweest in Franeker, waarna ze is gecremeerd in crematorium Goutum. Bidden we voor Sientje, dat ze opgenomen mag zijn in Gods eeuwigheid.

Donderdagmorgen 20 augustus is toch nog onverwachts overleden onze oudste parochiaan, Appie Grijpma in Franeker. Een aantal dagen voor zijn sterven heeft hij nog gefietst door zijn geliefde stad met een medewerker van "de Westerpoort" Vorig jaar vierde hij op 12 oktober op feestelijke wijze zijn 100<sup>ste</sup> verjaardag. Vanwege de Coronamaatregelen is condoleren in "de Westerpoort" niet mogelijk. Daarom zal Appie maandagavond 24 augustus naar zijn vertrouwde Franciscuskerk worden overgebracht, alwaar een ieder in de gelegenheid is om afscheid van Appie te nemen en de familie te condoleren van 19.00 uur tot 19.30 uur. De crematie zal plaatsvinden in familiekring op dinsdag 25 augustus om 15.00 uur in Goutum. Bidden we voor Appie, dat hij bij God mag zijn en weer verenigd mag zijn met zijn lieve Antje die in 2008 is overleden.

## **Ziekenzalving**

Woensdagavond heeft mevrouw Sylvia Waltman-Blanken uit Minnertsga (de Finne 15) de ziekenzalving ontvangen. Ongeveer vijf weken geleden heeft ze te horen gekregen dat ze alvleesklierkanker heeft en niet te behandelen is. En dat terwijl ze eigenlijk in oktober hoopte met pensioen te gaan en nog zoveel plannen had. Heel verdrietig allemaal. In het bijzijn van haar man Aad en de kinderen is met en voor haar gebeden om sterkte, berusting en vertrouwen.

Heel erg ziek is ook Hans van de Kamp (echtgenoot van Annemieke Middelkamp, onze oud penningmeester). Bij Hans is in 2015 de ziekte van Alzheimer vastgesteld. De laatste tijd en zeker de laatste weken ging zijn gezondheid snel achteruit. Na een ziekenhuisopname bleek het niet meer haalbaar dat hij weer naar huis zou gaan, hetgeen voor zowel Hans als Annemieke heel ingrijpend en verdrietig is. Ruim een week geleden is hij opgenomen in verpleeghuis (kleinschalig wonen) nabij de Swettehiem in Leeuwarden. Aldaar verslechterde zijn gezondheid wederom. We bidden voor Hans en Annemieke om kracht en Gods nabijheid.

## \* Vieringen in de parochie

De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad.  
Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.

### Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen

### Voraf aanmelden niet meer verplicht, wel het wordt wel aangeraden

Het nieuwe protocol, geldig vanaf 10 juli 2020, staat toe dat er niet meer tevoren behoeft te worden gereserveerd. Om zeker te zijn van een zitplek **MAG** het nog wel. Vanwege de anderhalve meter maatregelen, zijn het aantal zitplaatsen per kerk beperkt. Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt moeten we u helaas teleurstellen en kunt u niet meer worden toegelaten.

Let op: U *kunt* elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen.  
Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

Voor Harlingen:       aanmeldenrkharlingen@hotmail.com  
Voor Franeker:       aanmeldenrkfraneker@hotmail.com  
Voor Dronryp:       aanmeldenrkdroryp@hotmail.com  
Voor Sint Anna:       aanmeldenrksint-anna@hotmail.com  
Voor Terschelling:   volkerssven@hotmail.nl

### Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

### Protocol in de kerk:



- U reinigt bij binnenkomst uw handen (reinigingsmiddel is aanwezig)
- U houdt steeds tenminste anderhalve meter afstand.
- U wordt naar een u toegewezen plaats gebracht.
- Vriendelijk verzoek om steeds de aanwijzingen van de plaatswijzers te volgen.

### Intentieboek

Vanwege de Corona-protocol mogen de intentieboeken niet worden gebruikt. Als u een intentie hebt, waar u graag voor wilt bidden in de kerk, dan kunt u ons als pastores uiterlijk tot vrijdag mailen (als dat niet kan kunt u ook bellen). Dan nemen we uw intentie(s) mee in de voorbede.

### Nalezen van het protocol

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen. U vindt het hele bericht hier:

<https://www.rkkerk.nl/nieuwe-versie-van-protocol-kerkelijk-leven-op-anderhalve-meter-nu-beschikbaar/>

## \* Gelovige Inspiratie...



*Door pastoor Marco Conijn*

Uit het heilig evangelie  
van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus  
en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag:  
"Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?"  
Zij antwoordden:

Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,  
weer anderen Jeremia of een van de profeten."

"Maar gij - sprak Hij tot hen -, wie zegt gij dat Ik ben?"

Simon Petrus antwoordde: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

Jezus hernam: "Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona,  
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard  
maar mijn Vader die in de hemel is.

Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus;

en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen

en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen

en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn

en wat gij zult ontbinden op aarde

zal ook in de hemel ontbonden zijn."

Daarop verbood Hij zijn leerlingen

nadrukkelijk iemand te zeggen,

dat Hij de Christus was.

## Overweging

Op 16 maart dit jaar zei onze premier tijdens een historische toespraak  
"samen komen we deze moeilijke periode door". Er volgde een intellectuele  
lock down. De coronacrisis maakte bij veel mensen een gevoel van solidariteit  
los, overal in het land. Dat is niet gek, zeiden psychologen: "want we zoeken bij  
een crisis naar veiligheid en structuur." De Coronacrisis bracht veel ellende en  
zorg met zich mee. Maar het maakte ook dat mensen niet tegenover elkaar  
stonden, maar samen met elkaar optrokken. Ondertussen was er veel respect voor mensen  
die werkzaam zijn in de zorg. Volgens de Groningse hoogleraar psychologie Martijn van  
Zomeren is de solidariteit en saamhorigheid wetenschappelijk goed verklaarbaar.  
Hij zei: „Uit de sociale psychologie weten we dat een gedeeld lot mensen die normaliter  
weinig met elkaar hebben nader tot elkaar brengen". Ik denk dat dat zo werkt. Dat hoor je  
ook terug uit overgeleverde verhalen uit bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog.



Door de coronacrisis was aanvankelijk het vertrouwen in de politiek en de onderlinge  
solidariteit toegenomen. Maar wie denkt dat dit zorgt voor een structurele verandering,  
komt van een koude kermis thuis. Politici vechten inmiddels elkaar alweer de tent uit,  
Want jawel..... er komen verkiezingen aan. Reden om niet meer te zoeken waar men elkaar  
kan vinden in het landsbelang, maar veel meer om verschillen te vergroten en politici van  
andere politieke signatuur uit te maken voor rotte vis. Bah!

Critici waarschuwden er al vrij snel voor dat die solidariteit van zeer tijdelijk aard zou zijn.  
Ik hoorde begin mei iemand zeggen. Nog even, dan is het weer "ieder voor zich en god voor  
ons allen" Premier Rutte lag onlangs vooral een grote verantwoordelijkheid bij de jongeren.

Naar aanleiding daarvan reageerde ruim een week geleden een zekere Jan Hoek, 94 jaar oud in een open brief (ik meen in het AD). Hij vroeg de Nederlandse jongeren, die door velen als de bron van ellende worden gezien omdat ze elkaar opzoeken bij feestjes en partijen, om in deze tijd de rug recht te houden en solidair te zijn met kwetsbaren en ouderen.

Samen met zijn vrouw woont hij in een zorgcentrum in Rotterdam. Het paar is sinds 20 maart niet meer buiten geweest. Hij zegt: " Voor ons is het thuiszitten geen offer hoor. Ik begrijp dan ook niet dat zoveel mensen klagen dat ze niks meer kunnen. Ze moeten per se op vakantie of naar een feestje. Nou, dat komt echt wel weer eens terug. Maar nu moeten we nog even kalm aan doen met z'n allen, want het gaat erg hard met de besmettingen."

Hij schrijft verder: Ik had de pech dat ik jong was in oorlogstijd en heb niet alleen dwangarbeid in Duitsland verricht, maar kort na thuiskomst werd ik ook opgeroepen naar Nederlands-Indië te gaan. Ik diende bij de Koninklijke Landmacht. Het waren heftige tijden en hierdoor ben ik tien jaar van mijn jeugd kwijtgeraakt. Ondanks alles kwam het goed. Maar dat gaat niet vanzelf en dat wil ik de huidige jonge generatie ook op het hart drukken: gebruik nú je gezond verstand want ook al worden jullie zelf amper ziek, jullie besmetten wel anderen."

Inmiddels zijn we weer in een moeilijke periode beland. Helaas. Door het hele land zijn inmiddels protestgroepen opgericht. Ondanks dat er weer heel veel besmettingen zijn, ondanks de zorgen die artsen en verpleegkundigen hebben, blijven zij zich verzetten tegen de coronamaatregelen, zoals het verplicht afstand houden en mondkapjes dragen in het ov. Ondertussen vraag ik me af: Hoe zit het nu met ons saamhorigheidsgevoel? Hebben we nog hart voor de pechvogels van deze crisis? Zijn we solidair met de ouderen en kwetsbaren? Of zijn we vooral solidair met ons zelf.....

Ik meen dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn. Ook in de kerk kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Het is niet "ieder voor zich en god voor ons allen" Voor veiligheid gaan we, maar helaas, zoals gezegd, er zijn er ook die maatregelen onzin vinden, ook nu nog. Die mij erop aanspreken als ik aangeef voorzichtig te willen zijn en dan zeggen: "O, ben jij er ook zo een?" Ja..... ik ben er ook zo een! En het maakte me niet zoveel uit wat anderen daar dan van vinden.

Trouwens, door me niet te druk te maken over wat anderen van mij vinden, voel ik me vrijer om te zeggen wat gezegd moet worden. Ervaart u dat ook? Bent u voorzichtig om uw mening te ventileren, bent u bang dat anderen iets van u gaan vinden of zeggen. Wat denkt u trouwens: wat vinden mensen van u?

Het is al wat langer geleden toen ik bij een stervende oma en moeder was. Er hing geen verdrietige sfeer. Er werd gehuild, maar ook veel gelachen. Moeder ontving de ziekenzalving. Toen we dat gevierd hadden zei ze tegen haar kinderen en enkele kleinkinderen. Nu ben ik naar één ding nog erg nieuwsgierig. Straks ben ik bij Ons Lieve Heer en vraagt de pastoor wie ik was. Dan geven jullie een beeld van mij, en daar preekt die man dan over. Maar nou wil ik wel eens even weten, als die man zegt "hoe was moeder" wat zeggen jullie dan? En vervolgens zei ze lachend tegen mij, als de kinderen iets zeggen wat niet waar is, kan ik nu nog mooi ingrijpen. De kinderen en enkele kleinkinderen vertelden hoe ze moeder hadden ervaren. Het was zo mooi om dat te horen en hoe ze dat aan hun moeder teruggaven. En ja..... af en toe greep moeder in. Als ze meenden dat het geschetste beeld over haar onjuist was.

Wat vinden de mensen van U? Wat zouden ze zeggen? Ook Jezus is schijnbaar benieuwd wat mensen van Hem vinden.. Daarom stelt Hij vandaag deze vraag: "*Wie zeggen de mensen, en wie zeg jij dat Ik ben?*" "Wie is Jezus voor U? Ziet u Jezus als voorbeeld hoe te leven? Ziet u Jezus als de Redder? Ziet u Hem als brengen van het goede nieuws.. *Wie zeggen de mensen, en wie zeg jij dat Ik ben?*" Petrus is enthousiast en we horen zijn reactie.

"Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God" Jezus is blij met dit antwoord. Gelukkig maar, want aan Petrus zal Hij de kerk toevertrouwen. Wat zegt Jezus tegen Petrus: *Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.*" We kennen dat beeld: Petrus die geschilderd en gebeeldhouwd wordt met een sleutel in zijn handen. Misschien hebben we daar een heel letterlijke voorstelling bij. Misschien denken we dat Petrus echt de sleutel van de hemel in zijn handen heeft, waarbij we hemel verstaan als de eeuwigheid die we na onze dood willen bereiken. Maar is die sleutel zo letterlijk bedoeld...

Het woord sleutel betekent dat iemand een mogelijkheid is gegeven en autoriteit is gegeven, om mensen voor te gaan. Petrus krijgt de zending om mensen voor te gaan in geloof. Om mensen tot voorbeeld te zijn. Helemaal naar Jezus' woorden en daden. Jezus geeft Petrus en zijn opvolgers autoriteit om zijn kerk te leiden. Zoals nu onze heilige vader, paus Franciscus, de kerk van Christus op aarde mag leiden en ons tot voorbeeld mag zijn in het voorgaan van een echt en doorleefd geloof.

Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie is Jezus voor U? U heeft ergens van binnen er vast weet van wie Jezus voor u is.

Een heel zieke moeder vroeg haar kinderen: wie ben ik voor jullie geweest. Haar kinderen gaven antwoord en moeder was een tevreden mens. Jezus vroeg zijn leerlingen: wie ben ik voor jullie. Petrus gaf antwoord en Jezus was er tevreden mee. Jezus vraagt ons op Hem te gelijken. U mag dat zelf invullen en concluderen of Jezus een beetje tevreden is met U. Zijn wij, zijn u en ik goed bezig als mens en als christen. Kan Jezus net als op Petrus ook op ons bouwen?

## Voorbede

Laat ons dan bidden....

Voor alle sleutelfiguren op topposities.  
in de wereld en in onze samenleving:  
dat zij niet worden bewogen door geld en roem,  
Maar door enthousiasme en empathie.  
Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen  
in onze 1,5 -maatschappij.

Voor allen die een sleutelpositie bekleden in onze kerken,  
onze parochie en onze lokale gemeenschappen:  
Dat zij niet uit zijn op macht en aanzien,  
maar op samenwerking en vreugde.  
Dat zij hun plaats met verve invullen.

Voor allen die de sleutels uit handen moesten geven  
omdat zij ziek zijn geworden,  
Voor hen die op leeftijd zijn gekomen  
En voor hen die grote zorgen hebben;  
voor wie teleurgesteld de sleutels achterliet:  
om een goed gesprek, om begrip en nieuwe doelen.  
Voor onszelf, vaak rammelend met verschillende sleutels:  
Dat we met een open blik en een warm hart  
ons plekje innemen in kerk en samenleving,  
in familie en werkring.  
Dat ons geloof ons daarbij helpt en stimuleert!

We bidden voor hen die gezondheidsproblemen hebben  
of die in een medisch traject verkeren:  
om sterkte en beterschap voor hen en de naasten.....  
Dat ze Gods aanwezigheid mogen ervaren.

We willen gedenken hen die ons de laatste weken zijn ontvallen door de aardse dood.  
Met name bidden we voor Sientje Ypma, die afgelopen maandag is overleden.  
Vele jaren was ze de locatiebeheerder van Franeker.  
Altijd stond ze klaar voor de geloofsgemeenschap.  
Ze was lief, bezorgd, attent, enthousiast, gedreven, punctueel  
en stond zo positief in het leven.  
Wat zullen wij haar enorm gaan missen.  
Bovenal zal ze thuis enorm gemist worden.  
Schenk haar het eeuwige leven en laat haar thuis komen bij U.....  
Ook bidden wij voor de parochianen,  
die ons de afgelopen zes weken zijn ontvallen, met name voor  
Bep Jelsma Notte uit Sint Annaparochie  
Julia van Ekelenburg – Jorritsma uit Beetgum  
en Jappie Grijpma uit Franeker  
Dat ze mogen rusten in vrede.....

Goede God, voor U is elke mens  
een sleutelfiguur op de eigen plek op de wereldbol.  
Help ons te binden wat is losgeraakt en te ontbinden wat klem zat  
Verhoor wat wij u hebben voorgelegd in ons gebed  
dat vragen wij U door Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

### **\* Lourdesbedevaart verschoven naar augustus 2021**

In nauw overleg en samenwerking met de VNB ( vereniging nationale bedevaarten )  
hebben we er voor gekozen om 2021 naar Lourdes te gaan van **13 - 21 augustus**.  
We hebben voor deze week gekozen, omdat we dan het Hoogfeest van Maria ten  
Hemelopneming kunnen vieren in Lourdes. Na de bijeenkomst in maart 2020 hebben zich al  
heel veel pelgrims aangemeld, velen gaan ook mee in 2021, echter zijn er nog een aantal  
plaatsen beschikbaar.

Wilt u graag mee, geef u dan snel op.  
Dit kan per mail via [wilfredmanning@live.nl](mailto:wilfredmanning@live.nl) of 06-81056653

Hartelijke groet en blijf gezond,

Wilfred Manning | Reis en hotelleider



## \* Voor de kinderen...

### Een sleutel tot de hemel



Vraag aan de kinderen welke sleutel ze zouden willen hebben als ze maar één sleutel mochten hebben. De voordeursleutel of de schuursleutel of de fietssleutel of .... Waarom willen ze juist die sleutel hebben? Uit het antwoord op deze vraag zal blijken dat het niet gaat om de sleutel, maar om wat je met die sleutel kan doen. Als je een fietssleutel hebt heb je de vrijheid om overal naar toe te rijden; als je de voordeursleutel hebt kan je thuis altijd naar binnen; als je de schoolsleutel hebt kan je de school voor altijd sluiten. Wat zou de sleutel van de hemel (die Petrus ontving) je brengen? Laat de kinderen een poosje dromen over de hemel. Geef dan de volgende uitleg over de hemel. Verwijs zo mogelijk naar dingen die de kinderen genoemd hebben tijdens het dromen.

De hemel is de plek waar God heel dichtbij is. God is niet alleen heel dichtbij als je dood bent, je kan ook heel dichtbij God zijn in deze wereld. Soms ervaar je, vaak maar heel even, dat alles helemaal goed is, dat jij veilig bent en dat je verbonden bent met lieve mensen of met de mooie natuur. Dat kan zijn als je de zon op je gezicht voelt of als iemand vrolijk naar je lacht. Het kan ook zijn als je mee mag spelen met de andere kinderen, of als je een doelpunt scoort op het voetbalveld.

De opdracht van alle gelovige mensen is, om dit zo vaak mogelijk te laten gebeuren. Wij als gelovige mensen moeten God zo vaak mogelijk dichtbij halen. Niet alleen voor onszelf, maar juist voor andere mensen. Door elkaar te helpen, door iedereen het gevoel te geven dat hij of zij ook belangrijk is, door de dingen die de hemel 'op slot doen', zoals pestgedrag en armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden.

Jezus zag in Petrus iemand die dat kon, die de hemel van het slot kon halen, die de mensen dichterbij God kon brengen. Hij heeft dat gedaan door de Blijde Boodschap van Jezus door te vertellen aan de mensen.



Wijs op de foto van paus Franciscus. Er zijn nog steeds mensen die als voornaamste taak in hun leven hebben om de Blijde Boodschap van Jezus door te vertellen en zo God dichterbij

de mensen te brengen. Paus Franciscus, een verre opvolger van Petrus is één van deze mensen. In zijn wapenschild kan je de sleutels ook terugvinden.

Knutselen: sleutels

Print de sleutel die hieronder staat op karton of dik papier.

Laat de kinderen de sleutel uitknippen en erop schrijven wat je kan doen om God dichterbij ons te brengen. Laat de sleutels kleuren of versieren



## \* **Gedachten van parochianen...**

### **Gegarandeerde valkuilen**

Maak uw borst maar nat, zie hier een tekst die niet in de Bijbel staat, maar wel van de Heilige Geest komt. Zoals dat, vaak onverwacht, elke keer gaat.

Welnu, ieder mens heeft zijn eigen door God gegeven levensdoel. Wie dat niet beseft leeft niet. Wie dat bijzonder goed beseft is het heerschap Marketing, een invloedrijke persoonlijkheid waar zeg maar gerust iedereen gek op is. Want de grote kracht van dat heerschap is de diepgevoelde drang die hij opwekt, net zoals een wel erg snel opgeklommen politicus, om er kritiekloos achteraan te hollen. Ja zo sterk is die drang, dat in feite niemand die kan weerstaan. Het is dan ook alleen maar leuk en zonnig wat marketing te bieden heeft.

Toen tante Corona bij ons op bezoek kwam begonnen er hier en daar wat wakkere geesten na te denken. Dat Corona een duidelijke boodschap had, dat zij niet uit zichzelf was gekomen, maar door ons was uitgenodigd doordat we niet leefden zoals Gods bedoeling is: een leven in eenvoud die de aarde in haar waarde laat. Even gloorde er hoop op uitzicht op zo'n natuurlijk leven, maar de begeesterde filosofen, en economen met spirituele inslag (ja, die bestaan), en gedreven journalisten, en van warme menselijkheid en positieve dadendrang bezeten politici (ook die bestaan), om tezamen naar die nieuwe harmonieuze, aan God bevallig leven te zoeken bleven weg. De nog nooit eerder in de geschiedenis

bewandelde feestelijke weg die voor alle wezens op de hele aarde de zon weer doet schijnen, met achterlating van alle ruzie, haat, oorlog, armoe, vernedering, hebzucht – die weg van onmenselijke afdwalingen die de goede God juist niet bedoelt bleef in duisternis verborgen. (De fervente niet-gelovige doet er goed aan deze stelling maar gewoon in zijn ongelovige hersenen te knopen, want het is wel de enige altijd gelukkige weg naar eeuwig geluk. Of loopt die soms via egoïsme en hebzucht? Nou dan).

Die vurige hoop op de nieuwe weg kwam ook wel wat snel. Negatieve drijfveren op basis van eigenbelang, zoals dat altijd het geval is, turn je zomaar niet om in het zonnige tegendeel. Dus wat werd weer meteen van stal gehaald? Juist, het heerschap Marketing die zich al lag te verbijten. Nou, hij mocht weer aan het werk! Onmiddellijk warmde hij zijn lokkende braadworsten weer tot de gewenste hitte op en diende zich via alle onlogisch vele mediakanalen weer met de welbekende onweerstaanbare verlokkingen aan iedereen aan. Die gretig toehapte. Ha, daar had je ze weer: de vetste worst Gemak en Nog Meer Gemak, en de worsten Lekker!, en Supermooi!, en Comfortabel!, en Automatisch!, en Wacht Niet Langer, Alleen Vandaag Nog!, en Mis het Niet!!, en Altijd Pijnloos!, en Nog Verder, nog Luxer!, Nog Goedkoper!, Zwoeg niet Langer! Kortom, de vele glad geplaveide wegen naar het Volmaakte Geluk. Nou, verzet je daar maar eens tegen! We zijn tenslotte gewone mensen, dat beseft het heerschap Marketing als geen ander. Universitaire achtergrond, Eredoctoraat, ga maar na.

‘Hé, dát moet ik wél hebben!’ roep je automatisch bij het ademloos aanschouwen van de nieuwste fotocamera die in hartstikke zwarte nacht prachtig belichte sprookjesachtige foto’s maakt, ‘Zie je dat Trees!’ (mijn Truus was er immuun voor), ‘morgen naar Mediageluk, voor-ie weg is!’ En zo gaat dat door, van hebbeding naar hebbeding, van droombeeld naar droombeeld. De volle containerschepen met hun inktzwarte rookpluimen blijven full-speed uit China doorstampen. Ondertussen blijven we vurig hopen op een wereld die de gelegenheid krijgt zich weer eens wat te herstellen. Vurig, echt vurig? Nou, dan is er hoe je het ook wendt of keert maar één weg: druk de knop ‘OFF’ razendsnel in alsof er een virus achter zit zodra het verraderlijke STER in beeld komt. Want ‘wat niet weet wat niet deert!’ zegt de zeer oude alwijze WvB-bijbel terecht, en ‘wat niet deert houdt een gezonde aarde bij de steert!’ (doordenkertje, wakker blijven).

En voor radioreclame: hetzelfde laken een pak. Daar ratelt het uur na uur herhaalde Specsavers-mantra over gehoorapparaten waar geen sterveling buiten kan weer razendsnel de luidsprekers uit, in stereo ook nog. Niet aarzelen, geen moment – hup, uit, wegwezen, goed voor een ander, je niet laten opjutten, zelf kiezen, beter nog, helemaal niet kiezen. Gewoon niks nodig hebben. De hoop op verbetering is toch vurig? Nou dan. Wees consequent, toon dat er wel degelijk karakter achter die lieve glimlach van u schuilt. De STER, geloof me, dit is wel een van de beproevingen waar Jezus (toen all!) in het Onze Vader voor waarschuwde. En in het Aramees Onze Vader: ‘Maak dat onbelangrijke dingen ons niet misleiden’. Nog wat directer dus. Is het geloof niet prachtig? Dat behoedt je voor ondoordachte aankopen. Zo zie je maar weer.

Zijn we er hiermee klaar? Nee natuurlijk niet. We hebben ook nog die internetgezwollen die alle leven uit steden en dorpen persen. Nee, niet die, het zijn de gebruikers ervan (u niet) waardoor ook nog alle wegen vol met vervuilende bestelbusjes zitten.

En wat te denken van die ondergangsmagazijnen Aldi, Action en welke er nog wel meer zijn die door massa-inkopen uit goedkooptelanden met hun voor-bijna-niksspullen alle kleine winkels moeiteloos om zeep helpen. Weer een levenloos gedoemde straat, het voorland van wat we in het groot kunnen verwachten.

Nou, het is zo wel duidelijk, niet? Het aanbod is ontmoedigend groot. Aan elk van ons de persoonlijke opdracht dit tegen te gaan. Een andere weg is er niet. Willen we God, de gulle Schepper die ieder van ons ons kostbare, ja adellijke leven heeft geschonken, ooit in levende lijve (geestelijk dan) open en blij ontmoeten, en willen we vóór dat moment nog op een leefbare aarde rondlopen dan moeten we wel heel goed nadenken bij alles wat we van

het allesverwoestende heerschap Marketing zoal zullen aannemen, nee níet zullen aannemen. Dat zijn we aan onszelf én aan Hem wel verplicht, vindt u ook niet? Noblesse oblige, of wat eenvoudiger: Adel verplicht!

Wim van Bussel Franeker

## \* Nieuws en activiteiten in de parochie

### Opbrengst collecte voor Beiroet

In het weekend van 15-16 augustus is gecollecteerd voor Beiroet. Deze collecte heeft opgebracht het bedrag van in totaal € 458,90

### Kringen van geloof en nabijheid in tijden van afstand...

In september starten er op kleine schaal twee soorten bijeenkomsten waarin parochianen elkaar in gelovig gesprek kunnen ontmoeten. Het gaat om een Bijbelkring en een Gesprekskring. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor maximaal 10 deelnemers en worden voorlopig afwisselend gehouden in de drie grote zalen die in onze parochie beschikbaar zijn. Op die manier kunnen we op een veilige manier met elkaar in gesprek.



**Bijbelkring:** We willen iedereen de mogelijkheid geven zich verder te verdiepen in de bijbelteksten, die op zondag in de kerk klinken. We lezen de tekst samen met elkaar en plaatsen deze in de context. Daarna kijken we hoe je die teksten kunt verbinden met je eigen leven. Je hebt voor deze bijeenkomsten geen voorkennis nodig.



**Gesprekskring:** Op deze bijeenkomsten praten we met elkaar rond een thema. Het thema van de eerste bijeenkomst is bijvoorbeeld 'Verandering'. Na een korte inleiding gaan we met elkaar in gesprek. Het kan ook best zijn dat iemand uit de groep een thema inbrengt waar we ook nog met elkaar over van gedachten wisselen.

Alle avonden staan op zichzelf en zijn onafhankelijk van elkaar door alle parochianen te bezoeken. De avonden zijn van 19.30-21.30 uur. Pastor Dorenda Gies is inleider en gespreksleider. Het is handig om zelf pen en papier mee te nemen. Als er veel belangstelling voor is, wordt er overwogen een paar bijeenkomsten overdag te plannen.

In verband met het maximaal aantal deelnemers moet je je tevoren opgeven, bij voorkeur via de mail en anders telefonisch bij pastor Dorenda Gies ([pastorgies@kpnmail.nl](mailto:pastorgies@kpnmail.nl) of tel: 06 2082 1969). Opgeven kan tot twee dagen voor elke bijeenkomst.

Wees van harte welkom!

### Geplande data:

Donderdag 10 september	Bijbelkring	Parochiehuis Harlingen
Woensdag 23 september	Gesprekskring	Parochiezaal St. Annaparochie
	<i>Thema:</i>	<i>Verandering</i>
Dinsdag 6 oktober	Bijbelkring	Parochiecentrum Franeker
Dinsdag 20 oktober	Gesprekskring	Parochiehuis Harlingen
	<i>Thema:</i>	<i>Nog niet bekend</i>
Donderdag 5 november	Bijbelkring	Parochiezaal St. Annaparochie
Dinsdag 17 november	Gesprekskring	Parochiecentrum Franeker