



ACHTTIENDE PASTORALE BRIEF zaterdag 11 juli Vijftiende zondag door het jaar A

voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland

De volgende pastorale brief verschijnt op 25 juli

Heer,
laat mij als een zaaier
door de velden van het leven gaan.

Ik wil geen onkruid zaaien,
geen ééndagsbloemen,
maar graan dat de diepste honger
van mensen stilt.

Geef het graan van uw liefde
in mijn handen, Heer,
en toon mij het veld waarop ik zaaien mag.

Met uw genade zal ik gaan, Heer,
uw liefde zaaien in de smalle voren
van het mensenhart.

Laat mij elk avond huiswaarts keren,
moe, met lege handen misschien,
maar met een rotsvast vertrouwen
dat het kiemen en het rijpen van het graan
in uw handen ligt.

Wil mij geven, Heer,
wat een goede zaaier nodig heeft:
een groot geloof, een rustig hart,
eindeloos geduld
en veel, zeer veel edelmoedigheid. Amen.

(J. Delmotte)

*** Inleiding...**

Door pastor Marco Conijn

Sinds enkele weken kunnen we fysiek weer naar de kerk. Steeds meer mensen durven ook te komen, al zijn er ook die nog erg op hun hoede zijn. Het is fijn om weer samen te vieren al kunnen we elkaar na de viering nog niet ontmoeten en bijpraten onder het genot van een bakje koffie. Hopelijk kunnen we ook dat weer snel oppakken.

Hier en daar worden ook weer voorzichtig (zomerse) kerkelijke activiteiten opgepakt. Zo ook in de afgelopen week voor tieners (die niet direct tot de risicogroep behoren). Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseerde in de afgelopen week weer een tienerkamp nabij het Julianaklooster van de Blauwe Zusters in Heiloo. Ook een aantal jongeren uit onze parochie hebben met veel enthousiasme aan het kamp deelgenomen. Er werd weer een afwisselend en prachtig programma aangeboden. De jongeren keerden deze week moe en voldaan naar

huis. Een aantal jongeren gaan eind juli naar Brunssum (Zuid Limburg) om de zusters te helpen met enkele klussen bij hun klooster aldaar. Fijn dat de Blauwe zusters onze jongeren steeds weer zo een gastvrij onthaal geven en hen naast gezelligheid ook geloofsverdieping aanbieden.

Ondertussen lijkt het ergste Coronaleed (in Nederland) geleden te zijn. Het aantal nieuwe besmettingen lijkt vooralsnog laag te blijven. Maar waakzaamheid blijft geboden. Wereldwijd blijft het aantal besmettingen explosief stijgen, met name daar waar regeringsleiders steeds maar weer twijfel zaaien over de ernst van de pandemie. Die enorme toename baart ons allen wel grote zorgen. In deze vakantietijd stijgt ook de kans dat het virus weer terugkeert waar het bedwongen leek. Laten we hopen en bidden dat de maatregelen die hier gelden in acht worden genomen en dat we bespaard blijven voor een tweede golf.

Vele mensen blijven dit jaar thuis en gaan niet op vakantie. Van de mensen die dit jaar wel op vakantie gaan, heeft bijna de helft een bestemming in Nederland gekozen. Ons land heeft veel te bieden, de natuur is geweldig mooi en onze provincie is fantastisch. Hoe u deze weken ook doorbrengt, geniet van elkaar, de natuur, de mensen en van mooi weer (met wat minder neerslag dan in de afgelopen week, hoewel de regen een zegen was voor de natuur, de boeren en onze tuinen)

Hartelijke groet en een fijne vakantietijd van het pastoresteam,

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Vanuit het pastoresteam...



Streamen van vieringen (wijziging)

Eerder is aangekondigd dat de viering aanstaande zondagmorgen live zou worden gestreamd vanuit Harlingen. Dat gaat niet lukken. De viering wordt wel live uitgezonden vanavond (zaterdag 11 juli) vanuit Dronryp, aanvang 19.15 uur

De hiernavolgende vieringen die gestreamd worden zijn:

Zondag 19 juli om 10.30 uur vanaf Terschelling

Zaterdag 25 juli om 19.15 uur vanuit Dronryp (patroonsfeest H. Jacobus)

Zondag 2 augustus om 11.00 uur vanuit Harlingen

Zaterdag 15 augustus om 19.15 uur vanuit Dronryp (Hoogfeest Maria ten hemelopneming)

Bij de laatste vieringen waren er klachten over de verstaanbaarheid. Er is hard aan gewerkt om dit te verbeteren. De vieringen zijn live te volgen via facebook en worden later ook op de site van de parochie geplaatst.

Minder Pastorale brieven

De kerken zijn weer open en veel mensen, ook de pastores, gaan even op pad. Daarom zal de frequentie van de pastorale brieven worden aangepast. De volgende pastorale brief zal verschijnen op zaterdag 25 juli.

Luisterend oor van de pastores



Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. Soms is een telefoongesprekje niet genoeg of niet gemakkelijk en vindt u het fijner om even een pastor te zien en te spreken. Dan komen we graag bij u thuis.

Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503

Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

*** Vieringen in de parochie**

Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen



Vooraf aanmelden verplicht:

Reserveringen worden gedaan bij onderstaande mailadressen.

Let op: U kunt elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen. Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com

Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com

Voor Dronryp: aanmeldenrkdroryp@hotmail.com

Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com

Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Mocht u zich niet hebben aangemeld, dan kunt u zich ter plekke nog melden.

Mochten er nog plaatsen over zijn, dan kunt u na registratie toch nog naar binnen.

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen bij Agnes van der Zee: 06-30695871

In Franeker bij Loeki de Boer: 06-23547874

In Dronryp bij Aggie Yntema: 0517-232476

In Sint Anna bij Marjan Wewerinke 06-19979525

Op Terschelling bij Sven Volkers 06-41768744

Mogelijkheden tot kerkbezoek in de komende weken:

Harlingen:

zondag 12 juli (Eucharistie, pastoor Conijn) 11.00 uur met orgelspel

zondag 19 juli (Eucharistie, pastoor de Vries) 11.00 uur met orgelspel

zondag 26 juli (Eucharistie, pastoresteam) 11.00 uur met orgelspel

zie verder het parochieblad of op de website

Franeker:

zondag 12 juli (Communieviering, pastor Gies) 09.30 uur met orgelspel

donderdag 16 juli (Communieviering, pastor Gies) 09.00 uur in de kerk

zondag 19 juli (Eucharistie, pastoor de Vries) 09.30 uur met orgelspel

donderdag 23 juli (Communieviering, pastor Gies) 09.30 uur in de kerk

zondag 26 juli (Communieviering, pastor Gies) 09.30 uur met orgelspel

zie verder het parochieblad of op de website

Dronryp:

Woensdag 15 juli (Communieviering, pastor Gies) 09.00 uur in de kerk
Zaterdag 18 juli (Communieviering, past Boukema) 19.15 uur met orgelspel
Zaterdag 25 juli (Eucharistieviering, pastoresteam) 19.15 uur met orgelspel
zie verder het parochieblad of op de website

Sint Anna:

Zondag 12 juli (Eucharistie, pastoor Conijn) 09.15 uur met orgelspel
Zondag 19 juli (Communieviering, past Boukema) 09.15 uur met orgelspel
Zondag 26 juli (Eucharistie, pastoor Conijn) 09.15 uur met orgelspel
zie verder het parochieblad of op de website

Terschelling:

zondag 12 juli (Eucharistie, pater van Dril) 10.30 uur
zondag 19 juli (Eucharistie, pastoor Conijn) 10.30 uur
zondag 26 juli (Communieviering, pastor Hamersma)
zie verder het parochieblad of de website

Vlieland:

Maandag 20 juli (Communieviering, past Boukema) 19.30 uur
zie verder het parochieblad

Protocol in de kerk:



- U reinigt bij binnenkomst uw handen (reinigingsmiddel is aanwezig)
- U houdt steeds tenminste anderhalve meter afstand.
- U wordt naar een u toegewezen plaats gebracht.
- Vriendelijk verzoek om steeds de aanwijzingen van de plaatswijzers te volgen.

Opgegeven Intenties

In de afgelopen maanden zijn er vele intenties opgegeven die niet zijn gelezen. Vanaf het moment dat we weer in de kerk mogen vieren zullen we gedurende de weekenden alle opgegeven intenties van de laatste maanden gelezen worden t/m eind juli.

Intentieboek

Vanwege de Corona-protocol mogen de intentieboeken niet worden gebruikt. Als u een intentie hebt, waar u graag voor wilt bidden in de kerk, dan kunt u ons als pastores uiterlijk tot vrijdag mailen (als dat niet kan kunt u ook bellen). Dan nemen we uw intentie(s) mee in de voorbede.

*** Gelovige Inspiratie...**

Door pastor Dorenda Gies



Evangelie

Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zo talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.



"Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte

viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, hij luistere."

Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: „Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?" Hij gaf hun ten antwoord: „Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. „Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. „Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.

„Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt: Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan, met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien. „Want verhard is het hart van dit volk, met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen doen zij dicht, uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. „Maar gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen! „Want voorwaar, Ik zeg u: „Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.

„Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die op de weg gezaaid is. „Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik, en als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. „Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vrucht. „Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt; bij de één is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig."

Overweging

Anderhalf jaar geleden zijn Jan en ik naar Dronryp verhuisd. Al twee voorjaren achter elkaar doe ik verwoed pogingen om onze tuin tot een bloeiende oase te maken. Ik ben gek op tuinieren. Elke keer opnieuw zaai ik weer allerlei mooie bloemen, stokrozen, goudsbloemen, slaapmutjes, lupinen en vingerhoedskruid en ook in het kleine groentetuintje, dat ik heb aangelegd, doe ik mijn best. De aarde waarin het zaad valt is eigenlijk wel goed, het is hier vruchtbaar, maar ja. Al twee jaar is het voorjaar zo droog dat mijn zaaisels grotendeels verschrompelen of door de slakken worden opgegeten. De paardenbloemen daarentegen deden het geweldig, dus heb ik die maar even laten bloeien, maar vermoedelijk krijg ik daar volgend jaar spijt van.



De afgelopen natte periode zag ik tot mijn grote vreugde alsnog allerlei zaden opkomen en gaan groeien. Zelfs een aantal waarvan ik niet meer wist dat ik die gezaaid had. Ik moet wel eerlijk zijn, ik heb mijn zaad niet op de weg laten vallen, ook niet op rotsachtige plekken of onder de distels. Dat is verspilling van goed zaad.

Hoe vaak hebben wij in ons dagelijks leven niet het gevoel dat, wat je zaait, wat je doet, niet beklijft, geen zin heeft, weggegooide moeite is? Alle energie die je stopt in je werk, in je gezin, in je relatie, je opleiding, je bedrijf, je vrijwilligerswerk. Voegt het wat toe? Gaat het groeien? Al onze inzet wordt soms overwoekerd door zorgen of door onverschilligheid of oppervlakkigheid van mensen om ons heen en onszelf.

Soms vragen we ons dat ook wel eens af als het over geloof en kerk gaat. Ouders die hun kinderen iets van het geloof hebben willen meegeven zijn vaak teleurgesteld omdat hun kinderen niet meer naar de kerk gaan. Wat heb ik fout gedaan? Jonge generaties hebben door hun drukke leven niet altijd meer de gelegenheid om naar de kerk te gaan. Gelovigen vragen zich af of ze nog wel instaat zijn om hun geloof op de volgende generaties over te brengen. Waar doen we het allemaal voor?

Deze zorg is iets dat mensen van het geloof van meet af aan bezighoudt. Jezus wil zijn leerlingen hoop te geven en te bemoedigen met de parabel van de zaaier. Veel van wat Jezus zegt en doet gaat schijnbaar verloren. Er is onbegrip en tegenwerking vanwege de Schriftgeleerden en Farizeeën. Het Rijk Gods oogt helemaal niet spectaculair en dat zou zijn leerlingen kunnen ontmoedigen. Maar er is anderzijds de talrijke menigte die gretig naar zijn woorden luistert. Jezus weet dat zijn boodschap honderdvoudig vrucht zal dragen en dat het Rijk Gods onweerstaanbaar doorbreekt.

Jezus schildert in het evangelie verschillende situaties waardoor mensen niet in staat zijn om Gods woord te volgen: Ze begrijpen het niet, ze zijn niet bestand tegen onderdrukking of vervolging, ze hebben zorgen om het bestaan, ze zijn misleid door hun rijkdom. Jezus ontkent zo niet dat er ook veel van het overvloedig gezaaide zaad verloren gaat, maar het zaad dat in goede aarde valt brengt wel vrucht voort; en niet te zuinig, want dertig, zestig of honderdvoudig. En die vruchten, dat zijn de goede daden en woorden waaraan goede mensen gekend worden. Het begin lijkt dan wel niet veelbelovende, want er gaat heel wat zaad verloren. Maar de daar staat een overvloedige opbrengst bij de oogst tegenover.



Wie oren heeft om te luisteren, hij/zij luistere, zegt Jezus daarom in het evangelie. Wat valt er dan te horen? Op de eerste plaats een optimistisch geluid; de simpele rekensom dat er heel wat verloren mag gaan. Want het kleine beetje dat goed terecht komt brengt altijd nog dertig, maar misschien wel honderdvoudige vrucht voort. Het hoeft niet allemaal uit te komen zoals je het zelf gepland had. Misschien is onze grootste kwalen van onze manier van geloven wel dat we denken dat we het allemaal zelf moeten doen. Het is God die zaait, het is God die groei geeft, niet wij!

Wij mogen telkens weer horen en verstaan wat wel groeit en vruchten geeft. Juist in deze tijd mogen we ook de goede ontwikkelingen in onze kerk en maatschappij zien. Wij gelovigen hebben ons ontwikkeld tot mensen die zelfstandig en mondig een bewuste bijdrage leveren aan kerk en samenleving. Vele vrijwilligers zijn op allerlei vlak actief voor hun medemensen. Geloofsgemeenschappen worden meer samen gedragen, niet alleen door een voorganger, maar door vele mensen die op allerlei vlak hun kennis, kunde en tijd aan hun geloof en hun kerk beschikbaar stellen. Kritische vragen en zorgen worden met elkaar gedeeld. En ook die grond is vruchtbaar.

Soms word je benaderd door iemand die meer van ons geloof wil weten en die gedoopt of gevormd wil worden, soms hoor je van mensen dat ze jaren niet in de kerk zijn geweest, maar zich nu weer thuis voelen in de geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt onze pastorale brief op meer plekken gelezen te worden dan wij gedacht hadden. Nu de kerken

weer open zijn, al is het anders dan daarvoor, hoor je hoe mensen het samen vieren gemist hebben. Dat zijn de vruchten van deze tijd. Geen grootse dingen, geen overvolle kerken, maar wel diepe eerlijke belangstelling en betrokkenheid. Het Rijk Gods dat doorbreekt onder mensen.

Ook in het dagelijkse leven mogen we merken dat onze inzet op één of ander manier niet tevergeefs is geweest. De kinderen die dan wel niet naar de kerk gaan, maar prachtige mensen zijn geworden die zich op allerlei manieren inzetten voor de mensen om zich heen. Die relatie die toch weer opbloeit. Het bedrijf dat er voorzichtig aan weer bovenop krabbelt. Het vrijwilligerswerk waar je door een mooie ontmoeting toch weer zin in krijgt. De tuin, waar onverwacht van alles begint te groeien en bloeien...

Onze zorgen zijn misschien gedeeltelijk terecht, maar laten we niet vergeten ook de vruchten van onze tijd te zien en daar ontvankelijk voor te blijven. Laten we ons vandaag een hart onder de riem steken door Jezus. Hij laat ons weten: onze zorg is ook God een zorg. Blijf erop vertrouwen: God zal zelf zorgen dat zijn Woord niet vergeefs is uitgezaaid, dat het vrucht draagt in ons, honderd-, zestig- en dertigvoudig. Amen

Voorbede



God, U hoopt dat uw Woord in ons wortel schiet en vrucht zal dragen.
Daarom bidden wij tot U:

Bidden we voor onze wereld,
waarin mensen vaak geen ruimte krijgen
om te groeien en te bloeien.
Dat wij leren luisteren naar elkaar
en onze gaven en talenten
ten volle inzetten voor de mensen om ons heen....

Bidden we voor mensen die helemaal verstrikt raken
door zorgen over gezondheid of geld
en die daardoor somber worden en depressief;
dat zij zich gedragen mogen weten door U, God....

Bidden we voor ouders, leerkrachten en opvoeders.
Dat zij door woord en voorbeeld,
het goede in het hart van kinderen blijven uitzaaien...

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zij 'goede grond' mag zijn waarin Gods Woord kan gedijen.
Dat wij allen mogen inzien wat de zin is van het leven...

Bidden wij ook voor onszelf;
dat wij Gods goede boodschap blijven uitdragen
en dat wij de moed erin houden,
in het vertrouwen dat God zelf zorgt
dat al onze inspanningen niet tevergeefs zijn...

God, U zaait uw woord in onze wereld.
Moge het ontkiemen
en rijke vruchten voortbrengen onder ons allen. Amen.

* Voor de kinderen...

Zaai je mee?

Jezus wilde dat het Koninkrijk van God ging groeien. Zijn zaadjes waren de woorden van God. Hij wilde heel graag dat die bij de mensen in goede aarde zouden vallen. Hij hoopte dat de woorden van God bij de mensen in hun hart zouden komen en dat ze daardoor de goede dingen gingen doen. En zo zou het Koninkrijk van God dan kunnen groeien.

Daarom vertelde Jezus verhalen die we gelijkenissen noemen. Hij probeerde op die manier duidelijk te maken hoe het werkt met het Koninkrijk van God.

De boer die ging zaaien is zo'n voorbeeld/gelijkenis



De boer die ging zaaien...

Jezus vertelde de mensen over het Koninkrijk van God. De mensen snaptten niet altijd wat Hij precies bedoelde met dat Koninkrijk van God. Het was zo anders dan wat zij zelf bedachten bij een koninkrijk. Daarom probeerde Jezus het uit te leggen door een gelijkenis te vertellen. Dat is een verhaal waarin een voorbeeld wordt gebruikt. Hij hoopte op deze manier dat de mensen gingen snappen wat Hij bedoelde met het Koninkrijk van God.

Op een dag ging Jezus naar een groot meer. Daar ging Hij zitten. En al snel kwamen er heel veel mensen die allemaal wilde horen wat Jezus ging vertellen.

Jezus zei: "Er was eens een boer die naar zijn land ging om te zaaien. Hij strooide de kleine zaadjes op het land. Een deel van het zaad viel op de weg. Er kwamen allemaal vogels uit de hemel en die aten bijna alle zaadjes op. Toen ging de boer de zaadjes strooien op grond waar heel veel stenen lagen. De zaadjes probeerden hun worteltjes in de grond te krijgen, maar dat lukte niet zo goed, hun worteltjes waren te zwak, en de zon brandde de zaadjes dood. Er groeiden maar een paar zaadjes op. De boer besloot de zaadjes tussen de prikkelstruiken te strooien. Maar ook daar groeiden de zaadjes niet zo goed.

Toen besloot de boer de zaadjes in hele goede grond te strooien. En daar groeide het zaad tot heel mooi graan. De boer ging oogsten. Bij de goede grond oogstte hij 100 zakken graankorrels, bij de prikkelstruiken 60 zakken en bij de stenengrond maar 30 zakken graankorrels."

Zelf zaaien...

Benodigheden:

Tuinkerszaadjes
Potgrond
Bakjes (bijvoorbeeld plastic bakjes van de chinees)
Kiezelsteentjes



Bij deze activiteit kunnen de kinderen zelf zaaier zijn.

Gebruik een plastic bakje.

Laat je kind(eren) deze vullen met een laagje potgrond (ongeveer 2-3 cm grond is voldoende)

Laat ze in de helft van het bakje kiezelstenen leggen op de potgrond.

Geef ze wat zaad om te strooien over het hele bakje.

Vertel goed te zorgen voor de zaadjes door ze op een zonnige plek te zetten en af en toe water te geven. De kinderen zullen ontdekken dat er minder tuinkers gaat groeien in de helft waar de stenen liggen.