



ZESTIENDE PASTORALE BRIEF – zaterdag 27 juni

Dertiende zondag door het jaar A
voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland

*Deze gedachte,
geschreven door Moeder Teresa,
hangt nog steeds in de hal van een weeshuis in Calcutta
welke door haar werd gesticht.*

Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch
maar blijf van hen houden, ondanks alles.

als ge het goede zoekt
zullen mensen u beschuldigen van egoïsme
en verkeerde motieven
maar blijf het goede zoeken, ondanks alles.

Als ge succes hebt,
krijgt ge onechte vrienden en echte vijanden
maar blijf vasthouden aan uw succes, ondanks alles.

De goede dingen die ge vandaag doet,
kunnen morgen alweer vergeten zijn
maar blijf goede dingen doen, ondanks alles.

Eerlijkheid en oprechtheid maken u kwetsbaar
maar blijf eerlijk en oprecht, ondanks alles.

Mensen houden van succes
en lopen alleen geslaagde mensen achterna
maar loop ook eens mislukkingen achterna, ondanks alles.

Wat u al jarenlang met moeite hebt opgebouwd,
kan in een dag worden weggevaagd
maar blijf bouwen, ondanks alles.

Mensen hebben soms hulp nodig,
maar kunnen zich tegen u keren als ge wilt helpen
maar blijf helpen, ondanks alles.

Als ge in het leven overal uw beste beentje voorzet,
krijgt ge soms de wind van voren
maar blijf uw beste beentje voorzetten.

Want ondanks alles
heeft God in deze wereld
geen anderen handen
dan de onze om Zijn werk aan anderen te doen.

* Inleiding...

Door pastoor Marco Conijn

Enkele maanden geleden zat half Nederland voor de buis als onze premier Rutte zijn wekelijkse persconferentie hield. Afgelopen woensdag was voorlopig het laatste Corona persmoment. Veel mensen hebben het gezien, maar veel meer mensen geloofden het wel en genoten van het prachtige weer wat ons in de afgelopen week ten deel viel. De conclusie van de laatste persconferentie was dat bijna alles weer mag, maar anderhalve meter afstand en goede hygiëne blijft cruciaal tot er een vaccin is. "Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar. Geniet van de zomer, maar gedraag je verantwoordelijk", aldus de premier.

Ook de kerken moeten zich verantwoordelijk gedragen en zich voorlopig houden aan de anderhalve meter afstand. Gelukkig weten heel wat mensen de weg naar de kerk weer te vinden, al liggen de aantallen nog ruim onder wat we gewend waren. In de weekenden vragen we aan mensen om te reserveren, en dat is voor menigeen toch wel een drempel.

In de persconferentie werd de premier ook bevraagd over zingen in de kerk. Zingen in vieringen is voorlopig niet aan de orde, in ieder geval niet door de kerkgangers. De premier meent dat deze situatie pas zal veranderen als er een medicijn of vaccin is ontwikkeld. Er wordt gezien of zingen door een koor op termijn wel weer kan, onder strikte voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn is nu nog afwachten.

Voorlopig zal er dus niet zoveel veranderen. We blijven voorzichtig en houden ons aan het kerkelijk protocol en de (versoepelde) voorwaarden die het RIVM en onze regering ons hebben opgelegd. We gaan genieten van de zomer, maar blijven ook op ons hoede. We hopen en bidden dat de verruimingen medisch verantwoord zijn.

Voor nu veel leesplezier.

Hartelijke groet van het pastoresteam,

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Vanuit het pastoresteam...

Luisterend oor van de pastores

Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen. Soms is een telefoongesprekje niet genoeg of niet gemakkelijk en vindt u het fijner om even een pastor te zien en te spreken. Dan komen we graag bij u thuis.



Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503
Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

* Vieringen in de parochie

Algemeen:

Tot aankomend weekend
mogen er 30 personen per viering zijn
Vanaf 1 juli kunnen we meer mensen ontvangen.
Harlingen biedt plaats aan ongeveer 80 mensen
Franker biedt plaats aan ongeveer 70 mensen
Dronryp biedt plaats aan ongeveer 35 mensen
Terschelling biedt plaats aan ongeveer 35 mensen.
Sint Anna biedt plaats aan ongeveer 30 mensen.



Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen

Vooraf aanmelden verplicht:

Reserveringen worden gedaan bij onderstaande mailadressen.

Let op: U kunt elke week t/m vrijdag 18.00 uur reserveren voor de weekendvieringen.
Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de door-de-weekse vieringen.

We reserveren niet verder dan een week vooruit, zodat iedereen dezelfde kans krijgt.

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp: aanmeldenrkdronryp@hotmail.com
Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

*Mocht u zich niet hebben aangemeld, dan kunt u zich ter plekke nog melden.
Mochten er nog plaatsen over zijn, dan kunt u na registratie toch nog naar binnen.*

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

Mogelijkheden tot kerkbezoek in de komende weken:

Harlingen:

zondag 28 juni	(Eucharistie, pastoor Conijn)	11.00 uur met orgelspel
zondag 5 juli	(Eucharistie, pastoor Conijn)	11.00 uur met orgelspel
zondag 12 juli	(Eucharistie, pastoor Conijn)	11.00 uur met orgelspel
zondag 19 juli	(Eucharistie, pastoor de Vries)	11.00 uur met orgelspel

Franeker:

zondag 28 juni	(Eucharistie, pastoor Conijn)	09.30 uur met orgelspel
donderdag 2 juli	(Communieviering, pastor Gies)	09.00 uur in de kerk
zondag 5 juli	(Communieviering, pastor Gies)	09.30 uur met orgelspel
donderdag 9 juli	(Eucharistie, pastoor Conijn)	09.00 uur in de kerk
zondag 12 juli	(Communieviering, pastor Gies)	09.30 uur met orgelspel
donderdag 16 juli	(Communieviering, pastor Gies)	09.00 uur in de kerk
zondag 19 juli	(Eucharistie, pastoor de Vries)	09.30 uur met orgelspel

Dronryp:

Zaterdag 27 juni	(Eucharistie, pastoor Conijn)	19.15 uur met orgelspel
Woensdag 1 juli	(Eucharistie, pastoor Conijn)	09.00 uur in de kerk
Zaterdag 4 juli	(Communieviering, pastor Gies)	19.15 uur met orgelspel
Zaterdag 11 juli	(Eucharistie, pastoor Conijn)	19.15 uur met orgelspel
Woensdag 15 juli	(Communieviering, pastor Gies)	09.00 uur in de kerk
Zaterdag 18 juli	(Communieviering, past Boukema)	19.15 uur met orgelspel

Sint Anna:

<i>Zondag 28 juni</i>	<i>Geen viering</i>	
Zondag 5 juli	(Eucharistie, pastoor Conijn)	09.15 uur met orgelspel
Zondag 12 juli	(Eucharistie, pastoor Conijn)	09.15 uur met orgelspel
Zondag 19 juli	(Communieviering, past Boukema)	09.15 uur met orgelspel

Terschelling:

zondag 28 juni	(Eucharistie, pater van Dril)	10.30 uur
zondag 5 juli	(Eucharistie, pater van Dril)	10.30 uur
zondag 12 juli	(Eucharistie, pater van Dril)	10.30 uur
zondag 19 juli	(Eucharistie, pastoor Conijn)	10.30 uur

Vlieland:

Maandag 20 juli	(Communieviering, past Boukema)	19.30 uur
-----------------	---------------------------------	-----------

Protocol in de kerk:

U reinigt bij binnenkomst uw handen (reinigingsmiddel is aanwezig)

U houdt steeds tenminste anderhalve meter afstand.

U wordt naar een u toegewezen plaats gebracht.

Vriendelijk verzoek om steeds de aanwijzingen van de plaatswijzers te volgen.

Jaargedachtenissen

In juli en augustus zullen wij tijdens de vieringen nog een deel van de jaargedachtenissen van de afgelopen periode inhalen. Bij sommige families wordt het gedachtenisprentje, de lei of het kruisje naar de familie gebracht door de pastor. Op 5 juli zal in Sint Anna de jaargedachtenis zijn van Eugenie Helsloot. Op 5 juli zal in Harlingen de jaargedachtenis zijn van Henk Faber.

Opgegeven Intenties

In de afgelopen maanden zijn er vele intenties opgegeven die niet zijn gelezen. Vanaf het moment dat we weer in de kerk mogen vieren zullen we gedurende de weekenden alle opgegeven intenties van de laatste maanden gelezen worden t/m eind juli.

Intentieboek

Vanwege de Corona-protocol mogen de intentieboeken niet worden gebruikt. Als u een intentie hebt, waar u graag voor wilt bidden in de kerk, dan kunt u ons als pastores uiterlijk tot vrijdag mailen (als dat niet kan kunt u ook bellen). Dan nemen we uw intentie(s) mee in de voorbede.

* Gelovige Inspiratie...

Door pastoor Conijn



Evangelie

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:

"Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig;

wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.

En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig.

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen

en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Wie u opneemt, neemt Mij op;

en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.

Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is,

zal ook het loon van een profeet ontvangen;

en wie een deugdzaam mens opneemt,

omdat het een deugdzaam mens is,

zal ook het loon van een deugdzaame ontvangen.

En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft,

omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."

Het woord van de Heer - **Wij danken God.**

Overweging

Een mens heeft niet veel vrienden nodig.

Een mens heeft genoeg aan een paar echte vrienden.

Ik meen dat het zo is.

Voor jongeren ligt dat anders.

Die zijn heel gelukkig als ze op facebook honderden vrienden hebt.

Dan ben je immers populair.

Als je wat ouder wordt ga je inzien

dat het bij vriendschappen niet om grote aantallen gaat,

maar om echte vrienden en daar zijn er niet zoveel van nodig.....

Gelukkig heb ik ook enkele hele goede vrienden.

Enkele zie ik (te) weinig, maar als er wat is, dan zijn we er voor elkaar.

Een van die vrienden vroeg me, niet zo lang geleden, hoe ik het toch volhield in de kerk.

Ik vroeg hem: "waarom vraag je dat".

"weet je" zei hij, "die kerkgangers zijn allemaal zo zwaar op de hand"

"Jullie zeggen de Blijde Boodschap te verkondigen,

maar als ik op een willekeurige zondag de mensen de kerk zie verlaten,

dan zie ik geen Blijde gezichten. Integendeel.

Marco, wat krijgen die mensen bij jou en op andere plekken te horen.".

Mijn verweer was, dat hij de laatste jaren nooit meer bij mij in de kerk was geweest, want zo zei ik hem, "bij mij verlaten mensen zeer opgetogen de kerk"



In de kerk klinkt inderdaad de Blijde Boodschap.
Maar soms is de toon die klinkt wel ernstig.
Neem het Evangelie wat dit weekend klinkt.
In die tijd zei Jezus:
"Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig;
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.
En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig".
Van die woorden schrik ik,
Want ik houdt zielsveel van mijn ouders
en wat ben ik een gelukkig mens dat ik op mijn 55^{ste} nog altijd kind ben.

En dan je kruis opnemen.....
Je 'kruis op je nemen' roept vrijwel onmiddellijk de lijdensweg van Jezus op
die zelf zijn kruis moest dragen naar de plaats van zijn terechtstelling.....
En als we dan horen dat we hem moeten volgen,
dan wordt dat al snel verbonden met lijden en vernedering
ja zelfs met verloochening van jezelf.
Geloven wordt dan een bijna droevige en zelfvernietigende aangelegenheid.

Je kruis opnemen.....
Er is soms geen ontkomen aan, dat is waar.
Maar moeten we het oppakken en er bij mee zijn?
Nee, als lijden ons overkomt, dan moeten we daar mee dealen.
En mensen hebben dan de neiging om het lijden af te zwakken.
En wat zeggen we dan.... 'ieder huisje heeft zijn kruisje'
Dat is vaak wel waar.
Zonder dat we het vaak weten van elkaar, heeft ieder mens wel iets van een kruis te dragen.
Vaak houden mensen dat voor zichzelf.
Of ze vertellen het wel, zonder het aan de grote klok te hangen,
zonder het op facebook te zetten....
Ze vertellen het aan een paar goede vrienden, die je bijstaan, die je helpen, die je troosten.
En als mensen gelovig zijn, zullen ze het ook neerleggen bij de Heer.

Terug naar die woorden van Jezus.....
"Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig;
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.
Het zijn en blijven harde woorden van Jezus
en ik denk dat heel wat mensen even goed moeten slikken als we deze woorden horen.

Zijn die woorden echt zo hard.
Mogen we niet van onze ouders en onze kinderen houden als we christen zijn?
Nee, dat staat er niet!

Jezus zegt niet dat we niet van onze ouders en kinderen mogen houden.
Wat Hij wel aangeeft is dat christen zijn soms vraagt om moeilijke keuzes te maken
en moeilijke keuzes maken in het leven is niet altijd gemakkelijk.

Christenen willen als het goed is de weg van Jezus gaan.....
Ik denk dat u het daar mee eens bent.

Jezus geeft aan, dat we die weg ook moeten gaan als het een moeilijke weg wordt.....

Zijn weg gaan, dat is de weg van nederigheid gaan,
de weg van liefde gaan, de weg van vrede gaan.
Altijd en steeds maar weer.

De weg van de Heer gaan is:
niet alleen aan jezelf denken, maar ook opkomen voor anderen.
De weg van Jezus gaan is soms ook een kruis dragen.
De weg van Jezus gaan is ook steeds opnieuw kunnen vergeven.
Dat is zelfs van je vijanden kunnen houden.

Nee, christen zijn is niet altijd gemakkelijk.....
Maar als het je lukt om Jezus te volgen, met vallen en opstaan,
dan ga je een prachtige weg.

Jezus vraagt dus helemaal niets tegennatuurlijks en mensonvriendelijks.
Integendeel: Hij vraagt dat we zijn weg van liefde, vrede, geluk zouden gaan.
En niet ten dele maar geheel.....
Jezus navolgen vraagt wat, maar om te zeggen dat het een hele klus is.....

Dikwijls is het zelfs heel eenvoudig.
Het is een luisterend oor bieden,
een beetje hulp bieden, een hartelijk woord uitspreken
een schouderklopje geven
Het is meevoelen en meedenken en soms ook helpen
om iemands kruis een stukje te dragen
en daarmee iemands lijdensweg een beetje lichter te maken....

Jezus Blijde Boodschap volgen is helemaal niet zo moeilijk,
Het is wel een serieuze aangelegenheid....
En als we de boodschap serieus nemen
krijgen we er veel voor terug.
en dat mag ons blij en gelukkig stemmen in heel ons leven.

Voorbede



Bij God kunnen we altijd terecht.
Hij kent geen vaste openingstijden,
Bij Hem is geen reservering nodig...
Laten we ons met onze gebeden richten tot Hem:

Bidden we dat we de weg van Jezus mogen gaan...
Door een luisterend oor te bieden
hartelijke woorden te spreken
en meelevens en meedenkens met mensen.

Bidden we voor hen die een zwaar kruis te dragen hebben...
en voor hen die bereid zijn om iemands kruis een stukje te helpen dragen

Bidden we voor allen die in onze kerken
verlangend uitzien naar open deuren:
Dat ze spoedig de inmiddels geopende deuren weer durven passeren...

Bidden we voor wie overal vergeefs aanklopte;
voor wie vervreemd is van mensen,
van naasten, van burens en geloofsgenoten:
om nieuwe kansen, om een open hart en een warm welkom.

Wij bidden om beterschap en herstel voor alle zieken,
die thuis verblijven of in ziekenhuizen en in zorginstellingen;
We bidden om troost voor wie de hoop op genezing moet opgeven.
Dat ze Gods aanwezigheid mogen ervaren.
Bidden we ook om sterkte voor wie tobt met gezondheid van een naaste.

Ons gebed is ook gevraagd:
voor vrede en gerechtigheid in de wereld
om zegen over een bedrijf en de werknemers
voor roepingen
om zegen over de zorgmedewerkers

**Goede God,
geef ons toch de kracht van de Heilige Geest
om met mildheid en barmhartigheid, in het leven te staan.
Verhoor toch onze gebeden en help ons te zijn en te doen als Jezus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen.**

*** Inspiratie van parochianen**

Lof en jubel
Een enkele streep op papier met 'Rembrandt' eronder,
wat kwastwerk op linnen met 'van Gogh' eronder,
en massa's enthousiastelingen uit de hele wereld
reizen naar het museum om die kunstwerken aan te gapen.
Maar nu dit:, een kalkschaaltje van broos weggooimateriaal
waar geen mens wat mee beginnen kan.
En toch breekt het niet, nee het is juist wonderlijk sterk.
Het is alleen maar een ei.
Niet anders dan dat. Bedenk dat maar eens!
En: het is nooit verbeterd, al vanaf het eerste eitje niet!

Wie heeft dit kunstwerk bedacht? In welk patent is het vastgelegd?
Mag je het zo maar namaken? Wordt dat door de Chinezen al gedaan?
'Dat is de natuur,' weet de diepdenker, 'het ei is er gewoon, je moet niet zeuren.'
'Het is gewoon toeval', verklaart de wetenschapper, 'zoals alles om ons heen.'
Maar iedereen voelt op zijn klompen aan
dat de bedenker, tevens de maker, de onzichtbare oerkracht is
die te groot voor ons simpele denkvermogen is.
Wordt het niet weer hoog tijd dat die maker, die we gemakshalve maar God noemen
(maar alles mag), net zoals de Rembrandts, de van Goghs en al die anderen,
ook maar weer eens volmondig erkennen
zoals we in alle eeuwen voor ons ook hebben gedaan?
Zouden we in plaats van al die nijldige demonstraties
en schreeuwerige festivals ten eigen gerieve niet eens kunnen nadenken over omvangrijke,
stimulerende samenkomsten, nu niet voor onszelf,
maar om de maker van het ei te bejubelen, toe te juichen
en te bedanken voor wat er altijd maar weer
onafgebroken uit zijn wonderlijke kookpotten komt?
'Hou toch op man, die tijd is voorbij, daar taalt niemand meer naar!'
O ja? En Taizé en de vele andere spirituele initiatieven dan?
Het wordt tijd dat we wakker worden. Niet alleen de jeugd, wij allemaal.

Wim van Bussel, Franeker

* Voor de kinderen...

Steun uit onverwachte hoek.

Praat met je kind(eren) over de aankomende vakantie.

Waar gaan ze naar toe en wat nemen ze mee?

Waarvoor hebben ze al die spullen nodig?

En met wie gaan ze op vakantie?

Vertel dan dat Jezus zijn leerlingen ook op pad stuurde.

Maar niet voor een vakantie.

Ze moesten overal over Jezus en over de Nieuwe Wereld gaan vertellen.

Ze mochten niet veel meenemen. Geen extra kleren en geen eten.

Ze moesten lopen en dan is het niet handig als je veel bij je hebt.

En, nog belangrijker, als je niets bij je hebt, dan moet je mensen eerder om hulp vragen.

Zo leer je leven van vertrouwen.

Je krijgt sneller contact en de gelegenheid om met mensen te praten over Jezus.

Natuurlijk konden de leerlingen

ook hun vader en moeder niet meenemen als ze op pad gingen en hun kinderen ook niet.

Ze moesten alles waar ze aan gewend waren, hun hele vertrouwde leven, achterlaten.

Jezus belooft ze dat er onderweg altijd wel mensen zijn die je willen helpen.

Als je op pad gaat om over Jezus te vertellen,

dan zijn er ook dingen die je vooral thuis moet laten, omdat ze je afleiden van je missie.

Doe met de kinderen het spelletje 'Ik ga op reis en ik laat thuis'.

De eerste die aan de beurt is zegt: Ik ga op reis en laat mijn ... thuis.

De volgende zegt: Ik ga op reis en laat mijn ... (wat als eerste werd genoemd) en mijn... thuis, enzovoort.

* Van de Nederlandse kerkprovincie

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. De blijvende voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter', dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. In grote kerken kan met vanaf 1 juli samenkomen met meer dan honderd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen.

Zingen

Het overheidsonderzoek naar de risico's van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol 'Kerkelijke leven op anderhalvemeter' van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via www.rkkerk.nl.

