



DE RTIENDE PASTORALE BRIEF – zaterdag 6 juni *Hoogfeest heilige Drieeenheid*

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere.

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere.

Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere.

KERKELIJKE VIERINGEN WORDEN WEER OPGESTART

*Men dient zich tevoren op te geven
liefst per mail, anders telefonisch.*

ZIE ELDERS IN DE NIEUWBRIEF

*** Inleiding...**

Door pastoor Marco Conijn

Onder de knie van een blanke Amerikaanse politieman stierf vorige week de 46^e jarige George Floyd, na een zeer hardhandige arrestatie. Schokkende beelden gingen de wereld over. George Floyd was door de Corona werkloos geworden en werd verdacht van het betalen met een vals bankbiljet. Even later werd hem letterlijk de adem benomen en stierf hij op straat. Niet verwonderlijk dat er felle protesten ontstonden. In Amerika is achterstelling en discriminatie wijd verspreid. Etnisch profileren is aan de orde van de dag.

De protesten waaide ook over naar andere plaatsen en steden in de wereld. Ook in Nederland werd in vele steden een anti racisme protest georganiseerd, die bijna allemaal ordentelijk en zonder problemen verliepen. Alleen in Rotterdam en met name Amsterdam ging het mis. Het grondrecht om te mogen demonstreren en de anderhalve meter maatregelen kwamen in botsing. Al gauw ging de discussie niet meer over discriminatie en achterstelling van mensen, maar over de vraag of politiek eindverantwoordelijken goed hadden gefunctioneerd. Die vragen zijn terecht, maar het leidt af van het doel waar aandacht

voor werd gevraagd. Vanmorgen las ik in de Leeuwarder Courant een klein interview met de 16^e jarig Tabo uit Zambia. Hij zegt: "Racisme is dodelijker dan Corona". Zo'n uitspraak raakt me en laat me nadenken en beseffen: God schiep de mens naar zijn beeld. Alle mensen!

Ondertussen is het bijna zover. De kerkelijke vieringen worden weer opgestart. Het zal voorlopig anders gaan dan voorheen. We kunnen voorlopig niet meer zelf een plek uitkiezen, maar krijgen een plaats toegewezen, op veilige afstand van elkaar. We zingen voorlopig niet, waardoor de vieringen een ander karakter krijgen. In de kerken zijn looproutes aangebracht. En voor de vieringen wordt aan iedere bezoeker gevraagd of ze geen gezondheidsklachten hebben en ze zich tevoren hebben opgegeven. Op het laatst melden kan, onder voorwaarde dat er nog plaats is. De coronacrisis vraagt veel aanpassing van de samenleving, maar ook van ons als kerken. We staan voor een tijdelijke uitdaging, waarvan niemand weet hoe lang die gaat duren. Waar zaken anders gaan dan u zich had voorgesteld of gewenst, vragen we om begrip.

Hartelijke groet van het pastoresteam,

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Vanuit het pastoresteam...

De pastor op bezoek in de tuin, of zelf op bezoek bij de pastor in de kerk.

Soms is een telefoongesprekje niet genoeg of niet gemakkelijk en vindt u het fijner om even iemand te zien en te spreken op veilige afstand. Wij maken graag een afspraak met u in het kerkgebouw. Als het mooi weer is en u beschikt over een tuin, dan kunnen wij ook bij u in de tuin praten.

Doe gerust een belletje of mailtje onze kant uit!

Luisterend oor van de pastores

Als u vragen hebt, zorgen wil delen of gewoon even om een praatje verlegen zit, schroom dan niet een van uw pastores te bellen. Dat kan de hele dag. En nemen we even niet op, spreek iets in, dan bellen we zeker terug. Als uw abonnement of uw financiële situatie geen lange telefoontjes toestaan, mag u ons gewoon vragen om u direct terug te bellen.



Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503
Pastor Dorenda Gies: 06 20821969

Uitvaarten

Wanneer er iemand sterft uit ons midden, dan willen we als pastores iemand graag een mooi en passend afscheid geven. Veel vrijwilligers verlenen bij zo'n afscheid hun bijdrage, want dat doen we vanuit en met de gemeenschap. Het is belangrijk dat mensen met veel voldoening terug kunnen kijken op een waardig afscheid. Een mooi afscheid is ook het laatste wat we iemand kunnen geven. Het Coronavirus en de maatregelen maken dat er geen grote samenkomsten mogelijk zijn in onze kerken. We realiseren ons dat dit bijzonder ingrijpend is. We overleggen met de familie wat we in kleine kring voor hen kunnen betekenen.

* Vieringen in de parochie (tevorens opgeven)

Algemeen:

t/m 30 juni mogen er 30 personen per viering zijn
vanaf 1 juli mogen er afhankelijk van de grootte van het
gebouw
en de afstandsregels in acht nemende meer mensen zijn.



Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen

Mogelijkheden tot kerkbezoek in de komende weken:

Harlingen:

zondag 21 juni (Eucharistie) 09.30 uur met orgelspel

Franeker:

donderdag 11 juni (Eucharistie) 09.00 uur in de kerk
zondag 14 juni (Eucharistie) 09.30 uur met orgelspel
donderdag 18 juni (Communieviering) 09.00 uur in de kerk
zondag 21 juni (Eucharistie) 09.30 uur met orgelspel

Dronryp:

Woensdag 10 juni (Eucharistie) 09.00 uur in de kerk
Zaterdag 13 juni (Eucharistie) 19.15 uur met orgelspel
Zondag 14 juni komt de oecumenische viering te vervallen.
Woensdag 17 (Eucharistie) 09.00 uur in de kerk (extra viering)
Zaterdag 20 juni (Eucharistie) 19.15 uur met orgelspel

Sint Anna:

*De locatieraad van Sint Anna heeft ervoor gekozen
om weer te gaan vieren vanaf de maand juli.*
De eerste viering zal zijn op zondag 5 juli om 09.15 uur

Terschelling:

zondag 14 juni (Communieviering) 10.30 uur
zondag 21 juni (Communieviering) 10.30 uur

Vooraf aanmelden verplicht:

Reserveringen worden gedaan bij onderstaande mailadressen.

U kunt elke week op maandag of dinsdag reserveren voor de doordeweekse viering of de eerstvolgende weekendviering. We reserveren niet verder vooruit, zodat iedereen dezelfde kans krijgt.

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp: aanmeldenrkdroryp@hotmail.com
Voor Sint Anna: aanmeldensint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Mocht u zich niet hebben aangemeld, dan kunt u zich ter plekke nog melden. Mochten er nog plaatsen over zijn, dan kunt u na registratie toch nog naar binnen.

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

Protocol in de kerk:

U reinigt bij binnenkomst uw handen (reinigingsmiddel is aanwezig)

U houdt steeds tenminste anderhalve meter afstand.

U wordt naar een u toegewezen plaats gebracht.

Vriendelijk verzoek om steeds de aanwijzingen van de plaatswijzers te volgen.

Jaargedachtenissen

Vanaf medio maart zijn alle jaargedachtenissen opgeschort. Met de nabestaanden zal contact opgenomen worden om te overleggen of betrokkenen nog een (verlate) jaargedachtens zouden willen en zo ja wanneer deze dan plaats zal vinden. Vanwege het beperkte aantal mensen wat we in juni in de kerk kunnen ontvangen wordt dit sowieso pas juli.

Opgegeven Intenties

In de afgelopen maanden zijn er vele intenties opgegeven die niet zijn gelezen. Vanaf het moment dat we weer in de kerk mogen vieren zullen we gedurende de weekenden alle opgegeven intenties van de laatste maanden lezen t/m zondag 19 juli.

Intentieboek

Vanwege de Corona mogen de intentieboeken niet worden gebruikt, zo schrijft het protocol voor. Als u een intentie hebt, waar u graag voor wilt bidden in de kerk, dan kunt u ons als pastores uiterlijk vrijdag mailen (als dat niet kan kunt u ook bellen). Dan nemen we uw intentie(s) mee in de voorbede.

*** Gelovige Inspiratie...**

Door pastor Gies



Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (3, 16-18)

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:

"Zo zeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld
omdat hij niet heeft geloofd

in de Naam van de eniggeboren Zoon van God."

Overweging

Ik zal er zijn voor jou

*God,
wie ben Je nu eigenlijk?
Vader, Zoon en Geest
zeggen ze.
Maar wie ben Je dan voor mij?*

*Wij, mensen, willen Jou grijpen, God,
vastklemmen, omarmen,
knuffelen, smeken,
voor onze kar spannen...*

*Maar Jij laat Je niet grijpen, God.
Jij grijpt ons, mensen,
niet beklemmend, niet versmachtend,
maar wel levenggevend en teder.
Verrijzend voel ik me soms gegrepen.*

*Soms ben Je als een Vader voor mij.
Beschermend, vermanend,
geduldig met me meegaand.
Soms ben Je als Zoon in mijn leven.
Je bent voor mij een voorbeeld
om naar de kleinste mens te gaan.
Soms ben Je Geest in mijn leven.
Je bent inspirator om te getuigen van jouw Liefde.*

*God, wie Je ook bent.
Ik blijf geloven in jouw naam:
'Ik zal er zijn voor jou'.*

(Dominicanen Schilde-Bergen)



God, wie ben je nu eigenlijk? Hoe vaak vragen wij ons niet af wie God eigenlijk is en hoe wij God moeten noemen. In al ons vieren, ons lezen en zingen horen we verschillende namen van God: Schepper, Barmhartige Vader, Koning, Wijngaardenier,...Maar ook onze Broeder, Tochtgenoot, Waarheid, Licht en Vuur. God heeft blijkbaar veel namen,

En toch lijkt Hij soms ver weg, "helemaal in de hemel", zeggen we dan vaak, "en niemand weet waar die is". Is God trouwens een man of een vrouw? Heeft Hij een baard? Zit Zij op een wolk? Houdt Hij ons de hele dag in de gaten? Wij weten het niet. Het is een mysterie. God is altijd groter en anders dan wij kunnen bedenken.

Jezus vertelde ons over God en hoe we kunnen leven om gelukkige mensen te worden. Hij liet ons zien wat voor wonderlijke dingen er gebeuren als wij van elkaar houden zoals God van ons houdt. Zo leerde Hij ons de liefde van God kennen.

En na zijn dood en verrijzenis, toen Jezus terugging naar zijn Vader, beloofde Hij ons dat Hij de Heilige Geest zou sturen om ons te helpen en te steunen. Die Heilige Geest maakt ons enthousiast en warm van binnen. Zij helpt ons zien wat wij kunnen doen om anderen en onszelf blij te maken en Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dichterbij te brengen.

Naast al die namen en beelden die wij van God kennen wordt God in de geschiedenis van onze christelijke traditie op drie belangrijke manieren uitgedrukt. Hij is de Vader die als een goede ouder van alle mensen als zijn kinderen houdt en bezorgd om ons is. Hij is de Zoon die ons laat zien hoe je kunt leven. En Zij is ook de Geest die ons bezielt en enthousiast maakt om zelf iets goeds van de wereld te maken.



Het feest van de Heilige Drie-eenheid dat wij dit weekend vieren gaat juist daarover: God die wij mogen zien als Vader, Zoon en Heilige Geest. En die namen zijn ons zeer vertrouwd. We spreken ze uit bij ieder kruisteken dat we maken. We beginnen er elke gebed mee. Ze komen terug in elke viering, in alle sacramenten en ook in onze geloofsbelijdenis. Iedere christen wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Als christenen dragen wij de naam van Jezus Christus, de Zoon die God ons geschonken heeft, zoals het evangelie van dit weekend ons zegt. En wij worden uitgenodigd om in Hem te geloven. Want in Jezus en in zijn manier van leven hebben wij mogen zien dat God mensen nabij wil zijn. Dat God mensen liefheeft, bij hen is in pijn, verdriet en vreugde als een goede Vader. Dat God ons mensen kracht geeft, wanneer wij het nodig hebben. Jezus vertrouwde zijn leven helemaal toe aan die God. En wij mensen mogen ons ook toevertrouwen aan God en als christenen proberen te leven in de geest van Jezus. Dat vraagt het Evangelie van vandaag aan ons.

Geloven betekent bij Jezus nooit alleen bidden, maar vooral ook doen, betekent vooral Gods liefde zichtbaar maken in de wereld om je heen. En dat is niet alleen voor christenen, maar iets voor alle mensen van goede wil, of je nou christen, moslim, hindoe of heiden bent. Wij zijn allemaal kinderen van diezelfde Vader. Wanneer wij mensen delen, recht doen, elkaar ruimte geven en elkaar nabij zijn, brengen wij God dichterbij. Het kan ons mensen meer bij elkaar brengen, juist in deze tijd, waarin racisme, discriminatie en achterstelling zoveel onrust veroorzaken in onze wereld. Samen houden wij het mysterie van God levend in ons midden, in het leven en in de liefde die wij delen met elkaar. Laten wij in ons leven met God op stap gaan, zoals de tekst hieronder zo mooi beschrijft:

Drievoudig één zijn

*Met God op stap gaan
naar je medemensen toe,
is Vader zijn.
Je zal hevig naar hen verlangen
en hen liefhebben
zoals een echte vader houdt van zijn volk.
Je zal kansen geven,
hen ernstig nemen
en geloven in diegenen
met wie je werkt.*

*Op stap gaan is ook Zoon zijn.
Je gedragen voelen
en gestuwd door een innige liefde
die je helpt loskomen en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt
om voluit te leven.
Zo kan je jezelf aanvaarden
en ook ieder ander met wie je samen bent.*

*Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn.
Je niet op jezelf richten
of op een heel beperkt doel,
maar verder kijken.
Samen eerlijke horizonten zoeken
naar helende eenheid toe.*

(Dominicanen Schilde-Bergen)

Moge de drie-ene God ons nabij zijn, vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen

Voorbede



Goede God, U schenkt ons uw Liefde
en gaat met ons mee als Vader, Zoon en heilige Geest.
Wij leggen onze gebeden aan U voor:

Wij bidden u, God,
dat wij U als Vader en Moeder herkennen
in alle vaders en moeders,
die goed voor hun kinderen zorgen,
die ons warmte, liefde en aandacht geven.
Dat wij erop durven vertrouwen dat u altijd dicht bij ons bent...

Wij bidden u, God,
dat wij U als uw Zoon Jezus herkennen,
in alle mensen die elkaar helpen,
die goed zijn voor arme, zieke en bedroefde mensen,
Dat wij erop durven vertrouwen dat u ons altijd helpt...

Wij bidden U, God,
dat wij U als heilige Geest herkennen
in alle mensen met goede ideeën,
in mensen die elkaar inspireren
om in liefde te leven met elkaar.
Dat wij erop durven vertrouwen dat u ons kracht geeft...

Goede God,
mogen wij U blijven ervaren als een God
die zijn oneindige liefde toont aan alle mensen, iedere dag opnieuw.
Door Christus onze Heer. Amen.

* Gedachten van parochianen...

Hannen

Pastoar leit syn attributen klear, de sikesalfing sil sa beginne.
Ynienen giet myn mobyl, ik nim op en rin de keamer út.
Ja mei Tiede, leit it lân al swile ik kom sa te balenpersen.
'Uh ik wit it net, ik bin bij myn mem yn it sikehûs
mei hiele oar saken dwaande as ûngetiidzjen.
Belje noch efkes op hûstillefoan om te hearren as de wurdzen al klear lizze', sis ik.
Ik rin de keamer wer yn mei mobyl in de hân.
Hoe moat de mobyl ek alwer op stil.'
Jou mei mar seit pastoar', lokkich hat hij ek ferstân fan Nokia's.
Mem leit sûnt twa dagen yn it sikehûs,
har lichem is op, it kerske giet út.
'Wol mem ek betsjinne wurde?'
freesje ik as ik moarns bij har oan it bêd sit.

'Eh ja doch mar'.

Typysk mem, dizze praktysk ynstelde katolike frou.

De sikesalfing of betsjinning is in katolyk gebrûk,

It is in salfing mei 'gewijde' olyf -oalje om treast,

frede en bemoediging te skinken,

om it lêste part fan de pelgrimstocht fan it libben te folbringen.

Sus José en ik sitte elk oan in kant fan mem har bed.

As pastoar om twa oere binnen komt, libbet se op, in lyts wûnder.

Se is hiel helder en praat folop mei pastoar.

Hij begjint mei it lêste sakramint, it is in hiel yntym barren.

Mem, sa kwetsber, kriget der krêft fan.

Oan it ein jout pastoar mem de seine mei oalje,krûske op de foarholle en op de hânnen.

Dan begin ik wibelich te wurden fan binnen,in trien rint mei oer de wangen.



Och wat hawwe mem har hannen in protte foar mij dien.

Se binne moai en altyd waarm.

As se spliterich binne efkes wat kamferspiritus en letter in likje Atrix út it griene doaske.

De hannen dy't sokke rachfine triedden spinne kinne.

Ik tink oan de tiid dat de flues

skieppewol en it spinnewiel

altiid yn de keamer stie, klear foar

gebrûk.

Kin mem it mei ek leare?

Jawis Hedwig, it falt noch net ta om fanút sa'n fleus wol in trie te spinnen en ik lit de nedige krachttermen falle.

Mem har geduld is hast eindeleas,

ús hannen fet fan de lanoline,

de klossen komme fol.

We twine de wol en sille it fervje.

Mem sparret sipelskilen,der sit sa'n moaie brûne kleurstof yn.

It slagget geweldich.

As pastoar de segen jûn hat, pak ik mem har hân en winskje har in goeie reis.

Se binne moai mar sa kâld.

Der falle in pear triennen op de wite lekkens,

hjr kaam gjin sipel oan te pas.

Hedwig Louise Bakker-Brandsma uit Achlum

* Voor de kinderen...



Met Pinksteren hebben we de kinderen gevraagd om een mooie tekening te maken. Hieronder vinden jullie de tekening van Marijke en Hidde Nauta. Wij zullen hen binnenkort belonen met een kleine attentie. Bedankt voor jullie prachtige werk!



Tekening van Marijke ^



Tekening van Hidde >

Knutsel: De Drie-eenheid

Nodig:

- Per kind 2 ijslolly-stokjes
- Gekleurd papier (groen, rood, geel en wit)
- Schaar en lijm

Lijm twee ijslolly-stokjes aan elkaar zodat zij een kruis vormen.

Knip uit het groene papier per kind 3 harten (gebruik het voorbeeld hiernaast) die op de ijslolly-stokjes geplakt kunnen worden.

Laat de kinderen uit andere kleuren papier een duif, een hart en een kruis knippen. Deze symbolen voor God de Vader (hart), God de Zoon (kruis) en God de heilige Geest (duif) komen op de groene harten.



* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



What's up Bishop? Live stream vragen aan bisschop Van den Hout



Naomi Vijn van het Jongeren Platform stelt vragen aan mgr. Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De bisschop geeft antwoord op vragen van jongeren vanuit zijn bibliotheek van het bisdomhuis.

Volg de live-stream van dit gesprek via het YouTube kanaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden op woensdag 10 juni om 19.30 uur. Vooraf kunnen vragen van jongeren binnenkomen via : <https://forms.gle/bvuzC2Cm24kGHV2NA>

Naderhand kunnen jongeren digitaal doorpraten met de bisschop en andere jongeren. Aanmelden voor het nagesprek kan via het mailadres: jongeren@bisdomgl.nl

Jongeren die zich melden krijgen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen. Contact voor meer info: Piet Timmermans, *Dienstverlener Jongeren en Catechese Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Onderwijs*, p.timmermans@bisdomgl.nl
M 06 – 24863901