



TWAALFDE PASTORALE BRIEF – zaterdag 30 Mei *Hoogfeest van Pinksteren*

*voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland*

Pinksteren

De adem van God
Je kunt het niet missen.
Het maakt je hart vurig
en bruikbaar voor Hem.

Het brengt je tot leven.
Het dompelt je onder
en als je doordrenkt bent
dan jubelt je stem.

De adem van God
een krachtbron,
een sterkte
een groot heilig vuur
ontwaakt diep in jou.

De adem van God
in het diepst van jouw wezen
Zijn Geest in jouw hart
de warmte, het vuur
bescherming rondom

Hij wil het jou geven
een geestelijk leven
met eeuwigheidsduur.

LAATSTE NIEUWS **KERKELIJKE VIERINGEN WORDEN WEER OPGESTART**

*De vieringen in onze parochie
zullen langzaam worden opgestart
In het weekend van 6-7 juni zijn er nog geen vieringen.*

*De week daarna beginnen we
met de doordeweekse vieringen
Men dient zich tevoren op te geven
liefst per mail, anders telefonisch.
Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.*

* Inleiding...

In de afgelopen week werd duidelijk dat het kabinet meer ruimte wil bieden aan diverse sectoren in de maatschappij. Coronamaatregelen worden stapsgewijs afgebouwd. Sportscholen en sauna's bijvoorbeeld, maar ook kantines van sportclubs mogen onder strikte voorwaarden weer open per 1 juli. De verschillende sectoren zijn blij. De adviezen en eisen zullen nog volgen. Ook zullen naar verwachting bezoeken aan bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen over enkele weken weer mogelijk zijn. Wat een zegen.

Ook de kerken gaan voorzichtig aan weer open. De bisschoppen kwamen met een protocol, waarin alle eisen van het RIVM zijn verwerkt. Veiligheid staat bovenaan, ook voor ons als pastores en het parochiebestuur. We gaan de grenzen niet opzoeken van wat nog net kan, maar willen geen enkel risico nemen. In de kerkgebouwen kiezen we dan ook eerder voor twee meter afstand, dan voor anderhalve meter. We merken aan reacties dat onze achterban daar ook om vraagt. Vele mensen willen weer graag naar de kerk, maar men is ook bang en huiverig. Die huiver kunnen we ons voorstellen. Het vertrouwen zal heel langzaam moeten worden teruggewonnen. Dat doen we alleen dan als kerkgangers merken dat veiligheid hoog op de agenda prijkt.

In de maand juni gaan we langzaam opstarten, eerst doordeweeks en daarna in het weekend. Dronryp en Franeker zijn het eerst aan de beurt op respectievelijk woensdag 10 juni en donderdag 11 juni. Vanaf zondag 14 juni wordt weer gevierd op Terschelling. In Harlingen kan men (op zijn vroegst) weer ter kerke op zondag 21 juni. Dat heeft te maken met een ingrijpende inwendige opknappbeurt en schilderbeurt. Naar verwachting is dat medio juni afgerond en dan moet de kerk grondig worden schoongemaakt door vele parochianen en een schoonmaakbedrijf. De locatieraad Sint Anna heeft aangegeven pas te willen beginnen in de maand juli.



Tevoren moeten kerkgangers zich opgeven bij contactadressen die volgende week bekend gemaakt worden. Dat kan per locatie per mail en per telefoon. In juni mogen we vieren met maximaal 30 mensen, vanaf juli met meer mensen, afhankelijk van de grootte van het gebouw.

Het parochiebestuur en de pastores hebben besloten dat er voorlopig geen koffie zal worden geschonken na de vieringen. Dat spijt ons erg, want juist de koffie na de viering is enorm bindend. We gaan eerst wennen aan de nieuwe manier van vieren. Vanaf augustus kijken we of het mogelijk is om weer koffie te schenken. Dat zal gebeuren in overleg met het parochiebestuur. Er moet dan een helder en veilig werkplan klaarliggen

Helaas kan er voorlopig niet worden gezongen. Er lopen op dit moment onderzoeken of dat in een bepaalde vorm veilig kan. Maar alles wijst er op dat zingen een bron van besmetting kan zijn. Met name voor onze prachtige en fijne koren is dit een enorme aderlating. Koorleden zijn vaak verworpen tot een hechte en fijne familie. Zij missen elkaar enorm. Ook de kerkgangers zullen voorlopig de prachtige gezangen van de koren missen en zelf niet kunnen zingen tijdens de viering.

Er zullen nieuwe functies worden gecreëerd. Het protocol van de bisschoppen schrijft voor dat er bij iedere viering een poortwachter zal worden aangesteld. Deze vraagt u bij binnenkomst of u gezondheidsklachten hebt en controleert of u zich hebt opgegeven. Spontaan aanmelden bij de deur kan (liever niet!). Alleen als er iemand is afgevallen of de lijst met opgaven niet vol is gekomen wordt u toegelaten. Daarom vragen wij u dringend om u tevoren aan te melden. Vervolgens wordt u door een plaatswijzer naar een veilige plek in de kerk gebracht.

Vanwege de veilige afstand wordt er tot nader bericht niet meer gekerkt in de parochiecentra (Harlingen en Franeker) en in de begraafplaatskapel (Harlingen).

Er zijn nogal wat mensen die n.a.v. het protocol ons hebben gemaild. Er zijn er, die heel dankbaar zijn, dat ze binnenkort weer naar de kerk kunnen. Maar er zijn ook mensen die voorlopig niet zullen komen, omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben of toch nog wat angstig zijn. Dat is heel begrijpelijk. Enkele mensen gaven aan dat ze liever hadden gezien dat we "even" hadden gewacht tot Corona weer verleden tijd is. Niemand van ons weet wat de toekomst ons brengt. Houdt het virus zich rustig of komt er weer een opleving? Houden mensen het vol om afstand te bewaren of niet? Komt er over enkele maanden een vaccin of moeten we jaren wachten? Wij zullen ook als kerk met de ontwikkelingen moeten meebewegen en zien hoe alles verloopt.

Komend weekend vieren we Pinksteren. Wij vieren de komst van de heilige Geest, de Helper, die ons mag begeleiden op de wegen die we gaan. In de lezingen horen we hoe de heilige Geest als helper over de eerste leerlingen kwam en hen in staat stelde om te doen wat gedaan moest worden. Enkele parochianen schreven ons wat Pinksteren voor hen betekend. Ze willen hun verhaal graag met u delen.

We hebben als pastores af en toe een stukje van een viering opgenomen, met dank aan Wilfred Manning (cameraman) en Siegfried Derks (organist). Dat zullen we ook met Pinksteren doen. Een korte Pinksterviering zal in de loop van zondag op de website zijn te vinden. Mogen we u tenslotte van harte een Zalig Pinksteren toewensen.

En wat deze pastorale Pinksterbrief betreft weer veel leesplezier.

Hartelijke groet van het pastoresteam,

Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

* Vanuit het pastoresteam...

De pastor op bezoek in de tuin, of zelf op bezoek bij de pastor in de kerk.

Soms is een telefoongesprekje niet genoeg of niet gemakkelijk en vindt u het fijner om even iemand te zien en te spreken op veilige afstand. Wij maken graag een afspraak met u in het kerkgebouw. Als het mooi weer is en u beschikt over een tuin, dan kunnen wij ook bij u in de tuin praten.

Doe gerust een belletje of mailtje onze kant uit!

Luisterend oor van de pastores

Als u even uw hart wil luchten, bel ons. Dat kan de hele dag.

Pastoor Marco Conijn: 0517-233288 / 06 21833503
Pastor Dorenda Gies: 06 20821969



* Vieringen in de parochie

Harlingen:

De kerk van Harlingen wordt thans gestuukt en geschilderd. daarna moet de kerk worden schoongemaakt. Naar verwachting zal de eerste viering zijn op zondag 21 juni.



Franeker:

donderdag 11 juni	(Eucharistie)	09.00 uur in de kerk
zondag 14 juni	(Eucharistie)	09.30 uur met orgelspel
donderdag 18 juni	(Communieviering)	09.00 uur in de kerk
zondag 21 juni	(Eucharistie)	09.30 uur met orgelspel

Dronryp:

Woensdag 10 juni	(Eucharistie)	09.00 uur in de kerk
Zaterdag 13 juni	(Eucharistie)	19.15 uur met orgelspel
Zondag 14 juni	komt de oecumenische viering te vervallen.	
Woensdag 17	(Eucharistie)	09.00 uur in de kerk (extra viering)
Zaterdag 20 juni	(Eucharistie)	19.15 uur met orgelspel

Sint Anna:

De locatieraad van Sint Anna heeft ervoor gekozen om weer te gaan vieren vanaf de maand juli.
De eerste viering zal zijn op zondag 5 juli om 09.15 uur

Terschelling:

zondag 14 juni	(Communieviering)	10.30 uur
zondag 21 juni	(Communieviering)	10.30 uur

* Gelovige Inspiratie...

Door de parochianen en pastor Gies



Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen (2, 1-11)

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alle leerlingen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.

Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: 'Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.'

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (20, 19-23)

Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!'
Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
'Vrede', zei Jezus nogmaals.
'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.'
Na deze woorden ademde Hij over hen.
'Ontvang de heilige Geest', zei Hij.
'Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.'

Overweging

Als er geen Pinksteren was geweest, dan hadden onze kerk, onze geloofsgemeenschappen niet bestaan. Het feest van Pinksteren, het feest van de Geest heeft alles te maken met de bezieling van mensen om het verhaal van God met ons mensen verder te brengen. Het is een feest dat Geest, geestkracht heeft. En dat is iets wat wij allemaal in ons leven kunnen herkennen. Je hebt allemaal in je leven wel van die momenten dat je merkt: Goh, wat loopt met elkaar. We zitten allemaal op dezelfde lijn. Of je merkt dat je wakker wordt geschud, dat de wereld er plotseling anders uitziet, dat je de dingen ineens weer aan kunt, dat je aan de slag wilt gaan, dat je je nek uit wilt steken. Je weet niet waar het vandaan komt, maar het is er, zo maar, ineens. Er zijn momenten in je leven dat je je mateloos kunt verbazen over je eigen moed en zelfvertrouwen, of dat van anderen. Waar komt dat vandaan? Hoe komt dat zo plotseling?



Je bent ineens in staat tot liefde, liefhebben...
Je ziet naar een donkere periode ineens weer een lichtpuntje...
Je durft weer te hopen dat het beter wordt, dat het niet altijd zo blijft...
Je krijgt weer geloof in de mensen en in de wijde wereld om je heen...
Je kunt meer aan dan je zelf had gedacht...
Je krijgt creatieve ideeën om problemen op te lossen of de wereld om je heen iets beter te maken...
Je durft tegen alles in op te komen voor die mens die voortdurend buiten de boot valt...
Je bent verbaasd over je eigen woorden...

Als christenen zeggen wij dan tegen elkaar: Daar waait de Geest, daar is geestkracht. De Geest van Pinksteren opent de gesloten deuren en tilt mensen boven zichzelf uit. De Geest roept ons vandaan achter de gesloten deuren, roept ons wakker tot liefde, leven, licht, hoop, geloof, tot een taal van eenheid en vrede.

Het is diezelfde Geest die de leerlingen wakker roept uit hun verstarring, hun angst en wanhoop na de dood van Jezus. Een frisse wind en vurige tongen zorgen ervoor dat de leerlingen hun angst afwerpen en naar buiten treden. Dat zij door alle volken worden verstaan. Dat de taal van liefde, vrede en eenheid, de boodschap van Jezus, van God wordt verstaan. Tot op de dag van vandaag.

Wij zijn niet alleen, horen we in het evangelie. We hoeven het niet alleen te doen. Gods Geest geeft ons kracht. Gods Geest in ons gewone mensen, tot op de dag van vandaag, tot in de verre toekomst.

We mogen dat allemaal wel eens in ons leven ervaren. Daarom hebben wij aan u en jou gevraagd om ons te vertellen waardoor u, waardoor jij bezield, begeistert wordt, wat de Heilige Geest, wat Pinksteren voor jou betekent. In een aantal korte en langere inspirerende stukjes kunt u daar over lezen. Mogen wij elkaar zo bezielen en begeistere! Mede namens pastoor Marco wens ik u en jullie allen een zalig Pinksteren!

Gedachten van parochianen over Pinksteren

Dit is de H. Geest voor mij – Wim van Bussel (Franeker)



Als schrijver kan ik niet buiten een pen, computer (in de vorige eeuw typemachine) en, al even onmisbaar de H. Geest. Sinds ik de grote kracht van de Nederdaling op Pinksteren ben gaan beseffen roep ik hem vóór het schrijven van elk artikel of stukje van mijn levensboek even aan om de goede klepjes in mijn hoofd open te zetten en bedank hem tijdens het schrijven blij verrast voor elke goede zin die ik zomaar weer heb zien ontstaan.

Ik besef nu ook dat ik de technische boeken die ik zonder hogere studie heb kunnen schrijven en waar veel mensen plezier van hebben gehad vooral aan de H. Geest te danken heb. Pinksteren is voor mij dan ook nét iets belangrijker dan Pasen, maar dat is natuurlijk puur eigenbelang.

Heilige Geest door Karel Jan Elsdijk (Harlingen)



Er klonk een oproep om iets over de Heilige Geest te zeggen. Ik dacht toen. Dat ga ik zeker niet doen, want, zo leek mij, daar kan geen mens iets zinnigs over zeggen. De Geest is er gewoon, onbegrijpelijk en ongrijpbaar voor het menselijk verstand. Ik had er echter niet aan gedacht dat de Geest met mijn mening wel eens geen genoegen zou kunnen nemen. De Heilige Geest is er immers gewoon en zo kwamen de gedachten vanmiddag gewoon in me opwellen, onverwachts, zoals meestal het geval is. Ik heb getracht op te schrijven wat me inviel...

Het eerste wat bij me opkwam was: een open geest. Een open geest hebben voor alles wat is, al wat ademt, al wat leeft. Zonder oordeel en zonder aanzien (des persoons). Is dat niet moeilijk? Moeilijk misschien omdat het zo eenvoudig is. Eenvoudig en tegelijk allesomvattend, altijd. Geest zit 'm denk ik, niet in het denken, in mijn denken, of in uw/jouw denken, of in wat men ervan denkt. Naar mijn idee is wat we denken of ervan vinden niet meer kan zijn dan slechts een deel van het geheel waardoor de Geest werkt en aanwezig kan zijn. De Geest gaat dieper, raakt hart en ziel. Pas als wat ik (be)denk gevoed wordt vanuit mijn hart en wanneer mijn ziel erbij betrokken is lijkt het mij toe dat wat ik doe of zeg, geïnspireerd is. Met hart en ziel, zeggen we dan.

Bij - uit het hart - denk ik niet zozeer aan mijn hart die mijn bloed door mijn aderen pompt, hoe belangrijk en hoe wonderbaar ook. Maar ik denk aan iets wat dieper zit, onzichtbaar voor oog of instrument, onhoorbaar en in de polsslag niet te voelen, ik kan het niet verklaren noch weten, en toch is ergens in de buurt van de plek waar mijn hart klopt iets heel wezenlijks aanwezig dat me doet leven.

Zo ook mijn ziel, even onverklaarbaar en onvindbaar, en toch kan ik me niet indenken dat er leven zonder bezieling kan bestaan. Misschien is onze ziel wie we in diepste wezen zijn. De Heilige Geest moet daar dus wel bij betrokken zijn, bij harten en zielen, kan niet anders, denk ik. En wanneer we iets met hart en ziel doen of durven doen dan kan de Geest er vrij doorheen waaien en leven we echt.

Als het goed is drukken we dat uit, leven we dat. In een lied, in een verhaal, en op de weg die ieder mens door het leven gaat. Het lied van het leven dat ik wil zingen is dan meer dan een levenslied. En ik hoef daarbij geen zanger van professie te zijn of mee te zingen in een koor, al lijkt me dat prachtig.

Toen ik een paar jaar geleden een meisje zat te tekenen, ze leek verdiept in gedachten terwijl ze over zee uitkeek, schreef ik erbij: ieder mens is een verhaal. Ieder mens is een levend verhaal, wat meer is dan het levensverhaal wat ieder van ons te vertellen heeft zolang als we leven. En met z'n allen maken we deel uit van een groter verhaal. Als ik iemand ontmoet of een tijdje met iemand samen door het leven wandel, maken we deel uit van elkaars verhaal. Als we afscheid nemen, blijft een stuk van het verhaal van de ander in mij. Toen mijn broer Ed anderhalf jaar geleden plotseling na een kort ziekbed overleed heb ik bij de uitvaart gezegd dat in ons allen een deel van zijn verhaal zal blijven voortleven. We zijn met z'n allen een doorlopend verhaal, zolang de mensheid bestaat en zal bestaan. Naar mijn idee maken we bovendien deel uit van de verhalen van alle levende wezens, vroeger, nu en in de toekomst...



En zo zoek ik mijn weg door het leven, waarheen die me uiteindelijk voert weet ik niet, of er mogelijk een bestemming is weet ik ook niet. Misschien gaat de weg van het leven wel eeuwig door, eindeloos. Er is wel gezegd dat het ook niet om het doel gaat maar om de reis zelf, daar kan ik me wel in vinden. Voor mij past daar een lied bij en dat kwam ik een paar jaar geleden zomaar tegen, sindsdien zing ik het vaak. Het is van Amanda Strydom, een Zuid Afrikaanse zangeres.:

*Elke pelgrim keer weer huistoe,
elke swerver kom weer thuis.
Ek verdwaal steeds op die grootpad,
soekend naar U boardinghuis.*

Op een dag gedurende mijn omzwervingen over het levenspad ben ik gaan tekenen en schilderen. Mijn schetsboek zit altijd in mijn rugzak. Zo lang als ik me met dit werk bezig houd ben op zoek gegaan naar het levende schilderij. Als er leven en bezieling zichtbaar of voelbaar is in een tekening of schilderij is het een goed schilderij. Het levende schilderij zoek en vind ik in het werk van kunstenaars door alle eeuwen en in alle culturen, wereldwijd. Zo probeer ik als ik teken of schilder om het leven erin te leggen. Soms lukt dat, hoe dat gebeurt weet ik niet. De Heilige Geest heeft dan, vermoed ik, een handje geholpen.

Als voorbeeld iets over de tekening die nu in het parochieblad staat. In de Petrus de Visserkerk in Midsland op Terschelling staat naast het altaar een prachtig uit hout gesneden beeld van Maria met Jezus op haar arm tegen een helderblauwe achtergrond, ze staat op een naar beneden taps toelopende voet. De Coronacrisis was net begonnen toen ik haar tekende. Op de boot terug maakte ik nog een snelle schets van West Terschelling met de Brandaris. Thuisgekomen begon ik aan de uitwerking. Ik puzzelde nog over de verdere compositie, alleen het beeld stond op papier.. Ik kijk dan wat, en blader in oude tekeningen en in mijn geheugen om te zien of iets kan passen. Bij deze tekening zag ik dat de blauwe achtergrond van het beeld wel de vorm van een zeil kon zijn en de voet de boeg van een schip.... Zo vaart ze nu de haven van Terschelling uit, kaars op de boeg, die snelle schets op de boot naar Harlingen kwam mooi van pas. Als omlijsting koos ik een boogpoort met wilde roosjes in de rand. Die 's zomers in de duinen van het eiland bloeien... Tekening klaar,... nee, want die wolk tegen de boog aan beviel me niet helemaal,.. Met twee regels uit het Ave Maria van Schubert die voor mijn gevoel zeer wel passen in deze onzekere tijd heb ik dat opgelost. Nog zo'n ingeving, waar die vandaan kwam? Ik houd het maar op de Heilige Geest die vrij naar binnen kan als mijn geest open is..

Als ik naar dat verhaal luister waarin iedereen, ongeacht taal of cultuur verstaat wat er gezegd wordt gaat het naar mijn idee daarbij ook om goed en aandachtig luisteren. Niet alleen met de oren maar vooral met het hart. Niet alleen naar de woorden maar ook naar klank, intonatie en manier van zeggen. Dan kun je beter verstaan en ook begrijpen wat de ander zegt. We kunnen elkaar als het goed is ook zonder woorden begrijpen, want taal is meer dan woorden alleen. Dat vraagt ook te 'luisteren' met onze andere zintuigen, met de ogen, maar ook door te voelen - aan te voelen en mee te voelen en in te voelen - en door het besprokene als het ware te proeven, de smaak van woorden. Ik denk dat stilte daarbij een

belangrijk element is, stil staan en stil zijn, en dat het oefening van een mens vraagt. En natuurlijk met een open geest, anders laten die vurige tongen van de Heilige Geest je mogelijk nog koud ook. En, als ik het mag zeggen, dan kan het zo maar mogelijk zijn om de taal van de natuur en de andere levende wezens te verstaan, zoals prachtig in de verhalen over Franciscus van Assisi geïllustreerd wordt. Ik kan dit nu allemaal wel zeggen maar ik moet bekennen dat het mij niet vaak lukt... Maar soms, als mijn geest, ik weet niet hoe of waarom, echt open is, dan hoor en begrijp ik ineens veel meer en kan ik met enthousiasme zelf vertellen over wat me beweegt.

Hartelijke groet en goede gezondheid, Karel Jan Elsdijk

Verblijf in mij, heilige gloed – Ingestuurd door Coby Helstrijd (Harlingen)



Coby stuurde onderstaand gedicht van Anselm Grün. Zoals zij schrijft:

“Ik vind dit gedicht wel mooi voor Pinksteren, de geboorte van de kerk, toen de heilige Geest over de apostelen kwam als tongen van vuur. Laten wij ook in deze spannende tijd het vuur in onze harten branden en omzien naar elkaar, hopen dat we straks weer samen mogen komen in de kerk om te zingen en te bidden en elkaar te mogen begroeten.

Een zalig Pinksteren toegewenst, Coby Helmstrijd “

Pinksteren

Verblijf in mij, heilige gloed

Heilige Geest, op Pinksteren hebt U
de schuchtere apostelen uit hun
afgesloten bovenkamer verdreven,
zodat zij moedig de Blijde Boodschap
van de opstanding van Jezus verkondigden.
U was als een storm die hen doorwaaide,
die alles wat stoffig was uit hen verdreef
en hen tot de mensen liet spreken.
Een storm van enthousiasme kreeg
zowel sprekers als toehoorders in zijn greep.
Heilige Geest, doorstroom ook mij
met uw storm. Blaas uit mij weg
alles wat mij remt en blokkeert,
en leid mij naar de vrijheid.

Heilige Geest, U bent in vuurtongen
aan de leerlingen verschenen.
U hebt hun woorden vuur gegeven.
Verblijf in mij als de gloed die mij verwarmt,
opdat ook mijn taal anderen kan verwarmen.
Ik merk dat kille woorden
de mensen enkel uit elkaar drijven.
Iedereen trekt zich terug in zichzelf
om geen kou te hoeven lijden.
Doorgloei mij met uw vuur,
opdat mijn woorden weer vlam vatten,
opdat een vonk daarvan overspringt.
Schenk mij een taal die verwarmt
en mensen bijeenbrengt, een taal

die mensen begrijpen, zoals op Pinksteren
alle mensen de woorden van de apostelen
begrepen.
Ontmasker de kille en verachtelijke taal
die vandaag de dag vaak wordt gesproken,
en schenk niet alleen mij
maar de hele wereld een taal
die mensen verbindt, een taal die verenigt,
een taal die mensen opbeurt en heelt.

Wanneer U de harten van de mensen aanraakt,
dan zullen zij een taal spreken
die uit hun hart komt.
En deze taal zal ons met elkaar
verbinden, zodat wij samen
de grote daden van God verkondigen.
Amen.

Open Heaven (River Wild) Hillsong – ingestuurd door Jan Veldman (Dronryp)



Jan Veltman vindt inspiratie in het lied *Open Heaven* (Lyric Video - Hillsong Worship)
Deze mooie song is op te zoeken via google.

“In de tekst kun je zien dat de Heilige Geest functioneert als kompas of als een radar.
Het kompas of de radar zorgt voor vertrouwen / 'vriendschap' .
Een kompas of radar helpt je op je pad of weg.
Zolang je niet teveel afwijkt van deze hulpmiddelen
bereik je meestal veilig je bestemming.

Zonder het kompas / radar zou het een stuk moeilijker worden om je bestemming te bereiken.
Bij het vuur zie je een vergelijkbare situatie,
het licht (vroeger het vuur) van een vuurtoren zorgt ervoor dat je geborgenheid, hulp, aandacht, tijd en geduld ervaart / ontvangt om in moeilijke - en donkere momenten veilig thuis te komen in de 'haven' .
Kortom: de Heilige Geest is een steun en toeverlaat op je levensweg. Aldus Jan Veltman

Mens voor mens – ingestuurd door diaken Theo Midden (Minnertsga)



een boom
een stronk
een twijgje....

een palmtakje
een vurig verlangen...
één met Mijn gevoelens
heel jouw leven met Mij te gaan!

ontvang voor eeuwig al mijn goddelijke eigenschappen, jouw woorden, geven Mij de kracht ook voor jou de weg te gaan naar Golgotha. Uw hand op mijn hart en mijn hand op uw Hart zal een ontroerende ontmoeting zijn met mijn Vader in zijn Koninkrijk, want nu is uw mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis, de kroon op Uw schepping in het Licht gekomen van Uw verlangen.

Mens voor me

Er zal liefde komen onder de mensen
toen schiep hij jou

Er zal vrede komen op deze aarde
toen schiep Hij jou

Er zal levensruimte komen voor elke mens
toen schiep Hij jou

Er zal een helpende hand komen
toen schiep Hij jou

Er zal een beschermde arm komen
toen schiep Hij jou

Er zal een begrijpende mens komen
toen schiep hij jou

Er zal vergeving in plaats van oordeel komen
toen schiep Hij jou

En God ziet dat het goed is
Visioen van aartsvader Jacob
Nu Hij voelt dat jij die mens wilt zijn
(Genesis 28:10-22)

Diaken Theodorus Midden (Minnertsga)

Op weg naar het heilig feest Pinksteren

Gebed

Bidden om de gaven van de Geest

Geest van liefde, kom in ons hart,
maak het barmhartig en edelmoedig.

Geest van wijsheid, kom in ons verstand,
maak het begrijpend en betrouwbaar.

Geest van vrede, kom in ons handelen,
maak het mild en trouw.

Geest van vreugde, kom in ons gemoed,
maak het blij en geduldig.

Geest van goedheid, kom in ons oordeel,
maak het rechtvaardig en eerlijk.

Geest van vriendelijkheid, kom in ons dienstbaar zijn,
maak het respectvol en waarachtig.

Geest van bescheidenheid, kom in ons leven,
maak mij nederig, echt en vol overgave aan uw liefde.



* Voor de kinderen...

Bid samen een pinkstergebedje:

Geest van God, als u er niet was...
zaten wij droevig of moe in een hoek.
Geest van God, als u er niet was...
klonk overal ruzie en boos gevloek.
Geest van God, als u er niet was...
zouden wij mensen elkaar niet kennen,
zouden wij blind, met een koud hart
geld najagen en altijd maar rennen.
Geest van God, u maakt ons tot mens:
warm en vol liefde, begaan met anderen.
Maar God... als dat soms tóch niet lukt
komt u dan waaien en ons veranderen?
Amen



Wij willen de kinderen uitnodigen om een mooie tekening over Pinksteren te maken en deze op te sturen naar pastoor Marco en pastor Dorenda.

Voor de mooiste tekeningen is er een klein prijsje en misschien komt jouw tekening wel in de volgende Pastorale Brief!

* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...



Pinksterbrief van de Bisschoppen

28 mei 2020

'Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?' Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag refereert aan het besef dat kerkbezoek vanaf 1 juni onwennig zal zijn na maanden zonder publieke vieringen. Op 20 mei jl. is voor de RK kerk het protocol voor het vieren vastgesteld na de versoepelde regelgeving van de overheid tegen het coronavirus. De bisschoppen zijn dankbaar dat met de inspiratie van de Heilige Geest stappen gezet worden om weer veilig en waardig te kunnen vieren.

U kunt de tekst van de brief nalezen op de website van ons bisdom:

<https://bisdomgl.nl/pinksterbrief-nederlandse-bisschoppen-mogen-wij-u-een-vraag-stellen/>



Livestream Maria processie Tweede Pinksterdag. Emmer Compascuum.

Al sinds vele jaren is het in een begrip dat op Tweede Pinksterdag een processie wordt gehouden naar Maria Hertogin van Drenthe. Ieder jaar komen daar honderden bedevaartgangers op af. Dit jaar is er geen openbare viering vanwege de huidige situatie. Maar er is Tweede Pinksterdag 1 juni om 15.00 uur wél een livestream van het Marialof en kleine processie in de St. Willehaduskerk te Emmer Compascuum.

Bisschop van den Hout zal samen met meerdere pastores voorgaan in deze viering. Iedereen kan deze viering meevieren via livestream. U kunt de livestream uitzending vinden op YouTube 'Parochie Maria Hertogin van Drenthe'
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ

Centraal staat de uitstelling van het Allerheiligste in de sfeervolle St. Willehaduskerk, omlijst met Nederlandse gezangen (waaronder veel Marialiedjes) een Schriftlezingen, een preek en voorbeden. Aansluitend is er een kleine processie naar buiten, naar de kapel van Maria Hertogin van Drenthe. In deze uitbundig bloeiende - en door de coronacrisis tegelijk schrale - periode, vragen wij de Moeder van de Heer om haar voorspraak. Voor zieken en verzorgers, voor kinderen en hun ouders, voor onze geliefden die we nu niet in de armen kunnen sluiten en natuurlijk voor onszelf.

Weet u welkom in onze virtuele kerk!

Vriendelijke groet,
namens parochie Maria, Hertogin van Drenthe, locatie St. Willehadus,

Zomerprogrammering radioprogramma Kruispunt (van Omroep RSH – Radio Stad Harlingen)

Afgelopen jaren had het radioprogramma Kruispunt een zomerstop van drie maanden. Het team van Kruispunt heeft besloten om deze zomer in een aangepaste programmering in de zomermaanden door te gaan. In de maanden juni, juli en augustus is Kruispunt in de even weken live op de vrijdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur live en in de oneven weken is dan de herhaling te beluisteren tussen 19:00 uur en 20:00 uur. In juni, juli en augustus komt de herhaling op zondag helaas te vervallen om technische redenen.

Wel is het mogelijk om uitzendingen van Kruispunt terug te beluisteren via:

<https://omroepersh.nl/rsh-kruispunt/>

En het volledige uitzendschema van Kruispunt is te vinden op:

<https://omroepersh.nl/kruispunt/>

Ook in de zomermaanden zal worden geprobeerd om bijdrages van de pastores in de uitzending te hebben. Omroep RSH kan u in en rond Harlingen beluisteren via de ether op 106.2 fm of via de kabel op 104.1 fm en wereldwijd via www.omroepersh.nl

Hartelijke groeten,
Noah Miedema, Bertus Nijendijk, Neeltje Hiemstra en Chris Wijbenga