



Vijftigste Pastorale Brief 19 juni 2021 12^e zondag door het jaar

voor parochianen en belangstellenden van de
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland

De volgende pastorale brief verschijnt als daar aanleiding voor is.

*Soms steken er stormen op in ons leven.
We gaan de boot in.
We verliezen ons houvast,
voelen geen grond meer onder onze voeten.
Het water staat ons aan de lippen.
We dreigen kopje onder te gaan.
We schreeuwen om hulp,
maar door het geraas in ons en rondom ons
krijgen we geen antwoord.
De avond is over ons leven gevallen,
het is stikdonker.*

*Het leven gaat gewoon zijn gang.
Het is alsof niemand wordt geraakt
door de ellende die ons getroffen heeft.
Eenzaam, vertwijfeld staan we in het leven.*

*Totdat er iemand opstaat,
iemand die zich over ons ontfermt.
Een arm om onze schouder,
een hand in de onze,
kan de storm stillen.*

*Er gebeuren wonderen
als mensen met elkaar begaan zijn.
Zij laten voelen
dat God met ons begaan is.
We kunnen niet vallen
of we vallen in zijn hand.*

Wim Holterman osfs

**Dit is voorlopig de laatste pastorale brief.
We hebben de brieven graag voor u gemaakt in een onzekere tijd.**

**Mocht er aanleiding voor zijn,
- hopelijk positief -
dan ontvangt u weer een brief.**

**We hopen u weer in een van onze kerken te mogen begroeten.
Door-de-weeks wordt er na de vieringen weer koffie gedronken.
We hopen dat ook binnenkort weer koffie
na de vieringen in het weekend geschonken kan worden**

de pastores Dorenda Gies en Marco Conijn

* Inleiding...

Door pastoor Marco Conijn

In maart 2020 zijn we als team begonnen met het schrijven van pastorale brieven. Het was onze manier om in een heel lastige tijd contact te onderhouden met de parochianen. Elkaar ontmoeten na de vieringen tijdens de koffie zat er niet meer in. Bijeenkomsten werden afgezegd. Publieke vieringen zelfs maandenlang opgeschort. Het was een tijd van afstand nemen en afstand houden. Wat viel er veel aan sociale contacten weg. Veel mensen ging ook thuis werken. Vergaderd werd er nog via Teams, Zooms of Skype. Ook kinderen en jongeren volgden thuisonderwijs. Nog veel meer dan “gewone” mensen kwamen oudere mensen, mensen met een beperking of chronisch zieken in een isolement terecht. Zorghuizen gingen deels of geheel op slot en dagbesteding kwam stil te liggen. Op vele fronten hebben mensen elkaar gemist en zich eenzaam gevoeld.

Begin dit jaar werden de eerste mensen gevaccineerd. We bereiken nu bijna het moment dat alle mensen (die dat willen) gevaccineerd zijn. Het aantal Coronapatiënten neemt in rap tempo af. Langzaam gaat de samenleving weer open. Langzaam krijgen mensen hun vrijheid terug. Of toch niet? Want vrijheid terugkrijgen betekent ook dat we weer worden geconfronteerd met vele verplichtingen die op ons af komen. Komt het oude normaal terug? Of moeten we spreken van een nieuw normaal? De tijd zal het gaan leren. Trouwens: we zijn er nog niet. Mutaties kunnen in de loop van het jaar toch weer lelijk roet in het eten gooien. Zie op dit moment in Groot Brittannië. Toch, zo het lijkt, bieden bestaande vaccins voldoende bescherming tegen nieuwe varianten.

Op dit moment gaan we optimistisch de zomer in, nu in bijna heel Europa het virus op zijn retour is. Deskundigen en politici gaan ervan uit dat maatregelen verder kunnen worden afgebouwd en we redelijk van zorgen vrij de zomer kunnen gaan vieren. Een coronareispass zit er aan te komen, hetgeen reizen in Europa weer gemakkelijker zal moeten maken.



Pijnlijk is wel dat tweederde van alle coronavaccins zijn opgekocht (opgeëist) door de tien rijkste landen. Zoals altijd kunnen arme landen achter in de rij aansluiten. Waar je woont bepaald dus heel sterk of je weer bewegingsvrijheid terug krijgt. Om te garanderen dat ook arme landen genoeg vaccins krijgen is Covax in het leven geroepen. Bij deze organisatie hebben zich bijna 100 landen aangesloten (arm en rijk). Ze willen er zorg voor dragen dat ook de allerarmsten en kwetsbare mensen elders in de wereld kunnen worden gevaccineerd. Een hele klus. Unicef is opgedragen het werk

uit te voeren. Ze hebben een uitgebreid logistiek netwerk en werken in vele landen al samen met de overheid. Overigens, voordat 80% van de wereldbevolking is gevaccineerd zijn we jaren verder, geven experts aan. Dat betekent dat nog lange tijd reisrestricties zullen gelden. Er zullen nog lang broeinesten zijn van nieuwe varianten. Dat betekend waarschijnlijk ook dat we de eerste jaren waarschijnlijk afhankelijk blijven van herhaal vaccinaties.

Als pastores hebben we gemeend dat deze uitgebreide vijftigste pastorale brief voorlopig de laatste is. Alleen als er aanleiding voor is zullen we ons “weer melden”. Vijftig is een mooi en bijbels getal. Het getal vijftig staat voor feest (of jubeljaar). Het houden van een jubeljaar komt in de bijbel eens in de vijftig jaar voor. In een jubeljaar werden de Israëlieten er aan herinnerd dat het land waar zij woonden, alsook de opbrengst van het land van God zelf is. Een mooie en zuivere gedachte. Corona heeft ons heel wat ontnomen op vele gebieden, ook op kerkelijk gebied. Ik wil de wens uitspreken dat mensen na Corona de weg naar God en de kerk weer weten te vinden en God een prominente plaats durven te geven in hun leven. Dat verdient Hij.

Mede namens collega Dorenda Gies wil ik u een fijne en onbezorgde zomer toewensen.

Pastoor Marco Conijn

*Pastoor Marco Conijn (c.m.conijn@hotmail.com)
Pastor Dorenda Gies (pastorgies@kpnmail.nl)*

* Vanuit het pastoresteam...

Op 5 juni heeft de overheid nogal wat versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd. De bisschoppen hebben gezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Het aantal gelovigen wat een kerk mag bezoeken is verhoogd tot 50, mits de 1,5 meter kan worden gewaarborgd. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen mag worden benut. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden.

De andere basisregels uit het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter', zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven tot nader order nog gelden. Versoepelingen in kerken worden wel spoedig verwacht

De richtlijnen met betrekking tot zingen zijn nog niet gewijzigd. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau 'waakzaam' dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Dat niveau is inmiddels bereikt. Dus ook hier zijn veranderingen in beleid te verwachten. Voorlopig doen we echter dus nog een beroep op de cantores. We hopen dat de koren na het zomerreces weer kunnen opstarten. Wat zou dat geweldig zijn.

Het aantal kerkgangers die nu zijn toegestaan is thans:

Sint Anna: 30 kerkgangers (excl. medewerkers)

Dronryp: 40 kerkgangers (excl. medewerkers)

Terschelling: 45 kerkgangers (excl. medewerkers)

Franeker: 90 kerkgangers (excl. medewerkers)

Harlingen: 100 kerkgangers (excl. medewerkers)



Streamen van vieringen even onderbroken

We zijn gestopt met het wekelijks streamen van de vieringen. We willen het streamen weer oppakken, wellicht in een andere vorm, na de zomervakantie. De komende tijd kunt u de opnames uit het verleden via de website terug zien.

Website: www.heiligejacobusparochie.nl
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie

Aanmelden voor vieringen

De mogelijkheden tot kerkbezoek kunt u vinden in het parochieblad. Het parochieblad is digitaal terug te vinden op de site.

Belangrijk:

Als u zich niet goed voelt of verkouden bent wordt u verzocht niet te komen en als het kan u af te melden, zodat een ander in uw plaats kan komen.

Let op:

Mondkapje is verplicht als u zich beweegt door de kerk, ook als u ter communie gaat!



Vooraf aanmelden voor de weekendvieringen

Het aantal zitplaatsen per kerk is weer behoorlijk uitgebreid. Aanmelden voor de weekendvieringen wordt aangeraden (om zeker te zijn van een plaats), maar u kunt ook op de bonnefooi komen. We verwachten dat het maximale aantal kerkgangers niet zo snel meer wordt gehaald.

Aanmelden kan per mail:

Voor Harlingen: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com
Voor Franeker: aanmeldenrkfraneker@hotmail.com
Voor Dronryp: aanmeldenrkdronryp@hotmail.com
Voor Sint Anna: aanmeldenrksint-anna@hotmail.com
Voor Terschelling: volkerssven@hotmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden:

In Harlingen	bij Agnes van der Zee:	06-30695871
In Franeker	bij Loeki de Boer:	06-23547874
In Dronryp	bij Aggie Yntema:	0517-232476
In Sint Anna	bij Marjan Wewerinke	06-19979525
Op Terschelling	bij Sven Volkers	06-41768744

* Gelovige Inspiratie...

door pastor Dorenda Gies



Het heilig Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Laten we oversteken." Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem.

Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achterstevan op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: "Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?" Hij stond op, richtte zich met dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: "Zwijg stil!" De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: "Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: "Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?"

Overweging

Veel mensen die in onze parochie wonen hebben wel wat met water en boten. Heel wat parochianen brengen hun vakanties door op de Waddeneilanden en maken regelmatig de overtocht daar naar toe. Sommigen hebben zelf een bootje en trekken er regelmatig op uit. We varen om te genieten en doen dat vooral met mooi weer. Maar de mensen die varen voor hun beroep weten dat het er ook heel woest aan toe kan gaan tijdens een storm op volle zee. Voor de bemanning is het een levensgevaarlijke onderneming, waarbij hun vaak geen rust wordt gegund. Soms zie ik wel eens van die beelden op de televisie van zo'n groot schip tijdens de storm en de angst slaat me dan vaak om het hart. Ik moet dan wel eens denken aan al die vluchtelingen die op de Middellandse Zee rondobberen in kwetsbare bootjes en de velen die daar het leven laten. Een heel ander verhaal...





Zelf ben ik meerder keren op zo'n grote ferry richting Scandinavië gevaren. Als de wind en zeegang dan wat forser waren, lag je, ondanks de grootte van de boot, aardig te rollen in je bed. Van slapen kwam er dan niet veel. Ik kan me dus ook bijna niet voorstellen dat Jezus lag te slapen op de boot, terwijl de storm tegen de boot beukte en er water in de boot kwam te staan. Onder zulke omstandigheden doe je echt geen oog dicht. Zeker niet in de open kleine boten die in die tijd gebruikt werden. Het is niet verwonderlijk dat de leerlingen bang zijn te vergaan.

Waar komt die storm zo onverwacht vandaan? Zal de boot het houden? Midden in de storm is er geen weg terug en de oever is onbereikbaar. Aan Jezus lijkt dit alles voorbij te gaan, terwijl zijn leerlingen doodsangsten uitstaan.

De tegenstelling tussen Jezus en zijn leerlingen kan eigenlijk niet groter. Deze tegenstelling is ons bekend. Hoe vaak vragen wij mensen ons niet af waar God is terwijl alles om ons heen lijkt in te storten? 'Waar is God, dat dit kan gebeuren?' zeggen we dan. Kan het Hem schelen dat we vergaan? Waarom grijpt Zij niet in? Als je huwelijk op de klippen loopt, als je kanker krijgt of een hersenbloeding, als je partner dement wordt of Parkinson krijgt, als je zoon of dochter verslaafd is aan drugs, als je plotseling ontslagen wordt, als je opleiding misloopt. En zo kan ik nog veel meer noemen. Dan heb ik het nog niet gehad over het afgelopen jaar, waar een onbekend virus onze hele leefwereld zo op z'n kop zette. Je voelt je angstig en verontrust. Je bent machteloos en hulpeloos. In al die levensstormen wordt ons geloof en ons vertrouwen op de proef gesteld. Misschien zal je dan, als je christen bent, bidden tot Hem die kan helpen. Maar die hulp komt niet.. Het is alsof Jezus slaapt terwijl onze boot dreigt te vergaan.

In de bijbelse verhalen heeft een boot vaak een bijzondere betekenis. In menig verhaal met een schip op het water is de spanning tussen leven en dood en tussen nood en redding voelbaar. En daarin tekent zich het beeld van God af. Zo ook in het verhaal van de evangelist Marcus. Als de leerlingen samen met Jezus in de boot zitten en er breekt onverwacht storm uit, dan gaat het eigenlijk over de joodse gemeenschap van die tijd, die in nood is, over een maatschappij die in chaos is, maar ook over mensen die de draad in hun leven kwijt zijn. Het verhaal laat zien dat mensen dan op Jezus, op God mogen vertrouwen en daar hun kracht en moed aan mogen ontlennen.

De leerlingen die met Jezus op weg zijn naar de overkant, ervaren in die storm dat ze mogen vertrouwen op Jezus, op God. Jezus slaapt, om te laten zien dat hij zich veilig voelt in de handen van God. Hij brengt hen veilig door alle stormen heen naar de overkant. Het slapen van Jezus geeft antwoord op de angst van de leerlingen. Zonder woorden, gewoon door zijn optreden, maakt Hij zijn leerlingen duidelijk: in elke situatie mag je op God vertrouwen. Dat liet Jezus telkens in zijn leven zien. Hij trok mensen uit de duisternis van verdriet, van eenzaamheid, van ziekte en dood. Hij liet mensen ervaren dat zij de moeite waard zijn voor God en voor mensen. Die boodschap gaf hij aan zijn leerlingen en ook aan ons door. Dat liefde, licht en leven uiteindelijk sterker zijn dan duisternis en dood. Want voor God gaat niets of niemand verloren. 'Wat je ook overkomt, weet dat Ik altijd bij je ben.'

Jezus laat ons zien dat je kunt, dat je mag vertrouwen. Vertrouwen op God, vertrouwen op de mensen om je heen, vertrouwen dat je door alle moeilijkheden heen uiteindelijk weer in staat zult zijn nieuwe stappen te zetten, dingen opnieuw op te bouwen, dat je de kracht zult vinden om verder te gaan. Je leven met al je 'ups' en 'downs' mag je vol vertrouwen in Gods handen te leggen. In de stormen van ons leven mogen wij geloven dat Jezus bij ons is. Hem wakker maken betekent dat we vertrouwen op zijn aanwezigheid, op wat hij ons heeft geleerd en verteld. Misschien dat we tot Hem bidden of roepen. De storm zal daarom niet verdwijnen. Maar misschien komt de angst, die door onze keel giert, of de verbijstering die ons overheerst, wat tot bedaren. Misschien komt er daardoor voorzichtig ruimte voor nieuwe wegen en een nieuwe toekomst, al weten we nog niet direct hoe.

Mogen wij telkens in ons leven blijven ervaren dat Jezus meegaat in onze boot op onze tocht over de levenszee, door alle stormen heen op weg naar de overkant...

Voorbede

Laten wij bidden tot God,
die in alle stormen van ons leven, ons toch nabij is.
Dat Hij ons hoort....



Bidden wij voor mensen
die alles wat hun vertrouwd is verliezen,
die geen vaste grond onder hun voeten voelen;
dat hun geloof in U hun kracht en moed geeft,
dat zij blijven vertrouwen op een nieuwe toekomst.

Bidden wij voor mensen die de zorg hebben voor hun naaste
en die soms bijna verdrinken in de veelheid van hun taken.
Dat zij worden bijgestaan door familie en vrienden,
dat zij weten dat U hen steunt en omringt met uw liefde.....

Bidden we voor mensen die zorgen hebben om de wereld,
die zich bewust zijn van alle geweld en verdriet dat er is;
dat zij blijven ijveren voor een rechtvaardige samenleving,
dat hun inzet wordt beloond en hun voorbeeld wordt nagevolgd....

Bidden we voor deze en alle andere geloofsgemeenschappen,
voor alle mensen die in U geloven
en in uw zorg om deze wereld;
dat zij bakens zijn waar anderen zich aan kunnen optrekken

Bidden we voor onze zieken, om kracht, liefde en nabijheid van dierbaren.
en bidden we voor hen die zijn overleden
en door ons met pijn in het hart worden gemist.
Dat zij mogen zijn geborgen in Gods liefde en licht

God, luister toch naar ons bidden.
Breng de stormen in ons leven tot bedaren
en leid ons naar uw toekomst
door Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

* Voor de kinderen...

Vertrouwen in de storm

Jezus laat zijn leerlingen soms iets meemaken wat helemaal niet zo leuk is.
Wanneer ze in een zware storm terecht komen ligt Hij gewoon te slapen. Hij
heeft er alle vertrouwen in dat het goed zal aflopen. De leerlingen zijn ondertussen heel
bang. Maar ze weten wel naar wie ze moeten gaan met hun angst. Wanneer ze Jezus
wakker maken komt het helemaal goed.
De kinderen denken deze kinderwoorddienst na over vertrouwen;
vertrouwen houden is best lastig in een enge situatie.
Wat of Wie kan helpen?



Navertelling Marcus 4,35-41

Jezus brengt de storm tot rust

Op een dag ging Jezus met zijn leerlingen varen op het meer. 'Laten we maar naar de overkant varen, daar is het rustig', zei Jezus, want Hij was moe. Het was een drukke dag geweest.

Jezus ging achter in de boot liggen en viel meteen in slaap. Hij merkte niet dat de lucht donker kleurde en het vreselijk begon te waaien. De boot ging flink op en neer op de golven. Het ging steeds harder waaien, en hoger en hoger werden de golven. Wat een storm! De wind gierde om de boot, de zee werd woest en de golven sloegen over de rand van de boot. De leerlingen probeerden het water uit de boot te scheppen. Maar wat ze ook deden, het hielp niet, er kwam steeds meer water bij. Ze werden nu toch echt bang. 'Straks gaat de boot stuk, dan zinken we, riep de één. 'Wat moeten we doen?', schreeuwde een ander terug. 'Jezus kan ons helpen', riep een derde, 'waar is Jezus?'



Ze vonden Jezus die achter in de boot rustig lag te slapen. 'Help Meester, we vergaan!', schreeuwden ze boven geluid van de storm uit tegen Hem. 'Zo meteen verdrinken we!' Jezus werd wakker. Hij keek eens om zich heen, en stond toen op. 'Wind ga liggen, zee wordt stil', zei Hij met luide strenge stem.

En dat gebeurde! De leerlingen wisten niet wat ze zagen. De storm hield op met waaien, de golven werden weer klein, het water werd weer rustig, de lucht werd langzaam weer lichter. Jezus keek de leerlingen aan, en vroeg: 'Waarom waren jullie nou zo bang? Ik was toch bij jullie? Geloven jullie dan niet dat God ons beschermt? Jullie moeten wat meer vertrouwen hebben!'

De leerlingen waren erg geschrokken van de storm en die hoge golven, maar nu zijn ze even stil. 'Zelfs de wind en de zee gehoorzamen Jezus', zeggen ze vol verbazing tegen elkaar, 'Hoe kan dat, wie is Hij toch?'

Gebed tot God die met ons meeleeft

Lieve God,
dank U dat U er bent,
bij de kleine en de grote dingen die gebeuren.
Bij alles wat we meemaken, bent U aan onze zij.
Als we eens bang zijn, voor onweer of in het donker,
help ons dan om er aan te denken dat U dichtbij bent,
dat we op U kunnen vertrouwen.
U begrijpt ons, U leeft met ons mee
en lacht ons niet uit als we bang zijn.
Wilt U ons beschermen en ons moed geven?
Wilt U voor ons zorgen?
Met Uw hulp leven wij blij en gelukkig.
Daarop zeggen we samen:
Amen

Stripverhaal storm op het meer

Druk voor je kind een A4tje met de afbeeldingen van de boot af. Denk met de kinderen na over wat er nog ontbreekt om het verhaal te kunnen vertellen. (Denk aan de vissen, de storm, donkere wolken emmertjes om te hozen) Teken dan in elke afbeelding wat er nog ontbreekt.



⑫ werkblad

Werkblad uit het Licht op ons Pad

* Gedachten van parochianen...

Hoe zou God er tegenover staan?

Als je een landschapsschilderij uit de middeleeuwen goed tot je laat doordringen springen uit een soort heimwee de tranen in je ogen. De mensen uit die tijd hadden niks en hadden alles. Wij hebben alles en wat hebben we eigenlijk? Onomkeerbare ellende als lawaai, toerisme, en nog heel wat meer. Treuren we erom? Hoe minder gevoel je hebt of hoe meer geld denkt nodig te hebben, hoe meer juich je het toe.

'Het is nou eenmaal deze tijd. En trouwens, het zijn toch maar geen fantastische vindingen die die knappe koppen voor ons bedacht hebben! Daar zij wij toch maar mooi gelukkig mee!' Maar leeft het



onzichtbare, wel altijd aanwezige Wezen dat we al sinds de verre oudheid God noemen, ook nog steeds van harte mee? Ik weet het niet. Nadat de allesverwoestende wereld- en andere oorlogen zo oneindig veel schade aan onze ooit zo rijke aarde hebben aangericht en daar nu nog onbekommerd mee blijven doorgaan, er ook steeds minder schepselen in God zijn gaan vertrouwen en ook nog de mooie, spirituele wens 'God zij met ons' op zekere dag verraderlijk van de gulden is verdwenen en nooit meer is teruggekomen kan het niet anders dan dat medeleven van God nu precies andersom ligt.

Sinds de wereld louter om economische redenen is gemondialiseerd is het over de aardbol gewoonte geworden dat massa's mensen door sluwe firma's en projectontwikkelaars gewetenloos tot op het bot worden uitgekleeft. En de hogere bazen krijgen zomaar 50 keer zoveel salaris dan de werkers die het file+dagwerk op werkvloer staan of aan bureau zitten. Vroeger was dat 5 op 1. En niet welkome vluchtelingen mogen vrijwillig teruggaan, of worden gevoelig in een luxe vliegtuig teruggestuurd, ongeacht wat hen verderop staat te wachten. Wie daar hoog in de lucht bidt doet dat uit wanhoop. Waar is de liefde tussen alle mensen, waar Paus Franciscus en de apostel Paulus onophoudelijk op hameren?

Dit klinkt allemaal zwart, maar blijf even wakker: menig tv-programma is niet anders dan gitzwart. De ene keer zie je hoe de wereld stuiptrekt om de vissen en andere nog net niet uitgestorven andere dieren nog te kunnen voeden, en dat een moderne fabriek tonnen giftig afval in de zee stort, tussen de vissen in die ons lekkerbekkie moeten worden. Noodzakelijk economisch, dat in zee lozen of onder de grond wegstoppen. Daar is ons kleine land aan de hand van allerlei beschermende wetten goed in, net zoals in het dumpen van plastic, die niet door God maar engdenkende chemici bedachte kunststof die voor die tijd in de hele natuur niet voorkwam en door de trotse uitvinder jubelend met 'niet afbreekbaar, eeuwig bestaand' werd betiteld en dan ook onmiddellijk een wereldsucces werd, maar tegelijk ook tot een wereldramp uitgegroeide, vooral doordat het tot de dag van vandaag nog onbekommerd in grote hoeveelheden over de hele wereld in zee wordt gespoeld. Ondertussen wordt dag en nacht gepoogd om met onbetaalbare vernuftige systemen de onoverzienbare plastic-soep uit de Oceanen te krijgen. Als de wereld nog 100 jaar meegaat blijven ze zinloos bezig. En waar moet die soeptroep dan heen? Het is eeuwig bestaand...



Zo heeft de inventieve mens lang geleden de elektrische stroom opgewekt, te beginnen met een 1,5 Volts-element, maar nu uitgedijd tot enorme krachten waardoor wij als vanzelf in de val van gemakzucht vallen met uitzicht op een karretje dat ons door de laatste levensfase heenbrengt. En onbegrijpelijke digitale bedriegers zetten ons meer en meer vast met dwanghandelingen: pinpassen, wachtwoorden, digi-D's en wat al niet meer. Als je vastloopt ben je niet meer dan een kleuter. 'Vooruitgang' heet dat. En altijd moet je bang zijn voor hackers die je in een flits van al je spaargeld ontdoen. Nooit meer traceerbaar. En hele steden worden door uitdijende internetaankopen dodelijk uitgehold, want alles moet gemakkelijk en steeds minder werk is er. Zeg niet dat de gewone winkel te duur is, nee al die wereldwijde grootmachten in de ruimte zijn veel te duur, aan ontwikkeling, aan energie, nou noem maar op. Is er iets onnatuurlijkers? Los hiervan, moet je nagaan hoeveel puin vanaf de aarde al door al die afgezonden raketten in die ruimte is gedumpt. Maar het gaat rusteloos door. Overleg is zo te zien nergens, ieder gaat zijn eigen weg of tegen een ander, ieder breekt af of bouwt op: moderne hoogbouwsteden waar alleen auto's in mogen. Voetgangers verboden. De mens is God niet, schaamt hij zich niet eens? Of schuift hij God maar gewoon aan de kant..?

Maar het meest dramatische is: waar is God nog? Onder de mensen In het dagelijks leven merk je er niets of weinig van. Hebben wij geen hoger doel dan overal achteraanhollen en weer dingen kopen en weer uitjes inplannen? Waarom is het overal zo'n liederlijke puinhoop op aarde? Waarom wordt er zo gemakkelijk geroofd en vermoord? Dit kan geen Goddelijk werk zijn en dus is één enkel nieuwsbericht over roof-, moord-, oorlog, of ondergang genoeg om alle Godstwifels aan de kant te schuiven. Bidden in alle stilte, ook onder je werk, past in deze hectische tijd natuurlijk ook niet meer. Ja, bidden, nadenken, overwegen, die eisen stilte, net zoals wij ademen. Als je niet ademt is het gebeurd met je. Dus als je niet bidt... Nee, dat is onzin natuurlijk. Maar ik wil hier een gebed meegeven, het wordt ook wel het Aramees Onze Vader genoemd. Toen ik het voor het eerst bad

wist ik: dit ga ik uit mijn hoofd leren. Met dit gebed voel ik God me meer nabij, en denk niet dat dat aanstellerij is. Het is juist heel praktisch. Alleen de eerste regel al is een altijd voedende krachtbron. Wat niet wegneemt dat me het vertrouwde 'Onze Vader die in de Hemel zijt' even lief blijft. Dat zit er al ongeveer 90 jaar in en moet ik wel bij me hebben als ik die kant op ga...

Aramees Jezus-gebed

Goede God, Bron van het Zijn, die ik ontmoet in al wat mij raakt,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen valt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
Opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen
en het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen

Aan de uitgang van de laatste Pastorale Brief wil ik graag even zeggen dat ik het altijd een eer gevonden heb om u daarin mijn lichtvoetige babbeltjes aan te bieden. Dank u dat u ze met plezier hebt meegelezen! Zo hebben we wat voor elkaar kunnen betekenen. Het hoeft niet zo moeilijk!

Wim van Bussel - Franeker

*** Nieuws vanuit de omgeving...**



'Titus, held of heilige?' in Friese Slappeterp

Zomervoorstellingen over Titus Brandsma 2021

Voor de *Passiespelen* ga je naar Tegelen en voor *Soldaat van Oranje* naar Katwijk aan Zee. Onder dit motto kunt u deze zomer naar het noorden voor *Titus, held of heilige?* Een levensverhaal over pater Titus Brandsma, gespeeld op locatie in het Friese land door Peter Vermaat in het dorps huis van Skingen/Slappeterp. Elke vrijdag en zaterdag in juli en augustus.

Friesland met zijn stilte en weidse platteland is het land van herkomst van pater Karmeliet en Zalige Titus Brandsma. Het is 140 jaar geleden dat hij in 1881 werd geboren. Zo'n 80 jaar geleden kwam hij in verzet tegen het Duitse nazibewind. Kranten moedigde hij aan geen artikelen en advertenties van de NSB te publiceren. Die verzetsactie leidde binnen een jaar tot zijn gevangenschap en dood in het kamp Dachau (1942). Momenteel doen geruchten de ronde dat Titus door de Rooms-katholieke kerk heilig wordt verklaard.

Genoeg aanleiding voor een serie zomervoorstellingen *Titus, held of heilige?* in noord Friesland. In anderhalf uur biedt Peter Vermaat op theatrale wijze, geholpen door levensgrote poppen, een boeiende kennismaking met het leven van Titus. Wie was de Friese pater en mysticus die door de Nazi's om het leven is gebracht? Waardoor werd hij gedreven? Hoe inspireert hij vandaag? Meer weten en reserveren? Zie: www.petervermaat.nl/voorstellingen/titus

Speeldata: Elke vrijdag en zaterdag in juli en augustus.

Locatie: Dorpshuis Op Healwei, gelegen tussen Skingen en Slappeterp.

Tijd: 20.30 – 22.00 uur (zonder pauze) .

Entree: € 15,=.

Maaltijd en overnachting

Voor vier data kan men vooraf dineren en eventueel overnachtingsmogelijkheden boeken. Op 3 (zaterdag) en 16 juli (vrijdag), en op 31 juli en 14 augustus (zaterdag), kan men voorafgaand aan de voorstelling aanschuiven bij een driegangen menu geserveerd door de minicamping en theetuin van Slappeterp. Kostprijs: € 17,50. Maaltijdreservering kan per e-mail: info@minicampingslappeterp.nl. Of telefonisch: 0518-451854 / Mobiel: 06-51275482 / 06-18468140. Overnachting boeken op de camping kan hier ook. Logies boeken voor 'bed en breakfast' kan bij: Esther van Alderwegen in Slappeterp (mail mieghimmel@hotmail.com:) of B & B Buitengewoon in Skingen (zie: www.buitengewoonskingen.nl).

Prachtige Lourdes film in noordelijke filmhuizen

Vanaf 24 juni a.s. wordt in veel Nederlandse filmhuizen en bioscopen de Franse filmdocumentaire LOURDES vertoond. Op uitnodiging van het filmhuis in Leeuwarden gaan bij de filmvertoning op 30 juni bisdomvertegenwoordigers na afloop in gesprek met aanwezigen. LOURDES is een indrukwekkend en respectvol beeldverslag van bedevaartgangers naar het bekende Franse bedevaartsoord. In het prachtige filmportret van Franse filmmakers worden verschillende personages gevolgd, zowel bedevaartgangers als mensen die in Lourdes als vrijwilligers en begeleiders achter de schermen aan het werk zijn.

Een trailer van de film is te bekijken op de website van filmhuis Slieker Film in Leeuwarden (zie: <https://sliekerfilm.nl/film/lourdes/>). Namens het bisdom is woensdagavond 30 juni pastoor Ton Huitink aanwezig, ere-kapelaan en biechtvader van Lourdes, en al jaren bekend in de Nederlandse katholieke bedevaartorganisatie ook in ons bisdom. Bij het nagesprek kunnen aanwezigen vragen stellen over Lourdes, en bedevaarttradities in het noordelijk bisdom.

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie, zie de website van Slieker Film in Leeuwarden. De film LOURDES is ook te zien in het filmhuis van Forum in de stad Groningen.

*** Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld...**

'Met pijn in het hart': hostiebakkerij sluit na 177 jaar de deuren



Nu hostiebakkerij Sint Michael gesloten is, zoeken veel parochies een andere leverancier.



De hostiebakkerij Sint Michael in het Doveninstituut in Sint-Michielsgestel stopt ermee. In het instituut werd in de afgelopen 177 jaar een bijna ontelbaar aantal hosties gebakken. De laatst overgebleven hostiebakkerij van Nederland is die van de zusters clarissen in Megen.

De ontkerkelijking deed hiertoe besluiten "Met pijn in het hart". Vanaf 1844 werden er in Sint-Michielsgestel miljoenen hosties gebakken en over de hele wereld verscheept. In de hoogtijdagen waren het er meer dan 180 miljoen per jaar, maar die aantallen werden allang niet meer gehaald. In 2019 werden in Sint Michael nog ongeveer 40 miljoen hosties gebakken.

De laatst overgebleven hostiebakkerij in Nederland staat nu in Megen, in het klooster van de zusters clarissen. Zuster Rebecca, verantwoordelijke voor de hostiebakkerij, bevestigt dat ze al heel

veel vragen vanuit Nederlandse parochies heeft gekregen. “De parochies zijn nu op zoek naar een andere leverancier en komen bij ons oriënteren. Het aantal bestellingen is nog niet gestegen, de meeste parochies hebben natuurlijk nog een voorraadje.” De zusters bakken momenteel voor zo’n 150 Nederlandse parochies en kloostergemeenschappen. “Het is spannend”, zegt zuster Rebecca. “Gaan we groeien? Op zich krimpt de markt voor hosties in Nederland. We merkten al dat het terugliep en hebben inmiddels ook andere kloosterproducten ontwikkeld zoals kruidenthee en vegetarische broodspread. Als de hostiebakkerij nu ook aantrekt, zou dat voor ons positief zijn.” Wel moet er dan even naar de werkverdeling gekeken worden. “Meer zusters zijn altijd welkom!”, lacht zuster Rebecca, maar: “Wij waren altijd al van plan om rustig door te gaan met bakken, hoe dan ook.”

(Bron: katholiek nieuwsblad)



De encycliek Fratelli tutti verschenen in het Nederlands

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppen-conferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie.

Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.

Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap.’

De encycliek die wordt uitgegeven als Kerkelijke Documentatie is nu te bestellen. De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10. Er is een gesprekshandleiding beschikbaar voor het samen lezen en bespreken van Fratelli tutti. Deze kan gratis worden gedownload op de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR): handleiding Fratelli tutti.

Bestellen kan via het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en adresgegevens

Nieuwe datum voor Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen

Donderdag 3 juni hebben de Nederlandse bisschoppen van de nuntiatuur een nieuwe datum ontvangen voor hun Ad Limina bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaatsvinden. Het bezoek aan Rome is in verband met de coronapandemie uitgesteld naar 31 januari tot en met 5 februari 2022.

Ook nu wordt aangegeven dat de nieuwe datum onder voorbehoud is van de ontwikkelingen in de coronapandemie. Bij ongewijzigde omstandigheden zal het bezoek echter op de aangekondigde datum plaats zal vinden.

Bij een Ad Limina brengen de bisschoppen een gezamenlijk bezoek aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome en vieren daar de eucharistie. De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus en met de verschillende departementen van de Romeinse curie.

Het laatste Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in december 2013.